

Dag 1 Ezra 7:10.
Wat je moet doen vóór je Gods Woord aan anderen leert

10 Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de HEER te onderzoeken, die na te leven, en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn

Dag 2 Handelingen 17:10-12.
Verifieer of predikers en leraars de Bijbel correct verkondigen en uitleggen.

10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. *11* De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. *12* Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen.

Dag 3 Jakobus 1:19-25.
Gods Woord redt en zegent je wanneer je het blijft toepassen

19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. *20* Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. *21* Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. *22* Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. *23* Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: *24* hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. *25* Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.

Dag 4 1 Petrus 1:22–2:2.
Gods Woord zorgt voor geestelijke groei en uiteindelijk voor volledige redding

22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, *23* als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. *24* ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, *25* maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigt is.

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, *2* en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

Dag 5^{BS} 2 Timoteüs 3:10–4:5.
Blijf bij wat je uit de Bijbel leert

10 Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding, *11* en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered. *12* Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.

13 Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. *14* Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren *15* en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. *16* Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, *17* zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: *2* Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. *3* Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. *4* Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. *5* Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.

Dag 6 **Hebreeën 5:11-14.**
Maak onderscheid tussen goed en kwaad door oefening in bijbelstudie

11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. *12* Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. *13* Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. *14* Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Dag 7 **Johannes 5:39-40.**
Het is gevaarlijk Gods Woord ijverig te bestuderen, maar niet toe te passen

39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, *40* maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.

Dag 8 **Handelingen 17:1-4.**
Elke week met een groep in gesprek gaan rondom de Bijbel

1 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. *2* Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereenvolgend debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift *3* toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. 'Deze messias,' zo zei hij, 'is Jezus, die ik u nu verkondig.' *4* Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.

In Handelingen 17:2 heeft Paulus de goede gewoonte om wekelijks (op de sabbat) met een groep Joden in gesprek te gaan vanuit de Schrift. Hij opende de Schrift (hij legde het uit) en toonde aan dat de Christus (de Messias) moest lijden en opstaan uit de doden.

Dag 9 **Marcus 4:24-25.**
De maat waarmee jij Gods Woord naar jezelf en naar anderen meet

24 Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. *25* Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'

In Marcus 4:24-25 bedoelt Jezus dat als je rijkelijk met Gods Woord omgaat, je dan nog veel meer zegen zal ervaren. Maar dat als je weinig met Gods Woord omgaat, dan ook het weinige dat je hebt ontvangen van je afgenomen zal worden.

Dag 10 **Lucas 2:46-47.**
Jezus luisterde, stelde vragen en deelde zijn inzichten tijdens bijbelstudie

46 Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. *47* Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden

Denk na over 1 Tessalonicenzen 3:10.

10 Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt.

Bid dat je mag bijdragen tot wat nog ontbreekt aan een ander zijn geloof.

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4)

4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.