

**Dag 1**    **Matteüs 4:1-11.****Memoriseren helpt je de Boze te overwinnen**

*1* Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. *2* Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. *3* Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.' *4* Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."' *5* Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. *6* Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' *7* Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' *8* De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht *9* en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' *10* Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' *11* Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

**Dag 2<sup>BS</sup>**    **Psalms 119:9-16.****Memoriseren helpt je rein te leven**

*9* Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. *10* Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. *11* Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. *12* Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten. *13* Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef. *14* Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed. *15* Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. *16* Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten.

**Dag 3**    **Matteüs 19:3-6.****Memoriseren stelt je in staat Gods antwoorden te geven op menselijke vragen**

*3* Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: 'Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?' *4* Hij zei: 'Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?' *5* En hij vervolgde: 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; *6* ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

**Dag 4**    **2 Korintiërs 10:3-5.****Memoriseren helpt je menselijke argumenten te weerleggen**

*3* We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. *4* De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer *5* en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgévangene om haar aan Christus te onderwerpen

**Dag 5**    **Jeremia 23:25-32.****Memoriseren helpt je valse profeten te weerleggen (vgl. Psalm 39:3-4; Jeremia 5:14)**

*25* Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: "Een droom! Ik heb een droom gehad!" *26* Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? *27* Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? *28* Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER. *29* Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. *30* Ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, ik zal ze straffen, die profeten die elkaar napraten *31* en steeds zo zelfverzekerd "spreekt de HEER" roepen; *32* ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, die profeten die misleidende dromen profeteren en mijn volk met hun leugens en aanmatigende praatjes bedriegen. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn dit volk op geen enkele manier tot nut – spreekt de HEER.

*3* En ik zei dan ook niets, geen woord, ik zweeg en vond geen verlichting, ik voelde steeds heviger pijn. *4* Het brandde in mijn binnenste, bij mijn zuchten laaide een vuur op en mijn tong begon te spreken.

*14* Daarom – dit zegt de HEER, de God van de hemelse machten: Omdat zij dit durven te zeggen, maak ik dit volk tot brandhout, maak ik mijn woorden in jouw mond tot een vlam die hen verslindt.

**Dag 6 Exodus 32:9-14.**  
**Memoriseren helpt je met overtuiging te bidden volgens Gods wil**

9 De HEER zei verder tegen Mozes: 'Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.'

11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: 'Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: "Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen"? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: "Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.'" 14 Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij bedreigd had

**Dag 7 Deuteronomium 6:4-9.**  
**Memoriseren stelt je in staat om tot bijbelse overtuigingen en gewoonten in je gezin te komen**

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

**Dag 8 Psalm 1:1-3.**  
**Memoriseren helpt je over God na te denken, ook 's nachts als je niet kan slapen**

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.  
3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

**Dag 9 Matteüs 5:43-48.**  
**Memoriseren geeft je onderricht gezag**

43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zoon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

**Dag 10 Matteüs 22:41-46.**  
**Memoriseren stelt je in staat verkeerde bijbeluitleg te weerleggen**

41 Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: 42 'Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?' 'Van David,' antwoordden ze. 43 Jezus vroeg: 'Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44 "De Heer sprak tot mijn Heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'" 45 Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?' 46 En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

---

Denk na over Deuteronomium 6:6-7.

6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.

7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Berg eerst Gods Woord in je eigen hart op.

Prent het dan je kinderen in.

Spreek veel over Gods Woord in je huis en met je gezin.

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4)

4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.