

A. Relaties in de christelijke gemeenschap

- 1 Korintiërs 1:9.** 9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.
- 1 Korintiërs 12:12-13.** 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
- 1 Korintiërs 12:25.** 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.
- Efeziërs 3:12.** 12 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.

B. De kernverantwoordelijkheid

- Johannes 13:34-35.** 34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
- 1 Tessalonicenzen 3:12.** 12 En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.
- 1 Johannes 4:19.** 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.
- Efeziërs 1:4.** 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
- Romeinen 10:14-17.** 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezond worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
- Johannes 16:8-10.** 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

C. Verantwoordelijkheden m.b.t. onze houding

- Romeinen 12:10.** 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
- Romeinen 13:8-10.** 8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet
- Efeziërs 4:32a.** 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig
- Jakobus 2:13.** 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

- 1 Johannes 1:3.** 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
- Handelingen 2:42.** 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
- Handelingen 5:42.** 42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.
- Efeziërs 5:19.** 19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,
- 1 Timoteüs 4:13.** 13 Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik komt.

- Johannes 15:14.** 14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
- Johannes 10:9-10.** 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
- Johannes 10:11.** 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
- Jeremia 31:3.** 3 Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
- 1 Korintiërs 13:4-8.** 4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloeers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden
- Romeinen 5:5.** 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

- Efeziërs 4:2.** 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,
- Kolossenzen 3:13.** 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
- Hebreeën 8:12.** 12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
- Matteüs 6:14-15.** 14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Romeinen 15:1-7 **1** Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. **2** Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. **3** Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. **4** Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. **5** En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, **6** opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. **7** Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.

D. Verantwoordelijkheden m.b.t. ons spreken

Romeinen 14:13. **13** Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.

Kolossenzen 3:9. **9** Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,

Efeziërs 4:15,29. **15** maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.

Kolossenzen 3:16. **16** Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Matteüs 28:19-20. **19** Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. **20** En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Matteüs 18:15. **15** Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

Deuteronomium 6:6-7. **6** Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. **7** U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

E. Verantwoordelijkheden m.b.t. ons handelen

1 Korintiërs 12:25. **25** opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.

Galaten 6:2. **2** Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Galaten 6:5. **5** Want ieder zal zijn eigen pak dragen.

1 Petrus 4:9. **9** Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.

Johannes 13:14. **14** Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.

Johannes 15:12. **12** Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Romeinen 16:16. **16** Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u.

Galaten 5:26. **26** Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Efeziërs 5:21. **21** Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.

1 Tessalonicenzen 5:13. **13** en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.

1 Tessalonicenzen 5:15. **15** Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.

1 Petrus 5:5-6. **5** Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. **6** Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Hebreeën 10:24-25. **24** En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. **25** Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Hebreeën 3:12-13. **12** Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor avvallig te worden van de levende God; **13** maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.

Romeinen 15:14. **14** Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen.

Efeziërs 5:19. **19** en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,

1 Tessalonicenzen 5:11. **11** Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Jakobus 4:11. **11** Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter.

Jakobus 5:9. **9** Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.

Jakobus 5:16. **16** Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Galaten 5:13. **13** Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

1 Petrus 4:10-11. **10** Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. **11** Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

1 Johannes 1:7. **7** Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.