

A. God maakte de scheppingsgeschiedenis bekend

Genesis 2:4. *4* Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte,

B. Wanneer heeft God het heelal geschapen?.

Genesis 1:14. *14* God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,

C. Hoe heeft God het heelal geschapen?.

Hebreeën 11:3 GNB. *3* Door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.

Romeinen 4:17b. En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwdde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat.

D. Wat is de volgorde van de schepping?.

Genesis 1:5. *5* het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Genesis 2:1. *1* Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.

Genesis 1:1-2. *1* In het begin schiep God de hemel en de aarde. *2* De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

E. Waarom heeft God de scheppingsgeschiedenis bekendgemaakt?.

Psalms 90:2. *2* Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Psalms 33:6,9. *6* Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. *9* want hij sprak en het was er, hij gebod en daar stond het.

Hebreeën 11:3. *3* Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

Romeinen 4:17. *17* Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.’ En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwdde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat.

2 Petrus 3:5. *5* Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water,

Hebreeën 1:3b. *3b* hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,

Genesis 1:11. *11* God zei: ‘Overall op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.

Genesis 1:24. *24* God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het.

Psalms 115:16. *16* De hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.

Genesis 1:1. *1* In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:14. *14* God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,

Genesis 1:29. *29* Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.

Romeinen 1:19-20a. *19* Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. *20* Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,

Handelingen 14:17. *17* maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.’

1 Timoteüs 4:4-5. *4* Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, *5* want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed.

1 Timoteüs 6:17b. maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.

Genesis 1:27-28. *27* God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Spreuken 12:10. *10* Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed.

Genesis 9:3. *3* Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.

Matteüs 20:25-26. *25* Jezus riep hen bij zich en zei: 'Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. *26* Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,

Romeinen 13:1-2. *1* Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. *2* Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af.

Handelingen 4:19-20. *19* Maar Petrus en Johannes zeiden: 'Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf! *20* We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'

A. De mens: geschapen met een lichaam en geest.

Genesis 2:7. *7* Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

B. De geestelijke natuur van de mens.

Genesis 1:26-27. *26* God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' *27* God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

Genesis 2:7. *7* Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Prediker 12:7. *7* Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.

Lucas 8:55. *55* Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven.

Openbaring 6:9. *9* Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis.

Openbaring 20:4. *4* Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias.

Handelingen 5:29. *29* Petrus en de andere apostelen antwoordden: 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.'

Kolossenzen 1:16. *16* in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.

Romeinen 14:7-8. *7* Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. *8* Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Romeinen 11:36. *36* Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Genesis 7:22. *22* Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood.

Genesis 1:28-29. *28* Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.' *29* Ook zei God: 'Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.'

1 Korintiërs 1:9 HSV. *9* God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.

Genesis 1:28. *28* Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

Jesaja 43:7. *7* allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.

Romeinen 11:36. *36* Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.