

### A. Beloften in de Bijbel

**Jesaja 14:24,27** *24* De HEER van de hemelse machten heeft gezworen: 'Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het zal gebeuren zoals ik heb besloten.'

*27* Wanneer hij dit besloten heeft, de HEER van de hemelse machten, wie zal het dan verijdelen? Wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hem tegenhouden?

**Jeremia 29:10** *10* Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren.

**Jeremia 33:14** *14* De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen.

**Johannes 1:16** NBG *16* Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

**Efeziërs 2:8-9** *8* Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God *9* en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

**Numeri 23:19** *19* God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?

**Jozua 21:45** *45* Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand.

**Jozua 23:14-16** *14* Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken. *15-16* Maar zoals hij u de voorspoed heeft geschonken die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over u brengen wanneer u de regels van het verbond overtreedt die hij u heeft opgelegd. Wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft. Dan zal zijn woede tegen u losbarsten en zult u heel snel worden weggevaagd uit dit goede land, dat u van hem gekregen hebt.'

**Jeremia 18:5-10** *5* De HEER zei: *6* 'Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. *7* De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen – *8* maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. *9* De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten – *10* maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen.'

**Psalms 145:13-14** *13* 'Uw koningschap omspannt de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.'

*14* 'Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.'

**Romeinen 4:20-21** *20* Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. *21* Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd,

**2 Petrus 1:3-8** *3* Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. *4-5* Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. *5-6* Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd

allerlei beproevingen verduren. *7* Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. *8* U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,

**Johannes 5:24** *24* Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

**Romeinen 1:16-17** *16* Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. *17* In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'

**Hebreeën 6:11-12** *11* Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, *12* en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.

**Hebreeën 10:35-36** *35* Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. *36* Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.

**Hebreeën 11:24-27** *24* Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. *25* Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; *26* omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. *27* Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.

**2 Petrus 1:3-4** *3* Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. *4* Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

**2 Korintiërs 7:1** *1* Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

**Hebreeën 11:6-10** *6* Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. *7* Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.

*8* Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. *9* Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten *10* omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.

**Hebreeën 11:17-19** *17* Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. *18* Terwijl er tegen

hem gezegd was: 'Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,' <sup>19</sup> zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.

**Hebreeën 11:32-34a** <sup>32</sup> Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta,

## B. Jezus Christus is de sleutel tot alle beloften in de Bijbel

**Leviticus 26:12** <sup>12</sup> Ik zal in je midden verkeren; ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk.

**Genesis 17:7** <sup>7</sup> Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.

**Exodus 6:2-7** <sup>2</sup> God zei tegen Mozes: 'Ik ben de HEER. <sup>3</sup> Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. <sup>4</sup> Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. <sup>5</sup> Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. <sup>6</sup> Daarom moet je dit tegen hen zeggen: "Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. <sup>7</sup> Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.

**Deuteronomium 29:13-14** <sup>13</sup> Niet alleen met u, die hier nu ten overstaan van de HEER, onze God, bijeen bent, sluit ik dit verbond, <sup>14</sup> maar ook met degenen die er nu nog niet bij zijn.

**Jeremia 7:23** <sup>23</sup> Wat ik hun geboden heb, is dit: "Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen."

**2 Korintiërs 6:16** <sup>16</sup> Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.

**2 Korintiërs 1:20 (NBG)** <sup>20</sup> Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

**Johannes 10:16** <sup>16</sup> Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

**Romeinen 2:28-29.** <sup>28</sup> Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. <sup>29</sup> Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

**Romeinen 3:29-30.** <sup>29</sup> Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, <sup>30</sup> want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.

**Romeinen 4:11-12.** <sup>11</sup> De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedenere rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. <sup>12</sup> En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedenere bezat.

**Romeinen 5:17-19.** <sup>17</sup> Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrij spraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het

David en Samuel, en over de profeten, <sup>33</sup> die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, <sup>34</sup> aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen,

eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. <sup>18</sup> Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. <sup>19</sup> Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

**Romeinen 9:24-28.** <sup>24</sup> Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, <sup>25</sup> zoals ook bij Hosea staat geschreven: 'Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. <sup>26</sup> En waar tegen hen gezegd is: "Jullie zijn mijn volk niet," zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd.' <sup>27</sup> En Jesaja roept over Israël uit: 'Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. <sup>28</sup> Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort.'

**Romeinen 10:12-13.** <sup>12</sup> En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, <sup>13</sup> want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroep, zal worden gered.'

**Romeinen 11:30-32.** <sup>30</sup> Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, <sup>31</sup> zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. <sup>32</sup> Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

**Galaten 3:28** <sup>28</sup> Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

**Galaten 6:14-16** <sup>14</sup> Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. <sup>15</sup> Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. <sup>16</sup> Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God.

**Efeziërs 2:11-18** <sup>11</sup> Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – <sup>12</sup> bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. <sup>13</sup> Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. <sup>14</sup> Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken <sup>15</sup> en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede <sup>16</sup> en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. <sup>17</sup> En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; <sup>18</sup> want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.

**Efeziërs 3:5-6** <sup>5</sup> Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige

apostelen en profeten: **6** de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

**Efeziërs 4:3-6** **3** Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: **4** één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, **5** één Heer, één geloof, één doop, **6** één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

**Kolossenzen 3:11** **11** Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

**1 Petrus 2:4-10** **4** Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, **5** en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. **6** In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' **7** Kostbaar is hij voor u, die erop

vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' **8** En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. **9** Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. **10** Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

**Galaten 3:29** **29** En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

**Efeziërs 3:6** **6** de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

**Hebreeën 9:15** **15** Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

### C. Geloof opent de deur tot de beloften in de Bijbel

**Romeinen 10:14-17** **14** Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? **15** En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.' **16** Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: 'Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?' **17** Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

**Johannes 6:44** **44** Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.

**Johannes 17:6** **6** Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard,

**Johannes 16:8-10** **8** Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: **9** zonde – dat ze niet in mij geloven, **10** gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien,

**Efeziërs 2:8-9** **8** Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God **9** en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

**Filippenzen 1:29** **29** Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.

**Handelingen 13:48** **(HSV)** **48** Toen nu de heidenen *dir* hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven.

**Handelingen 16:14** **(HSV)** **14** En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God

diende, luisterde naar *ons*. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.

**Handelingen 18:27** **(HSV)** **27** En toen hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigde de broeders *hem* en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden;

**Romeinen 10:17** **17** Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

**Romeinen 10:9b,10a,13** **9** Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. **10** Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard;

**13** want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'

**Exodus 33:14-17** **14** De HEER antwoordde: 'Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?' **15** Mozes zei: 'Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. **16** Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.' **17** De HEER zei tegen Mozes: 'Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.'

**Handelingen 4:29** **29** Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken

**Openbaring 3:20** **20** Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

**Hebreeën 11:1** **1** Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

### D. Maak aanspraak op bijbelse beloften alleen *na grondig onderzoek*

**Genesis 30:25-43** *Bijbel*

**1 Timoteüs 6:3-10** **3** Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, **4** is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, **5** en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. **6** Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het

geloof grote winst. **7** Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. **8** Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. **9** Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. **10** Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

**1 Korintiërs 4:6b 6b** U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander.

**2 Korintiërs 4:2 2** Integendeel, we hebben ons afgekeerd van hemelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten.

**2 Timoteüs 2:15 HSV 15** Beijver u om uzelf welbepoefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen *en* die het Woord van de waarheid recht snijdt.

**2 Petrus 3:16 16** Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften.

**Genesis 15:18 18** Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. 'Dit land,' zei hij, 'geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat:

**Jozua 21:43-45 43** Zo schonk de HEER Israël het hele land, zoals hij hun voorouders onder ede beloofd had. De Israëlieten namen het in bezit en gingen er wonen. **44** En de HEER gaf hun vrede aan al hun grenzen, precies zoals hij hun voorouders beloofd had. Geen van hun vijanden kon tegen hen standhouden, de HEER leverde al hun vijanden aan hen uit. **45** Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand.

### E. Maak aanspraak op bijbelse beloften op een bijbels verantwoorde wijze

**Psalm 119:140 140** Uw woord is volkomen zuiver, uw dienaar heeft het lief.

**Genesis 15:6 6** Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

**Romeinen 4:20-21 20** Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. **21** Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd,

**2 Korintiërs 4:18 18** Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

**2 Korintiërs 5:7 7** We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.

**Genesis 12:1 1** De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

**Genesis 22:18 HSV 18** En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

**Jakobus 2:14-22 zie Bijbel**

**Hebreeën 6:10-12 10** Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. **11** Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen

### F. Maak aanspraak op Gods beloften in je gebed

**Handelingen 16:31 31** Ze antwoordden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.'

**1 Koningen 5:1 1** Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, en tot aan de grens met Egypte. Zolang Salomo leefde, waren ze aan hem onderworpen en droegen ze hem schatting af.

**Jesaja 38:1-8 1** Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: 'Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.' **2** Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: **3** 'HEER, ik smeed u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.' Daarbij stortte hij bittere tranen. **4** Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: **5** 'Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: "Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven, **6** en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.'" **7** Jesaja zei: 'De HEER geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen: **8** ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.' En de schaduw ging tien graden achteruit.

**Psalm 1:1-3 1** Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, **2** maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. **3** Hij zal zijn als een boom, gepland aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

verwezenlijkt zal zijn, **12** en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.

**Hebreeën 10:35-36 35** Leg die onbeschromdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. **36** Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.

**Romeinen 8:28 28** En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

**Hebreeën 11:13-16,39-40 13** Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. **14** Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. **15** En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. **16** Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

**39** Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan **40** omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.

**Lucas 22:42 42** 'Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.'

**1 Korintiërs 15:58 58** Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.