

A. Geestelijke groei: geef God jouw inzet, dan geeft God jou groei

Marcus 4:1-20. *1* Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan.

2 Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei: *3* 'Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.

4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. *5* Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen;

6 en toen de zon opkwam verschroefde het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. *7* Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort.

8 Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.' *9* En hij zei: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!'

10 Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. *11* Hij zei tegen hen: 'Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, *12* "opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen."

13 Hij zei tegen hen: 'Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? *14* De zaaier zaait het woord. *15* Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is.

16 Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, *17* maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. *18* Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, *19* maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. *20* Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.'

Matteüs 13:19. *19* bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid.

Lucas 8:12. *12* Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven.

Matteüs 13:23. *23* Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.'

Lucas 8:15. *15* Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

Filippenzen 4:6-7. *6* Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. *7* Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Marcus 4:26-29. *26* En hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: *27* hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.

28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. *29* Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'

1 Korintiërs 3:5-9. *5* Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. *6* Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. *7* Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. *8* Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. *9* Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.

1 Petrus 1:23. *23* als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

1 Petrus 2:3. *3* U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?

Johannes 3:8. *8* De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'

Matteüs 13:41-43. *41* de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen *42* en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. *43* Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Matteüs 25:34. *34* Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

Jesaja 55:10-11. *10* Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – *11* zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Jesaja 14:24,27. *24* De HEER van de hemelse machten heeft gezworen: 'Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het zal gebeuren zoals ik heb besloten.

27 Die het land tot verval bracht en steden verwoestte? Die zijn gevangenen nooit liet gaan?'

1 Korintiërs 3:6-9. *6* Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. *7* Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. *8* Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. *9* Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.

C. De verschillende groeifasen

Marcus 4:28-29. *28* De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. *29* Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'

Hebreeën 5:11-6:3. *11* Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden.

12 Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel.

13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.

14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

1 We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, *2* de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. *3* We maken deze keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat.

1 Korintiërs 2:15-3:11. *15* Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. *16* Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. *2* Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, *3* want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? *4* Wanneer de een zegt: 'Ik ben van Paulus,' en een ander: 'Ik van Apollos,' bent u dan niet als alle andere mensen?

5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. *6* Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. *7* Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.

8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.

9 Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.

U bent een bouwwerk van God. *10* Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, *11* want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.

1 Johannes 2:12-14. *12* Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. *13* Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. *14* Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.