

Johannes 14:17. *17* De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Hebreeën 10:29. *29* Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrappt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht?

Handelingen 2:3. *3* Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,

Johannes 3:3-8. *3* Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ *4* ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ *5* Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. *6* Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. *7* Wees niet verbaasd dat

ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. *8* De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Johannes 7:37-39. *37* Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! *38* “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ *39* Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

2 Korintiërs 1:21-22 HSV. *21* En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, *22* Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.

A. De aard van de Heilige Geest.

Johannes 14:26. *26* Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Handelingen 16:6-7. *6* Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. *7* Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe.

Romeinen 8:27. *27* God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

Efeziërs 4:30. *30* Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Matteüs 28:19. *19* Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

Matteüs 1:23. *23* ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Hebreeën 1:3,8-9. *3* In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,

8 Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.

9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’

Romeinen 8:9-10. *9* Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. *10* Als

Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.

Johannes 4:24. *24* want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’

Johannes 1:1,14. *1* In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 14:16-17. *16* Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: *17* de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Efeziërs 2:22. *22* in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Johannes 16:13-15. *13* De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. *14* Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. *15* Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

Romeinen 8:9-11. *9* Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. *10* Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. *11* Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

B. Het werk van de Heilige Geest

Johannes 14:16-18. *16* Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: *17* de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. *18* Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Johannes 14:26. *26* Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 15:26. *26* Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Johannes 16:13-15. *13* De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. *14* Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. *15* Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

Johannes 14:16-17. *16* Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: *17* de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Romeinen 8:9-10. *9* Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. *10* Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.

Johannes 16:8-11. *8* Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: *9* zonde – dat ze niet in mij geloven, *10* gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, *11* oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

Johannes 3:16-18,36. *16* Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. *17* God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. *18* Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. *36* Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

Efeziërs 1:4. *4* In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

Romeinen 8:29-30. *29* Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. *30* Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

Johannes 3:3-8. *3* Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' *4* 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' *5* Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. *6* Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. *7* Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. *8* De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'

Romeinen 8: 16. *16* De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Romeinen 8:31-39. *31* Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? *32* Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? *33* Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. *34* Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. *35* Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? *36* Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' *37* Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. *38* Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, *39* hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Efeziërs 6:17. *17* Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Openbaring 2:1,7. *1* Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: "Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: *7* Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."

Romeinen 8:5-6. *5* Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. *6* Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Galaten 5:16,18,25. *16* Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Romeinen 8:13b-14. *13b* Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. *14* Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Romeinen 8:26-27. *26* De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. *27* God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

2 Korintiërs 12:7-10. *7* niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. *8* Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, *9* maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. *10* Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Johannes 16:14-15. *14* Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. *15* Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

2 Korintiërs 4:6. *6* De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen,' heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Johannes 14:26. *26* Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 15:26. *26* Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

1 Korintiërs 12:3. *3* Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest.

Efeziërs 2:21-22. *21* Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, *22* in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

1 Korintiërs 12:12-13. *12* Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. *13* Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

Handelingen 20:17,28. *17* Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen.

28 In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is:

Handelingen 15:28.

Openbaring 2:1,7. *1* Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: "Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft:

7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."

1 Korintiërs 4:6 NBG. *6* Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich vóór de een en tegen de ander opblaze.

1 Korintiërs 12:11. *11* Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Efeziërs 5:18-19. *18* Bedrink u niet, want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen *19* en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer

Handelingen 13:1-4. *1* Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneëer, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. *2* Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.' *3* Nadat ze gevestigd en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

4 Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus,

Openbaring 3:7-8. *7* Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: *8* Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.

Handelingen 16:6-10. *6* Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. *7* Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. *8* Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. *9* Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' *10* Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Handelingen 13:9-11. *9* Daarop keek Saulus (die ook bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest *10* zei hij: 'U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? *11* Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.' Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden.

Handelingen 13:49-52. *49* Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek.

50 De Joden hitsten echter de vrome vrouwen uit de hogere kringen op, evenals de vooraanstaande burgers van de stad, en wisten hen zo ver te krijgen dat ze zich tegen Paulus en Barnabas keerden, zodat die uit het gebied werden verdreven. *51* Maar zij schudden het stof van hun voeten omdat ze niets meer met hen te maken wilden hebben en vertrokken naar Ikonium. *52* De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest.

C. De doop met de Heilige Geest

Matteüs 3:10-12. *10* De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. *11* Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; *12* hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.'

Marcus 1:8. *8* Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

Lucas 3:16. *16* maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

Johannes 1:33. *33* Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: "Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest."

Handelingen 1:5. *5* Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.'

Handelingen 11:14-18. *14* Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered." *15* Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. *16* Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: "Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest." *17* Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden?' *18* Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: 'Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.'

1 Korintiërs 12:12-13. *12* Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. *13* Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

Handelingen 11:14-18. *14* Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered." *15* Ik was nog maar nauwelijks begonnen te

D. De vervulling met de Heilige Geest

Johannes 7:37-39. *37* Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! *38* "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.' *39* Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Johannes 1:12-13. *12* Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. *13* Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

Efeziërs 1:13. *13* In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is

spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. *16* Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: "Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest." *17* Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden?' *18* Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: 'Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.'

Handelingen 15:7-9. *7* Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: 'Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. *8* God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. *9* Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd.

1 Korintiërs 12:13. *13* Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

Matteüs 3:11-12. *11* Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; *12* hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.'

Johannes 7:37-39. *37* Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! *38* "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.' *39* Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

1 Korintiërs 6:19-20. *19* Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? *20* U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Efeziërs 4:25-32. *25* Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. *26* Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, *27* geef de duivel geen kans. *28* Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. *29* Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. *30* Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. *31* Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Johannes 14:16-17. *16* Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: *17* de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

1 Johannes 1:9. *9* Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Spreuken 28:13. *13* Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.

1 Korintiërs 15:33. *33* Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

Efeziërs 5:3-13. *3* Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.

4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. *5* Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. *6* Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. *7* Gedraag u dus niet zoals zij, *8* want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. *9* Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. *11* Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, *12* want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. *13* Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar.

Matteüs 5:23-24. *23* Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, *24* laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

Jakobus 5:16. *16* Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Romeinen 12:18. *18* Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Jakobus 4:5-10. *5* Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; *6* maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ *7* Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten. *8* Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. *9* Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. *10* Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.

Jakobus 2:13. *13* Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.

Lucas 11:9-13. *9* Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan.

10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. *11* Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? *12* Of een scorpioen, als het om een ei vraagt? *13* Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Matteüs 7:7-11. *7* Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. *8* Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. *9* Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? *10* Of een slang, als het om een vis vraagt? *11* Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

Filippenzen 4:6-7. *6* Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. *7* Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Galaten 5:18. *18* Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

Galaten 5:22-23. *22* Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, *23* zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Johannes 16:14. *14* Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.

Efeziërs 6:17. *17* Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Matteüs 4:1-4. *1* Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. *2* Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. *3* Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ *4* Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Rom. 8:26-27. *26* De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. *27* God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

Efeziërs 6:18. *18* Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Romeinen 5:5. *5* Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Matteüs 10:19-20. *19* Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. *20* Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

1 Korintiërs 12:11. *11* Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Galaten 5:22-23. *22* Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, *23* zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

1 Petrus 1:2. *2* door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

E. De vrucht van de Heilige Geest

Galaten 5:13-25. *13* Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, *14* want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' *15* Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. *16* Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. *17* Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. *18* Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. *19* Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, *20* afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, *21* afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. *22* Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, *23* zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. *24* Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. *25* Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Efeziërs 5:18. *18* Bedrink u niet, want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen

Efeziërs 5:3-13. *3* Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. *4* Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. *5* Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. *6* Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. *7* Gedraag u dus niet zoals zij, *8* want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. *9* Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. *10* Onderzoek wat de wil van de Heer is. *11* Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, *12* want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. *13* Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar.

1 Petrus 4:3-4. *3* U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. *4* Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitpattingen en ze spreken daarom kwaad over u.

Efeziërs 5:19. *19* en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer

1 Korintiërs 9:24-27. *24* Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. *25* Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. *26* Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. *27* Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want

ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Filippenzen 2:14. *14* Doe alles zonder morren en tegenspreken, **Filippenzen 4:11 HSV.** *11* Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.

Efeziërs 5:20. *20*, *20* en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

1 Timoteüs 6:6. *6* Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.

1 Tessalonicenzen 5:18. *18* dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Efeziërs 5:21. *21* Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.

Johannes 13:1-17. *1* Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. *2* Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. *3* Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, *4* stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om *5* en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. *6* Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 'U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?' *7* Jezus antwoordde: 'Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.' *8* 'O nee,' zei Petrus, 'mijn voeten zult u niet wassen, nooit!' Maar toen Jezus zei: 'Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,' *9* antwoordde hij: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!' *10* Hierop zei Jezus: 'Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.' *11* Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?' vroeg hij. *13* 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. *14* Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. *15* Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. *16* Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. *17* Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Romeinen 12:10b. *10b* acht de ander hoger dan uzelf.

Filippenzen 2:3-4. *3* Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. *4* Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Efeziërs 5:15. *15* Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.

Efeziërs 5:16. *16* Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Efeziërs 5:17. *17* Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.