

**A. Dagelijks omgaan met Jezus Christus. Waarom?**

**Openbaring 3:20.** *20* Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

**Matteüs 10:40.** *40* Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.

**Kolossenzen 1:15.** *15* Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:

**Johannes 16:13-15.** *13* De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. *14* Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. *15* Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

**Matteüs 4:4.** *4* Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

**1 Petrus 2:2.** *2* en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

**Johannes 4:34.** *34* Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.’

**Jozua 1:8.** *8* Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

**Marcus 4:20.** *20* Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’

**Genesis 5:22 HSV.** *22* En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

**Psalm 62:9b.** *9b* open voor hem uw hart,  
God is onze schuilplaats

**Lukas 11:1a.** *1a* Eens was Jezus aan het bidden

**Genesis 5:22.** *22* Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters.

**Jakobus 2:23.** *23* Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd.

**Psalm 62:9.** *9* Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats.

**Lucas 11:1.** *1* Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’

**Openbaring 3:20.** *20* Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij

**Hebreeën 4:15-16.** *15* Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.  
*16* Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

**Jesaja 50:4-5.** *4* God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.  
*5* God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeeind.

**Markus 1:35.** *35* Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

**Psalm 143:8,10.** *8* Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.  
*10* Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.

**Psalm 1:1-2.** *1* Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,  
*2* maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

**Psalm 5:4.** *4* In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.

**B. Dagelijks omgaan met Jezus Christus. Hoe doe je dat?**

**Psalm 119:18.** *18* Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.

**1 Tessalonicenzen 1:1-10.** *1* Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. *2* Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden *3* en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. *4* God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: *5* onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. *6* U hebt

ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. *7* Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. *8* Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklink buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; *9* iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om hem, de levende en ware God, te dienen *10* en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.

**1 Tessalonicenzen 2:1-20.** *zie Bijbel*