

Uitleg bij zekerheid 1

1 Johannes 5:10-13. *10* Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. *11* Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. *12* Wie de Zoon

heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

Johannes 17:3. *3* Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezondend hebt, Jezus Christus.

Uitleg bij zekerheid 2

2 Korintiërs 5:21 HSV. *21* Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtvaardigd van God in Hem.

1 Petrus 3:12. *12* Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.

Johannes 14:9-10. *9* Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? *10* Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

Johannes 8:19. *19* Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader,' antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.'

Johannes 12:44. *44* Jezus had luid en duidelijk gezegd: 'Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezondend heeft,

Johannes 13:20. *20* Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezondend is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezondend heeft.'

1 Johannes 5:14. *14* Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Efeziërs 2:18. *18* dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Efeziërs 3:12. *12* in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.

Hebreeën 4:14-16. *14* Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. *15* Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. *16* Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Uitleg bij zekerheid 3

Jakobus 1:2-4,12. *2* Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. *3* Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. *4* Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

12 Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Jakobus 1:13-15. *13* Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. *14* Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. *15* Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

1 Johannes 2:15-17. *15* Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, *16* want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaling, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. *17* De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Lucas 4:1-13. *1-2* Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. *2* *3* De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' *4* Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."' *5* Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. *6* De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en

ik geef het aan wie ik wil; *7* als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.'

8 Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' *9* De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. *10* Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken." *11* En ook: "Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' *12* Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' *13* Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.

Matteüs 6:13 HSV. *13* En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Jakobus 1:13. *13* Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.

Jakobus 1:2-3. *2* Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. *3* Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Jakobus 4:2. *2* U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

Romeinen 1:24-25a. *24* Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam ontteren.

25a Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper,

Genesis 39:12. *12* greep ze hem bij zijn kleed. 'Kom bij me liggen,' drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter.

Spreuken 4:14-15,23-27. *14* Ga niet het pad van goddelozen, bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn. *15* Mijd hun weg, betreed hem niet, ga eraan voorbij, loop door.

23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. *24* Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen. *25* Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan. *26* Effen de weg waarover je gaat, dan loop je met vaste tred. *27* Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.

Spreuken 5:1-23. *zie Bijbel*

1 Korintiërs 6:18. *18* Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.

1 Korintiërs 10:14. *14* Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst.

1 Timoteüs 6:9-11. *9* Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

11 Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

2 Timoteüs 2:22. *22* Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

1 Petrus 4:3-4. *3* U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst.

4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u.

Hebreeën 2:18. *18* Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Matteüs 7:7-11. *7* Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. *8* Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. *9* Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? *10* Of een slang, als het om een vis vraagt? *11* Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

Jakobus 4:8. *8* Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Jakobus 4:7. *7* Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegluchten.

1 Petrus 5:8-9. *8* Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

Prediker 4:9-10. *9* Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. *10* Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.

Efeziërs 6:16. *16* en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

Psalms 119:9,11. *9* Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.

11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.

Lucas 6:27-28. *27* Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, *28* zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Matteüs 5:38-42. *38* Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” *39* En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. *40* Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.

41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. *42* Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

Johannes 8:3-11. *3* Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en *4* zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. *5* Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ *6* Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. *7* Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. *9* Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. *10* Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’

11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Matteüs 4:3-4. *3* Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ *4* Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Handelingen 16:18. *18* Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.

Matteüs 26:41. *41* Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’

1 Timoteüs 6:9-10. *9* Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. *10* Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Job 31:1. *1* Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen: nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken.

Genesis 39:9-10. *9* Ik heb hier evenveel gezegd als hij, en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? *10* Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen.

Johannes 8:3-8. *3* Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en *4* zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. *5* Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ *6* Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. *7* Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.

Uitleg bij zekerheid 4

Romeinen 3:25a. 25a Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan.

Jesaja 53:5. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wonden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Psalm 32:5. 5 Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekde mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

Johannes 5:24. 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezondend heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

2 Korintiërs 5:21. 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

Micha 7:18-19. 18 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. **19** Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

Hebreeën 10:17-18. 17 en even verder staat er: 'Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.' **18** Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Lucas 15:20-24. 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. **21** "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." **22** Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. **23** Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, **24** want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.

Uitleg bij zekerheid 5

Psalm 73:16-17. 16 Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde, **17** tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.

Matteüs 10:32-33. 32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. **33** Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Handelingen 17:11. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Nehemia 1:11. 11 Ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn.' In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning.

2 Samuel 12:13-14. 13 David antwoordde Natan: 'Ik heb gezondigd tegen de HEER.' Toen zei Natan: 'De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. **14** Maar omdat u de vijanden van de HEER aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven.' ok Joab, de zoon van Seruja, was uitgerukt met het leger van David. Bij het waterbekken van Gibeon troffen ze elkaar, ieder aan een kant van het water.

Psalm 51:9. 9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.

Jesaja 1:18. 18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

Hebreeën 9:14. 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

Psalm 51:12-15. 12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, **13** verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. **14** Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. **15** Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u.

Johannes 8:11. 11 'Niemand, heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.'

Romeinen 6:6,13,19. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.

19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.

1 Korintiërs 10:31. 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.

Spreuken 16:3. 3 Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.

Spreuken 16:7. 7 Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.

Kolossenzen 4:2-4. 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

3 En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik evangenzit, **4** en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.

Jeremia 32:17,27. 17 "Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.

27 'Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?