

1. Je werk (dit geldt ook voor school, studie, opleiding).

2 Tessalonicenzen 3:10. *10* Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.

1 Timoteüs 6:8. *8* Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

Marcus 8:36. *36* Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?

Spreuken 23:4-5. *4* Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.

5 Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.

Lucas 10:38-42. *38* Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.

39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. *40* Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' *41* De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. *42* Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Exodus 23:12. *12* Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.

Leviticus 23:3. *3* Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstreekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.

Marcus 3:4. *4* Aan de anderen vroeg hij: 'Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?' Maar ze zwegen.

Psalm 127:1-2. *1* Een pelgrimslid van Salomo.

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

2 Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap.

Spreuken 16:3. *3* Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.

Kolossenzen 3:23. *23* Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen,

Handelingen 5:29. *29* Petrus en de andere apostelen antwoordden: 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.'

Kolossenzen 3:22-4:1. *22* Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. *23* Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, *24* want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! *25* Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.

1 Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel.

1 Timoteüs 3:7. *7* Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.

Matteüs 6:31-33. *31* Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" – *32* dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. *33* Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen

al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Kolossenzen 3:18-21. *18* Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. *19* Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. *20* Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. *21* Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.

Matteüs 10:37. *37* Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.

1 Timoteüs 5:4,8. *4* Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die godvruchtig voor haar huishouding zorgen. Zo betalen ze hun voorouders terug, en dat is God welgevallig.

8 Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

Deuteronomium 6:5-7. *5* Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. *6* Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. *7* Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Efeziërs 5:22-33. *22* Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, *23* want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.

24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.

25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven *26* om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden *27* en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. *28* Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. *29* Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, *30* want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. *31* 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.' *32* Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. *33* Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Efeziërs 6:4. *4* Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

Lucas 2:52. *52* Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Spreuken 23:22-25. *22* Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft, veracht je moeder niet wanneer ze oud is.

23 Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.

24 De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.

25 Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die je geboort heeft zich verheugen.

Marcus 10:29-30. *29* Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, *30* zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.'

1 Timoteüs 3:4-5,12. *4* Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. *5* Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?

12 Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten.

2. Je persoonlijke welzijn en ontwikkeling.

Marcus 8:34-38. *34* Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. *35* Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. *36* Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? *37* Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? *38* Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.'

Marcus 12:31 *31* Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'

Jesaja 43:4. *4* Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Psalm 101:3. *3* niets staat mij voor ogen wat boosaardig is.

Gedraai, ik haat het,
ik laat mij er niet mee in,

Psalm 141:3-4. *3* Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen.

4 Houd mijn hart ver van het kwaad,
verleid het niet tot goddeloze daden
met hen die onrecht bedrijven,
laat mij niet eten van hun overvloed.

Psalm 16:2. *2* Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

Psalm 73:25. *25* Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.

1 Timoteüs 4:7-8. *7* Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. *8* Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.

Efeziërs 5:2. *2* en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Psalm 34:19. *19* gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Spreuken 9:10. *10* gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.

3. Je bediening (speciale taken voor God).

Marcus 10:45. *45* want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

Johannes 15:5. *5* Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 4:23-24. *23* Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, *24* want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.'

Johannes 13:14-15. *14* Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. *15* Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Spreuken 3:5-6. *5* Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

6 Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

Efeziërs 5:10,17. *10* Onderzoek wat de wil van de Heer is.

Marcus 12:30-31. *30* heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht."

31 Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'

1 Korintiërs 6:19-20. *19* Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? *20* U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

1 Korintiërs 15:33. *33* Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

1 Petrus 2:11. *11* Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.

Exodus 31:3-5. *3* Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: *4* hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, *5* hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden.

Efeziërs 5:15-16 *15* Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. *16* Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Matteüs 25:15. *15* Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.

Romeinen 5:3-5 *3* En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, *4* volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgelopen door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Jakobus 1:2-4. *2* Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. *3* Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. *4* Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

1 Tessalonicenzen 5:11. *11* Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Johannes 13:34-35. *34* Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Efeziërs 4:12-16. *12* om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, *13* totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. *14* Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos rondobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. *15* Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. *16* Vanuit

dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

- 2 Korintiërs 2:14-16.** **14** God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. **15** Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. **16** Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak?
- 2 Korintiërs 3:2-3.** **2** U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: **3** u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven

4. Je gezin.

Lucas 16:10. **10** Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat.

2 Korintiërs 10:18. **18**

Filippenzen 2:22.

5. Je relatie met God.

Johannes 15:5-8. **5** Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. **6** Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. **7** Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. **8** De groetheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Openbaring 2:4-5. **4** Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. **5** Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.

Kolossenzen 2:6-7. **6** Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. **7** Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Kolossenzen 3:16. **16** Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Matteüs 7:24-27. **24** Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn

God heeft de hoogste prioriteit op elk terrein!

Matteüs 4:10. **10** Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."'

Er is een tijd voor alles.

Prediker 3:1-8. **1** Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

2 Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien.

3 Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

4 Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

5 Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,

maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.

Matteüs 10:32-33. **32** Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. **33** Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Jakobus 1:27. **27** Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Jakobus 2:15-17. **15** Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, **16** en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? **17** Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.

Spreekwoorden 12:3.

Spreekwoorden 15:22.

Spreekwoorden 19:20.

huis bouwde op een rots. **25** Toen het begon te regenen en de bergstromen zwoollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. **26** En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. **27** Toen het begon te regenen en de bergstromen zwoollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.'

Matteüs 7:7-8. **7** Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. **8** Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Hebreeën 10:24-25. **24** Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, **25** en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Johannes 15:16. **16** Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.

6 Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.

7 Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

8 Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

Prediker 8:5-6. **5** Een wijs mens leeft zijn geboden na en heeft geen kwaad te duchten. Ook doet hij alles op de juiste tijd, want hij weet:

6 voor alles wat gebeurt is er een juiste tijd. Een zware last is dat, voor ieder mens. Het is een kwade zaak,

Handelingen 20:24. *24* Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.

2 Timoteüs 4:7. *7* Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.

Marcus 13:34. *34* Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.

1 Korintiërs 3:5. *5* Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken.

Kolossenzen 4:17. *17* En zeg tegen Archippus: 'Let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen, ook vervult.'

Marcus 1:32-39. *32*'s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; *33* alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. *34* Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. *35* Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame

plek om daar te bidden. *36* Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, *37* en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!' *38* Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.' *39* In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

Johannes 17:4. *4* Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.

Handelingen 22:10. *10* Ik vroeg: "Wat moet ik doen, Heer?" De Heer zei tegen mij: "Sta op en ga naar Damascus, daar krijg je precies te horen wat je opdracht is."

Psalm 32:8. *8* 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Jesaja 30:1-2. *1* Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; *2* die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte.

Spreuken 3:5-6. *5* Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Spreuken 16:3. *3* Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.