

Efeziërs 5:10,17. *10* Onderzoek wat de wil van de Heer is.

17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Psalm 32:8-9. *8* 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

9 Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.'

Psalm 119:105. *105* Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Psalm 145:8-9. *8* 'Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

9 Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

A. Specifieke instructies om Gods wil te zoeken

Exodus 20:12. *12* Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Exodus 20:14. *14* Pleeg geen overspel.

Matteüs 6:14-15. *14* Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. *15* Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Handelingen 17:11. *11* De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Psalm 119:105. *105* Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Lucas 10:25-26. *25* Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' *26* Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?'

Romeinen 15:4a. *4a* Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen,

1 Korintiërs 10:6,11. *6* Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij.

11 Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.

2 Timoteüs 3:16-17. *16* Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, *17* zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

2 Timoteüs 2:15. *15* Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Matteüs 21:28-32. *28* Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: 'Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.' *29* De zoon antwoordde: 'Ik wil niet,' maar later bedacht hij zich en ging alsnog. *30* Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: 'Ja, vader,' maar ging niet.

Psalm 23:1-6. *1* Een psalm van David.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,

3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Deuteronomium 29:28a. *28a* Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe.

Romeinen 8:28. *28* En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

31 Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?' Ze zeiden: 'De eerste.' Daarop zei Jezus: 'Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnegaan van het koninkrijk van God.

32 Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.

Lucas 6:46-49. *46* Waarom roepen jullie "Heer, Heer" tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? *47* Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: *48* hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. *49* Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'

Spreuken 1:22-33. *22* 'Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters, blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis?

23 Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

24 Maar toen ik je riep, wees je me af, toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.

25 Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, elke berisping heb je genegeerd.

26 Daarom lach ik om je ongeluk, schater ik het uit om je ellende,

27 wanneer ellende op je afkomt als een storm, ongeluk als een onweer over je losbarst, leed en nood je treffen.

28 Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet, je zult me zoeken, maar je vindt me niet.

29 Want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de HEER.

30 Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen.

31 Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen, je daden liggen je zwaar op de maag.

32 Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder, en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.

33 Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn, hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.'

Psalm 119:130. *130* Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.

Psalm 143:8,10. *8* Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

10 Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.

B. Zeven algemene instructies om Gods wil te zoeken

Efeziërs 5:10. *10* Onderzoek wat de wil van de Heer is.

Efeziërs 5:15-16. *15* Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. *16* Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

1. WIJSHEID EN VRIJHEID.

Psalm 119:97-100. *97* Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten.

98 Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden.

99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen,

100 ik heb meer inzicht dan ouderen, want uw regels volg ik op.

Jesaja 11:2. *2* De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

Jakobus 1:5. *5* Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Spreuken 11:14. *14* Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.

1 Korintiërs 7:1,9. *1* Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft.

9 Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte.

2. ADVIES VAN WIJZE MENSEN EN OUDERS.

Jesaja 30:1-2. *1* Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; *2* die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte.

Spreuken 15:22. *22* Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.

1 Korintiërs 2:12-16. *12* Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. *13* Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. *14* Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. *15* Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. *16* Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

Jesaja 50:4-5. *4* God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeeind.

1 Korintiërs 10:23. *23* U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.

1 Korintiërs 7:28,40. *28* Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou sparen.

40 Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik de Geest van God bezit.

1 Korintiërs 10:23. *23* U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.

1 Korintiërs 16:4. *4* Als ik zelf ook de mogelijkheid heb naar Jeruzalem te gaan, zullen ze mij vergezellen.

2 Korintiërs 9:5. *5* Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschaapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt.

1 Petrus 3:12. *12* Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.'

Spreuken 1:8-9. *8* Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert.

9 Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals.

Matteüs 10:37. *37* Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.

Handelingen 5:29. *29* Petrus en de andere apostelen antwoordden: 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.'

Spreuken 19:20-21. *20* Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.

21 Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

3. VERMOGENS EN TAKEN.

1 Korintiërs 12:4-6. *4* Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; *5* er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; *6* er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

2 Korintiërs 13:10. *10* Ik ben nu niet bij u, maar schrijf u dit alles om bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden, want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven is bedoeld om op te bouwen, niet om af te breken.

Psalm 1:1. *1* Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,

Spreuken 1:10,15. *10* Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe.

15 Mijn zoon, ga niet met hen op pad, mijd de weg die zij gaan

2 Korintiërs 6:14-7:1. *14* Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? *15* Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? *16* Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. *17* Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen *18* en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.'

1 Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

4. FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN.

Handelingen 14:16-17. *17* maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.'

Handelingen 17:26-27. *26* Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. *27* Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.

Spreuken 25:2. *2* Eer aan God, omdat hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen onderzoekt.

Nehemia 2. zie *Bijbel*

1 Kor. 16:8-9. *8* Tot het Pinksterfeest ben ik in Efeze, *9* want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.

5. GEDACHTEN EN GEVOELEN.

Marcus 12:30. *30* heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht."

1 Kronieken 28:9. *9* En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.

Psalm 37:4-6. *4* Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: *6* het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Hebreeën 10:24-25. *24* Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, *25* en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Matteüs 6:33. *33* Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

2 Korintiërs 4:18, 5:7. *18* Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

7 Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.

Kolossenzen 3:1-3. *1* Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. *2* Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. *3* U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.

Handelingen 24:16. *16* Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen.

Handelingen 16:6-10. *6* Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. *7* Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. *8* Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. *9* Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' *10* Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

1 Tes. 2:18. *18* We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen – ik, Paulus, niet in de laatste plaats –, maar Satan heeft het ons belet.

Filippenzen 2:3-4. *3* Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. *4* Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Jesaja 32:17. *17* Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.

Jesaja 57:20-21. *20* Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op.

21 Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.

6. HET JUISTE TIJDSTIP EN GELOOF.

Prediker 8:5-6. *5* Een wijs mens leeft zijn geboden na en heeft geen kwaad te duchten. Ook doet hij alles op de juiste tijd, want hij weet: *6* voor alles wat gebeurt is er een juiste tijd. Een zware last is dat, voor ieder mens. Het is een kwade zaak,

Spreuken 19:2. *2* Ijver zonder kennis leidt tot niets, wie overijld te werk gaat, maakt al snel een blunder.

Efeziërs 5:15-16 HSV. *15* Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, *16* en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

Jakobus 1:5-8. *5* Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. *6* Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. *7-8* Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

7. GEBED EN DE HEILIGE GEEST.

Lucas 11:9. *9* Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan.

Johannes 16:13. *13* De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Filippenzen 4:6-7. *6* Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. *7* Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

C. Hoe maak je nu een wijze beslissing?

2 Timoteüs 2:15 HSV. *15* Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Hebreeën 5:14. *14* Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Hebreeën 11:6. *6* Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

Romeinen 8:28. *28* En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Handelingen 11:12a. *12a* De Geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan.

Handelingen 16:7. *7* Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe.

2 Timoteüs 3:16-17. *16* Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, *17* zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Matteüs 6:10. *10* laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Lucas 22:42b. *42b* Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.'