

Bijbelstudie

Matteüs 28:18-20. *18* Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. *19* Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, *20* en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Lucas 11:28. *28* Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'

Romeinen 15:4. *4* Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

1 Korintiërs 10:6,11. *6* Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij.

11 Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.