

A. Relaties in de christelijke gemeenschap

- 1 Korintiërs 1:9.** HSV 9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.
- 1 Korintiërs 12:12-13.** HSV 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
- 1 Korintiërs 12:25.** 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.
- Efeziërs 3:12.** 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.
- 1 Johannes 1:3.** HSV 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

B. De kernverantwoordelijkheid

- Johannes 13:34-35.** 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
- 1 Tessalonicenzen 3:12.** 12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
- 1 Johannes 4:19.** 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
- Efeziërs 1:4.** 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn
- Romeinen 10:14-17.** 14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.' 16 Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: 'Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?' 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
- Johannes 16:8-10.** 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien,

C. Verantwoordelijkheden m.b.t. onze houding

- Romeinen 12:10.** 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
- Romeinen 13:8-10.** 8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
- Efeziërs 4:32a.** 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven
- Jakobus 2:13.** 13 Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.

- Handelingen 2:42.** 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
- Handelingen 5:42.** 42 Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.
- Efeziërs 5:19.** 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
- 1 Timoteüs 4:13.** 13 In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht.

- Johannes 15:14.** 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.
- Johannes 10:9-10.** 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
- Johannes 10:11.** 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
- Jeremia 31:3.** 3 Van ver ben ik naar je toe gekomen vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.
- 1 Korintiërs 13:4-8.** 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekt het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan
- Romeinen 5:5.** 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

- Efeziërs 4:2.** 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
- Kolossenzen 3:13.** 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
- Hebreeën 8:12.** 12 Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.'
- Matteüs 6:14-15.** 14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Romeinen 15:1-7 **1** Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. **2** Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. **3** Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: 'De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.' **4** Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. **5** Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. **6** Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Romeinen 16:16. **16** Groet elkaar met een heilige kus. Alle gemeenten van Christus laten u groeten.

D. Verantwoordelijkheden m.b.t. ons spreken

Romeinen 14:13. **13** Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren.

Kolossenzen 3:9. **9** Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt

Efeziërs 4:15,29. **15** Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Kolossenzen 3:16. **16** Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Matteüs 28:19-20. **19** Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, **20** en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Matteüs 18:15. **15** Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.

Deuteronomium 6:6-7. **6** Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. **7** Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

E. Verantwoordelijkheden m.b.t. ons handelen

1 Korintiërs 12:25. **25** zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.

Galaten 6:2. (Grieks: last) **2** Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Galaten 6:5. (Grieks: pak) **5** Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.

1 Petrus 4:9. **9** Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.

Johannes 13:14. **14** Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.

Johannes 15:12. **12** Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

Galaten 5:26. **26** Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Efeziërs 5:21. **21** Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.

1 Tessalonicenzen 5:13. **13** U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar.

1 Tessalonicenzen 5:15. **15** Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

1 Petrus 5:5-6. **5** En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.

6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.

Hebreeën 10:24-25. **24** Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, **25** en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Hebreeën 3:12-13. **12** Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, **13** maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit 'vandaag' nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.

Romeinen 15:14. **14** Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen.

Efeziërs 5:19. **19** en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer

1 Tessalonicenzen 5:11. **11** Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Jakobus 4:11. **11** Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadsprekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter.

Jakobus 5:9. **9** Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.

Jakobus 5:16. **16** Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Galaten 5:13. **13** Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,

1 Petrus 4:10-11. **10** Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. **11** Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

1 Johannes 1:7. **7** Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.