

- Johannes 15:8,16.** *8* De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.  
*16* Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
- Galaten 5:22-23.** *22* Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  
*23* zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
- 2 Korintiërs 2:14-16.** *14* God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. *15* Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden

### A. De boodschap van het evangelie

- 1. Romeinen 1:19-20.** *19* Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. *20* Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,
- 2. 1 Johannes 1:5-6.** *5* Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. *6* Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
- 3. 1 Johannes 4:8.** *8* Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
- 4. Genesis 1:27.** *27* God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
- 5. Jesaja 43:7.** *7* allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.
- 6. Jesaja 59:1-2.** *1* De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – *2* jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.
- 7. Romeinen 1:18,28-32 HSV.** *18* Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,  
*28* En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.  
*29* Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.  
*30* Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders,  
*31* onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.  
*32* Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen.
- 8. Romeinen 6:23.** *23* Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

- gered als onder hen die verloren gaan. *16* Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak?
- 2 Korintiërs 3:2-3.** *2* U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: *3* u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.
- Kolossenzen 1:5-6.** *5* omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie *6* u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.

- 9. Hebreëen 9:27.** *27* Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.
- 10. Romeinen 3:23.** *23* Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;
- 11. Romeinen 5:8.** *8* Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
- 12.1 Petrus 2:24.** *24* Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
- 13.1 Petrus 3:18a.** *18* Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.
- 14. Romeinen 6:4-5.** *4* We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. *5* Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
- 15. Efeziërs 2:8-9.** *8* Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God *9* en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
- 16. Johannes 5:24.** *24* Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezondend heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
- 17. Johannes 1:12-13.** *12* Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. *13* Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
- 18. Romeinen 10:9,10,13.** *9* Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. *10* Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.  
*13* want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'
- Johannes 10:27-28.** *27* Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. *28* Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
- Johannes 10:9-10.** *9* Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. *10* Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

**Romeinen 3:25.** *25* Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan.

**1 Petrus 2:24.** *24* Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

**1 Petrus 3:18a.** *18* Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.

**2 Korintiërs 5:21.** *21* God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

**Psalm 103:3.** *3* Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,

**Lucas 24:47.** *47* en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.

**Hebreeën 10:17-18.** *17* en even verder staat er: 'Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.' *18* Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

**Romeinen 5:1,9-10.** *1* Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

## B. Het evangelie uitleggen d.m.v. Johannes 3:16

**Johannes 3:16.** *16* Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

**Genesis 1:27.** *27* God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

**Jesaja 59:1-2.** *1* De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – *2* jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.

**Romeinen 3:23.** *23* Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;

**Romeinen 6:23a.** *23* Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;

**Efeziërs 2:8-9.** *8* Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. *9* Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.

## C. Je persoonlijk getuigenis vertellen

**Handelingen 26:1-29.** *zie Bijbel*

**1 Timoteüs 1:2.** *2* Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

**2 Timoteüs 1:5.** *5* Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt.

**2 Timoteüs 3:10-15.** *10* Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding, *11* en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered.

*9* Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

*10* Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.

**Filippenzen 4:7.** *7* Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

**2 Korintiërs 3:18.** *18* Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

**1 Johannes 3:1-3.** *1* Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. *2* Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. *3* Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

**Filippenzen 3:20-21.** *20* Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. *21* Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

**Handelingen 4:12.** *12* Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.'

**Johannes 14:6.** *6* Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

**Romeinen 5:8.** *8* Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

**Matteüs 11:28-30.** *28* Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. *29* Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, *30* want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

**Johannes 5:24.** *24* Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezondigd heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

*12* Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. *13* Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. *14* Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren *15* en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.

**Matteüs 12:34.** *34* Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.