

1. Bijbelse redenen om plannen te maken

Spreuken 21:5 *5* De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.

Spreuken 14:22 *22* Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goeddoen, oogsten zij geen liefde en trouw?

2. Plannen maken heeft te maken met:

Spreuken 10:4-5 *4* Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom. *5* Een zoon die in de zomer oogst, is verstandig, slaapt hij in de oogsttijd, dan maakt hij zijn ouders te schande.

Spreuken 20:4 *4* Een luiaard ploegt niet in de herfst, en vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten.

Spreuken 27:1 *1* Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal.

Spreuken 28:19 *19* Wie zijn grond bewerkt, heeft genoeg te eten, wie lucht najaagt, wordt gevoed met armoede.

Spreuken 30:25 *25* de mieren – sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan;

Spreuken 15:22 **NBG** *22* Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.

Spreuken 19:20 *20* Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.

Spreuken 20:18 *18* Een plan komt tot stand door overleg, bereid een oorlog dus goed voor.

Spreuken 29:12 **NIV** *12* If a ruler listens to lies, all his officials become wicked.

Spreuken 16:3 **GNB** *3* Vertrouw je werk toe aan de Heer en je plannen zullen slagen.

Spreuken 16:9 **GNB** *9* De mens zoekt zijn weg, maar de Heer heeft hem bepaald.

Jesaja 30:1-2 *1* Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; *2* die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte.

Spreuken 16:25 *25* Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood.

Spreuken 19:21 *21* Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Spreuken 21:31 *31* Het paard wordt gereedgemaakt voor de strijd, de overwinning hangt af van de HEER.

Spreuken 24:27 *27* Doe eerst je werk op het land, maak eerst je akker gereed, bouw daarna pas je huis.

Spreuken 24:32 *32* Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit.

Spreuken 25:2 *2* Eer aan God, omdat hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen onderzoekt.

Spreuken 27:23 *23* Weet hoe het met je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde.

Spreuken 29:18 **GNB** *18* Als niemand de stem van God meer hoort, wordt het volk bandeloos; alleen wie de wet onderhoudt, zal gelukkig zijn.

Spreuken 27:18 *18* Wie een vijgenboom met zorg omringt, zal zijn vruchten eten, wie zorg heeft voor zijn heer, wordt door hem gerespecteerd.

Spreuken 28:2 *2* Als een land in opstand komt, werpen velen zich op als leider, slechts iemand met kennis en inzicht zorgt voor blijvende rust.

Spreuken 30:27 *27* de sprinkhanen – een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op;

Hoe maak je een plan? Vier stappen

Job 42:2-3 *2* 'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. *3* Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.

Psalms 33:11 *11* maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.

Spreuken 16:9 *9* Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Spreuken 19:21 *21* Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Spreuken 20:24 *24* De weg van een mens wordt bepaald door de HEER, wie weet zelf welke richting hij gaat?

Spreuken 21:30 *30* Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER.

1 Timoteüs 4:15 *15* Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.

Spreuken 24:32 *32* Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit.

Deuteronomium 18:9-13

Matteüs 15:1-9 *1* Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: *2* 'Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.' *3* Hij gaf hun ten antwoord: 'En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? *4* Want God heeft gezegd: "Toon

eerbied voor uw vader en moeder," en ook: "Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden." *5* Maar u leert: "Wie tegen zijn vader of moeder zegt: 'Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,' *6* die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen." Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. *7* Huichelaars, wat is Jesaja's profetie toch toepasselijk op u: *8* "Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; *9* tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen."

Spreuken 27:23 *23* Weet hoe het met je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde.

Jeremia 12:10-11 *10* Talloze herders hebben mijn wijngaard vernield, mijn akker laten vertrappen. Ze hebben mijn prachtige akker tot een troosteloze woestijn gemaakt. *11* Hij is een wildernis geworden, dor en verlaten ligt hij erbij. Heel het land is verwilderd, want niemand bekommert zich erom.

Zacharia 10:2-3 *2* Orakels zijn bedrog en waarzeggers vertellen leugens: wat zij dromen komt niet uit, hun troost bestaat uit holle woorden. De mensen dolen rond als schapen, ontredderd, want een herder is er niet.

3 Woedend ben ik op de herders, en de bokken zal ik weten te vinden. De HEER van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde, en het tot zijn prachtig strijdros maken.

- Zacharia 11:15-17** *15* Toen zei de HEER tegen mij: 'Rust je nogmaals toe als een herder, als een die niet deugt. *16* Ik zal immers in dit land een herder laten optreden die zich om het verdoelde schaap niet bekommert en het afgedwaalde niet zoekt, die het gekwetste niet geneest en het gezonde niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en afkluift tot op het bot.' *17* Wee de nietsnut van een herder die de kudde in de steek laat! Moge het zwaard zijn rechterarm treffen en zijn rechteroog uitsteken. Moge zijn arm verschrompelen en het licht in zijn oog doven.
- Matteüs 9:36** *36* Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.
- Handelingen 14:27** *27* Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend.
- 1 Korintiërs 16:9** *9* want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.
- 2 Korintiërs 2:12** *12* Toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, gaf de Heer mij daartoe goede mogelijkheden.
- Kolossenzen 4:3** *3* En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit,
- Handelingen 16:6-7** *6* Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. *7* Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe.
- 2 Korintiërs 11:28** *28* En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten.
- 1 Tessalonicenzen 2:14,15,18** *14* Het is u vergaan, broeders en zusters, als Gods gemeenten in Judea die Christus Jezus toebehoren. U hebt even zwaar onder uw stadgenoten geleden als zij onder de Joden. *15* Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind, *18* We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen – ik, Paulus, niet in de laatste plaats –, maar Satan heeft het ons belet.
- Filippenzen 2:19-23** *19* In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goeddoen te weten hoe het met u gaat. *20* Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, *21* want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. *22* U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. *23* Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren.
- Handelingen 19:9** *9* Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de Weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus,
- Filippenzen 4:15-16** *15* U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. *16* Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.
- Kolossenzen 4:2-4** *2* Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. *3* En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, *4* en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.
- Lucas 14:28-30** *28* Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
- 2 Korintiërs 11:27** *27* Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren.
- 2 Timoteüs 3:12** *12* Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
- Jesaja 47:7** *7* Je zei: 'Ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd.' Maar je had geen oog voor de loop der dingen, hoe dit zou eindigen, heb je niet voorzien.
- Handelingen 15:28** *28* In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is:
- Jesaja 30:1-2** *1* Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; *2* die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte.
- Lucas 10:25-28** *25* Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' *26* Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' *27* De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' *28* 'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.'
- Spreuken 15:22** *22* Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
- Spreuken 24:6** *6* Voer een oorlog met beleid, je zegeviert dankzij een keur van raadgevers.
- Jesaja 30:1-2** *1* Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; *2* die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte.
- 2 Korintiërs 10:18** *18* want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.
- Handelingen 15:28** *28* In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is:
- Spreuken 16:3** NBG *3* Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
- Kolossenzen 1:9-12** *9* Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. *10* Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien. *11* en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. *12* Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.
- Matteüs 28:19** *19* Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
- Johannes 1:39** *39* Hij zei: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.