

A. Je eigenwaarde wordt bepaald door waar je je op richt: op Christus óf op jezelf of anderen

Galaten 6:7-8. *7* Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. *8* Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.

1 Johannes 1:8-9. *8* Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. *9* Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Kolossenzen 3:1-4,23-24. *1* Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. *2* Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. *3* U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. *4* En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, *24* want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!

Jesaja 43:4. *4* Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

B. Richt je op Gods doelen (bedoelingen)

Filippenzen 2:3-5,20-21. *3* Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. *4* Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. *5* Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

C. Richt je op Gods waarheden

Psalm 139:13-18. *13* U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. *14* Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. *15* Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. *16* Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. *17* Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, *18* ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

Psalm 16:2 NBG. *2* Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.

Psalm 23:1. *1* Een psalm van David. De **HEER** is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 34:10. *10* Vromen, heb ontzag voor de **HEER**: wie hem vreest lijdt geen gebrek.

Galaten 1:10. *10* Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

Jeremia 17:5-8. *5* Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. *6* Hij is als een struik in een dorre vlakke, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land. *7* Gezegd wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.

Jeremia 29:11. *11* Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Kolossenzen 2:6-7. *6* Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. *7* Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Hebreeë 10:24-25. *24* Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, *25* en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Efeziërs 5:1-2. *1* Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, *2* en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

2 Korintiërs 3:18. *18* Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

20 Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, *21* want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus

8 Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Psalm 36:8-10. *8* Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, *9* zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, *10* want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.

Johannes 7:37-39 *37* Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! *38* Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.' *39* Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Johannes 15:5,7-8). *5* Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. *8* De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.