

A. God is volmaakt rechtvaardig en heilig.

Romeinen 5:17-19 HSV. *17* Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, *namelijk* Jezus Christus. *18* Zoals dus door één overtreding *de schuld gekomen is* over alle mensen tot verdoemenis, zo *komt* ook door één rechtvaardigheid *de genade* over alle mensen tot rechtvaardiging van *het* leven. *19* Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.

1 Petrus 2:24. *24* Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

2 Korintiërs 5:21. *21* God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

1 Petrus 3:18. *18* Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

Matteüs 5:17. *17* Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrij-spraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

Romeinen 6:1-10. *1* Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? *2* Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? *4* We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. *5* Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. *6* Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de

zonde zijn. *7* Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, *9* omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. *10* Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.

Romeinen 6:11-16. *11* Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. *12* Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.

13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. *14* De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

15 Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrij-spraak.

Romeinen 6:17-23. *17* Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, *18* en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. *19* Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. *20* Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. *21* Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. *22* Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. *23* Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

A. Wat is rechtvaardiging?

1 Korintiërs 12:13. *13* Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

Handelingen 10:47-48. *47* 'Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?' *48* En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

B. Wat is heiliging?

1 Korintiërs 10:13. *13* U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Jakobus 4:7. *7* Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Filippenzen 3:21. *21* Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

1 Kor. 15:42-44. *42* Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, *43* wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. *44* Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.

C. Rechtvaardiging en heiliging zijn onafscheidelijk

1 Johannes 3:6-10. *6* Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.

7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, *8* en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. *9* Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. *10* Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

Heiliging: leef volgens je nieuwe levenswijze!

Galaten 5:16-18. *16* Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. *17* Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. *18* Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

Romeinen 7:14-26. *14* Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. *15* Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. *16* Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. *17* Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. *18* Immers, ik beseft dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. *19* Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. *20* Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. *21* Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. *22* Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, *23* maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. *24* Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? *25* Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.

1 Johannes 3:1-3. *1* Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. *2* Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard,

Heiliging: leef in dienst van God

Matteüs 6:24. *24* Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Filippenzen 1:6. *6* Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Psalm 103:3. *3* Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,

Hebreeëen 10:17-18. *17* en even verder staat er: 'Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.' *18* Waar dat alles gegeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Johannes 10:28. *28* Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Romeinen 8:39. *39* hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. *3* Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

Filippenzen 3:21. *21* Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

1 Korintiërs 15:26. *26* De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood

Galaten 3:10-14. *10* Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.' *11* Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'

12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: 'Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.' *13* Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.' *14* Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Johannes 8:31-36. *31* En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. *32* U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.' *33* Ze zeiden: 'Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?' *34* Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. *35* Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. *36* Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.'