

- Herhaling van de vorige les

De vijf redenen voor het lijden in de wereld

- Vraag

Als *jij* God was, hoe zou jij het probleem van het lijden en de dood oplossen?

- Vertellen in de groep

Vertel hoe jij het probleem van het lijden en de dood zou oplossen.

Vertel wat je nu al eraan doet.

- Onderricht uit de Bijbel

De mens kan het probleem van de het lijden en dood van de mens niet oplossen! Vele pogingen zijn al aangewend, maar allen zonder succes.

Uiteindelijk heeft God in Jezus Christus als Middelaar vijf stappen genomen om het probleem van het lijden en de dood op te lossen.

A. DE EERSTE STAP: JEZUS CHRISTUS WERD EEN MENS

1. God werd mens.

Lees Johannes 1:1,14-18; Johannes 14:7-10; Filippenzen 2:5-7; 1 Johannes 1:1.

Jezus Christus is God, maar werd ook een mens. Hij is God Die Zichzelf vernederde en de gestalte van een mens aannam, Zijn eigen schepping en de menselijke geschiedenis binnentrad en onder de mensen kwam wonen. Hij kwam zo dicht mogelijk aan de verloren en lijdende mensen. Hij luisterde naar hen, begreep hen, voelde medelijden voor hen, sprak met hen en hielp hen. Hij was een echt Persoon in de geschiedenis van de wereld. Duizenden mensen hebben Hem persoonlijk gekend, hebben zijn wonderen met hun eigen ogen gezien en hebben zijn onderricht met hun eigen oren gehoord, hebben Hem met hun eigen handen gevoeld en hebben zijn levendmakende werk persoonlijk ervaren! Jezus Christus identificeerde Zich met hun gevoelens, problemen, verzoeken en lijden.

2. Hij kwam naar mensen in de wereld.

Waarom is het gaan naar iemand die lijdt veel beter dan alleen maar een boodschap aan hem te sturen?

Lees Matteüs 8:14-15; Lukas 7:20-23; Handelingen 10:37-43. Een dokter stuurt niet maar een sms'je om beterschap te wensen, maar gaat naar de patiënt toe om hem te genezen! Evenzo stuurt God niet alleen maar een boodschapper als een profeet of priester naar de lijdende mensheid op de aarde. Nee, Hij komt Zelf naar de lijdende mensheid in de wereld toe! Alleen door als God Mens te worden, kan Hij Zich echt en volkomen met mensen identificeren, inleven in hun gevoelens en problemen, en hun verzoeken en lijden echt ondergaan. Jezus Christus werd in alles behalve twee dingen gelijk aan alle mensen:

↳ In zijn menselijke natuur had Hij geen menselijke vader. Hij werd door het werk van de Heilige Geest uit de maagd Maria als een mens geboren (Lukas 1:31-35).

↳ Hij bleef als mens volkomen zondeloos (Hebreeën 4:15). Hij werd zoals alle mensen verzocht, maar zondigde niet.

Als alle mensen kende Hij honger en dorst, werd Hij onderdrukt en vervolgd, voelde Hij pijn en verdriet. Zoals alle mensen leed Hij. God werd Mens in Jezus Christus om Zich met mensen en hun lijden te identificeren.

Waarom is Zijn verschijning als een Mens belangrijker dan Zijn verschijning als een "god"?

Jezus Christus verscheen onder de mensen als een mens en niet als een mythe of schimmige verschijning van een godheid (zoals bv. de incarnaties van de Hindoe en Boeddhistische goden). Dan zou Hij Zich niet echt met de mensen hebben kunnen identificeren. Dan zou Hij niet aanvaardbaar geweest zijn voor mensen en de menselijke geschiedenis.

Samenvatting. Gods manier om het menselijke probleem van zonde, lijden en dood op te lossen was door ZELF MENS TE WORDEN, Zijn eigen schepping en de menselijke geschiedenis binnen te treden en Zich met mensen, hun probleem van zonde, nood, lijden en dood te identificeren. Geen "god" van een ander godsdienst heeft dat gedaan!

B. DE TWEDE STAP: JEZUS WERD EEN DIENAAR

1. Een dienaar worden.

Hoe zou de komst van Jezus Christus als Heerser verschillen van Zijn komst als Dienaar?

Lees Markus 10:42-45. Jezus Christus kwam niet in de wereld als een machtige heerser, maar als een nederige dienaar. Als Hij als een machtige heerser gekomen was, dan zou Hij zijn positie, rijkdom en macht hebben kunnen misbruiken om mensen te dwingen Hem te dienen¹.

¹ Zoals sommige religies mensen omkopen met geld en voorrechten of mensen met het zwaard en geweer dwingen hun godsdienst te veranderen!

En mensen zouden Hem als Heerser gediend hebben voor allerlei zelfzuchtige redenen: om aanzien in Zijn ogen, of macht of gunsten te verwerven.

Maar Jezus Christus kwam niet in de wereld als een machtige heerser, maar als een nederige Dienaar. Hij kwam om anderen te dienen in plaats van Zelf gediend te worden. Hij dreigde niet, maar onderwees de mensen. Hij gebruikte geen geweld, maar overtuigde de mensen. Hij hield zich niet op met de aanzienlijke en machtige mensen van de wereld, maar met de lijdende en behoeftige mensen, met verstoten en zondige mensen.

2. Dienen brengt lijden.

Hoe gaf Jezus Christus zijn volgelingen een voorbeeld van dienstbetoon?

Lees Lukas 5:29-32; Lukas 7:18-22; Lukas 19:7,10; Johannes 13:4-5,12-15. Jezus Christus kwam in de wereld om de zieken te genezen, om blinden weer ziende te maken, om kreupelen weer te laten lopen, om melaatsen te reinigen, om doven te laten horen en om doden op te wekken. Hij kwam naar de wereld om het evangelie aan arme mensen te verkondigen en alle zondaars tot bekering te roepen. Hij kwam naar de wereld om mensen te verlossen van hun zonden en van hun lijden.

Maar ook Zijn dienstbetoon veroorzaakte lijden. Mensen wilden niet veranderen en mensen wilden niet dienen. Integendeel spraken zij kwaad over Jezus Christus en weerstonden zij Hem, omdat Hij mensen in nood hielp.

Onthoud je nog wat een oorzaak was van het lijden in de wereld? Mensen lijdten omdat zij goddeloos zijn en ongerechtigheid bedrijven. Er is zoveel lijden in de wereld omdat mensen over anderen willen heersen en niemand wenst een dienaar te zijn! Iedereen wenst gediend te worden door anderen!

Jezus Christus echter kwam om te dienen. Hij kwam om de mensen te verlossen van hun zonden en hun lijden. Gods methode om het probleem van de zonde en het lijden op te lossen is om te dienen!

De voetwassing was hiervan een voorbeeld. Het wassen van stoffige voeten bij de ingang, was volgens gebruik de taak van de laagste slaaf in de huishouding. Geen van Zijn discipelen wilde de minste zijn en anderen dienen door hun voeten te wassen. Maar Jezus Christus nam de taak van de laagste slaaf op Zichzelf en waste de voeten van Zijn discipelen. Alleen Jezus Christus was bereid *de laagste slaaf te zijn en de vuilste werkjes op te knappen*. Als hoogste Heerser van het heelal maakte Hij Zichzelf de laagste slaaf op de aarde. Als grootste Leraar van mensen gaf Hij onderwijs niet door lezingen voor te dragen, maar door een voorbeeld van dienen te geven. Jezus Christus is het beste Voorbeeld van een Dienaar! Hij gaf aan mensen een onvergetelijk voorbeeld!

Samenvatting. Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door Zelf een DIENAAR TE WORDEN, die bereid was de laagste, vuilste en moeilijkste taken aan te pakken. Hij pakte het probleem van het lijden en de gebrokenheid van de mensen op de aarde aan. Hij kwam wat verloren was zoeken om ze te vinden en wat gebroken was weer heel te maken.

C. DE DERDE STAP: JEZUS CHRISTUS STIERF AAN HET KRUIS

Introductie. Volgens Filippenzen 2:5-8 heeft Jezus Christus Zich in drie stappen naar beneden vernederd²:

- ┌ Ten eerste vernederde Hij Zich door als God *een mens* te worden
(*Hij bezat de goddelijke natuur van alle eeuwigheid, maar voegde de menselijke natuur toe in de geschiedenis*).
- ┌ Ten tweede vernederde Hij Zich door onder alle mensen *een dienaar* te worden.
- ┌ Ten derde vernederde Hij Zich tot de laagste plaats en als *een misdadiger* aan het kruis te sterven.

Lees de Bijbelgedeelten en **bespreek** de vragen.

1. Een offerande is absoluut noodzakelijk.

- ┌ De oudtestamentische offeranden wezen naar de absolute noodzaak van verzoening.

Waarom waren offeranden in het verleden *absoluut noodzakelijk*?

Lees Leviticus 20:26; Leviticus 4:1-7,20 en Hebreeën 9:16-22. Waarom was het absoluut noodzakelijk dat iets of iemand moest sterven? De oudtestamentische periode was *de periode vóór* Jezus Christus. Het Oude Testament leert en illustreert waarom het noodzakelijk was dat iets of iemand geofferd moest worden en sterven.

- **De aard van God.** God is volkomen heilig en volmaakt rechtvaardig en haat elke vorm van zonde.

- **Verzoening van God en met God.** Daarom kunnen mensen alleen tot een heilige en rechtvaardige God naderen als Zijn heilige en rechtvaardige verontwaardiging (toorn) tegen zonde tevreden gesteld is door de rechtvaardige straf van hun zonden. Dit heet “de verzoening van zonden” (Engels: atonement of sin). Alleen wanneer de zonden van een mens verzoend (betaald, Engels: atoned) is, kan hij met God verzoend (verenigd, Engels: reconciled) worden. “Dit heet de verzoening van de zondaar” (Engels: reconciliation of the sinner). *Een zoenoffer neemt de heilige en rechtvaardige toorn van God tegen de zonde weg en herstelt de relatie van de zondaar met God.* Gedurende de oudtestamentische periode beval God mensen om dieren als zoenoffers voor hun zonden te brengen.

² Jezus Christus vernederde Zichzelf door “neer te dalen in de diepten” of beter: “neer te dalen in de laagste plaatsen van de aarde” (Efeziërs 4:9-10; zie Psalm 139:15; Johannes 3:12-13). Dit is niet een verwijzing naar ‘het graf’ of ‘de onderwereld’ (Hades, het dodenrijk), maar naar Zijn menswording (incarnatie) op de aarde, evenals “op te voeren in de hoogte” een verwijzing is naar Zijn hemelvaart.

- **Verzoening door bloed.** Een “verbond” is de wil of testament van iemand dat bekrachtigd wordt door de dood van iemand. Zo werd het oudtestamentische verbond bekrachtigd en effectief gemaakt alleen door het vergieten van het bloed in dierenoffers.

- **Verzoening door het bloed van het Zaad.** God had het genadeverbond met Abraham en zijn nakomelingen opgericht om in zijn “Zaad” alle volken op de aarde te zegenen (Genesis 22:18-19). In het Nieuwe Testament bekrachtigde Hij dit verbond door *het bloed van Jezus Christus te vergieten* (Lukas 22:20; zie Genesis 15:9-21).

De dierenoffers symboliseerden dat de dieren in de plaats van de zondaar stierven. Elke jaar moest de hogepriester bloed sprenkelen voor het voorhangsel in de tempel en bloed smeren op de horens van het reukofferaltaar, om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Zo werden zijn eigen zonden en de zonden van het volk vergeven.

) De oudtestamentische offeranden waren onvolmaakt en daarom tijdelijk.

Waarom waren de oudtestamentische offeranden onvolmaakt en daarom tijdelijk?

Lees Hebreëen 9:7-10; Hebreëen 10:1-4. De oudtestamentische dierenoffers waren onvolmaakt en tijdelijk.

- **Dierenoffers waren ineffectief.** We lezen dat nadat mensen de dierenoffers gebracht hadden, voelden zij zich nog steeds schuldig (niet vergeven). Daarom bleven de mensen gedurende de oudtestamentische periode dag na dag en jaar na jaar dierenoffers brengen. Zij bleven zich voor hun overtredingen schuldig voelen en bleven zich voor hun onreinheid schamen. Het bloed van dierenoffers kon hun schuld en schaamte niet wegnemen, omdat mensen heel anders dan dieren zijn!

- **Dierenoffers waren alleen maar een voorbereiding.**

- **Dierenoffers waren “een schaduw van de werkelijkheid”** die in de toekomst zou komen. Zij waren “typen” of “symbolen” die wezen naar een toekomstige vervulling. De dierenoffers moesten de mensen aan hun schuld en schaamte herinneren en hen overtuigen dat zij niets konden doen om zichzelf te redden. Een zoenoffer voor zonden was absoluut noodzakelijk! De wet m.b.t. een dieren zoenoffer kon alleen maar vervuld worden door een menselijk zoenoffer!

De *volmaakte en permanente oplossing* voor het probleem van *menselijke zonde en lijden* kan nooit dierenoffers zijn, maar moet *een menselijk zoenoffer* zijn!

2. Het volmaakte zoenoffer moet aan vier vereisten voldoen.

Wie is deze volmaakte en permanente zoenoffer dat verzoening gemaakt heeft voor menselijke zonden en deze mensen met God heeft verzoend?

Een volmaakt en permanent zoenoffer moet aan vier vereisten voldoen:

) Het eerste vereiste: het zoenoffer moet een mens zijn.

Lees Filippenzen 2:6-7; Hebreëen 9:23-26. Dierenoffers of andere vormen van offers als geld, wierook, enz. kunnen nooit een volmaakt zoenoffer zijn. *Dieren en dingen zijn zo anders als mensen en kunnen nooit de schuld en schaamte van menselijke zonden wegnemen!* Doordat dierenoffers in het verleden en in het heden onafgebroken gebracht worden, bewijst dat deze offeranden de schuld en schaamte van menselijke zonden niet kunnen wegnemen! Als zij dat konden, zouden zij al lang opgehouden zijn!

Maar, Jezus Christus is God Die de menselijke natuur heeft aangenomen. Als Jezus Christus geen Mens was, zou Hij niet kwalificeren het zoenoffer voor menselijke zonden te zijn. Maar omdat Jezus Christus wel een Mens geworden was (Johannes 1:1,14), kwalificeert Hij het zoenoffer voor de vergeving van menselijke zonden te zijn. Dit vereiste zou misschien door een ander mens vervuld kunnen worden.

) Het tweede vereiste: het zoenoffer moet vrijwillig gebracht worden.

Lees Johannes 10:17-18; Johannes 15:13. Een menselijk zoenoffer dat niet vrijwillig sterft, kan nooit een volmaakt zoenoffer zijn. Een onwillig persoon kan niet de schuld en schaamte voor zonden van een ander mens wegnemen. Wie in deze wereld is nog gewillig om als een zoenoffer voor andere mensen te sterven? Kijk om je heen. Hoe meer mensen bezitten, hoe minder gewillig zij zijn om hun leven af te leggen. Mensen leven zelfzuchtig en beschermd achter hoge omheiningen, alarmsystemen en waakhonden, met geweren en een hoge levensverzekering. Zij doen dit omdat zij niet willen sterven! Zij eten zo gezond mogelijk, doen aan gymnastiek, en betaal veel aan medicijnen en dokters om het leven nog een klein beetje verder uit te rekken. Er zijn er niet zoveel mensen die bereid zijn hun leven in te zetten voor het welzijn van anderen.

Maar Jezus Christus legde Zijn leven af met een eigen beslissing, doelgericht en uit volkomen vrije wil. Als Hij niet vrijwillig gestorven was, zou Hij niet kwalificeren het zoenoffer voor menselijke zonden te zijn en zou God zijn offer ook niet geaccepteerd hebben. Maar omdat Jezus Christus vrijwillig als een zoenoffer voor zonden aan het kruis stierf, kwalificeert Hij als zoenoffer voor de vergeving van zonden. Dit vereiste zou misschien door een ander mens vervuld kunnen worden.

) Het derde vereiste: het zoenoffer moet zondeloos zijn.

Lees Romeinen 3:23; Hebreëen 4:15; Hebreëen 7:26-27. Een mens³ dat niet volkomen zondeloos is, kan nooit een volmaakt zoenoffer voor zonden zijn! Een mens dat zelf gezondigd heeft, kan nooit een zoenoffer voor de schuld en

³ Zelfs al was hij de grootste profeet!

schaamte van een ander mens zijn. Wie onder alle mensen in de menselijke geschiedenis was altijd zondeloos? De Bijbel zegt dat alle mensen in de menselijke geschiedenis met uitzondering van Jezus Christus gezondigd hebben. Geen één ander van de grote mensen in de menselijke geschiedenis heeft zonder zonden geleefd!

Hoewel Jezus Christus zoals alle andere mensen verzocht, verleidt en bedrogen werd, bleef Hij volkomen zondeloos. De Bijbel en alle mensen die Hem kenden getuigden dat Hij volkomen zondeloos was. Gedurende Zijn leven op de aarde gaf Hij Zijn leven op onzelfzuchtige en zelfopofferende wijze ten einden zondige mensen in de wereld te verlossen. Als Jezus Christus niet zondeloos was, zou Hij niet kwalificeren het zoenoffer voor menselijke zonden te zijn. Maar omdat Jezus Christus de Enige Mens op aarde was Die zondeloos was, kwalificeert alleen Hij in heel de menselijke geschiedenis het zoenoffer voor de vergeving van zonden te zijn. Dit vereiste kon nooit door enig ander mens dan Jezus Christus vervuld worden!

) Het vierde vereiste: het zoenoffer moet Gods keuze voor de taak zijn.

Lees 1 Petrus 1:18-20; Matteüs 3:16-17; Johannes 1:29-34; Johannes 3:16. Een mens dat niet door de God van de Bijbel gekozen en aangewezen werd om het zoenoffer voor de zonde van mensen te zijn, kon nooit een volmaakt zoenoffer zijn. Al leefde een mens bijna volmaakt en al was hij gewillig voor anderen te sterven, zou de God van de Bijbel hem niet accepteren als zoenoffer voor de zonden van de wereld. Hoewel er een aantal mensen in de wereld zijn die aanspraak maken dat zij door “een of ander God van hun godsdienst gekozen en geroepen zijn”, zijn geen één van hen door de God van de Bijbel gekozen, geroepen of aangewezen het zondeloze zoenoffer voor de zonden van mensen in de wereld te zijn!

Maar Jezus Christus werd wel door de God van de Bijbel

) gekozen voor de grondlegging van de wereld (1 Petrus 1:20)

) voorspeld gedurende de oudtestamentische periode (Psalm 22:16-18; Jesaja 53:5-6)

) en geroepen op de juiste tijd in de menselijke geschiedenis (Galaten 4:4) (m.n. het begin van de nieuwtestamentische periode) om het zoenoffer voor de verzoening van menselijke zonden te zijn.

Hij werd in het bijzijn van heel veel mensen geroepen:

) toen de Heilige Geest *zichtbaar* vanuit de hemel in de vorm van een duif op Hem neerdaalde

) en de stem van God Hem *hoorbaar* vanuit de hemel riep en aanwees met de woorden, “Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb” (Matteüs 3:16-17).

Hoewel profeten van andere godsdiensten aanspraak maken dat zij door God geroepen zijn om een boodschap aan mensen te reciteren, heeft geen enkel ander profeet zijn roeping en aanstelling *zichtbaar en hoorbaar in het bijzijn van vele mensen (als getuigen)* ontvangen. En geen een van deze andere profeten waren *zondeloos!* De taak om de heilige en rechtvaardige toorn (verbolgenheid) van God tegen de zonden van mensen weg te nemen (door hun straf te betalen) en deze mensen met God te verzoenen (te verenigen) werd in de hele menselijke geschiedenis alleen aan de Heere Jezus Christus toevertrouwd! Als de God van de Bijbel Jezus Christus niet had gekozen, zou ook Hij niet kwalificeren het zoenoffer voor de zonden van mensen te zijn. Jezus Christus werd ook niet democratisch door de meerderheid van mensen tot deze taak gekozen, maar soeverein door de God van de Bijbel alleen. Omdat Jezus Christus de Enige in de menselijke geschiedenis is die op grond van alle vier vereisten kwalificeert, is Hij de Enige in de menselijke geschiedenis Die het zoenoffer voor de vergeving van zonden kan zijn en is!

Conclusie. In de menselijke geschiedenis heeft alleen Jezus Christus deze vier vereisten vervuld! Jezus Christus was niet alleen een Mens en volkomen vrijwillig voor anderen te sterven, maar ook volkomen zondeloos en de Enige Die de God van de Bijbel voor de grondlegging van de wereld gekozen heeft en in de juiste tijd in de menselijke geschiedenis gezonden heeft om het volmaakte zoenoffer voor de zonden van mensen in de hele wereld te zijn!

3. De unieke kenmerken van het zoenoffer van Jezus Christus.

Wat waren drie unieke kenmerken van het zoenoffer van Jezus Christus?

Lees Hebreëen 9:12-14,24-26.

) Het eerste unieke kenmerk: Jezus Christus is de Hogepriester Die in de hemel dient.

Alle andere priesters in de menselijke geschiedenis dienden of dienen nog steeds in menselijke gebouwen als tempels, kerkgebouwen of moskeeën op de aarde.

Maar Jezus Christus diende nooit als een priester in een gebouw op de aarde. Hij dient in het hemelse heiligdom waar Hij Zijn mensen direct in de tegenwoordigheid van de God van de Bijbel vertegenwoordigt! Daarom kunnen godsdienstige gebouwen en godsdienstige ceremonieën op de aarde nooit mensen op de aarde verlossen!

) Het tweede unieke kenmerk: Jezus Christus is de Hogepriester Die Zichzelf offert.

Alle andere priesters in de menselijke geschiedenis offerden of offeren nog steeds dierenoffers of iets dergelijks.

Maar Jezus Christus bracht niet een dierenoffer of iets anders, maar Zichzelf als zoenoffer! Alleen door het vergieten van bloed vindt vergeving en verzoening plaats (Hebreëen 9:22)! Alleen door het vergieten van het bloed van Jezus

Christus (d.w.z. door zijn dood aan het kruis) heeft Hij een eeuwige verlossing teweeggebracht dat mensen niet alleen uiterlijke, ceremonieel en tijdelijk⁴, maar juist innerlijk, echt en voor eeuwig reinigt.

) Het derde unieke kenmerk: Jezus Christus is de Hogepriester Die maar één keer offert.
Alle andere godsdiensten in de wereld brengen eindeloze offeranden (dieren, wierook, bloemen, vruchten, enz.), soms jaarlijks en soms dagelijks.

Alleen Jezus Christus werd niet keer op keer geofferd. Hij bracht het volmaakte zoenoffer *eens en voor altijd in de menselijke geschiedenis!* Zo kon Hij de onreinheid, schuld, schande, macht en verdoemenis van de zonde *eens en voor altijd* wegnemen! Daarom zijn offeranden die vandaag nog herhaaldelijk gebracht worden en de ceremoniën die erbij horen volkomen waardeloos! De dood van Jezus Christus aan het kruis was een eenmalig zoenoffer dat nooit meer herhaald kan of zal worden!

4. Het doel van het zoenoffer van Jezus Christus.

Besprek. Waarom moest Jezus Christus sterven?

Alle mensen in de wereld zijn van naturen zondaars en daarom van naturen ook vijanden van God. Van naturen zijn alle mensen goddeloos, d.w.z., leven zij zonder de God van de Bijbel en missen Zijn doel voor hun leven. Van naturen zijn alle mensen onrein en blijven onrein ten spijten van hun reinigingsriten. Alle mensen zijn machteloos en kunnen hun hopeloze toestand niet uit zichzelf veranderen.

Maar de dood van Jezus Christus is Gods middel om zondaars in Zijn ogen te rechtvaardigen en hen met Hem te verzoenen. De dood is Gods middel om onreine mensen volkomen te reinigen en te heiligen (i.e. alle onreinheid van hen weg te nemen en hen toe te wijden aan een heilig leven)!

) De dood van Jezus Christus rechtvaardigt gelovigen.

Lees Romeinen 5:6-10; 1 Petrus 2:24. Jezus Christus stierf om het grootste menselijke *probleem*, namelijk, de zonde, op te lossen. Zijn dood werd Gods straf voor onze zonden. Als God onze zonden niet gestraft had, zou God misschien barmhartig en liefdevol genoemd kunnen worden, maar zeker niet heilig en rechtvaardig!

De dood van Jezus Christus maakt het mogelijk dat wij gerechtvaardigd kunnen worden. Wie in Jezus Christus gelooft, wordt in Gods ogen rechtvaardig (vergeven, verlost, bevrijd) *verklaard* en voor eeuwig als rechtvaardig *beschouwd en behandeld*. Het probleem dat mensen van God scheidde, namelijk, de “zonde” is van gelovigen in Christus Jezus weggenomen. Op het moment dat iemand in Jezus Christus gaat geloven, wordt al zijn zonden op het lichaam van Jezus Christus aan het kruis genageld. Ook de gevoelens van schuld worden helemaal van gelovigen weggenomen!

) De dood van Jezus Christus verzoent gelovigen.

Lees 2 Korintiërs 5:20-21; 1 Petrus 3:18. Jezus Christus stierf om de rampzalige *gevolgen* van onze zonden weg te nemen, namelijk: scheiding met God, leven zonder God of leven als vijanden van God.

De dood van Jezus Christus wordt de brug waarover zondaren naar God kunnen keren. Zijn dood maakt het mogelijk dat alle ongelovigen, alle goddeloze mensen en alle vijanden van God zich met de God van de Bijbel kunnen verzoenen, d.w.z., kinderen van God kunnen worden. Jezus Christus is de Middelaar, Die verloren mensen weer bij God terugbrengt. DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS GARANDEERT dat volledige verzoening voor de zonden van de gelovige gemaakt is en dat de gelovige nooit meer van God gescheiden zal worden. Ook de ervaring van God gescheiden te zijn wordt helemaal van gelovigen weggenomen!

) De dood van Jezus Christus reinigt gelovigen.

Lees Genesis 3:8-10,21; Galaten 3:27. Jezus Christus stierf om de schande van onreinheid weg te nemen. Gelovigen worden bekleed met gerechtigheid, reinheid en heiligheid van Jezus Christus. Ook de gevoelens van schaamte worden helemaal van gelovigen weggenomen!

) De dood van Jezus Christus heiligt gelovigen.

Lees Hebreëën 10:10,14. Jezus Christus stierf om gelovigen volmaakt heilig te maken, d.w.z. om al hun zonden en onreinheden te verwijderen en om hun leven aan God toe te wijden. Ook de ervaring van onheiligheid (i.e. slavernij aan de verkeerde dingen en de besmetting door perversiteit) worden van gelovigen weggenomen!

5. De manier waarop Jezus Christus stierf.

Besprek. Waarom stierf Jezus Christus aan een kruis?

) Jezus stierf aan een kruis ten einde de vloek weg te nemen.

Lees Galaten 3:10-14. De profeet Mozes zei 1450 jaar vóór Christus, “Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden” (Deuteronomium 27:26)! “Vervloekt” betekent, “getekend voor vernietiging”. Geen mens in de wereld kan alle wetten van de ceremoniële wet houden. Daarom zijn alle mensen getekend om in Gods eindoordeel vernietigd te worden! Zonder een Verlosser, blijft een mens getekend voor de vernietiging in het

⁴ Alle andere godsdiensten in de wereld brengen dierenoffers, voeren godsdienstige ceremoniën (als wassingen en het eten van “rein” voedsel) uit en proberen godsdienstige verplichtingen (als bidden en vasten) te vervullen ten einde zichzelf godsdienstig “te reinigen.” Hun reiniging is altijd uiterlijk, ritueel en tijdelijk, maar nooit innerlijk werkelijk en voor eeuwig!

eindoordeel. “Wie niet in Jezus Christus gelooft, *staat al permanent* in Gods ogen veroordeeld (voltooid tegenwoordige tijd) en de toorn van God blijft *voortdurend* (onvoltooid tegenwoordige tijd) op hem (Johannes 3:18,36).

Jezus Christus werd een vloek voor ons. Mozes zei ook, “Iemand die aan een paal hangt is namelijk door God vervloekt” (Deuteronomium 21:23). Het leven van Jezus Christus werd vernietigd door Hem aan een kruishout te spijkeren. Jezus Christus werd een vloek om mensen die in Hem geloven vrij te kopen van de vloek van de wet. Zijn leven werd “vernietigd” om ons te bewaren dat wij niet “vernietigd” worden, omdat wij de wet niet volmaakt kunnen houden.

) De kruisiging van Jezus Christus was een vervulling van profetie.

Lees Psalm 22:16-18; Jesaja 53:5-6. David profeteerde 1000 jaar vóór Christus dat de handen en voeten van Jezus Christus (met lange spijkers) “doorboord” zouden worden. En de profeet Jesaja profeteerde 700 jaar vóór Christus dat de handen en voeten van de Messias voor onze ongerechtigheden “doorboord” zouden worden.

Deze profetieën zijn bijzonder, omdat de kruisiging als een strafmiddel pas 100 jaar vóór Christus door de Romeinen uitgevonden werd en in Israël geïntroduceerd werd! Gekruisigd worden was een van de meest wrede en pijnlijke manieren in de menselijke geschiedenis om iemand te doden. Om gekruisigd te worden voor de zonden van alle mensen in de wereld, terwijl Hijzelf volkomen zondeloos was, was voor Jezus Christus het ergste lijden in de menselijke geschiedenis!

Samenvatting⁵. Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door Zijn DOOD aan het kruis. Hij droeg *de straf* voor hun zonden en onderging *de ervaring door God verlaten te zijn*. Johannes 3:16 zegt, “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven heeft.” DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS garandeert dat onze zonden zijn weggenomen, wij met God verzoend zijn en God ons voor eeuwig gereinigt en geheiligd heeft!

D. DE VIERDE STAP: JEZUS CHRISTUS STOND OP UIT DE DOOD

1. De opstanding van Jezus Christus is een feit.

Welk bewijs hebben we dat Jezus Christus werkelijk uit de dood is opgestaan?

Lees 1 Korintiërs 15:1-8.

Het evangelie (goed nieuws) is dat Jezus Christus niet alleen gestorven is, maar uit de dood is opgestaan en leeft! Er zijn meer ooggetuigen van zijn dood en opstanding en meer geschreven documentatie erover uit die tijd, dan voor enige ander gebeurtenis in de geschiedenis van de mens!

De opstanding van Jezus Christus uit de dood is een wonder van God! Wonderen kunnen niet door de empirische natuurwetenschap bewezen of ontkend worden. Werkelijkheden als “leven” en “opstanding uit de dood” horen niet tot de empirische natuurwetenschap, maar tot *de wetenschap van de geschiedenis. De feiten in de geschiedenis zijn gebaseerd op het aantal getuigen en de betrouwbaarheid van de getuigen*. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus zijn door meer getuigen gezien en beleden dan voor enige ander historisch gebeurtenis in de antieke wereld. Bovendien toonden deze getuigen de hoogste vorm van integriteit in hun getuigenissen. Zowel archeologen als niet-christelijke manuscripten uit de geschiedenis bevestigen de getuigenissen in de Bijbel!

2. Het belang van de opstanding van Jezus Christus.

Ontdek en bespreek. Wat zou gebeuren als Jezus Christus niet uit de dood was opgestaan?

) Dan zou God het verlossingswerk van Jezus Christus in zijn leven en in Zijn kruisdood niet hebben aanvaard.

Lees Romeinen 1:2-4. *De opstanding van Jezus Christus garandeert dat God de Vader het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus in Zijn leven en in Zijn dood aan het kruis heeft aanvaard!* Romeinen 1:2-4 spreekt niet over de tegenstelling tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Jezus Christus, maar spreekt over twee aspecten van de menselijke natuur van de Zoon van God.

De tegenstelling is tussen de menselijke natuur van Jezus Christus qua afkomst uit het geslacht van David vóór Zijn dood en Zijn menselijke natuur na Zijn opstanding uit de dood door de Heilige Geest. De tegenstelling is tussen *de*

⁵ Hoe kunnen de zonden, die een gelovige in Jezus Christus nu heeft en ervaart, verzoend worden?

) 2 Korintiërs 5:20-21. Jezus Christus is voor al je zonden gestorven. “Laat je met God verzoenen.” Beschouw elk zonde dat je gedaan hebt en beleden hebt als op het lichaam van Christus geplaatst en 2000 jaar geleden met Christus aan het kruishout gespijkerd! Geloof dat God al jouw zonden heeft weggenomen en geloof dat God de gerechtigheid van Jezus Christus aan jou heeft toegerekend!

) 1 Johannes 1:8 - 2:2. Belijd elk zonde meteen en vraag Hem je te reinigen. Geloof dat Hij je vergeven heeft en ook van deze specifieke zonde gereinigd heeft. Als je weer een zonde doet, moet je de zonde weer meteen belijden en Zijn vergeving en reiniging ontvangen.

) 1 Petrus 4:1-5, 12-19. Wees bereid als een christen te lijden! Het kost een prijs om een specifiek zonde te overwinnen. Wapen je met de gedachte dat wanneer je je aan de zonde onttrekt, dat je dan ook moet lijden! Besluit dat je liever geen vrienden hebt dan de verkeerde; dat je liever niet populair bent en niet begrepen wordt dan ten koste van een goed geweten aan een groep zogenaamde vrienden te behoren. Besluit dat je liever zelfdiscipline beoefent dan toe te geven aan de verlangens van je lichaam (seks, drugs, drank, enz.). Besluit dat je liever eerlijk bent dan de schijn voor mensen op te houden.

) Jakobus 5:16. Het helpt om een zonde waarmee je worstelt, samen met een ander volwassen gelovige te bestrijden.

vernederde menselijke staat van Jezus Christus na Zijn geboorte en *de verheerlijkte menselijke staat* van Jezus Christus na zijn opstanding! De “Geest van heiligheid” verwijst naar de Heilige Geest door wie Jezus Christus eerst de zwakke menselijke natuur die alle mensen bezit, heeft aangenomen (Lukas 1:35). De Heilige Geest heeft altijd in Jezus Christus gewoond. Maar tussen Zijn menswording en opstanding uit de dood kon de heerlijkheid die Hij innerlijk bezat zich nog niet uiterlijk manifesteren. Hij was “vlees”, d.w.z., Zijn menselijke natuur was sterfelijk en zwak (maar wel zonder zonde). In deze zwakheid (van Zijn menselijke lichaam) werd Hij gekruisigd (2 Korintiërs 13:4). Maar in Zijn dood heeft Hij deze zwakheid van Zijn menselijke natuur (m.n. Zijn sterfelijkheid) ter zijde gelegd en alle banden met de zonde (van de mensen voor wie Hij gestorven was) en de dood verbroken. God deed Zijn menselijke natuur door de Heilige Geest uit de dood opstaan, zodat van dat moment Hij niet meer in de voorheen zwakheid van Zijn menselijke natuur, maar nu in de kracht van de Heilige Geest leeft (Romeinen 8:11).

“Door zijn opstanding uit de dood werd Jezus Christus *eens en voor altijd* aangewezen (verklaard)⁶ de met macht beklede Zoon van God te zijn”. Hij was *van alle eeuwigheid* de machtige Zoon van God, maar werd *in de menselijke geschiedenis eens en voor altijd* verklaard de machtige Zoon van God te zijn door Zijn opstanding, hemelvaart, troonsbestijging en de uitstorting van de Heilige Geest (Psalm 1:6-8; Handelingen 17:31; 1 Petrus 1:3). Gedurende zijn menselijke staat van vernedering (vóór Zijn opstanding) was Zijn almacht als het ware voor het oog van mensen verborgen. Maar Zijn staat van vernedering kon niet voor altijd blijven. Door Zijn opstanding begon Zijn menselijke staat van verheerlijking door te schijnen. “God maakte deze Jezus Die de Joden gekruisigd hadden tot Heere⁷ en Christus” (bij Zijn opstanding) (Handelingen 2:36). Dit betekent niet dat Jezus Christus vóór zijn opstanding niet de Heere en Christus was! Het betekent dat de macht, heerlijkheid en majesteit van Zijn menselijke staat van verheerlijking pas bij Zijn opstanding begon door te schijnen!

De opstanding van Jezus Christus is

) *de zichtbare manifestatie van de verheerlijkte menselijke staat van de Heere Jezus Christus*

) *het beslissende bewijs van de waarheden die Hij verkondigd heeft*

) *en de geldigheid van al Zijn aanspraken.*

De opstanding van Jezus Christus is de effectieve en machtige declaratie van de waarheid van al Zijn onderricht en aanspraken.

In kort, DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS GARANDEERT dat God de Vader het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis heeft aanvaard! Als Jezus Christus niet uit de dood was opgestaan, zou alles wat Hij in Zijn leven en in Zijn dood volbracht heeft, waardeloos geweest zijn. Maar nu is Jezus Christus uit de dood opgestaan! HIJ LEEFT!!!

) Dan zou geloof in Jezus Christus volkomen waardeloos zijn.

Lees 1 Korintiërs 15:17-20. *De opstanding van Jezus Christus garandeert dat het geloof in Jezus Christus absoluut zinvol is!* Als Jezus Christus niet uit de dood was opgestaan, zou voor levende mensen het geloof in een dode Verlosser volkomen zinloos geweest zijn. En zou voor mensen die sterven het geloof in een dode Verlosser absoluut hopeloos zijn. Dan zou er geen hoop op een toekomst zijn en ook geen leven na de dood. Alles in dit leven zou dan eindigen in de dood en de dood zou de grote overwinnaar zijn! Voor gelovigen in Jezus Christus zou dat het ultieme lijden zijn!

Maar Jezus Christus is uit de dood opgestaan en leeft! Hij werd uit de dood opgewekt als waarborgt dat God Zijn dood als een zoenoffer voor zonden heeft geaccepteerd. Hij leeft ten einde Zijn volbrachte verlossingswerk in de levens van gelovigen in alle volken op de aarde toe te passen. Terwijl alle andere profeten en godsdienstige leiders in de wereldgeschiedenis dood in hun graf liggen, is het graf van Jezus Christus leeg! Jezus Christus leeft en is op dit moment actief in de hemel bezig om mensen op de aarde te redden! Niet de lichamelijke dood en ook niet de eeuwige dood (i.e. de hel), maar het geestelijke leven en het eeuwige leven zullen de uiteindelijke overwinning behalen!

3. De weldaden van de opstanding van Jezus Christus voor gelovigen.

Bespreek. Wat zijn de twee grote weldaden van de opstanding van Jezus Christus voor gelovigen?

Lees Romeinen 6:3-14.

) Gelovigen ontvangen een wedergeboren menselijke geest!

De eerste weldaad van de opstanding van Jezus Christus is dat de gelovige na de eerste komst van Jezus Christus (door de Heilige Geest) (Ezechiël 36:25-27) *een wedergeboren menselijke geest* ontvangt waarmee hij in staat is op de aarde geestelijk te leven en geestelijk te groeien. De verslavende macht van de zonde in zijn lichaam is dan gebroken. Een gelovige *kan, wil en zal* het nieuwe leven uitleven. Hij kan, wil en zal de zondige daden blijven kruisigen en steeds meer de vrucht van de Geest dragen.

) Gelovigen ontvangen een veranderde menselijke lichaam!

De tweede weldaad van de opstanding van Jezus Christus is dat de gelovige bij de wederkomst van Jezus Christus *een veranderd en verheerlijkt menselijke lichaam* zal ontvangen en na de wederkomst van Christus erfgenaam zal zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar alleen gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:8,27).

⁶ Grieks: horisthentos (aorist tijd, lijdende vorm)

⁷ Het Griekse woord “kurios” (Heere) is de vertaling van het Hebreeuwse woord JaHWeH (HEERE)! Zie Jesaja 4:3 en Markus 1:3.

Samenvatting. Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door Zijn OPSTANDING uit de dood. DE OPSTANDING UIT DE DOOD garandeert een nieuw geestelijk leven nu op deze tegenwoordige aarde en een nieuw verheerlijkt lichaam in de toekomst op de nieuwe aarde.

E. DE VIJFDE STAP: JEZUS CHRISTUS IS NAAR DE HEMEL OPGEVAREN

1. Het tegenwoordige gezag van Jezus Christus.

Besprek. Wat is het tegenwoordige gezag van de Heere Jezus Christus?

Lees Lukas 24:50-51; Matteüs 28:18; Efeziërs 1:18-23; Filippenzen 2:9-11. Na Zijn opstanding uit de dood is Jezus Christus naar de hemel opgevaren. Hij kreeg de hoogste positie en alle gezag in het universum. Daarom word Jezus Christus "Heere" genoemd (Handelingen 2:36; 1 Korintiërs 12:3). Hij heerst nu over het universum totdat hij alle vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft (1 Korintiërs 15:25) en totdat God alles weer in Christus bijeengebracht heeft, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is (Efeziërs 1:9-10). In de toekomst zullen alle knieën voor Hem buigen en alle tongen belijden dat Jezus Christus inderdaad de Heere is! Dat voorspelde God al 2700 jaar geleden (Jesaja 45:21-23)! Geen ander godsdienst kan dergelijke voorspellingen maken!

Jezus Christus is ook de Heere over de wereldwijde Kerk en over elke christen. Hij heerst over het universum en over alle volken op de aarde in het belang van de Christelijke Kerk en christenen.

) Hij heerst over de wereld door Zijn Woord, dat in de Bijbel opgetekend staat.

) Hij heerst over de wereld door de Heilige Geest Die in de harten en levens van christenen werkt.

) En Hij heerst over de wereld d.m.v. Zijn engelen die vooral Gods volk bevrijden (Hebreeën 1:14) en Gods oordelen op de aarde uitvoeren (Openbaring 8:6 – 9:21).

Zijn werk bereikt het hoogtepunt bij Zijn wederkomst, het laatste oordeel en de vernieuwing van alle dingen tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin alleen gerechtigheid zal wonen!

2. De tegenwoordige taak van Jezus Christus.

Besprek. Wat is de tegenwoordige taak van Jezus Christus?

Lees de Bijbelgedeelten. De speciale taak van Jezus Christus is om alle mensen die door Hem tot God komen, te verlossen (Johannes 6:37). Ieder die in Jezus Christus gelooft, heeft de volgende zekerheden:

) Johannes 3:16. De oprechte christen heeft zekerheid van het eeuwige leven.

) Hebreeën 4:15-16; 7:23-25. De oprechte christen heeft zekerheid dat Jezus Christus al zijn omstandigheden kent, met al zijn zwakheden sympathiseert, aanhoudend voor hem bidt, en hem in al zijn noden helpt.

) Filippenzen 1:6. De oprechte christen heeft zekerheid dat God het goede werk dat Hij begonnen is helemaal zal voltooien. Niemand is in staat om zijn rechtvaardiging of verlossing ongedaan te maken (Johannes 18:9).

) Romeinen 8:28-39. De oprechte christen heeft zekerheid dat alles wat er gebeurt de toestemming van God heeft en meewerkt ten goede. Christus voert zijn eeuwig plan uit. Niemand en niets kan de gelovige scheiden van de liefde, tegenwoordigheid en zorg van God.

) 1 Korintiërs 15:25; Matteüs 22:44; Openbaring 17:14. De oprechte christen heeft zekerheid dat alle vijanden van Jezus Christus en van christenen uiteindelijk overwonnen zullen worden.

Dit werk van Jezus Christus gebeurt nu! Jezus Christus bidt nu dat ook jij Hem mag leren kennen, behouden mag worden en in Zijn nieuwe leven mag delen (Johannes 17:20).

Samenvatting. Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door Zijn HEMELVAART om alle mensen die in Hem geloven volkomen te behouden en om alle vijanden onder zijn voeten te leggen. DE HEMELVAART VAN JEZUS CHRISTUS GARANDEERT dat Hij over het universum heerst in het belang van Zijn Kerk en dat Hij Zijn volbrachte verlossingswerk toepast in alle gelovigen op de aarde.

Samenvatting. De 5 stappen waardoor Jezus Christus als Middellaar het probleem van het lijden en de dood heeft opgelost:

1. Jezus Christus *werd een Mens* om God aan mensen op de aarde te openbaren en Zichzelf volledig met mensen te identificeren (vooral in hun lijden en nood).

2. Jezus Christus *werd een Dienaar* om verloren mensen te zoeken en te redden en gebroken mensen weer heel te maken.

3. Jezus Christus *stierf aan het kruis* om het probleem (zonden) weg te nemen en het gevolg (scheiding met God) op te heffen.

4. Jezus Christus *stond op uit de dood* om aan mensen een nieuw geestelijke leven nu op de aarde te geven en later op de nieuwe aarde een verheerlijkte opstandinglichaam.

5. Jezus Christus is *naar de hemel opgevaren* om in het belang van Zijn Gemeente over het universum te heersen en om Zijn volbrachte verlossingswerk in gelovige individuen toe te passen.

OPDRACHT VOOR DE VOLGENDE KEER

1. Lees de Bijbelgedeeltes aandachtig door en denk na over wat de Bijbel zegt over hoe God het probleem van de zonde en het lijden opgelost heeft. Dit alles heeft God voor jou gedaan!
2. Denk na over de volgende vraag: “Wat denk jij is een gepast reactie (response) aan God voor alles wat Hij voor jouw gedaan heeft?” Volgende keer zullen we hierover praten.