

## DE REACTIE (RESPONS) DIE GOD VAN MENSEN VERWACHT

- Herhaling van de vorige les

Herzien de 5 stappen die God in Jezus Christus genomen heeft om het probleem van de zonde en het lijden van de mens op te lossen.

- Vraag

“Wat denk jij is een gepast reactie (response) aan God voor alles wat Hij voor jouw gedaan heeft?”

- Vertellen in de groep.

Vertel waarom jij denkt dat deze reactie aan God gepast is.

- Onderricht uit de Bijbel.

God verlangt, vereist en verwacht een reactie van de mens.

Het volgende zijn 5 reacties die God vereist van mensen die verlangen tot Hem te komen:

## A. GOD WIL DAT MENSEN ZICH BEKEREN

1. Welke reactie verwacht God? God wil dat mensen zich bekeren.

Wat betekenen “je bekeren”?

    ) Keren in je denken. Markus 1:14-15.

Jezus Christus zei, “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie.”

“Je bekeren”<sup>1</sup> betekent letterlijk “*je gedachten veranderen*”. Je verandert je denken van menselijke meningen naar Bijbelse waarheden. Je verandert je denken over God, jezelf en de wereld. Je verandert je houding van trots naar nederig berouw over je zonde. Je verander je houding van eigengerechtigheid (“ik heb gelijk”) naar Gods gerechtigheid (“God heeft gelijk”). Je verandert je ongezonde onafhankelijkheid naar gezonde wederzijdse afhankelijkheid. Je verandert je gedachten dat jij jezelf zou kunnen redden tot de erkenning dat jij de Verlosser, Jezus Christus, nodig hebt. Je verandert je leugens naar waarheid. En je verandert je zelfverdediging naar overgave.

    ) Keren in je gedrag. Handelingen 3:18-20.

Paulus zei, “Kom tot inkeer en bekeer u<sup>2</sup>, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere en Hij Jezus Christus zal zenden...” “Je bekeren” betekent letterlijk “door rechtsomkeer je richting te veranderen”, “je leven hervormen”. Je keert je af van de verkeerde weg naar de rechte weg. Je keert van de brede weg die naar het verderf leidt tot de smalle weg die naar het leven leidt (Matteüs 7:13-14). Je keert van de duisternis naar het licht en van de satan naar de God van de Bijbel (Handelingen 26:18).

Bekering betekent dat jij je gedrag verandert van doen wat verkeerd is in Gods ogen naar wat recht is in Gods ogen. Kortom, je verandert de richting van je leven! Dit sluit de verandering van je denken, houding, motieven, spreken en gedrag in. Wanneer jij tot inkeer komt en je van de verkeerde weg afwendt tot de rechte weg, zullen je zonden uitgewist worden, zowel doelbewuste zonden als zonden in onwetendheid begaan. En als er veel mensen in je land zich bekeren, zullen ook tijden van verkwikking in je land aanbreken, wat eigenlijk betekent: “Zullen er tijden van uitstel” (van Gods oordelen) komen!

2. Wat zijn de implicaties bij het bekeren tot Jezus Christus?

    ) Jezus Christus is de Enige Weg die tot God leidt. Johannes 14:6; Handelingen 4:12; 1 Timoteüs 2:5.

Jezus maakt duidelijk dat *de weg terug tot God niet door de mens bepaald wordt*, maar door Hemzelf! Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood. Hij heeft het werk volbracht dat tot verlossing kan leiden. Daarom bepaalt Hij alleen hoe mensen tot God terug kunnen keren.

Het is een leugen<sup>3</sup> dat “alle religies tot God leiden”. Jezus Christus zegt, “*Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij*” (Johannes 14:6). En de apostelen zeggen, “*De behoudenis is in niemand anders*, want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij *moeten* behouden worden” (Handelingen 4:12). En Paulus schrijft, “Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” Die Zich als een losprijs gegeven heeft voor allen (1 Timoteüs 2:5-6). Jezus Christus is de Enige Die gekomen is om te zoeken wat verloren is en te helen wat gebroken is (Lukas 19:10).

Daarom zegt Jezus Christus, “Wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft (God)” (Matteüs 10:40). En “Wie Mij verwerpt, verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft (God)” (Lukas 10:16)!

<sup>1</sup> Grieks: metanoëō

<sup>2</sup> Grieks: metanoëō kai epistrefō

<sup>3</sup> Een leugen van het Hindoeïsme en New Age dat in wezen Hindoeïsme is.

)] Beking is een bevel van de Heere die gehoorzaamd dient te worden. Markus 1:14-15.  
“Bekeert u en geloof het evangelie”. Beide werkwoorden zijn bevelen van Jezus Christus en niet alleen maar suggesties. Hij roept mensen op tot gehoorzaamheid. Zij *moeten* behouden worden!

)] Beking leidt tot droefheid die overeenkomstig de wil van God is. 2 Korintiërs 7:9-11.  
De droefheid van de wereld. Sommige mensen bekeren zich niet echt, maar worden alleen bedroefd zoals de wereld bedroefd wordt. Ze zijn bedroefd en treuren omdat hun zonden aan het licht zijn gekomen en zij blootgesteld worden aan schuldgevoelens en schande. Ze zijn bv. bedroefd omdat zij door hun verkeerde gedrag veel bezittingen verloren hebben, een slechte naam gekregen hebben, hun machtspositie kwijtgeraakt zijn, enz. of omdat God zijn tegenwoordige oordelen (Ezechiël 14:21) over hen doet komen.

De droefheid overeenkomstig de wil van God. Mensen die zich echt bekeren, hebben een door God bepaalde droefheid. Zij zullen wat God “goed” en “kwaad” noemt (Jesaja 5:20), ernstig nemen en zich bekommeren over de gevolgen van goed en kwaad. Zij zullen het kwade vrezen en verlangen naar het goede. Zij zullen verontwaardigd zijn over het kwade en begrijpen dat zonde gestraft moet worden. Zij zullen zich daarom beijveren voor wat God wil.

3. Hoe zou jij je praktisch tot Jezus Christus kunnen bekeren?

)] Beking moet gevolgd worden door geloof in het evangelie. Markus 1:14-15.  
Jezus zegt, “Bekeer u en geloof het evangelie.” *Beking (anders denken) is zonder geloof in Jezus Christus onvolledig. Beking (wegkeren, afkeren van wat verkeerd is) is zonder keren tot God onvoldoende.* Geloof geeft de richting aan waartoe jij je moet bekeren. Beking is alleen volledig wanneer je gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonden gestorven is en dat Hij leeft om aan je het eeuwige leven te geven.

)] Geloof in het evangelie moet gevolgd worden door zonden te belijden. Jakobus 5:16.  
“Belijd elkaar de overtredingen (tegenover wie je een overtreding hebt begaan, niet tegenover mensen die niets met de zaak te maken hebben). Belijd wel al je zonden waarvan je bewust bent aan God, omdat alle zonden een overtreding tegenover God is.

)] Geloof in het evangelie moet gevolgd worden door spullen terug te geven (te vergoeden). Ezechiël 33:14-16.

Beking moet leiden tot gerechtigheid, inclusief gestolen (geroofd) spullen teruggeven (vergoeden).

)] Geloof in het evangelie moet gevolgd worden door afgoden te vernietigen. 2 Kronieken 34:3-7.  
Afgoden van materialen door mensenhanden gemaakt of goden van andere godsdiensten door mensenverbeelding verzonden moeten vernietigd worden. Je zou de afgodsbeelden en altaren in je huis kunnen verbrijzelen en het stof wegwerpen.

)] Geloof in het evangelie moet gevolgd worden door verkeerde spullen te verbranden. Handelingen 19:18-20.  
Je zou al je occulte spullen, amuletten en maskers, pornografische bladen, slechte DVD’s, enz. kunnen verbranden.

)] Geloof in het evangelie moet gevolgd worden door wegkeren van duisternis naar licht en van satan naar God. Handelingen 26:16-20; Matteüs 7:13-14.

Schuld voor God verdwijnt door Zijn vergeving te accepteren. Schaamte voor mensen verdwijnt door hun liefdevolle acceptatie aan te nemen. Slechte daden veranderen door goede werken te doen. Slechte gewoonten veranderen door goede gewoonten aan te leren. Beking moet leiden tot ingaan door de nauwe poort en wandelen op de smalle weg die naar het leven leidt. Let wel: in alle gevallen *hoort geloof in het evangelie op je beking te volgen (Markus 1:14-15)!*

**Samenvatting.** God wil dat alle mensen zich bekeren van hun zonden en in het evangelie geloven. Beking betekent verandering van denken en hervorming van je leven. BEKERING IS DE REACTIE MET JE GELOOF SOVERTUIGING EN MET JE GEDRAG. In beking verander jij je denken over God en Zijn openbaring in Christus, over zonde, verzoening van zonden en verander jij je gedrag en levensstijl.

## B. GOD WIL DAT MENSEN CHRISTUS AANNEMEN

1. Welke reactie verwacht God? God wil dat mensen Christus aannemen.

Wat betekenen “aannemen”?

)] Niet ieder mens zal Jezus Christus aannemen! Lukas 2:34.  
Jezus Christus “is bestemd tot een val en opstanding van velen en een teken dat tegengesproken zal worden”!

)] Een mens wordt wedergeboren door Christus aan te nemen. Johannes 1:9-13.  
Jezus Christus kwam naar de wereld die Hij geschapen heeft en gaf aan ieder mens tot een zeker hoogte kennis van God (Johannes 1:9; Romeinen 1:19-20; 2:14-15). Maar zelfs Zijn eigen mensen (i.e. het volk van Israël) heeft Hem *niet gekend (niet herkend, Zijn aanspraken niet erkend)*<sup>4</sup>, Hem *niet verwelkomd en niet aangenomen*<sup>5</sup>! Zij zijn de mensen die struikelen en vallen over Jezus Christus en uiteindelijk verpletterd zullen worden.

<sup>4</sup> Grieks: ginòskō

<sup>5</sup> Grieks: paralambanō

“Maar allen die Hem (in hun hart en leven) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Zij zijn de mensen die “uit God geboren zijn”. Zij zijn de mensen door Jezus Christus uit een geestelijk dood en immoreel leven opstaan en uiteindelijk hun leven op Jezus Christus als Fundament bouwen. Hoe een mens op Jezus Christus reageert, bepaalt of hij voor eeuwig verloren gaat of voor eeuwig behouden wordt (Matteüs 25:46)!

## 2. Wat zijn de implicaties bij het aannemen van Christus?

J Jezus Christus samen met al Zijn aanspraken aannemen. Johannes 1:10-12.  
Jezus Christus *persoonlijk kennen, Zijn aanspraken erkennen en Hem verwelkomen, aannemen.*

J Jezus Christus als Heer Die je gehoorzaamt, aannemen. Efeziërs 3:16-17.  
Jezus Christus woont in de gelovige door het geloof en de gelovige is in de liefde geworteld en gefundeerd.

J Jezus Christus als Heer en Meester erkennen. Kolossenzen 2:6-7.  
Door Jezus Christus in je hart te nodigen, laat je Hem toe je leven te beheersen. Je gehoorzaamt Zijn geboden. Je ontwikkelt je geestelijke leven onzichtbaar naar beneden als wortels en je ontwikkelt je geestelijke leven zichtbaar naar boven als een gebouw. Jezus Christus aannemen is het begin van *een voortdurend wandelen* met Hem evenals een nieuwgeboren kind voortaan in het gezin blijft leven. Christus aannemen is het begin van een eeuwigdurende relatie met Jezus Christus waarin Hij je leven beheerst, je doet groeien tot volwassenheid en maakt dat je veel en blijvende vrucht gaat dragen.

## 3. Hoe zou je Jezus Christus praktisch kunnen aannemen?

J Open de deur van je hart en vraag Christus binnen. Openbaring 3:20.  
Als je vandaag het goede nieuws aangaande Jezus Christus begrijpt en wilt aannemen, open dan je hart en vraag door een gebed aan Jezus Christus om in je hart en leven te komen wonen. Hij belooft het meteen te doen!

J Geloof in Jezus Christus zoals Hij Zich heeft geopenbaard. Johannes 1:12-13.  
Wanneer je in Jezus Christus gelooft, neem je Hem in je hart en leven aan. Zo wordt je door de Heilige Geest van boven en opnieuw geboren tot een kind van God! “Christus aannemen” is hetzelfde als “in de Naam van Christus geloven”. “De Naam” van Jezus Christus vertegenwoordigt de goddelijke kenmerken en werken van Christus zoals Hij ze geopenbaard heeft en niet zoals sommige mensen geneigd zijn over Hem te denken. Geloven in de Naam van Jezus Christus betekent geloven in Jezus Christus precies zoals Hij Zich in de Bijbel geopenbaard heeft!

Het resultaat van geloven in de Naam van Jezus Christus is dat jij je geboorterecht ontvangt met alle geestelijke zegeningen daaraan verbonden. Het betekent dat je wedergeboren bent, een nieuw schepping geworden bent, dat je met de Heilige Geest gedoopt bent! Wedergeboorte gebeurt niet door aan een bepaald volk of ras te behoren (Galaten 3:27-28), niet door familiebanden (bloedverwantschap), niet door de menselijke vrije wil (i.e. het vlees) en ook niet door natuurlijke geboorte (de wil van een man).

J Geloof door te horen, te vertrouwen en te gehoorzamen. Hebreeënen 11:6-8.  
“Geloven” in de Bijbel heeft drie elementen: de waarheid van God *horen*; *geloven* dat God de waarheid spreekt en de waarheid van God *gehoorzamen*! Noach ontving eerst een aanwijzing van God van dingen die nog niet te zien waren. Hij geloofde dat Gods woord tot hem de waarheid was. En hij handelde in gehoorzaamheid op dit woord van God! Hij ontving een waarschuwing van God m.b.t. de vloed, geloofde dat God de waarheid sprak zelfs al dreven andere mensen de spot met hem en bouwde voor vele jaren lang de ark. Zijn geloof had verregaande gevolgen voor de hele mensheid!

Abraham ontving eerst een roeping van God m.b.t. het land waarheen hij moest trekken. Hij geloofde dat Gods woord tot hem de waarheid was. En hij handelde in gehoorzaamheid op dit woord van God.

Dus “geloven in Jezus Christus” betekent:

- J dat je eerst het evangelie moet *horen* en begrijpen
- J dan je *vertrouwen* in Jezus Christus moet stellen
- J en ten slotte Jezus Christus moet *gehoorzamen*.

J Geloof dat Jezus Christus je persoonlijk aanspreekt en dat je Hem persoonlijk ontmoet.  
Romeinen 10:13-17. “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van Christus”. Geloven komt niet alleen door het horen van het woord *over* Christus (het evangelie). Geloven komt ook door het horen van de stem van Christus die je persoonlijk aanspreekt. Geloven is een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus! Je hoort met je oren, gelooft met je verstand en hart en ontvangt Hem met je hele wezen in je hart en leven door een simpel gebed.

“Heere Jezus Christus.

Ik geloof dat U voor mijn zonden bent gestorven en dat U uit de dood bent opgestaan en nu leeft!

Ik open de deur van mijn hart en vraag U in mijn leven binnen te komen om mijn Verlosser en Heer te zijn.

Ik zal op U vertrouwen en U gehoorzamen voor de rest van mijn leven. Amen.”

**Samenvatting.** God wil dat alle mensen Christus aannemen in hun hart en leven. Een mens begint zijn relatie met Jezus Christus door Hem aan te nemen. AANNEMEN IS DE REACTIE MET JE DENKEN en MET JE LEGE HANDEN op grond van je geloof. Je erkent Zijn aanspraken en je neemt Hem aan in je hart en leven als je Verlosser en Heer.

## C. GOD WIL DAT MENSEN CHRISTUS BELIJDEN

1. Welke reactie verwacht God? God wil dat mensen Christus belijden.

Wat betekenen “belijden”?

⌋ Belijden betekent “hetzelfde zeggen”. Matteüs 10:32-33.

“Belijden” betekent letterlijk: “hetzelfde zeggen”, d.w.z. met je mond hetzelfde zeggen als wat je hart gelooft! Belijden is openlijk vertellen wat er in je hart leeft. Jezus belooft dat ieder mens die Hem openlijk voor de mensen belijdt, die zal Hij ook openlijk voor God belijden als behorende tot Hem.

Maar Jezus waarschuwt ook dat een mens niet een geheime Christen kan zijn. Als een mens Jezus Christus voor mensen verzwijgt, dan zal Hij ook voor God verzwijgen dat deze mens aan Hem behoort. Dus, als je in je hart gelooft dat Jezus Christus je Verlosser en Heer is, dan behoort je dat ook uit te spreken. Wie met zijn hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Jezus Christus de Verlosser en Heer is, is behouden (verlost, gerechtvaardigd)!

⌋ Belijden betekent openlijk ervoor uitkomen. Romeinen 10:9,13.

“Belijden” betekent letterlijk “om in het publiek te verklaren”, “om openlijk te erkennen” of “om vrijmoedig te getuigen van je overtuigingen”. “Belijden” is je verbale verklaring aangaande Jezus Christus. Maar let wel, dat je verklaring een gevolg is van het geloof in je hart! God wil dat je openlijk aan andere mensen vertelt dat je gelooft dat Jezus Christus de enige Verlosser en Heer is en dat Hij jouw Verlosser en Heer is!

Een mens dat Jezus Christus verloochend, heeft niet God (1 Johannes 2:23)! Maar een mens dat Jezus Christus belijdt, heeft ook God! Een mens kan niet aan God behoren zonder in Jezus Christus te geloven!

Geen mens kan tegelijk twee verschillende heren of meesters in zijn leven hebben (Matteüs 6:24)! Ieder mens wordt voor een keus gesteld: hij moet kiezen en zijn keus zal blijken uit over wie hij veel praat.

2. Wat zijn de implicaties bij het belijden van Jezus Christus?

⌋ Aan andere mensen vertellen. Markus 5:19-20.

Een christen vertelt aan zijn familie, vrienden en collega's de grote dingen die God in Jezus Christus aan hem gedaan heeft.

3. Hoe zou je Jezus Christus praktisch kunnen belijden?

Romeinen 10:9-14. In het begin van je Christenleven, belijdt je Christus door *met je mond in gebed Hem aan te roepen en Hem in je hart en leven binnen te vragen*. Je openlijke belijdenis is de uitdrukking van je innerlijke overtuiging dat je door geloof gerechtvaardigd (verlost, behouden) bent. Je vertelt dat je gelooft dat Jezus Christus voor je en in je plaats gestorven is en uit de dood opgestaan is om voor je een volkomen nieuw leven te garanderen. Dus, vraag Hem in je hart en leven te komen wonen.

**Samenvatting.** God wil dat alle mensen Christus met hun mond belijden als Verlosser en Heer. BELIJDEN IS DE REACTIE MET JE MOND op grond van het geloof in je hart. Je belijdt dat Jezus Christus de Enige Verlosser en Heer is en ook jouw persoonlijke Verlosser en Heer is.

## D. GOD WIL DAT MENSEN CHRISTUS VOLGEN

1. Welke reactie verwacht God? God wil dat mensen Christus volgen.

⌋ Christus als Zijn leerling volgen. Lukas 9:23.

Jezus Christus *beveelt* christenen om zichzelf *eens en voor altijd* te verloochenen, hun kruis *eens en voor altijd* op te nemen en Hem dagelijks *als Zijn discipel te blijven* volgen. In Johannes 1:37 volgden twee mannen Jezus in de zin van achter Hem aan te lopen. Maar in Johannes 1:44 riep Jezus Christus Filippus om Hem als Zijn discipel te volgen. Christus Zelf stelt de voorwaarden voor discipelschap, d.w.z. wat je behoort te doen als je Hem wilt volgen.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het volgen van Jezus als Zijn leerling. De Bijbel maakt heel duidelijk dat wij mensen niet de voorwaarden kunnen stellen hoe wij tot God komen of hoe wij Hem volgen. Dit blijft het voorrecht en de bevoegdheid van God en Zijn Christus.

2. Wat zijn de implicaties bij het volgen van Jezus Christus?

⌋ Volgen vereist zelfverloochening en kruis dragen. Lucas 9:23.

*Christus volgen* betekent jezelf verloochenen en je eigen kruis dragen. *Jezelf verloochenen* betekent “nee” zeggen tegen het zelfbestuur over je eigen leven en tegen je ambities die in strijd zijn met de belangen van het Koninkrijk van God.

*Het dragen van je kruis* betekent bereid zijn de verwerping, schande en vervolging dat soms gepaard gaat met het lijden ter wille van Christus te verdragen.

⌋ Volgen vereist in het licht wandelen. Johannes 3:19-21.

Christus *blijven volgen* betekent nog veel meer. Christus volgen betekent in het licht wandelen, d.w.z. open en transparant leven op basis van Gods waarheid, gerechtigheid en liefde. “Licht” is een verzamelnaam voor alle

kenmerken van God als Zijn gerechtigheid, heiligheid, liefde, barmhartigheid, waarheid, trouw, enz. “Duisternis” is een verzamelnaam voor onkunde, goddeloosheid en ongerechtigheid; voor elke vorm van geestelijk bedrog, morele perversiteit en financiële corruptie. Vermijd betrokken te raken in geheime organisaties, in alle stiekem gedoe en in alle vormen van morele en geestelijke perversiteit.

    ) Volgen vereist het dragen van het juk van Christus. Matteüs 11:28-30.

“Het juk van Christus opnemen” betekent aansluiten bij Jezus Christus en Zijn Missie in de wereld, hetzij in de gemeente, hetzij in de wijde wereld. Christus volgen betekent volledig afhankelijk van Christus zijn, op Christus steunen en van Christus leren. Hij is de Leraar en jij leert al Zijn geboden te gehoorzamen. Hij is de Teamleider en jij volgt Hem waarheen Hij ook leidt. Het betekent niet noodwendig dat jij je baan opzegt of je familie verlaat, maar wel dat je Jezus Christus blijft dienen binnen je baan en binnen je familie.

    ) Volgen vereist aansluiten bij andere christenen. Johannes 1:44-46.

Christus volgen betekent je aansluiten bij andere christenen die ook Christus volgen, deelnemen aan christelijke activiteiten en ontdekken en ervaren wat het betekent om een christen te zijn.

    ) Volgen vereist samen met Christus dienen in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Johannes 12:26.

Christus volgen betekent samen met Christus dienen in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

    ) Volgen vereist een visser van mensen zijn. Matteüs 4:19.

Christus volgen betekent een visser van mensen zijn die mensen wint om ook Christus te volgen.

### 3. Hoe zou je Jezus Christus praktisch kunnen volgen?

In Johannes 6:68-69 zeggen de discipelen van Jezus Christus, “U hebt woorden van eeuwig leven. Wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.” Je zult Jezus Christus alleen blijven volgen als je gelooft *dat alleen Hij de woorden spreekt die tot het eeuwig leven leidt* en dat alleen Hij Gods belofde Verlosser is.

**Samenvatting.** God wil dat alle mensen Christus volgen als discipel. Dat betekent van Hem leren, hem gehoorzamen, Hem dienen en eerlijk en transparant leven. En dat betekent je samen met Hem inzetten in Zijn Koninkrijk. **VOLGEN IS DE REACTIE MET JE VOETEN** op grond van het geloof in je hart.

## E. GOD WIL DAT MENSEN HEM LIEFHEBBEN

### 1. Welke reactie verwacht God? God wil dat mensen Hem liefhebben.

    ) God met je hele wezen liefhebben. (Markus 12:30-31; zie Deuteronomium 6:5-9 en Leviticus 19:18).

God vereist dat mensen Hem liefhebben met heel hun hart, ziel, verstand en kracht en hun naaste liefhebben zoals zij zichzelf liefhebben. Een mens die de God van de Bijbel niet liefheeft, kan helemaal niet liefhebben. Hij kan zichzelf niet liefhebben en ook niet andere mensen liefhebben. De Bijbel maakt heel duidelijk dat de relatie van liefde tussen God en mens (nog veel meer dan het doen van godsdienstige verplichtingen<sup>6</sup>) de beste uitdrukking is van een echte relatie met God.

### 2. Wat zijn de implicaties bij het liefhebben van God?

    ) Er zijn vier soorten van liefde, drie zijn natuurlijk en de laatste wordt alleen door God gegeven:

- *Genegenheid* is de liefde tussen ouders en kinderen (Grieks: storge)
- *Seksuele liefde* is de liefde tussen een man en zijn vrouw (Grieks: eros)
- *Vriendschap* is de liefde tussen vrienden (Grieks: filia)
- *Zelfopofferende liefde* is de liefde tot God, je naaste en jezelf (Grieks: agape). God vereist zelfopofferende liefde en geeft zelfopofferende liefde aan christenen! Deze liefde heeft geen mens van nature. Het moet hem geschonken worden (Romeinen 5:5)!

    ) De aard van de God van de Bijbel is liefde en Hij drukt Zijn liefde uit als volgt:

- Zelfopofferende liefde neemt altijd het initiatief in plaats van een afwachtende houding in te nemen.
- Zelfopofferende liefde geeft in plaats van te ontvangen, en dient in plaats van gediend te worden.
- Zelfopofferende liefde sluit alle bevolkingsgroepen in en niet alleen maar het volk van Israël.
- Zelfopofferende liefde streeft naar het hoogste welzijn voor een ander, namelijk: zijn eeuwig leven!

    ) De God van de Bijbel is de Bron van liefde:

- De God van de Bijbel is de Enige die volmaakt liefheeft en Hij is de Bron van de liefde (1 Johannes 4:7-8).
- Wie zijn broeder haat, is in de duisternis. Hij wandelt en weet niet waarheen hij gaat (1 Johannes 2:9-11).
- De God van de Bijbel vereist zelfopofferende liefde van mensen, maar schenkt ook deze liefde door Zijn Heilige Geest (Romeinen 5:5). Zelfopofferende liefde is een vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22) alleen wanneer de Heilige Geest in je lichaam woont (1 Korintiërs 3:16).

<sup>6</sup> Godsdienstige verplichtingen als wassingen en bidden, vasten en niet onrein voedsel eten, geld geven, naar godsdienstige bijeenkomsten gaan en op een bepaald manier kleden, zich laten besnijden, enz.

) De liefde van Jezus Christus is de standaard voor liefde (Johannes 13:34-35).  
Jezus Christus beveelt Zijn volgelingen lief te hebben *zoals* Hij hen liefheeft.

) Zelfopofferende liefde komt met je hart, ziel, verstand en kracht (Markus 12:30-31)  
- **Het “hart”** is “de bron voor de uitingen van het leven” (Spreuken 4:23), “het centrum voor je innerlijke leven met zijn gedachten, emoties en wil”. Het hart is het vermogen God te kennen en met Hem om te gaan (Deuteronomium 6:6). Het hart is de plaats waar de Heilige Geest in de christen woont (Efeziërs 3:17). Echt liefhebben wordt bepaald door de God van de Bijbel te kennen, met Hem om te gaan en wordt bepaald door de waarheden in de Bijbel (die je denken, emoties, verlangens, wensen, keuzen en beslissingen bepalen).  
- **De “ziel”<sup>7</sup>** is “het leven dat God bij schepping geeft” en verschilt van alle andere vormen van leven op de aarde (Genesis 2:7). Het is het wezen van de mens dat bestaat uit *een materieel en zichtbaar lichaam en een immaterieel en onzichtbaar menselijke geest* (Prediker 12:7; Openbaring 6:9). Echt liefhebben geschiedt met je hele menselijke wezen.  
- **Het “verstand”** is het vermogen te kennen en te redeneren (Romeinen 12:2). Echt liefhebben is alleen mogelijk met de waarheid die de God van de Bijbel heeft geopenbaard.  
- **De “kracht”** verwijst naar wilskracht en inspanning. Gods liefde van heler harte gegeven, mag niet halfhartig beantwoord worden! Echt liefhebben is de wil van God met toewijding en met je hele wezen op elk levensterrein doen.

### 3. Hoe zou je God (Christus) praktisch kunnen liefhebben?

) Door geloof. Romeinen 5:5.  
Zonder geloof woont de Heilige Geest niet in je (Efeziërs 2:22; 4:17). En zonder de Heilige Geest in je, heb je geen “zelfopofferende liefde” in je (Romeinen 5:5)! Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen (Hebreeën 11:6). Je kunt God alleen liefhebben als je in Jezus Christus gelooft (i.e. als de Geest van Jezus Christus in je woont).

) Door de Heilige Geest. Galaten 5:6,13,22-23.  
Zonder de Heilige Geest in je is er geen zelfopofferende liefde in je. Het geloof in Jezus Christus is alleen werkzaam door de zelfopofferende liefde! Zonder zelfopofferende liefde blijft geloof theoretisch, historisch, niet echt (Jakobus 2:17,22; 1 Johannes 3:16-17). En zonder zelfopofferende liefde ontbreken alle onderscheidende kenmerken van een christen uit 1 Korintiërs 13:1-13!

) Door gehoorzaamheid. Johannes 14:21,23.  
De zelfopofferende liefde is niet hetzelfde als emotionele sentimentaliteit, maar openbaart zich in gehoorzaamheid aan de God van de Bijbel en aan de waarheden in de Bijbel.

**Samenvatting.** God wil dat alle mensen Hem liefhebben met hun hele persoonlijkheid en al hun Godgegeven vermogens als hart, ziel, verstand en kracht. LIEFHEBBEN IS DE REACTIE MET JE HELE PERSOONLIJKHEID (WEZEN) Op grond van het geloof in je hart.

---

Samenvatting. De 5 reacties die God vereist van mensen die tot Hem willen komen voor verlossing:

1. God wil dat mensen zich *bekeren*.
2. God wil dat mensen Jezus Christus *aannemen*.
3. God wil dat mensen Christus *belijden*.
4. God wil dat mensen Christus *volgen*.
5. God wil dat mensen Hem *liefhebben*.

#### OPDRACHT VOOR DE VOLGENDE KEER

1. Lees de Bijbelgedeeltes aandachtig door en denk na over hoe God wil dat mensen tot Hem komen voor verlossing. Overweeg of jij zelf ook een dergelijke stap zou willen maken.
2. Op welke manier zou jij tot God willen komen? Welk stap spreekt jou het meeste aan? Als je gereed bent om je leven over te geven aan God, kies dan een of meerdere van bovengenoemde stappen als jouw startpunt om in Jezus Christus te geloven. Volgende keer zullen we hierover praten.

---

<sup>7</sup> Hebreeuws: nefesh