

## OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Denk na met elkaar.* Wat betekent 1 Johannes 5:11-13?
- *Onderzoek.* Gaan na of iedereen zeker is van zijn/haar verlossing en help elkaar die zekerheid te vinden.
- *Bespreek in het kort:* De andere vier geloofs zekerheden.
- *Deel de studie uit.* Bij punt D.

## LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

## A. ZEKERHEID VAN EEUWIG LEVEN

(1) Zekerheid van eeuwig leven  
1 Johannes 5:11-13

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.  
Wie de Zoon heeft, heeft het leven.  
Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.  
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.  
1 Johannes 5:11-13

## 1 Johannes 5:11-13

## 1. Het getuigenis.

*Wat is een getuigenis?*

Een getuigenis is een verslag van wat een persoon gezien, gehoord en ervaren heeft. Hij vertelt wat mensen nog niet weten. Getuigenissen worden normaal in het openbaar gegeven, zodat iedereen de waarheid kan horen.

*Wie geeft dit getuigenis?*

In 1 Johannes 5:11-12 is het God Zelf die dit getuigenis geeft (vers 10). God wil dat iedereen deze waarheid hoort. En de apostel Johannes tekent dit getuigenis van God op, zodat ook latere geslachten deze waarheid mogen weten (vers 13).

*Wat is de inhoud van dit getuigenis?*

In dit getuigenis zegt God dat Hij het eeuwige leven aan gelovigen gegeven heeft; dat dit leven in Jezus Christus is en dat dit leven alleen geschonken wordt in samenhang met Jezus Christus. Wie Jezus heeft, heeft ook het leven. Wie Jezus niet heeft, heeft ook het leven niet.

## 2. De betekenis van eeuwig leven.

*Wat is het eeuwige leven?*

Het eeuwige leven is een nieuw soort leven: het is vol betekenis, bevredigend, spannend en zelfs uitdagend! Het is bovenal een persoonlijke kennen van God door Jezus Christus en een vertrouwelijke omgang met God door Jezus Christus (Johannes 17:3). Het houdt nooit meer op!

## 3. Het verkrijgen van eeuwig leven.

*Hoe krijgt iemand eeuwig leven?*

Het eeuwige leven is een geschenk – je kunt het niet verdienen en ook niet kopen. Dit geschenk is in Jezus Christus verpakt (met Hem alleen verbonden), zodat iemand Jezus Christus moet aannemen om het geschenk te verkrijgen. Zoals alle aangeboden geschenken moet je het aannemen. Wanneer je Jezus Christus in je hart en leven ontvangt (aanneemt), ontvang je ook het eeuwige leven.

## 4. Zekerheid van eeuwig leven.

*Hoe weet je dat je het eeuwige leven hebt?*

Op verschillende manieren:

- God zei (belofde) het. Je geloofde het (je deed wat God zei). Dat is afdoende!
- God heeft het laten optekenen in de Bijbel: 1 Johannes 5:13. Je hoeft het niet persé te voelen – je gevoel gaat op en neer met de omstandigheden. Je weet het – want het staat geschreven in de Bijbel!
- Gods Geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent (Romeinen 8:16). Je ervaart de leiding van Gods Geest.

## B. NOG MEER ZEKERHEID VAN EEUWIG LEVEN

**Johannes 10:28.** Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

**Johannes 18:9.** Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.

**Filippenzen 1:6.** Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

## C. GA NA OF IEDEREEN ZEKER IS VAN ZIJN/HAAR VERLOSSING EN HELP ELKAAR DIE ZEKERHEID TE VINDEN

Lees **2 Korintiërs 13:5**. “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?” (HSV). “Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan” (NBV).

## D. DE VIER ANDERE GELOOFSZEKERHEDEN

### (2) Zekerheid van gebedsverhoring

Johannes 16:24

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

**Johannes 16:24**

### (3) Zekerheid van overwinning

1 Korintiërs 10:13

U hebt geen beproevingen (verzoeking) te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is getrouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd (verzocht): hij geeft u met de beproeving (verzoeking) ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

**1 Korintiërs 10:13**

### (4) Zekerheid van vergeving

1 Johannes 1:9

Belijden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

**1 Johannes 1:9**

### (5) Zekerheid van Gods leiding

Spreuken 3:5-6

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

**Spreuken 3:5-6**