

## OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Bespreek.* Lees Matteüs 6:5-13 en bespreek wat Jezus Christus over gebed leert. Bespreek vooral het Onze Vader.
- *Bid* het Onze Vader samen.
- *Deel de studie uit.* Aan het einde.

## LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

## A. WAT JEZUS OVER GEBED LEERT

1. Vind een plaats om alleen tot je hemelse Vader te bidden (Handelingen 1:14; 4:24).
2. Bid kort zonder zaken te herhalen.
3. God weet al wat je nodig hebt, maar wil dat je het Hem vraagt om zo je afhankelijk van Hem uit te drukken (Jakobus 4:2-3).

## B. HET ONZE VADER

Jezus leert, “Bid daarom als volgt.” Het Onze Vader is het model gebed: het leert wat echt belangrijk is in onze gebeden: ons relatie tot God, tot onszelf en tot anderen. Het gebed is kort zoals bijna alle gebeden in de Bijbel (Lukas 18:13; 23:42).

1. **Het begin: “Onze Vader in de hemel”**

God is niet onze vader in fysieke zin, maar in geestelijke zin! Toch is niet iedereen bevoorrecht God zijn Vader te noemen. Een mens wordt alleen een kind van God wanneer hij Jezus Christus in zijn hart en leven aanneemt (Johannes 1:12-13; 8:42-44; 1 Johannes 3:10). Daarom is dit gebed alleen voor christenen. De familie van de Vader bestaat uit de christenen in de Kerk op aarde en in de Kerk in de hemel (Efeziërs 1:5; 3:14-15; Hebreeënen 12:22-24). De hemel is ‘de woonplaats’ van God en is niet ver van ons. Wij christenen mogen met vrijmoedigheid naar God toe gaan in gebed (Hebreeënen 4:14-16). Door God aan te spreken als ‘onze Vader in de hemel’ beseffen we dat we nooit alleen christen kunnen zijn: we hebben andere christenen nodig. Met het woord ‘Vader’ drukken wij groot respect uit, onderwerpen ons aan zijn absolute gezag en blijven afhankelijk van Hem.

2. **“Laat uw naam geheiligd worden”.**

In de Bijbel is Gods naam een uitdrukking voor zijn Zelfopenbaring. Zijn naam ‘God’<sup>1</sup> is een uitdrukking voor zijn macht, vooral als Schepper (Genesis 1:1). Zijn naam ‘HEER’<sup>2</sup> is een uitdrukking voor zijn onveranderlijke trouw tegenover zijn verbondsvolk (Exodus 3:14). En zijn naam ‘Heer’<sup>3</sup> is een uitdrukking voor zijn heerschappij. Wij horen Gods naam in ere te houden en te leven op een wijze die God verheerlijkt.

3. **“Laat uw Koninkrijk komen”.**

Het Koninkrijk van God is Gods koningschap (soevereine heerschappij en almacht) over alles en allen (Psalm 24:1; 145:13; 1 Timoteüs 6:15) en in bijzonder over mensen die zijn koningschap in hun harten erkennen (Lukas 17:20-21) en in hun leven uitwerken (Matteüs 6:33). Het Koninkrijk is gebaseerd op het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus voor zijn mensen (Openbaring 1:5-6) en de toepassing daarvan door de Heilige Geest in hun leven (Romeinen 14:17). Het resulteert (1) in de volledige verlossing van gelovigen van begin (wedergeboorte) tot einde (opstanding) (Markus 10:25-26); (2) in de tot stand komen van de wereldwijde Gemeente op de aarde (Matteüs 16:18-19); (3) in de invloed van christenen in de maatschappij (Matteüs 25:34-40) en (4) uiteindelijk in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 11:15).

De zichtbare Gemeente (Kerk) in zijn tegenwoordige vorm bestaat uit wedergeboren christenen en naamchristenen, maar in zijn finale vorm uit alleen echte christenen (Matteüs 13:24-30,36-43). Wanneer christenen bidden, “Laat uw Koninkrijk komen” dan bidden zij dat God meer gemeenten zal planten door de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk (Matteüs 24:14) en dat deze gemeenten niet koninkrijkjes van menselijke organisaties zullen worden (1 Korintiërs 3:1-4).

4. **“Laat uw wil gedaan worden”.**

Zijn wil wordt volmaakt gedaan in de hemel, maar nog niet op de aarde. Daarom moet de hele wil (raadsplan) van God ook verkondigd worden (Handelingen 20:27). En daarom moet ook Gods wil gezocht worden (Efeziërs 5:10,17). Gods wil wordt in de geboden, de verboden en het onderricht in de Bijbel geopenbaard (Deuteronomium 29:28).

<sup>1</sup> Hebreeuws ELoHiM

<sup>2</sup> Hebreeuws JaHWeH

<sup>3</sup> Hebreeuws ADoNai

## 5. “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben”.

Wij christenen moeten werken voor onze voedsel (Spreuken 28:19, 1 Tessalonicenzen 4:11-12, 2 Tessalonicenzen 3:10) en ons geen zorgen maken over onze materiële behoeften (Matteüs 6:25,32-33). We moeten ook tevreden zijn als wij voedsel, kleding en een dak boven ons hoofd hebben (1 Timoteüs 6:8). Maar we denken ook aan anderen. We vragen niet een luxe leven of grotere porties voor onszelf, maar alleen wat God denkt dat wij nodig hebben (Spreuken 30:8-9). En wij denken ook aan mensen die honger hebben en zijn bereid met de armen te delen. Christenen lezen Gods Woord en bidden meestal voor het eten omdat daardoor het voedsel ‘geheiligd’ wordt. ‘Geheiligd’ betekent apart gezet en toegewijd; apart gezet van bv. vormen van besmetting (als we reizen) en toegewijd aan Gods doelen, bv. ons eigen gezondheid en ons bereidheid met de armen te delen (1 Timoteüs 4:3-5). Met dit gebed drukken wij ook ons eigen dagelijkse afhankelijkheid van God uit.

## 6. “Vergeef ons onze schulden zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.”

We moeten God boven allen en alles liefhebben en onze naaste liefhebben als onszelf (Matteüs 22:37-39).

Dat is onze voortdurende verantwoordelijkheid (Romeinen 13:8).

Daarom zijn ‘schulden’ onze zonden of overtredingen tegen God, onze naaste en onszelf (Lukas 11:4).

Misschien jagen we te veel en hebben te weinig tijd voor God. Misschien zijn we zelfzuchtig en weigeren met anderen te delen. Misschien kwetsen we anderen met onze woorden. Misschien doen anderen dat tegenover ons. God vergeeft ons alleen wanneer wij de overtredingen van anderen tegenover ons vergeven hebben (Matteüs 6:14-15)!

Waarom moeten we om vergeving bidden als onze zonden al aan het kruis gespijkerd zijn (1 Petrus 2:24)?

De basis voor vergeving (de rechtvaardiging) is wel eens en voor altijd bij het kruis gelegd, maar toch moet deze vergeving telkens weer toegepast worden (in het proces van heiliging). Wanneer wij onze zonden belijden en met de zonde breken (Spreuken 28:13), ontvangen wij de vergeving van Jezus Christus en de reiniging van zijn Heilige Geest (1 Johannes 1:9).

- De vergeving van al onze zonden (Hebreeën 8:12):
- verwijdert de straf voor onze zonden (1 Petrus 2:24)
- verwijdert de scheiding tussen de christen en God (1 Petrus 3:18)
- verwijdert de schuld of gevoelens van onvrede tegenover God (Jesaja 57:21)
- verwijdert de schande of gevoelens van gezichtsverlies bij de aanklachten van mensen (Romeinen 8:33-34)
- verwijdert mogelijke ziekte en depressie (Psalm 32:1-5)
- verwijdert de macht van de zonde uit ons lichaam (Romeinen 6:6)
- en maakt dat God ons voor 100% aanneemt en met vreugde ontvangt (Lukas 15:20-24)!

## 7. “Leid ons niet in verzoeking” of “Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.”

God verzoekt niemand tot zonde (Jakobus 1:13-15). Mensen worden verzocht door hun eigen zondige natuur (Galaten 5:17; Efeziërs 2:2-3), door de zondige wereld (Johannes 15:19) en de satan (1 Petrus 5:8).

God kan en wil ons weerhouden deze drie verzoekers na te volgen!

Daarom bidden wij ook dat God op soevereine wijze ingrijpt en niet toelaat dat wij voor verzoeken zichten.

Soms laat God toe dat wij verzocht en beproefd worden, niet om ons te laten falen, maar om ons sterker te maken (zie Job). Maar God kan ook toelaten dat wij in zonde vallen wanneer wij onafhankelijk van Hem leven of doelbewust in zonde leven (Psalm 66:18; Romeinen 1:24-32). Zonder God kan niemand de macht van de zonde overwinnen! Zonder God kan niemand beproevingen omzetten in overwinningen (1 Korintiërs 10:13)!

Daarom moeten wij niet in hetzelfde juk met ongelovigen trekken (2 Korintiërs 6:14).

Daarom vragen we God ons genade te geven te alle tijden waaksaam te blijven, de vurige pijlen van de satan af te weren (Efeziërs 6:16), de zondige wereld niet lief te hebben (1 Johannes 2:15) en weg te vluchten van de liefde voor geld en rijkdom (1 Timoteüs 6:8-11).

## 8. Conclusie.

**“Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit (heerlijkheid) tot in eeuwigheid. Amen.”**

God als soevereine Heer heeft het recht ons gebeden niet te verhoren of uit te stellen. Hij is de Almachtige Koning.

‘Amen’ betekent: “Dit is waar en heel zeker. Ik geloof het. Zo zal het zijn!” Het is een uitdrukking dat we in geloof gebeden hebben en dat God ons gebed gehoord heeft (Markus 11:24), geloven dat God bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6) en dat we boven al verlangen dat zijn volmaakte wil geschiedde, wat het ookal mag zijn (Lukas 22:42). Wij christenen verlangen dat God verheerlijkt zal worden en de eer zal ontvangen voor wie Hij is en wat Hij doet. Het is een uitdrukking van totale overgave aan de God die Zich in de Bijbel geopenbaard heeft!