

## OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Onderricht.* Bestudeer samen Galaten 5:13-26 en Efeziërs 5:15-21.
- *Illustratie.* De hart-illustratie.
- *Deel de studie uit.* Bij punt B.

## LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

## A. LAAT DE HEILIGE GEEST JE LEIDEN (Galaten 5:13-26)

Omdat je als christen behoort aan Jezus Christus, hoort Jezus Christus de allesbeheersende invloed in je leven te worden. Jezus Christus woont door zijn Geest (de Heilige Geest) in je lichaam (Romeinen 8:9-10; 1 Korintiërs 6:19-20). Als christen heb jij dus de plicht te leven onder het beheer en de leiding van de Heilige Geest. Je hoort op Hem in vrijwilligheid en dankbaarheid te reageren en samen met Hem te werken. Dan zul je ook de vrucht van de Geest dragen.

Alleen door de vrucht van de Geest kun je de manifestaties van de zondige natuur in je lichaam overwinnen. De zondige natuur openbaart zich in lichamelijke zonden als seksuele immoraliteit en uitpattingen, in geestelijke zonden als afgoderij en occultisme, en in sociale zonden als zelfzuchtige ambities en ruzies. Maar de inwonende Heilige Geest openbaart Zich in geestelijke deugden als liefde, vreugde en vrede, en in sociale deugden als geduld, vriendelijkheid en goedheid, en in deugden m.b.t. relaties als trouw tot God, zachtmoedigheid tot je medemens en zelfbeheersing tot jezelf.

**5:13-15. De aard van de ware vrijheid**

De ware vrijheid betekent niet geloven in de volkomen vrije wil van de mens of geloven dat je maar kan doen waar je maar zin in hebt. Het betekent niet dat je de vrijheid hebt te doen wat je begeert, maar juist de vrijheid hebt te doen wat je hoort te doen. Je bent niet vrij gezet om je zondige begeerten te volgen, maar je bent vrij gezet Gods wil na te streven. De ware vrijheid in de Bijbel betekent dat je aan Jezus Christus gebonden bent en daarom in staat gesteld wordt te leven zoals je hoort te leven. Jezus zegt: “Wanneer u bij mijn Woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen (discipelen). U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” “Dus, wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” (Johannes 8:32-33,36).

God heeft de mens geschapen zonder de mogelijkheid volkomen onafhankelijk en vrij te zijn van alle andere mensen en alle ander dingen. Elk mens is gebonden aan iemand en aan iets! Alle mensen die vrij willen zijn van Jezus Christus zijn in feiten gebonden aan de macht van de zonde. Ze zijn slaven van de zonde. Mensen die slaven zijn van de zonde onderwerpen zich niet aan Gods wet en kunnen zich niet daaraan onderwerpen (Romeinen 8:7-8). Zij geloven wel dat zij ‘vrij’ zijn te doen wat zij maar willen. Maar omdat zij zich overgeven hebben aan de zondige natuur zijn ze helemaal niet vrij!

In tegenstelling hiermee, zijn alle mensen die gebonden zijn aan Jezus Christus in werkelijkheid vrij van de macht van de zonde! Ze zijn niet alleen maar slaven van Jezus Christus, maar veel meer! Zij behoren tot de familie van God en worden ‘kinderen van God’ (Galaten 3:26) of ‘zonen en dochters van God’ (2 Korintiërs 6:18) genoemd, natuurlijk in geestelijke zin. De ware vrijheid is om God te dienen en lief te hebben, elkaar te dienen en lief te hebben en jezelf lief te hebben.

**5:16. Twee belangrijke verantwoordelijkheden van de christen**

Iedere christen is verantwoordelijk te leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest, d.w.z., in afhankelijkheid van Jezus Christus. Dit betekent dat iedere christen een Heer (Meester) heeft! Iedere christen is ook verantwoordelijk te weigeren om de begeerten van zijn zondige natuur uit te voeren. Hij moet ze juist doden (Romeinen 8:13). Dit betekent dat iedere christen in een aanhoudende geestelijke strijd verwickeld is.

**5:17. Alleen een christen ervaart deze innerlijke strijd**

(1) Een libertijn volgt gewoon zijn natuurlijke zondige impulsen, maar ervaart geen conflict met zijn geweten. Hij heeft zijn geweten al afgestompt. Hij wenst geen overwinning te behalen over zonden. (2) Een wettische persoon weigert Gods genade aan te nemen en strijd liever in zijn eigen kracht om de wet te houden en niet te zondigen. Dat lukt echter nooit! Hij ervaart nooit een overwinning over zonde. (3) Een gelovige christen ervaart voortdurend een innerlijke strijd tussen de inwonende Heilige Geest en zijn oude zondige natuur die nog steeds de kop opsteekt. Maar hij ervaart wel steeds meer overwinningen.

Zolang een mens nog niet Gods geestelijke en morele geboden kent, doet hij de zonde zonder te blikken of te blozen. Hij gaat door met liegen, stelen, oneerlijkheid en moord zonder zich al te schuldig te voelen. Hij is rechtvaardig in z'n eigen ogen, zelfgericht en onafhankelijk van God, zonder zich enigszins te schamen. Maar wanneer hij van boven door de Heilige Geest wedergeboren wordt, komt de Geest in zijn lichaam, hart en denken wonen. Als hij dan liegt of oneerlijk is voelt hij zich schuldig voor God. En als hij dan zelfzuchtig handelt, schaamt hij zich voor andere mensen. Dit conflict tussen de

zondige oude natuur van de mens en de nieuwe natuur van de Geest is echt. Het bewijst dat zo een persoon wedergeboren is, omdat anders de Geest niet in hem zou werken.

Het geestelijke conflict bestaat uit het besef dat je soms het goede wat je zou willen doen niet doet, en soms het kwade wat je niet zou willen doen wel doet (Romeinen 7:19). Je verheug je in Gods geestelijke en morele wetten, maar tegelijk verafschuw je het kwade dat nog in je leeft (Romeinen 7:22-24). De oude zondige natuur maak je een gevangene, d.w.z. maakt dat jij je een gevangene voelt van je zondige natuur en daarvan niet kan ontsnappen (Romeinen 7:23). Deze geestelijke strijd in je lichaam is niet aangenaam, maar het is een bewijs dat de Heilige Geest daar aan het werk is!

#### **5:18. De christen is niet meer onder de wet**

Toen je nog geen christen was, eiste de volmaakte heilige en rechtvaardige God dat ook jij volmaakt heilig en rechtvaardig moest zijn en eiste Hij dat elk overtreding van zijn wet volkomen gestraft moest worden. Dit heet Gods rechtseis. Maar als christen ben je niet langer aan deze rechtseis onderworpen omdat Jezus Christus Gods rechtseis in jouw plaats vervuld heeft (Matteüs 5:17). Het betekent ook dat je niet langer een slaaf van de wet van de zonde in je zondige natuur bent (Romeinen 6:6-7,14; Romeinen 8:1-2).

Maar het betekent niet dat je vrijgesteld bent de morele wet (de Tien Geboden) te gehoorzamen. De morele wet van God blijft geldig voor elk christen, omdat het hem leert hoe hij als een verlost christen moet leven.

#### **5:19-21. Ondeugden die blijken geven van een mens die duidelijk onder het beheer van zijn zondige natuur staat**

- Ondeugden m.b.t. seks. Seksuele immoraliteit (alle vormen van seksuele handelingen voor en buiten het huwelijk), onreinheid (pornografie, seksuele fantasieën, vuile grappen, flirten en vrijerijtjes) en losbandigheid (wellust, onzedelijk gedrag als prostitutie, homoseksualiteit, lesbisch gedrag, incest, sodomie en beestachtig gedrag).
- Ondeugden m.b.t. valse godsdiensten. Afgoderij (tempelfeesten) en toverij (magie, mantras, astrologie, horoscopen).
- Ondeugden m.b.t. ruzie. Vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit en afgunst.
- Ondeugden m.b.t. voedsel. Bras- en slemppartijen (te veel drinken en te veel eten).

Mensen die doorgaan hierin te leven zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Wees dus gewaarschuwd!

#### **5:22-23. Deugden die blijken geven van een christen die duidelijk onder het beheer van de Geest staat**

- Geestelijke deugden. Liefde, vreugde, en vrede.
- Sociale deugden. Geduld, vriendelijkheid en goedheid.
- Deugden in relaties. Trouw m.b.t. God, zachtmoedigheid m.b.t. je medemens en zelfbeheersing m.b.t. jezelf.

#### **5:23-25. Wandelen met de Geest en je laten leiden door de Geest**

De wet richt zich niet tegen de vrucht van de Geest (vers 23). Wie met de Geest gedoopt is (wedergeboren is) heeft vroeger al zijn zondige natuur met alle begeerten aan het kruis geslagen (verse 24). Laat wie door de Geest tot nieuw leven gekomen is, ook met de Geest wandelen (vers 25) en zich laten leiden door de Geest (vers 16,18).

### **B. WORD VERVULD MET DE GEEST (Efeziërs 5:15-21)**

#### **5:18. Het werkwoord 'word vervuld'**

(1) Dit werkwoord staat in de bevelvorm en is dus een opdracht aan ieder christen. (2) Dit werkwoord staat in de passieve wijs en betekent dat de christen de Heilige Geest moet toelaten dit in zijn leven tot een werkelijkheid te maken. (3) En dit werkwoord staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd en is dus een opdracht die telkens weer uitgevoerd moet worden.

Wanneer iemand denkt dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is waarmee hij gevuld moet worden, dan is zijn verlangen om een groter percentage van deze kracht te verkrijgen (bv. van 30% naar 100%). Maar de Heilige Geest is een Persoon die voor 100% in een christen woont en Hij kan niet in percentages verdeeld worden. Daarom betekent 'vervuld worden met de Geest' niet dat een christen een groter percentage van de Heilige Geest krijgt, maar eerder dat de Heilige Geest een groter percentage van de christen onder zijn beheer krijgt! Vervuld worden met de Geest betekend hetzelfde als jezelf en elk terrein van je leven volkomen over te geven aan de heerschappij van Jezus Christus (Galaten 2:20)!

#### **5:15-21. De zichtbare tekenen van een Geestvervulde leven**

- De christen let nauwgezet op hoe hij zich als een wijze gedraagt (verse 15)
- De christen buit de geschikte tijd uit (vers 16)
- De christen begrijpt Gods wil (vers 17)
- De christen neemt deel aan vreugdevolle bijeenkomsten (vers 19)
- De christen is dankbaar (vers 20)
- De christen onderwerpt zich aan het gezag dat boven hem gesteld is (vers 21)

C. DE HART ILLUSTRATIE

