

## OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Bespreek.* De wortel van verdeeldheid (1 Korintiërs 3:1-4) en de oplossing ervoor (Efeziërs 4:11-16).
- *Onderricht en bespreek.* 1 Korintiërs 12:1-26 – het geheim van samenwerken en de aansporing tot eensgezindheid.
- *Deel de studie uit.* Aan het einde.

## LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

### A. DE WORTEL VAN VERDEELDHEID

#### 1. Wat is de werkelijke oorzaak van verdeeldheid onder de christenen?

Lees 1 Korintiërs 1:10-13; 1 Korintiërs 3:1-4 (HSV). Over het algemeen denken de meeste christenen dat verdeeldheid te wijten is aan ruzies m.b.t. de christelijke leer. Bijvoorbeeld, ze hebben andere meningen over de Heilige Geest of de doop met water of over leiderschap in de gemeente. Deze ruzies leiden al gauw tot scheuringen in de gemeente en nieuwe gemeenten worden gesticht, ‘de gemeente van Paulus’ en ‘de gemeente van Petrus’.

Maar door de Heilige Geest ontmaskert Paulus de werkelijke rede voor deze ruzies en scheuringen: geestelijke **onvolwassenheid!** Christenen die alleen tot bekering komen, maar niet tot discipelen van Jezus Christus gemaakt worden, blijven ‘vleselijk’ (gebonden aan de zondige wereld) en onveranderd in hun denken en gedrag. Zij blijven leven als de niet-christenen. Andere mensen kunnen niet eens zien dat zij christenen zijn!

Jezus zegt, “Ik heb ook nog andere schapen (in andere schaapskooien: de andere volken), die niet uit deze schaapskooi (Israël) komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één Herder” (Johannes 10:16)! De Bijbel erkent geen kerkgenootschappen (1 Korintiërs 1:12-13)! De Bijbel leert één Lichaam van Christus (1 Korintiërs 12:12).

#### 2. Wat is het geheim van samenwerking en eenheid onder christenen?

Lees Efeziërs 4:11-16.

(1) Toerusting tot een taak. Paulus leert duidelijk dat Jezus Christus doelbewust sommige christenen gegeven heeft (vers 11), niet om als leiders te heersen over andere christenen, maar om als trainers de andere christenen toe te rusten voor hun werk (taak) in de dienst van Christus en tot opbouw van de wereldwijde Gemeente van Christus (vers 12)!

(2) Discipelschap tot volwassenheid. Elk christen in de gemeente begint als een geestelijk kind en moet opgebouwd worden tot een geestelijk volwassen en functionerende christen (een discipel van Jezus Christus) (vers 13-14)!

(3) Kennis van Christus en kennis van de hele Bijbel. Eenheid onder christenen komt alleen tot stand wanneer zij Jezus Christus persoonlijk leren kennen (‘kennis’ is het subjectieve aspect) en wanneer zij hun geloofsleer alleen baseren op de Bijbel (‘geloof’ is het objectieve aspect) (vers 13)! Zowel Jezus (Matteüs 22:29; Markus 7:1-13; Johannes 5:39-40) als Paulus (1 Korintiërs 4:6) benadrukt “niet te gaan boven wat er geschreven staat (in de Bijbel)”! Wanneer christenen dat wel doen ontstaan er partijschappen, scheuringen en kerkgenootschappen.

(4) Karakterontwikkeling. Eenheid onder christenen komt alleen tot stand wanneer christenen blijven ‘groeien’ (als discipelen) naar steeds groter Christus gelijkvormigheid (vers 15).

(5) Eenheid in verscheidenheid. Christenen moeten aan de ene kant streven naar verscheidenheid in geestesgaven (vers 7,11) en taken (vers 12) in de wereldwijde Gemeente en aan de andere kant streven naar eenheid van de ene wereldwijde Lichaam van Christus (Efeziërs 1:22-23; Efeziërs 2:13-22; Efeziërs 3:6; Efeziërs 4:16)!

De wortel van verdeeldheid onder christenen is geestelijke onvolwassenheid!

### B. HET GEHEIM VAN SAMENWERKING

Lees 1 Korintiërs 12:1-26.

Paulus gebruikt de functies van een menselijk lichaam om de functies van het Lichaam van Christus te illustreren. De Bijbel leert belangrijke principes m.b.t. hoe een gemeente hoort te functioneren.

#### 1. De Gemeente hoort het evangelie te verkondigen.

Jezus zegt dat zonder opnieuw van boven geboren te worden door de Heilige Geest niemand het Koninkrijk van God zal zien (Johannes 3:3-8)! En Paulus zegt dat iemand alleen een lid van de Gemeente kan worden wanneer hij met de Geest gedoopt wordt (d.w.z. wedergeboren wordt). Door wedergeboorte wordt de gelovige met Jezus Christus verenigd (Johannes 1:13) en ook met het ene Lichaam van Christus verenigd (1 Korintiërs 10:13)! Daarom hoort de Gemeente ‘het evangelie van Gods genade’ of ‘het evangelie van het Koninkrijk Gods’ te verkondigen (zie Handelingen 20:24-25; 28:23,30).

## 2. De Gemeente hoort diversiteit te verwelkomen.

Hoewel er maar een wereldwijde Lichaam van Christus is, bestaat het uit heel veel verschillende leden. Zij komen uit alle landen en volken, van elke stam en taal (Openbaring 5:9). Zij verschillen van elkaar wat betreft de geestesgaven (genadegaven) die zij gekregen hebben, de taken die zij moeten uitvoeren en de manier waarop de Heilige Geest zijn werk in hen zichtbaar maakt (vers 4-7).

Een geestesgave is een speciaal vermogen (bv. onderricht te geven) of een ambtelijke functie (bv. een leraar). Het is een manifestatie van Gods kracht en wijsheid door de christen en wordt zichtbaar in de diversiteit van taken. Het is een uitdrukking van Gods genade in verschillende vormen van dienstbetoon (1 Petrus 4:10). Het is nooit een product van de bekwaamheid en vindingrijkheid van een christen, maar altijd een afgemeten gave (beperkt in omvang) naar de maat waarmee Christus geeft (Efeziërs 4:7). Bijvoorbeeld: drie christenen ontvangen de geestesgave van onderricht geven, maar de eerste wordt geroepen kinderen te onderrichten en onderricht d.m.v. verhaaltjes vertellen. De tweede wordt geroepen tieners te onderrichten en onderricht d.m.v. leuke illustraties en toneelspel. En de derde wordt geroepen de volwassenen te onderrichten en onderricht door goede bijbelstudies. Enz. De leden verschillen ook van elkaar wat betreft de plaats die zij in de Gemeente toegewezen krijgen (vers 18). Bijvoorbeeld, twee christenen hebben de geestesgave van barmhartigheid ontvangen, maar de eerste wordt aangewezen te zorgen voor de armen in de plaatselijke gemeente en de tweede om zich te ontfemen over de gehandicapten, blinden en doven in een ander land. Enz.

Volgens de Bijbel (1 Korintiërs 12:28; Efeziërs 4:11) zijn de belangrijkste geestesgaven in de wereldwijde Gemeente de 'apostelen' (die in onze tijd kerkplanters, gemeente opbouwers of zendelingen genoemd worden), de 'nieuwtestamentische profeten' (die de harten van mensen aanraken in de kracht van de Geest door Gods Woord te verkondigen), de 'evangelisten' (die niet-christenen tot geloof in Christus brengen), de 'pastors' (die de gemeente voeden en beschermen) en de 'leraren' (die de betekenis en toepassing van de Bijbel uitleggen). Zij bezitten niet alleen een speciaal vermogen (bv. onderricht geven), maar ook een speciaal ambt (bv. leraar), maar toch behoren zij te functioneren onder het toezicht van de oudsten (ouderlingen) in elke gemeente (Handelingen 20:17,28). In 1 Korintiërs 12:31 zegt Paulus daarom dat de mensen aan wie de Heilige Geest een geestesgave gegeven heeft ijverig moeten verlangen naar de beste geestesgaven, d.w.z., de geestesgaven die Gods Woord uitdrukken in woorden die door iedereen verstaan kunnen worden (1 Korintiërs 14:19) en die de mensen opbouwen, bemoedigen en troosten (1 Korintiërs 14:3).

Het kenmerk van de wereldwijde Kerk en de plaatselijke gemeenten is niet uniformiteit, maar diversiteit! Uniformiteit betekent dat van alle leden verwacht worden dat zij zich op dezelfde manier gedragen en dezelfde activiteiten doen. Maar uniformiteit leidt tot onenigheid, ruzie en scheuringen, omdat niet alle gemeenteleden de ruimte krijgen te functioneren met hun geestesgaven en geestelijke bediening. Diversiteit echter leidt tot eenheid, omdat de bediening van ieder christen nodig is en ieder christen de bediening van de ander nodig heeft. De wereldwijde Kerk en de plaatselijke gemeente kunnen alleen zijn wat ze behoren te zijn en doen wat ze moeten doen wanneer alle christenen bestuurd worden vanuit het centrum, namelijk, het Hoofd, Jezus Christus!

De geestesgaven hebben vier doelen: (1) Elkaar te dienen (1 Petrus 4:10-11). (2) De wereldwijde Kerk en de plaatselijke gemeenten op te bouwen (1 Korintiërs 14:12). (3) Christenen toe te rusten tot verschillende bedieningen (Efeziërs 4:11-13) (4) Het hoogste doel: God in alles te verheerlijken (1 Petrus 4:11)!

## 3. De Gemeenteleden horen wederzijds afhankelijk te zijn.

In de ene Lichaam van Christus bestaat er geen enkel rede inferieure of superieure gevoelens te hebben of beoordelingen te maken. Het oog heeft het oor nodig en de hand de voet. Elk led is noodzakelijk voor het goed functioneren van de plaatselijke gemeente en de wereldwijde Kerk. Elk lid hoort zorg te dragen voor de andere leden. Elk lid is nodig om de andere leden te dienen. En elk lid heeft de bediening van de andere leden nodig! Dus elkaar dienen met je geestesgave en bediening is een ander manier om elkaar lief te hebben. De bediening van elk lid complimenteert dat van de andere leden. Alleen op deze wijze wordt de plaatselijke gemeente en de wereldwijde Kerk op de beste manier opgebouwd. Elk christen hoort dus te streven het evangelie te vertellen en uit te leven, en anderen te dienen met zijn/haar geestesgave en de anderen toe te laten hem/haar met hun geestesgaven te dienen.

### C. DE AANSPORING TOT EENSGEZINDHEID

*Lees* Filippenzen 1:27; Filippenzen 2:1-4.

Christenen en plaatselijke gemeenten moeten eigen belang (HSV) loslaten (vers 3). Het woord betekent oorspronkelijk de houding van een dagloner die alleen voor geld werkt; dan een partij politicus die alleen positie en macht nastreeft d.m.v. oneerlijke methoden; en ten slotte zelfzuchtige ambities die mikt op elke vorm van eigen belang. Leven in overeenstemming met het evangelie betekent samen voor het geloof in het evangelie strijden. Het betekent eensgezind te zijn in de plannen die hun geest bedenken, in de activiteiten die zij streven uit te voeren en in de onderlinge relaties van liefde.