

HEBREEËN 3

Vragen

1. Wie zijn eigenlijk 'Gods volk' of 'Gods huis'? (3:1-6)
2. Wat bedoelen we als we Jezus Christus belijden als onze 'Apostel' en 'Hogepriester'? (2:1)
3. Waarom is Jezus Christus zoveel groter eer waardig dan Mozes? (3:1-6)
4. Wat is het verband tussen Psalm 95:1-6 en Psalm 95:7-11?
5. Wat zijn zoal de implicaties van Hebreëen 3:7-8?
6. Wat betekenen de woorden dat bij de broeders iemand met een boos, ongelovig hart kan zijn?
Wanneer heeft iemand een boos, ongelovig hart? (3:12)
Hoe verhardt iemand zijn hart? (3:15)
7. Wanneer valt iemand af van de Levende God? (3:12)
8. Hoe houd je de vrijmoedigheid en hoop vast tot het einde toe? (3:6,14)