

### DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen:

1. aanvaarden dat de belofte van verlossing ook voor hen is.
2. het evangelie te begrijpen. In Adam (de eerste mens) hebben alle mensen de rechtvaardigheid in Gods ogen verloren. Door geloof in Christus (de tweede Adam) worden mensen in Gods ogen gerechtvaardigd (verlost).

### I. AANBIDDING (13 min.)

#### 1. Gebed.

*Bid* voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

#### 2. Meditatie.

Aanbidding is je toewijden aan de enige mogelijke Verlosser.

#### Thema: De God van de Bijbel is de enige Verlosser.

In deze les gaan we de woorden over God in de Bijbel gebruiken om Hem te aanbidden. Laat ieder kringlid een Bijbelvers lezen. Verduidelijk het Bijbelvers. Nadat ieder kringlid zijn of haar toegewezen vers gelezen heeft en het vers uitgelegd is, laat ieder kringlid een kort gebed van aanbidding formuleren n.a.v. zijn toegewezen Bijbelvers. De kringleden mogen de woorden uit het Bijbelvers gewoon als een gebed voorlezen of de woorden veranderen in een persoonlijk gebed tot God.  
(bv. 8 kringleden, 8 Bijbelverzen):

[Kringlid 1] **Job 19:25-27**

Ik weet: mijn Redder [mijn Losser (NBG)] leeft,  
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.  
26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden,  
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.  
27 Ik zal Hem aanschouwen,  
ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,  
heel mijn binnenste smacht van verlangen.

[Kringlid 2] **Psalm 40:2-3**

Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht  
en Hij boog zich naar mij toe,  
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.  
3 Hij trok mij uit de kuil van het graf,  
uit de modder, uit het slijk.  
Hij zette mij neer op een rots,  
een vaste grond voor mijn voeten.

[Kringlid 3] **Jesaja 1:18**

De HEER zegt: Laten We zien wie er in zijn recht staat.  
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als  
sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

[Kringlid 4] **Jesaja 43:10-11**

Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn  
dienaar, die Ik uitgekozen heb opdat jullie Mij zouden  
kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat Ik het ben.  
Vóór Mij is er geen god gevormd,  
en na Mij zal er geen zijn.  
11 Ik, Ik ben de HEER!  
Buiten Mij is er niemand die redt.

[Kringlid 5] **Jesaja 43:25**

Ik, Ik ben het, die omwille van Zichzelf  
je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.

[Kringlid 6] **Jesaja 53:5-6**

Om onze zonden werd Hij doorboord,  
om onze wandaden gebroken.  
Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd,  
zijn striemen brachten ons genezing.  
6 Wij dwaalden rond als schapen,  
ieder zocht zijn eigen weg;  
maar de wandaden van ons allen  
liet de HEER op Hem neerkomen.

[Kringlid 7] **Jesaja 55:1-2**

Hierheen! Hier is water,  
voor ieder die dorst heeft.  
Kom, ook al heb je geen geld.  
Koop hier je voedsel en eet.  
Kom, koop voedsel zonder geld,  
koop wijn en melk zonder betaling.  
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,  
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?  
Luister aandachtig naar Mij,  
en je zult ruimschoots te eten hebben  
en genieten van een overvloedig maal.

[Kringlid 8] **Micha 7:18-19**

Wie is een God als U, die schuld vergeeft  
en aan zonde voorbijgaat?  
U blijft niet woedend  
op wie er van uw volk nog over zijn;  
liever toont U hun uw trouw.  
19 Opnieuw zult U zich over ons ontfermen  
en al onze zonden tenietdoen.  
Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

### 3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als Degene die de enige Verlosser van zonden is.

## II. INLEIDING THEMA (2 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

### De verlossing (door de tweede Adam).

Lees onderstaande uitleg voor of leg het uit in eigen woorden.

De zondeval van de eerste mensen Adam en Eva heeft veroorzaakt dat alle daarna komende mensen samen met hen zondig zijn en verlossing nodig hebben. Romeinen 5:12 zegt, “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft (Grieks: voor eens en altijd) gezondigd.” Dus Romeinen 5:12 zegt niet dat alle mensen tijdens hun leven ook gezondigd hebben.

Dus door de zondeval van (de eerste) Adam is het hele menselijke geslacht in zonde gevallen. Vanaf de eerste mens Adam tot vandaag worden kinderen naar het evenbeeld van de eerste Adam geboren, d.w.z. met een zondige natuur (Genesis 5:1-3<sup>1</sup>).

Met een zondige natuur kun je niet anders dan ook zondige daden doen (Genesis 6:5)<sup>2</sup>. Als mens ben je van nature vijandig tegenover God en onderwerp je je niet aan Gods wet, - je *kunt je ook niet* aan Gods wet onderwerpen en *Hem behagen* (Romeinen 8:5-8<sup>3</sup>).

David zegt: “Ja, zondig ben ik geboren, schuldig ben ik vanaf de moederschoot.” (Psalm 51:7, GNB).

En Job zegt: “Hoe kunt u reinheid verwachten van iemand die uit onreinheid is geboren? Dat kan toch niet!” (Job 14:4, HB).

De Bijbel zegt: “Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid.” (Romeinen 3:23, GNB).

Maar let op de volgende tegenstelling in de Bijbel: “Want zoals alle mensen door hun verbondenheid met Adam sterven, zo zullen ook allen door hun verbondenheid met

Christus herleven” (1 Korintiërs 15:22, GNB). Door de overtreding van Adam is de dood als koning gaan heersen. Veel meer zullen mensen, die Gods genade en cadeau van gerechtigheid in Jezus Christus (de tweede Adam) ontvangen, leven en als koningen heersen! Die éne daad van overtreding van Adam had de veroordeling van alle mensen (verbonden aan Adam) tot gevolg. Maar zo heeft ook die éne daad van Christus de vrij spraak en het leven van alle mensen (verbonden aan Christus) tot gevolg. Dus door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) zijn alle mensen zondaren geworden. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één mens (Christus) zeer veel mensen rechtvaardigen worden (Romeinen 5:17-19, eigen vertaling).

De Bijbel denkt dus niet uitsluitend vanuit het standpunt van een individu (elk individu heeft in zijn of haar leven gezondigd). De Bijbel denkt in bovengenoemde Bijbelgedeelten vooral vanuit het standpunt van de samenhang van mensen met hun Vertegenwoordiger! De eerste vertegenwoordiger van alle (natuurlijke) mensen is de eerste Adam. En de Vertegenwoordiger van alle gelovigen in Jezus Christus is Jezus Christus.

## III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

### Thema: De verlossing

- Dag 1 Filippiëzen 2:5-11.  
Eerste stap: Jezus werd mens.
- Dag 2 Johannes 13:3-15.  
Tweede stap: Jezus werd een dienaar.
- Dag 3 Johannes 10:11-18.  
Derde stap: Jezus gaf zijn leven.
- Dag 4 Romeinen 6:3-14.  
Vierde stap: Jezus stond op uit de dood.
- Dag 5 Efeziërs 1:17-23.  
Vijfde stap: Jezus is de Heerser over alles.
- Dag 6<sup>BS</sup> Johannes 3:14-21.  
De verlossing door Jezus Christus.
- Dag 7 Efeziërs 2:4-10.  
Verlossing is een geschenk.
- Dag 8 Jesaja 9:2-7.  
Profetie over de komende Verlosser.
- Dag 9 Jesaja 53:4-6.  
Hij brengt vergeving van zonden.
- Dag 10 Jesaja 42:1-7.  
Hij bevrijdt uit gevangenschap.

<sup>1</sup> Genesis 5:1-3 Dit is de lijst van Adams nakomelingen.

Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. 2 Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.

<sup>3</sup> Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.

<sup>2</sup> Genesis 6:5 De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.

<sup>3</sup> Romeinen 8:5-8 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.

#### IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

##### 1. Bespreking studie.

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van onderstaande vragen.

**Thema: Het verlossingswerk van Jezus Christus.**

- Waarom was het noodzakelijk dat God een mens werd in Jezus Christus?
- Waarom was het noodzakelijk dat Jezus Christus stierf?
- Waarom is Jezus Christus de éniig mogelijke Verlosser?
- Hoe kunnen de zonden die je nu hebt en ervaart vergeven worden?
- Wat zijn de vruchten van de opstanding van Jezus Christus voor gelovigen?
- Wat is het gezag en de taak van Jezus Christus nu in de hemel?
- Hoe kan iemand verlost worden? Hoe kan hij of zij een volgeling van Jezus Christus worden?

##### 2. Toewijding.

- Lees eerst de twee Bijbelgedeelten.

**2 Korintiërs 13:5 (GNB) 5** Stel uzelf op de proef en onderzoek of u leeft uit het geloof. U weet van uzelf toch wel dat Jezus Christus in u aanwezig is? Of het moet zijn dat u te licht bevonden bent!

**Johannes 1:12 (GNB) 12** aan wie Hem aanvaardden en in Hem geloofden, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:  
“Geloof je echt in Jezus Christus? – d.w.z., heb je Hem in je hart en leven aangenomen (ontvangen)?”

- Schrijf je persoonlijke getuigenis op over hoe jij tot geloof in Jezus Christus bent gekomen – hetzij over een lange tijd, hetzij binnen een korte tijd. [Bespreek je getuigenis later samen met je kringleider]

- Een praktische oefening. Vertel aan iemand anders het evangelie en teken de Johannes 3:16 illustratie uit de voorstudie terwijl je dat doet.

##### 3. Persoonlijke uitwisseling.

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

#### V. MEMORISATIE (5 min.)

##### 1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (drie verzen).

##### 2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

#### DE VERLOSSING

##### Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief  
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,  
opdat iedereen die in Hem gelooft  
niet verloren gaat,  
maar eeuwig leven heeft.

**Johannes 3:16 (NBV)**

##### 3. Memorisatie van de Bijbelboeken.

De 5 poëtische boeken:

Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied.

#### VI. BIJBELSTUDIE (30 min.)

**Thema: De verlossing door Jezus Christus.**

##### 1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

##### Johannes 3:14-21.

**14** De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, **15** opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. **16** Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. **17** God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. **18** Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven (HSV: omdat hij niet geloofd heeft) in de naam van Gods enige Zoon. **19** Dit is het oordeel: het Licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het Licht, want hun daden waren slecht. **20** Wie kwaad doet, haat het Licht; hij schuwt het Licht omdat anders zijn daden bekend worden. **21** Maar wie oprecht handelt zoekt het Licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

##### 2. Nadruk.

De belofte en voorwaarde van Johannes 3:16. Hoe klinkt het als jij je eigen naam voor ‘de wereld’ en ‘iedereen’ invult?

### 3. Uitleg voor de kringleider.

#### 3:14. Het kruis.

Gods heiligheid vereist dat de zonde gestraft moet worden (Christus moet aan het kruishout verhoogd worden en de straf dragen).

#### 3:16. Gods rechtvaardigheid en Gods liefde.

Gods rechtvaardigheid vereist dat wie Gods heiligheid en liefde verwerpt, verloren blijft. Wie niet in Christus gelooft, is al veroordeeld.

Gods liefde geeft het aller-kostbaarste. God heeft Christus uit genade (een onverdiende cadeau) gegeven. 'Alzo lief heeft God gehad': betekent niet dat God intussen opgehouden is lief te hebben. Het verleden tijd benadrukt dat Gods liefde terugreikt naar Gods eeuwige besluit om mensen te verlossen (2 Timoteüs 1:9<sup>4</sup>) en dat deze verlossing een werkelijkheid wordt bij de geboorte (Matteüs 1:21<sup>5</sup>) en kruisiging van Christus (Romeinen 5:8<sup>6</sup>).

#### De wereld.

Het woord 'de wereld' heeft verschillende betekenissen in het Evangelie van Johannes: 'De wereld' is:

- het geordende universum (Johannes 17:5<sup>7</sup>);
- de mensheid (Johannes 1:9,10c<sup>8</sup>);
- het publiek (Johannes 7:4<sup>9</sup>);
- de mensen: vervreemd van het leven van God, beladen met zonden, onderhevig aan het oordeel en die verlossing nodig hebben (Johannes 3:19<sup>10</sup>);
- de mensen in de wereld (hetzelfde als Johannes 3:19, maar) met de additionele gedachte dat geen onderscheid gemaakt wordt m.b.t. ras, nationaliteit, sociale status of cultuur - mensen uit elke stam en taal en volk en natie (Johannes 1:29<sup>11</sup>; 3:16);
- de wereld van het kwaad (hetzelfde als Johannes 3:19, maar) met de additionele gedachte van openlijke

<sup>4</sup> 2 Timoteüs 1:9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,

<sup>5</sup> Matteüs 1:21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.'

<sup>6</sup> Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

<sup>7</sup> Johannes 17:5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit (NBG: heerlijkheid). tot de grootheid (NBG: heerlijkheid) die ik bij u had voordat de wereld bestond.

<sup>8</sup> Johannes 1:9,10c Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet.

<sup>9</sup> Johannes 7:4 Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.

<sup>10</sup> Johannes 3:19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.

<sup>11</sup> Johannes 1:19 (GNB) De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen. 'Daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!' zei hij.

vijandschap tegen God, tegen Christus en tegen de mensen die aan Hem behoren (Johannes 7:7<sup>12</sup>)

- de wereld bestaande uit al de uitverkorenen uit alle volken (Johannes 4:42<sup>13</sup>; 1 Johannes 4:14<sup>14</sup>).

In Johannes 3:16 betekent 'de wereld' dus niet 'elk mens die ooit geleefd heeft' (Psalm 5:5-7<sup>15</sup>; Jakobus 4:4<sup>16</sup>).

#### 3:17. Wordt behouden of blijft veroordeeld.

De eerste komst van Christus is om te behouden (degenen die in Hem geloven). Degenen die niet in Hem geloven, zijn al veroordeeld (Johannes 3:17-18<sup>17</sup>) en blijven onder de toorn van God (Johannes 3:36<sup>18</sup>). Ze blijven vijanden van God, tenzij zij met God verzoend worden (Romeinen 5:10<sup>19</sup>)!

#### 3:18. Geloof, rechtvaardiging en heiliging.

a. De relatie tussen geloof en rechtvaardiging. (Romeinen 4:2-8<sup>20</sup>; Filippenzen 1:29<sup>21</sup>).

'Geloof begint wanneer je de waarheid hoort (Romeinen 10:17<sup>22</sup>). Het wordt persoonlijk wanneer je vertrouwt dat die waarheid voor jou persoonlijk bedoeld is. Het wordt pas echt wanneer je die waarheid je toe-eigent.

<sup>12</sup> Johannes 7:7 De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is.

<sup>13</sup> Johannes 4:42 we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.

<sup>14</sup> 1 Johannes 4:14 dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.

<sup>15</sup> Psalm 5:5-7 (GNB) Want u, u bent geen God die zich verheugt in het kwaad, u duldt geen misdadiger in uw huis. 6 U verdraagt geen hoogmoedig mens, u haat allen die kwaad doen. 7 Leugenaars richt u te gronde, u verafschuwt moordenaars en bedriegers.

<sup>16</sup> Jakobus 4:4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

<sup>17</sup> Johannes 3:17-18 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

<sup>18</sup> Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

<sup>19</sup> Romeinen 5:10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.

<sup>20</sup> Romeinen 4:2-8 (GNB) Als hij gerechtvaardigd werd om wat hij deed, dan had hij iets om zich op te beroemen. Maar voor eigen roem was tegenover God geen plaats. 3 Want wat zegt de Schrift? Dit: Abraham geloofde God en God verklaarde hem daarom rechtvaardig. 4 Iemand die iets presteert, krijgt zijn loon niet uitbetaald als een gunst maar als iets waarop hij recht heeft. 5 Maar als iemand zonder iets te presteren gelooft in God, die de goddeloze rechtvaardigt, dan is het zijn geloof waarom hij rechtvaardig wordt verklaard. 6 Dat is ook de opvatting van David; hij prijst de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder tegenprestaties: 7 Gelukkig de mensen aan wie God hun misstappen vergeeft, en van wie hij vergeet wat ze misdaan hebben! 8 Gelukkig ben je als de Heer je niets ten laste legt!

<sup>21</sup> Filippenzen 1:29 Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook om wille van hem te lijden.

<sup>22</sup> Romeinen 10:17 (GNB) Geloven is dus een gevolg van horen en dat horen vindt plaats bij de verkondiging van Christus.

‘Rechtvaardiging’ is een juridisch begrip en betekent dat God de gerechtigheid van Jezus Christus aan jou toerekent en voortaan jou beschouwt en behandelt als volkomen rechtvaardig (vergeven) in zijn ogen (Romeinen 4:3).

b. De relatie tussen rechtvaardiging en heiliging.

‘Rechtvaardiging’ beschrijft je nieuwe positie (status).

‘Heiliging’ is enerzijds een positie in Christus (Romeinen 6:6<sup>23</sup>; 1 Korintiërs 1:30<sup>24</sup>) en anderzijds een proces van verandering – een nieuwe stijl van leven (Romeinen 6:19<sup>25</sup>; 1 Petrus 1:15<sup>26</sup>).

Heiliging vloeit voort uit rechtvaardiging en betekent dat God je steeds meer gelijkvormig maakt aan Christus.

**3:19-21.** Licht en duisternis.

‘Licht’ is de zichtbaar geworden openbaring van God, zijn eigenschappen, zijn woorden en zijn daden.

‘Duisternis’ is het tegenovergestelde van het licht.

## VII. GEBED (8 min.)

*Bid* met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

*Bid* met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

## VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)

*Deel* de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

---

<sup>23</sup> **Romeinen 6:6** Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

<sup>24</sup> **1 Korintiërs 1:30** (NBG) Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing \

<sup>25</sup> **Romeinen 6:19** Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven

<sup>26</sup> **1 Petrus 1:15** maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.