

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen begrijpen:

1. dat de messiaanse profetieën in het Oude Testament het leven en het werk van Christus voorspelden.
2. dat het Nieuwe Testament het leven en het werk van Christus en van christenen beschrijft.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Definitie.

Aanbidding is een houding van ontzag, bewondering, overgave en toewijding aan God, uitgedrukt in verschillende vormen van gebed en het dagelijkse leven.

Tot nu toe hielden we ons vooral bezig met de houding van aanbidding. In de komende bijeenkomsten gaan we ons vooral bezighouden met de uitdrukking (de verschillende vormen) van deze houding in aanbidding.

3. Meditatie.

Thema: Het prijzen van Gods liefde.

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

a. Gods wezen is liefde.

Romeinen 5:8-10

8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.

1 Johannes 4:7-10,19

10 Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

God heeft ons op verschillende manieren lief:

- God heeft ons lief als een herder zijn verloren schapen liefheeft. Hij zoekt ons totdat hij ons vindt.
- God heeft ons lief zoals een brandweerman mensen in nood liefheeft. Hij gaat het brandende huis binnen met het risico zijn eigen leven te verliezen om ons te behouden van het eeuwige verderf (vgl. Jesaja; 43:2¹).
- God heeft ons lief zoals een vader en een moeder hun kinderen liefhebben. Hij beschermt, zorgt, voedt en onderwijst ons (Hosea 11:3-4, GNB²).
- God heeft ons lief zoals een vriend zijn vrienden liefheeft. Hij verlangt bij ons te zijn, al het goede met ons te delen en goede dingen samen met ons te doen (Johannes 13:13,15³).
- Bovenal, God heeft ons lief zoals alleen God ons lief kan hebben. Hij heeft ons lief, niet alleen met gevoelens van medelijden, maar ook met volkomen zelfopoffering. Hij spreekt niet alleen over de liefde, maar bewijst zijn zelfopofferende liefde voor ons door Christus aan ons te geven (Romeinen 5:8). Christus heeft zijn leven voor ons afgelegd aan het kruis om ons van zonde en eeuwig verderf te redden.

b. God heeft ons eerst liefgehad.

God is altijd de eerste met zijn gedachten en plannen, in zijn woorden en daden naar ons toe! Voordat wij geboren werden, gaf Hij al zijn Zoon, Jezus Christus, voor ons (1 Petrus 1:20⁴). Voordat wij ooit van Hem hoorden, besloot Hij ons te winnen (Efeziërs 1:4⁵) en zond Hij iemand om ons het evangelie te verkondigen (2 Tessalonicenzen 1:13-14⁶). Voordat wij Hem aannamen, werkte Hij door zijn Geest in ons verstand en hart om het evangelie te begrijpen en te geloven (Lucas 24:45⁷;

¹ **Jesaja 43:2** Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren. de vlammen zullen je niet verschroeien.

² **Hosea 11:3-4** (GNB) Terwijl ik het toch was die Israël leerde lopen en het op mijn armen nam. Maar ze wilden niet erkennen dat ik hen verzorgde. Ik leidde hen met zachte hand en voerde hen liefdevol mee. Als ouders die hun kind opbeuren om het tegen de wang te drukken, zo was ik voor hen. Ik boog mij naar ze toe en ik gaf hun te eten.

³ **Johannes 15:13,15** ¹³ Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden...vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

⁴ **1 Petrus 1:20** Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.

⁵ **Efeziërs 1:4** In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

⁶ **2 Tessalonicenzen 1:13-14** Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.

⁷ **Lucas 24:45** Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Handelingen 16:14⁸). God heeft ons eerst liefgehad om ons voor Hemzelf te winnen.

En nu Hij ons gewonnen heeft, mogen wij antwoord geven door Hem ook lief te hebben. God verlangt niet alleen lief te hebben. Hij wil dat al zijn kinderen lief zullen hebben net zo als Hij liefheeft.

c. God heeft ons lief met een eeuwige liefde.

Jeremia 31:3 (NBG)

3 Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.

God heeft ons vandaag even lief als in het begin. En Hij zal ons morgen even veel liefhebben als Hij ons in het verleden aan het kruis heeft liefgehad! Gods liefde schommelt niet op en neer, als bij de mensen, omdat de liefde van mensen dikwijls afhangt van omstandigheden en gevoelens. Gods liefde is eeuwig en constant.

d. Gods liefde verandert ons.

Romeinen 5:5

5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

Gods liefde raakt niet alleen onze emoties, maar verandert ons leven. Zijn liefde maakt dat wij Hem en andere mensen liefhebben. Zijn liefde maakt dat wij zelfs onvriendelijke mensen, liefdeloze mensen en onze vijanden kunnen liefhebben.

Wij kunnen pas liefhebben, wanneer God zijn liefde door de Heilige Geest in onze harten uitstort. Terwijl God wel de liefde als genegenheid (Grieks: storge), de liefde als vriendschap (Grieks: filia), de liefde als dat tussen een man en een vrouw (Grieks: eros) en zelfs de onzelfzuchtige en zelfopofferende liefde (Grieks: agapè) in de mens geschapen heeft, is de onzelfzuchtige en zelf-opofferende liefde (Grieks: agapè) bij de zondeval verloren gegaan en zijn de andere liefdes vanaf de zondeval verwrongen geworden.

De onzelfzuchtige en zelfopofferende liefde wordt pas weer een werkelijkheid in de mens bij de herschepping (wedergeboorte) – wanneer God de Heilige Geest in de mens gaat wonen! De agapè-liefde komt alleen van God (1 Johannes 4:7-8⁹) als een vrucht van zijn Geest in de mens.

⁸ **Handelingen 16:14** De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.

⁹ **1 Johannes 4:7-8** Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar liefhebben (Grieks: agapao), want de liefde (Grieks: agapè) komt uit God voort. Ieder die liefheeft (Grieks: agapao) is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde (Grieks: agapè).

De andere drie liefdes in de geschapen mens hebben deze herschapen agapè-liefde van God nodig om weer te zijn wat God bij de schepping bedoelde dat zij zouden zijn. Ouders en kinderen kunnen pas weer zuivere genegenheid voor elkaar hebben door Gods agapè-liefde. Vrienden kunnen pas weer oprecht vrienden zijn door Gods agapè-liefde. En een man en een vrouw kunnen in het christelijke huwelijk pas weer oprecht eros-liefde voor elkaar hebben door Gods-agapè liefde.

Het wezen van God is liefde en God blijft de bron van alle vormen van echte liefde in de wereld.

4. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden. Prijs en bewonder zijn liefde voor jou.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Het leven van Christus en van christenen.

Lees voor of leg uit.

1. Gods wezen is ondoorgrondelijk.

Wij kunnen alleen navertellen wat God Zelf over zijn wezen aan ons bekendmaakt (openbaart). Niemand kan het wezen van God doorgronden of definiëren. Maar wij kunnen wel over God spreken zoals Hij Zich aan ons bekend gemaakt heeft! Dié openbaring staat opgetekend in de Bijbel.

2. God openbaart Zichzelf als één God.

Hij is de enige ware en levende God. Maar Hij heeft Zichzelf in de geschiedenis bekendgemaakt in de Persoon van de Vader, in de Persoon van de Zoon en in de Persoon van de Heilige Geest.

3. De onzichtbare God heeft de zichtbare menselijke natuur aangenomen.

Hij heeft Zichzelf in de schepping en in menselijke geschiedenis geopenbaard en door de Persoon van Jezus Christus. De Messias, Jezus Christus, is 'God met ons' (Immanuël).

4. Zijn leven en bediening.

Jezus Christus werd ongeveer 4 v.C. geboren als een kind uit de maagd Maria, groeide op als elk ander mens, en nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen (Lucas 2:52).

Toen hij 30 jaar oud was, begon hij zijn openbare bediening. Hij werd gedoopt door Johannes, zijn wegbereider. Hij werd verzocht door de duivel. Hij riep zijn eerste leerlingen om Hem te volgen. Hij deed grote werken onder de mensen en onderwees hen met gezag. Hij leerde hen vooral over het Koninkrijk van God. Zijn openbare bediening duurde van ongeveer december 26 n.C. tot mei 30 n.C.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Het leven van Christus als Profeet, Priester en Koning

- Dag 1 Lucas 1:26-38.
Aankondiging van de geboorte van Jezus.
- Dag 2 Lucas 2:1-20.
De geboorte van Jezus (ongeveer 4 v.Chr.).
- Dag 3 Matteüs 4:17-25.
Jezus Christus als Profeet.
- Dag 4 Hebreëen 7:11-28.
Jezus Christus als Priester.
- Dag 5 Openbaring 1:4-6.
Jezus Christus als Koning.
- Dag 6 Lucas 2:40-52.
De kinderjaren van Jezus.
- Dag 7 Matteüs 4:1-11.
De voorbereiding van Jezus in de woestijn van Judea (26 n.Chr.).
- Dag 8 Johannes 1:35-42.
De vroege Galileese en Judeese bedieningen: Bethanië, Kana, Jeruzalem (26–27 n.Chr.).
- Dag 9 Matteüs 9:35-38.
De grote Galileese bediening: Kapérnaüm, Galilea (Jan 28 n.Chr.).
- Dag 10^{BS}1 Petrus 2:4-12.
Ook christenen zijn profeet, priester en koning.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Vijfde rode draad: de profetieën over Jezus Christus.

- a. Op welke wijze is de profetie in Jesaja 7:14¹⁰ (Jesaja 7:1-17) eerst binnen 3 jaar in de periode van het Oude Testament in vervulling gegaan en op welke wijze is hij later in de periode van het Nieuwe Testament (Matteüs 1:22-23) in vervulling gegaan?

¹⁰ **Jesaja 7:14** Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

- b. Op welke wijze is de profetie in Jesaja 42:1-7¹¹ in Jezus Christus (Matteüs 12:15-21) in vervulling gegaan?
- c. Op welke wijze is de profetie in Deuteronomium 18:15-19¹² in Jezus Christus als Profeet in vervulling gegaan?
- d. Op welke wijze is de profetie in Psalm 110:4¹³ in Jezus Christus als Priester in vervulling gegaan?
- e. Op welke wijze is de profetie in Jesaja 9:5-6¹⁴ in Jezus Christus als Koning in vervulling gegaan?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map: Jezus vraagt aan jou, “Maar **iii**, wie zeg **iii** dat ik ben?” (Matteüs 16:15).

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

¹¹ **Jesaja 42:1-7** (NBG) 1 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. 2 Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. 3 Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. 4 Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. 5 Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.

¹² **Deuteronomium 18:15-19** 15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. 16 U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.’ 17 De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. 19 Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen.’

¹³ **Psalm 110:4** De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.’

¹⁴ **Jesaja 9:5-6** (NBG) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HEER der heerscharen zal dit doen.

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

HET LEVEN VAN CHRISTUS

Johannes 1:14a

Het Woord is mens geworden
en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid (genade) en waarheid.

Johannes 1:14a (NBV)

3. Memorisatie van de Bijbelboeken.

De 4 Evangelien en 1 geschiedenisboek:
Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen.

4. Repeteren van memorisatieverzen.

Benadruk de noodzaak voor het repeteren van al je eerder gememoriseerde verzen eens per 3 weken. Het totale aantal gememoriseerde verzen bepaalt hoeveel verzen je dagelijks repeteert. Aan het begin maar 1 of 2 per dag. Later 5 verzen per dag uit elke 100 verzen die je eerder uit je hoofd geleerd hebt.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Christen zijn betekent profeet, priester en koning zijn.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

1 Petrus 2:4-12.

4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallen zijn. 6 In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' 7 Kostbaar is Hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geld echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' 8 En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze Gods Woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters (NBG: een koninklijk priesterschap), een heilige natie, een volk dat God Zich verworven heeft om de grote daden te

verkondogen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u (de niet-joden) geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

11 Geliefde broeders en zusters (NBG: geliefden) u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn (NBG: bijwoners en vreemdelingen); ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens (NBG: dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten), die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

2. Nadruk.

Christus wil dat iedere christen een profeet, priester en koning wordt.

3. Uitleg voor de kringleider.

2:4-5. De Kerk of Gemeente wordt hier gesymboliseerd door een huis. Maar de Kerk of Gemeente is geen gebouw van stenen. Het is een gemeenschap van mensen in wie de Heilige Geest woont. Jezus Christus is de levende Hoeksteen van Gods eeuwige geestelijke huis. Christenen zijn de levende stenen van dat huis.

Bespreek met elkaar de functies van levende stenen.

2:5. Christenen zijn geroepen om een heilige priester te zijn die offers brengt, die geestelijk zijn en God welgevallig. Denk aan de volgende offers:

- het offer van een gebroken geest of verbrijzeld hart (Psalm 51: 18-19¹⁵).
- een dankoffer voor hulp in tijd van nood (Psalm 50:14-15¹⁶).
- je dagelijkse leven tot Gods eer (Romeinen 12:1¹⁷)
- een financiële gave ter ondersteuning van een arbeider van God (Filippenzen 4:18¹⁸).
- een offer van voorbeden voor anderen (Hebreeën 7:24-25¹⁹).

¹⁵ Psalm 51:18-19 18 U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers scheidt u geen behagen.

¹⁹ Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

¹⁶ Psalm 50:14-15 14 Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. 15 Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.

¹⁷ Romeinen 12:1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

¹⁸ Filippenzen 4:18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt.

¹⁹ Hebreeën 7:24-25 24 terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.

- een offer van lofprijzing aan God (Hebreeën 13:15²⁰).

2:6-8. Alleen door geloof (vertrouwen) in Jezus Christus word je in dit geestelijke huis opgebouwd en zal je leven hier op aarde nooit beschaamd uitkomen.

Maar ongeloof en ongehoorzaamheid aan de boodschap van de Bijbel maken dat je voortdurend struikelt en valt. Bespreek met elkaar het onlosmakelijke verband tussen geloof en gehoorzaamheid.

2:9-10. Christenen zijn geroepen om Gods uitverkoren volk te zijn met profetische, priesterlijke en koninklijke taken (vgl. Exodus 19:5-6²¹; vgl. Openbaring 1:6²²). Gods volk (de Gemeente, Matteüs 16:18²³) van het Nieuwe Testament is dus de voortzetting en uitbreiding van Gods volk (de Gemeente, Psalm 107:32 NBG) van het Oude Testament!

Het Nieuwe Testament leert de ambt van de gelovige: hij heeft een profetisch, priesterlijke en koninklijke taak.

Elk gelovige heeft een profetische taak, namelijk om Jezus Christus, zijn onderricht en zijn grote daden aan anderen te verkondigen of te vertellen. Hij troost, bemoedigd en bouwt mensen op (1 Korintiërs 14:3²⁴).

Elk gelovige heeft een priesterlijke taak, namelijk om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn, bv. om met zelfverloochening en bereidwilligheid zichzelf, zijn tijd en zijn bezittingen in te zetten om anderen te dienen; om voor anderen te bidden; om naar anderen te luisteren en goede adviezen te geven; en om allerlei pastorale hulp te geven.

Elk gelovige heeft een koninklijke taak, namelijk om over de zondige natuur in hemzelf, over de verleidingen in de wereld en over de satan te heersen; om op te komen voor gerechtigheid, vooral voor de zwakken en de vreemdelingen in zijn land; om de cultuur van het Koninkrijk van God door zijn eigen voorbeeld, door zijn onderricht en door zijn praktische projecten te verbreiden.

Bedenk met elkaar andere voorbeelden van de profetische, priesterlijke en koninklijke taken van de christen.

2:11-12. 'Heiliging' betekent de doelbewuste onthouding van allerlei immorele begeerten en het uitleven van een goed leven te midden van de niet-christenen in deze wereld.

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEEENKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

²⁰ **Hebreeën 13:15** Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoen van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken.

²¹ **Exodus 19:5-6** Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.

²² **Openbaring 1:6** ... die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God.

²³ **Matteüs 16:18** En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

²⁴ **1 Korintiërs 14:3** Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.