

18. De opstanding van Christus en christenen

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen geloven:

1. dat Jezus Christus opgewekt is uit de doden en leeft.
2. dat de opstanding van Christus onze eigen opstanding uit de doden garandeert.

I. AANBIDDING (13 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar Gods stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is je oefenen in bewust te blijven van de aanwezigheid van God.

Thema: Beoefenen van de aanwezigheid van God.

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

a. *God is alomtegenwoordig.*

Psalm 139:7-10

7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee (GNB: Al vloog ik naar het uiterste oosten of streek ik neer in het verste westen), 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

God bestaat werkelijk, is aanwezig en nabij. Hij is alomtegenwoordig. Maar wij zijn ons er niet altijd van bewust dat Hij bestaat, aanwezig is of nabij! Het vraagt oefening je van zijn tegenwoordigheid bewust te worden en bewust te blijven.

b. *Treed bewust in Gods tegenwoordigheid.*

Psalm 27:4

4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde (Hebreeuws: liefelijkheid, heerlijkheid) van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel

Wij behoren één ding te willen en te zoeken: bewust in zijn aanwezigheid te leven en onze gedachten bewust op Hem te richten. Hoe doe je dat praktisch?

- (1) Begin je gebed en aanbidding door een korte stilte en treed dan bewust in Gods tegenwoordigheid.

- (2) Aanschouw dan de lieflijkheid of heerlijkheid van de HEER. Denk bewust na over één van zijn eigenschappen of kenmerken. Laat zijn Heilige Geest toe om deze eigenschap uit de Bijbel aan je uit te leggen. Wat betekent deze eigenschap van God voor God Zelf? Wat betekent deze eigenschap van God voor jou persoonlijk? Wat betekent deze eigenschap van God voor de wereld daarbuiten?

c. *Wandel bewust met God.*

Psalm 16:8

8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Laten we doen wat David deed: Steeds weer de HEER bewust voor ogen te houden. Hoe doe je dat praktisch?

- (1) Betrek God doelbewust in de dagelijkse gebeurtenissen van je leven. Betrek Hem bewust als je met mensen omgaat, als je werk verricht en als je plannen maakt.
- (2) Geloof dat God aan je zijde staat en let op al de keren dat je niet meer wankelt (twijfelt, onzeker bent, struikelt, enz).
- (3) Denk bewust na over wat zijn tegenwoordigheid aan jouw zijde, zijn aanwezigheid of zijn vasthouden van jouw hand nú voor jou betekent. Hij kijkt naar je en ziet alles. Hij luistert naar je en hoort alles. Hij weet alles over je en denkt over je na. Hij voelt wat je voelt. Hij wil bij je leven betrokken zijn.

Gods aanwezigheid betekent verschillende dingen voor je op verschillende tijden en in verschillende omstandigheden. Soms is God daar om je terecht te wijzen en soms om je te troosten. Soms om je te versterken, te bemoedigen, aan te sporen en een andere keer om iets nieuws aan je te openbaren.

De ene keer om een deur voor je te sluiten en de andere keer om een deur voor je te openen. Hij is bij je om je te helpen of bij te staan. Hij is bezig zijn doel met je leven te realiseren, namelijk, jou aan Christus gelijkvormig te maken (vgl. 2 Korintiërs 3:18¹).

Henoch en Noach wandelden bewust met God (Genesis 5:24; 6:9). God noemt Abraham zijn vriend (Jakobus 2:23) Jezus noemt zijn leerlingen zijn vrienden (Johannes 15:15).

¹ 2 Korintiërs 3:18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Maak het een doel in je leven je te oefenen bewust te blijven van de aanwezigheid van God.

3. Aanbidding.

Aanbid God voor 3 minuten in stilte. Beoefen de aanwezigheid van God. Hoe openbaart God zich vandaag aan je? Misschien willen een paar mensen aan het einde kort delen hoe zij de aanwezigheid van God in hun leven ervaren.

II. INLEIDING THEMA (2 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

De opstanding van Christus en christenen.

Lees voor of leg uit.

Op een zondag in april in het jaar 30 n.C., op de derde dag na zijn kruisiging, werd Jezus Christus opgewekt uit de doden.

1. Zijn opstanding betreft niet zijn goddelijke natuur.

Jezus Christus heeft de goddelijke natuur van alle eeuwigheid, maar nam de menselijke natuur aan in de tijd. Hij was de Zoon van God in alle eeuwigheid: vóór de schepping en vóór zijn menswording, maar ook in zijn menswording en leven als Mens op aarde, ná zijn dood en ná zijn opstanding. Hij is de Zoon van God tot in alle eeuwigheid. Naar zijn goddelijke natuur is Hij *niet* gestorven.

Openbaring 1:18, HSV zegt: “Ik ben (onvoltooid tegenwoordige tijd) de Levende, en Ik ben dood geweest (verleden tijd) en zie, levend ben Ik (onvoltooid tegenwoordige tijd) tot in alle eeuwigheid.” Als de eeuwig Levende is Jezus Christus alleen in zijn menselijke natuur eens voor altijd gestorven. De essentiële natuur van Jezus Christus is leven, evenals dat van God de Vader (Johannes 5:26²; 14:6³). Jezus Christus is ook de Bron voor eeuwig leven voor iedereen die in Hem gelooft (Johannes 11:25-26⁴).

2. Zijn opstanding betreft zijn menselijke natuur.

Als Zoon van de mensen, d.w.z., naar zijn menselijke natuur, ging Jezus Christus door twee fasen: één ná zijn geboorte en één ná zijn opstanding (Romeinen 1:3-4⁵).

a. De eerste fase van zijn mens-zijn was ná zijn geboorte in het geslacht van David tot vóór zijn opstanding en werd gekenmerkt door volledige ‘vlees’ te zijn, d.w.z. een zwakke, kwetsbare en sterfelijke menselijke natuur te

hebben. Door zijn geboorte nam zijn eeuwige goddelijke natuur ook de gevallen en zwakke menselijke natuur aan, uitgezonderd de zonde. Dit was zijn staat van vernedering.

b. De tweede fase van zijn mens-zijn was ná zijn opstanding en wordt gekenmerkt door volledige ‘Geest’ te zijn, d.w.z. de macht van de Heilige Geest te hebben. Door zijn opstanding legde hij de zwakheid van zijn menselijke natuur ter zijde en verbrak hij ieder verband met de zonde (van anderen) en de dood. Dit is zijn staat van verheerlijking.

Let wel: Jezus legt nooit meer zijn menselijke natuur in zijn verheerlijkte staat af!

3. Zijn opstanding is het begin van zijn heerschappij.

Bij zijn opstanding werd Jezus Christus aangesteld in een positie van absolute soevereiniteit en bekleed met een triomferende almacht die alles wat zijn menselijke natuur vóór de opstanding kenmerkte volkomen te boven ging. Ná zijn opstanding is de menselijke natuur van Jezus Christus een heerschappij in de absolute macht van de Heilige Geest! Zijn menselijke natuur werd volkomen veranderd en werd van de opstanding af aan gekenmerkt door zó’n begiftiging met de Heilige Geest en zó’n beheersing door de Heilige Geest dat hij volkomen geïdentificeerd wordt met de Heilige Geest (vgl. 2 Korintiërs 3:17⁶)!

Vergelijk de opstanding van christenen met de opstanding van Christus: bij de opstanding van christenen krijgen zij ook ‘een geestelijk lichaam’ (1 Korintiërs 15:44⁷)!

II. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De opstanding van Christus

- Dag 1 Marcus 8:31-33.
Jezus voorspelt zijn opstanding.
- Dag 2 Matteüs 28:1-10.
De opstanding.
- Dag 3 Matteüs 28:11-15.
Het omkopen van de soldaten.
- Dag 4^{BS} 1 Korintiërs 15:1-8.
De ooggetuigen van zijn opstanding.
- Dag 5^{BS} 1 Korintiërs 15:12-20.
Als er geen opstanding zou zijn.

² Johannes 5:26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.

³ Johannes 14:6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’

⁴ Johannes 11:25-26 ²⁵ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, ²⁶ en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

⁵ Romeinen 1:3-4 ³ het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, ⁴ aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.

⁶ 2 Korintiërs 3:17. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

⁷ 1 Korintiërs 15:44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.

- Dag 6 Filippenzen 2:9-11.
Het eerste resultaat van de opstanding.
- Dag 7 Johannes 2:18-22.
Het tweede resultaat van de opstanding.
- Dag 8 Efeziërs 1:20-23.
Het derde resultaat van de opstanding.
- Dag 9 Romeinen 6:4-7.
Het vierde resultaat van de opstanding.
- Dag 10^{BS} 1 Korintiërs 15:42-54.
Het vijfde resultaat van de opstanding.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: De opstanding van Jezus Christus.

- Hoe kunnen de schijnbare tegenstrijdigheden in de beschrijvingen van de opstanding van Jezus Christus verklaard worden?
- Wat zijn feiten die jullie doen geloven in de opstanding van Jezus Christus?
- Wat is het belang van ooggetuigen bij de opstanding van Jezus Christus?
- Wat denken jullie over het tweede resultaat van de opstanding van Jezus Christus in Johannes 2:19-22⁸ en Marcus 14:57-58⁹? (In plaats van de oude manier van aanbedding d.m.v. de ceremoniële wet van het Oude Testament richt Jezus Christus een nieuwe manier van aanbedding d.m.v. geest en waarheid op.)
- Welke gevolgen heeft het feit dat Jezus Christus over de hele wereld heerst in het belang van zijn Gemeente (Efeziërs 1:20-23¹⁰; Filippenzen 2:8-11¹¹; 1 Petrus 3:21-22¹²)?

⁸ **Johannes 2:19-22** *19* Jezus antwoordde hun: 'Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.' *20* 'Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,' zeiden de Joden, 'en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?' *21* Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. *22* Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

⁹ **Marcus 14:57-58** *57* Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: *58* 'We hebben hem horen zeggen: "Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is."'

¹⁰ **Efeziërs 1:20-23** *20* Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, *21* hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. *22* Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, *23* die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

¹¹ **Filippenzen 2:8-11** *8* heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. *9* Daarom heeft God hem hoog

- Op welke wijze helpt de opstanding van Jezus Christus je om een nieuw en heilig leven te leven?
- Hoe stel je de toekomstige opstanding van je eigen lichaam voor? Wat gaat er gebeuren?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- "Geloof je dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden en leeft?"
- "Geloof je dat de bedoeling van zijn opstanding is dat jij een nieuw leven kan, wil en zal leiden hier en nu?"
- "Geloof jij dat de bedoeling van zijn opstanding is dat jij mag verwachten dat ook jouw sterfelijke lichaam eenmaal opgewekt zal worden en gelijkvormig zal zijn aan zijn verheerlijkte lichaam?"

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

DE OPSTANDING VAN CHRISTUS

2 Korintiërs 5:15

en dat Hij voor allen is gestorven
opdat de levenden niet langer
voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem
die voor de levenden is gestorven
en is opgewekt.

2 Korintiërs 5:15 (NBV)

3. Memorisatie van de Bijbelboeken.

De laatste 6 brieven van Paulus:

1+2 Tessalonicenzen, 1+2 Timoteüs, Titus, Filemon.

verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, *10* opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, *11* en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.

¹² **1 Petrus 3:21-22** *21* en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, *22* die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

VI. BIJBELSTUDIE (45 mn.)

Thema: De toekomstige opstanding van christenen uit de dood.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

1 Korintiërs 15:1-58.

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is, 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is Hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was (HSV: als de ontijdig geborene). 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods Gemeente heb vervolgd. 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. 11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God over Hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat Hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan Hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangenen van uw zonden 18 en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. als de eerste (HSV: de Eersteling) van de gestorvenen. 21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 23 Maar ieder op

de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste (HSV: Eersteling) en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren. 24 En dan komt het einde en draagt Hij het Koningschap (Koninkrijk) over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. 25 Want Hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’ (NBG: Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft). 26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 27 want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degenen die alles aan Hem onderwerpt. 28 En op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon Zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren (HSV: opdat God is alles in allen).

29 Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich voor hen laten dopen? 30 En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? 31 Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. 32 In Efeze heb ik op leven en dood gevochten; wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ 33 Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. 34 Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.

35 Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ 36 Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. 37 En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. 38 God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en Hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. 39 Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. 40 Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering (HSV: heerlijkheid) van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. 41 De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. 42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering (HSV: heerlijkheid) en kracht opgewekt. 44 Er wordt een aards lichaam (HSV: natuurlijk lichaam) gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards

lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ (HSV: is geworden tot een levende ziel). Maar de laatste Adam (i.e. Christus) werd een levendmakende geest. (HSV: een levendmakende Geest). 46 Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse (HSV: natuurlijke); pas daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens (i.e. de geschapen mens) kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens (i.e. de opgestane mens) is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte (HSV: beeld) van de stoffelijke mens (i.e. Adam) hebben, zo zullen we straks de gestalte (HSV: beeld) van de hemelse mens (i.e. Christus) hebben. 50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het Koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer het bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit onvergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel (HSV: prikkel)?’ 56 De engel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

2. Nadruk.

- a. Jezus Christus leeft! Wij vereren niet een profeet die nog in zijn graf ligt, maar Christus die de dood heeft overwonnen!
- b. Christenen zullen ook de dood overwinnen! Paulus spreekt alleen over de opstanding van christenen, niet over de opstanding van niet-christenen (Johannes 5:28-29¹³).

3. Uitleg voor de kringleider.

15:1-4. Het evangelie sluit de opstanding in. Het evangelie moet verkondigd worden en ontvangen worden! De boodschap van het evangelie behoudt

¹³ Johannes 5:28-29 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

christenen alleen wanneer zij erin blijven staan en daaraan vasthouden. Een historisch of tijdelijk geloof is tevergeefs.

De kern van het evangelie is dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven en is opgewekt uit de doden. ‘Opwekking’ betekent hier niet ‘dat je lichaam levend gemaakt wordt om weer te sterven’ (vgl. Lazarus, Johannes 11), maar ‘dat je lichaam opstaat uit de dood om nooit meer te sterven’!

Het ware evangelie is Bijbels, ‘volgens de Schriften’ (volgens Gods openbaring), en niet gebaseerd op natuurkundige of theologische interpretaties m.b.t. het lichaam van de mens!

15:5-8. De ooggetuigen van de opstanding. Na zijn opstanding is Jezus Christus aan veel ooggetuigen verschenen.

15:9-11. De apostelen prediken de opstanding. Paulus acht zichzelf als de geringste van de 12 apostelen van Jezus Christus (vgl. 1 Timoteüs 1:15-16¹⁴). Toch is Gods genade in zijn leven niet tevergeefs geweest. Gods genade heeft hem harder doen werken dan welke andere apostel. Alle apostelen prediken Jezus Christus, zijn plaatsvervangende dood en zijn opstanding.

15:12-22. De geweldige betekenis van de opstanding. Mensen (sommige modernisten) die zeggen dat Jezus Christus niet uit de doden is opgestaan prediken tevergeefs en geloven tevergeefs. Ze blijven verloren en zijn de beklagenswaardigste van alle mensen!

Maar Christus is opgestaan uit de doden (om nooit meer te sterven) en dat verandert alles! Alle natuurlijke mensen die ooit geleefd hebben blijven aan Adam verbonden, sterven geestelijk en lichamelijk en gaan voor eeuwig verloren! Maar alle mensen die in Jezus Christus geloven worden aan Jezus Christus verbonden, worden geestelijk levend gemaakt. Nadat hun lichaam gestorven is, zullen zij lichamelijk opstaan om nooit meer te sterven!

15:23-34. De rangorde in de opstanding. De opstanding heeft een rangorde. Christus is de eerste, die uit de doden is opgestaan.

Bij zijn terugkomst zullen alle wedergeboren christenen ook uit het doden opstaan. Dan heeft Christus alle wereldse machten onttroond en met voeten getreden. De laatste van deze vijanden is de fysieke dood. Dan draagt hij de hele heerschappij over aan God de Vader.

¹⁴ 1 Timoteüs 1:15-16 15 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, 16 en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.

1 Korintiërs 15:29 is een onduidelijke tekst. Wij weten niet wat Paulus oorspronkelijk bedoelde en moeten geen theologie op deze tekst bouwen! Paulus zelf heeft een vreselijke strijd met mensen in Efeze gehad (Handelingen 19). De werkelijkheid van de opstanding uit de doden maakt dat christenen niet langer leven onder het motto, “Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij!” Wanneer gelovigen met vrijzinnige of slechte mensen meedoen, worden hun overtuigingen ook vrijzinnig en hun gewoonten ook slecht! Paulus roept de christenen in Korinte op een echt besef van God te krijgen en niet langer te blijven zondigen.

15:35-49. De aard van het opstandingslichaam. ‘De zaadkorrel’ van ons toekomstige opstandingslichaam is het lichaam die we nu hebben. De zaadkorrel heeft nu de vorm die God heeft vastgesteld, is enig in zijn soort en heeft nog niet de vorm die het bij de opstanding uit de dood zal krijgen. Ons lichaam moet eerst sterven, voordat het opgewekt kan worden!

Ook bij de opstanding uit de dood geeft God aan het sterfelijke menselijke lichaam zijn eigen schittering (heerlijkheid)! Ons lichaam nu (de zaadkorrel) is wel vergankelijk, maar ons opstandingslichaam zal onvergankelijk zijn! Ons lichaam nu heeft wel geen bijzondere eer, maar ons opstandingslichaam wordt met heerlijkheid bekleed! Ons lichaam nu is wel zwak, maar ons opstandingslichaam zal krachtig zijn!

Ons lichaam nu is een aards lichaam – het werd geboren als ‘een levend wezen, een levende ziel (met een geest en een lichaam)’ (Genesis 2:7¹⁵) en leeft op aarde zoals leven op aarde mogelijk is. Bij de fysieke dood wordt ons aardse lichaam in de aarde gezaaid (het vergaat op allerlei wijzen weer tot stof).

Bij de fysieke opstanding wordt ons aardse lichaam (of de stof/elementen waaruit het eens bestond) opgewekt in een andere hoedanigheid. Het wordt dan een geestelijk lichaam. Het blijft een lichaam, maar is dan helemaal vernieuwd (Filippenzen 3:21¹⁶). Het wordt dan helemaal bepaald door de Geest van Christus (vgl. 2 Korintiërs 3:17-18). Je zal dan volkomen geestelijk zijn en geestelijk leven (1 Johannes 3:2¹⁷).

¹⁵ **Genesis 2:7** Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

¹⁶ **Filippenzen 3:21** Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

¹⁷ **1 Johannes 3:2** Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.

Vóór de fysieke dood deelt de ziel (geest) van de christen al in de vrucht van Christus’ voltooid verlossingswerk. De christen (nog steeds in zijn sterfelijk lichaam) leidt in groeiende mate een nieuw leven en is niet langer een slaaf van de zonde (Romeinen 6:4b,6¹⁸). Hij is geestelijk opgestaan uit de geestelijke dood (Efeziërs 2:5¹⁹)

Ná de opstanding uit de fysieke dood deelt het opstandingslichaam van de christen ook in de vrucht van Christus’ voltooide verlossingswerk. De christen (dan in zijn opstandingslichaam) zal een volmaakt (zondeloos, heilig en rechtvaardig) leven leiden in de zichtbare aanwezigheid van God/Christus op de nieuwe aarde! Ons sterfelijke lichaam draagt nu nog het beeld van Adam. Adam was een levend, aards wezen.

Ons opstandingslichaam zal het beeld van Christus dragen (Filippenzen 3:21). Christus is veel meer dan wat Adam was. Hij is een levendmakende Geest van wie zo’n kracht uitgaat dat de sterfelijke lichamen van mensen die in Hem geloven ook uit de fysieke dood zal opstaan.

Christus werd een levendmakende Geest niet alleen o.g.v. zijn eigen opstanding uit de fysieke dood, maar omdat Hij de Middelaar tussen God en mensen is. Hij is God die de menselijke natuur bij zijn goddelijke natuur erbij aangenomen heeft en als zulks gestorven, opgestaan, naar de hemel opgevaren en in de hemel weer Gods troon bestegen heeft. Aan de rechterhand van God heerst Christus over allen en alles.

15:50-58. De opstandingsdag.

Ons tegenwoordige sterfelijke lichaam (‘vles en bloed’) leeft nu al in het Koninkrijk van God (onder de Koningschap van Christus) in haar tegenwoordige fase (Matteüs 21:43; Lucas 17:21 HSV; Kolossenzen 1:13) en kan het Koninkrijk van God in haar finale fase nog niet beërven.

In de oudtestamentische periode was de fysieke opstanding uit de dood wel bekend (Job 17:13-16²⁰; Job 19:25-27²¹; Psalm 16:10²²; Hosea 13:14 NBG²³; Jesaja

¹⁸ **Romeinen 6:4b,6** ... om een nieuw leven te leiden. ... Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

¹⁹ **Efeziërs 2:5** heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

²⁰ **Job 17:13-16** *13* Ja, mijn huis staat in het dodenrijk, in de duisternis spreid ik mijn bed. *14* Tot het graf roep ik: “Jij bent mijn vader,” en tot de wormen: “Moeder, zuster!” *15* En waar is dan mijn hoop, mijn hoop, wie kan die nog bespeuren? *16* Daalt hij met mij af naar het dodenrijk? Dalen we samen af in het stof?

²¹ **Job 19:25-27** *25* Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

²² **Psalm 16:10** Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.

²³ **Psalm 16:10** Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen.

²⁴ **Psalm 16:10** U levert mij niet over aan het dodenrijk

25:6-8²⁴; Jesaja 26:19²⁵; Daniël 12:2,3,13²⁶; Psalm 49:14-16²⁷), maar de precieze gebeuren bij de fysieke opstanding was vroeger nog 'een geheimenis' (onbekend). Paulus onthult nu deze geheimenis (vers 51-57). Bij de terugkomst van Christus zal de laatste bazuin klinken. Dan zullen de dode lichamen uit de dood opgewekt worden en met onvergankelijkheid en onsterfelijkheid bekleed worden.

Dan zullen de lichamen van de nog levende christenen op aarde in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden tot diezelfde onvergankelijke en onsterfelijke lichamen als de anderen.

Dan is de fysieke dood voor eeuwig overwonnen door Jezus Christus! Dan is de zonde en de invloed van de wet finaal overwonnen!

Omdat de opstanding van onze sterfelijke lichamen een werkelijkheid zal zijn, behoren wij christenen standvastig en onwankelbaar te zijn, te allen tijde overvloedig in het werk van de Heer. Daarom mogen wij weten dat onze arbeid in de Heer nooit tevergeefs zal zijn!

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST 92 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

²³ **Hosea 13:14** (NBG) Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.

²⁴ **Jesaja 25:6-8** 6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.

7 Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

8 Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken.

²⁵ **Jesaja 26:19** Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.

²⁶ **Daniël 12:2-3,13** 2 Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. 3 De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. 13 Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.

²⁷ **Psalm 49:14-16** 14 Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen, zo vergaat het wie zichzelf graag horen: sela
15 als schapen verblijven zij in het dodenrijk, en de dood is hun herder. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf, hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust.
16 Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal hij wegnemen.