

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen aanvaarden:

1. dat de Gemeente (Kerk) Gods woonplaats op aarde is en Gods instrument is om zijn Koninkrijk (zijn volk) op aarde uit te breiden.
2. dat zij de opdracht, "bewaar de eenheid van de Geest" ontvangen hebben.

I. AANBIDDING (13 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is je toewijden aan een levensstijl tot eer van God.

Thema: Uitleven van een levensstijl tot eer van God.

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen met elkaar.

Psalm 15:1-5

1 Een psalm van David.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?

2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
(NBG: die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart)

3 Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
(HSV: zijn vrienden geen kwaad doet)

en drijft niet de spot met zijn naaste.
(NBG: geen smaad op zijn naaste laadt)

4 Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.

(HSV: In zijn ogen is de verworpenen veracht,
maar wie de HEERE vrezen, eert hij.)

GNB: die verwerpt wie u verwerpt,
die in ere houdt wie u in ere houdt).

Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,

5 voor een lening vraagt hij geen rente,
(HSV: zijn geld leent hij niet uit tegen woekerrente)

hij verraadt geen onschuldigen voor geld.

Wie zo doet, komt nooit ten val.

Wat kenmerkt de christelijke levensstijl?

- hij wandelt op een onberispelijke wijze
- hij spreekt de waarheid
- hij doet zijn vrienden geen kwaad
- hij schendt niet het karakter van zijn naaste

- hij eert niet (veracht, keurt niet goed, praat niet goed) mensen die verwerpelijke dingen doen in Gods ogen
- hij eert degenen die God vrezen en op Hem vertrouwen
- hij blijft trouw aan zijn beloften
- hij helpt de behoeftige zonder winstbejag
- hij is onomkoopbaar

Nadruk.

De belofte: "Wie zo doet, komt nooit ten val"
(NBG: wie zo handelt, zal nimmer wankelen!)

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden. Aan welke levensstijl wil jij je toewijden en je daarin oefenen tot Gods eer te leven?

II. INLEIDING THEMA (2 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

De Gemeente (Kerk).

Lees voor of leg uit.

1. De christelijke Gemeente (Kerk) is niet

een gebouw van stenen, maar een groep/gemeenschap van mensen. Het is 'een geestelijk huis', waarin God woont door zijn Heilige Geest.

2. De christelijke Gemeente (Kerk) is niet

een bedrijf onder directeurs maar 'een huishouding of familie' onder een Vader.

3. De christelijke Gemeente (Kerk) is niet

gewoon een organisatie die van buitenaf bestuurd wordt door menselijke doelen, beleid en voorschriften, maar 'een organisme' die van binnenuit bestuurd wordt door Gods Woord en Gods Geest.

4. De christelijke Gemeente (Kerk) is niet

een kudde rundvee gedreven door cowboys, maar 'een kudde schapen' die hun herders gewillig volgen.

5. De christelijke Gemeente (Kerk) is niet

een exclusieve nationale gemeenschap, maar 'een inclusieve internationale gemeenschap'.

6. Het deel van de christelijke Gemeente (Kerk) op

aarde wordt 'de Strijdende Kerk' genoemd en het deel in de hemel wordt 'de Triomferende Kerk' genoemd.

7. De christelijke Gemeente (Kerk) is nog niet

een volmaakte realiteit, maar zal een volmaakte realiteit zijn bij de terugkomst van Christus. Dan zal de bruiloft van het Lam met zijn bruid plaatsvinden.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De Gemeente (Kerk)

- Dag 1 Efeziërs 2:11-22.
De Gemeente (Kerk) is een groep mensen in wie Gods Geest woont.
- Dag 2^{BS} Efeziërs 4:1-16.
De taakomschrijving van de Gemeente.
- Dag 3 1 Korintiërs 12:1-13.
De verschillende taken en gaven van gemeenteleden.
- Dag 4 1 Korintiërs 12:1-28.
De Gemeente (Kerk) is een Lichaam met verschillende ledematen.
- Dag 5 Johannes 10:1-16.
De Gemeente (Kerk) is één kudde met één Herder.
- Dag 6 1 Petrus 2:4-10.
De Gemeente (Kerk) is Gods volk met gelovigen uit alle volken.
- Dag 7 Efeziërs 5:25-32.
De Gemeente (Kerk) is de bruid van Christus.
- Dag 8 Efeziërs 1:15-23.
De Gemeente (Kerk) is de volheid van Christus.
- Dag 9 Handelingen 2:37-47.
De eerste gemeente onder de Joden.
- Dag 10 Handelingen 10:24-35.
De eerste gemeente onder de niet-joden (heidenen).

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Kenmerken van de Gemeente (Kerk).

- Welke verschillende betekenissen heeft het Griekse woord 'ekklesia' in het Nieuwe Testament?
- Welke van de 6 beelden van de christelijke Gemeente (Kerk) spreekt jou het meest aan? Waarom?
- Hoe is de relatie tussen de christelijke Gemeente (Kerk) en Jezus Christus?
- Welke rol spelen 'functies' en 'verscheidenheid' in de christelijke Gemeente (Kerk)?

- Wat zijn voorbeelden van de uiterlijke vormen en manieren van functies in de christelijke Gemeente (Kerk)?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- "In welk opzicht moet jij je kijk op de Gemeente (Kerk) wijzigen?"
- "Hoe beantwoorden de vormen in jouw gemeente aan de waarheden in de Bijbel?"

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

DE CHRISTELIJKE GEMEENTE

Matteüs 18:20

Want waar twee of drie mensen
in mijn naam samen zijn,
ben Ik in hun midden.

Matteüs 18:20 (NBV)

3. Repetitie van de Bijbelboeken.

De laatste 6 brieven van Paulus:

1+2 Tessalonicenzen, 1+2 Timoteüs, Titus, Filemon.

8 algemene brieven:

Hebreeën, Jakobus, 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes, Judas.

1 apokalyps:

Openbaring.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: De taakomschrijving van een gemeente.

(De zeven doelen van Christus voor elke gemeente.)

- Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Efeziërs 4:1-16.

1 Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen (HSV: waardig te wandelen, in

overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent): 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft (HSV: en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van vrede): 4 één lichaam en één geest (HSV: één Geest), zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen, door allen en in allen is.

7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat er: 'Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.' 9 'Hij steeg op' –wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen (HSV: alle hemelen), om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En Hij is het die apostelen heeft aangesteld (HSV: heeft gegeven), en profeten, evangelieverkondigers (HSV: evangelisten), herders en leraren,

12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd (HSV: om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus), 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. (HSV: totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus) 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos rondobbereren en met elke wind meewaaïen, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrap op een dwaalspoor willen brengen.

15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

2. Nadruk.

- Efeziërs 4:11-16 is de basis voor de Deltacursus. Efeziërs 4:12 is het kernvers (zie titel).
- De 7 doelen voor de opbouw van een christelijke gemeente (kerk, gemeenschap).

3. Uitleg voor de kringleider.

4:1-3. **Doel 1.** Spoor de gelovigen aan hun christelijke leven uit te leven.

De nadruk ligt op het aansporen van de gelovigen om te leven (te wandelen) waardig aan de roeping van God.

Het christelijke leven wordt gekenmerkt door de zeven deugden: bescheidenheid (NBG: nederigheid), zachtmoedigheid, geduld (NBG: lankmoedigheid), verdraagzaamheid, liefde, eenheid, vrede.

4:4-6. **Doel 2.** Bewaar de eenheid en de verscheidenheid onder de gelovigen.

De nadruk ligt op wat God wil – onze eenheid als het Lichaam van Christus: een eenheid met verscheidenheid, niet eensvormigheid.

De verscheidenheid bestaat uit de verschillende geestesgaven, de verschillende taken en de verschillende manieren waarop God ieder mens roept en gebruikt (1 Korintiërs 12:4-7¹), niet uit verschillende (gescheiden) kerkgenootschappen.

De nadruk valt op de eenheid: zeven eenheidswoorden. Ten eerste: *één Lichaam één Geest en één hoop*. De Gemeente is het éne Lichaam van Christus, waarin God of Christus in de Geest woont en werkt (vgl. Efeziërs 2:19-22²). Hij garandeert een fantastische hoopvolle toekomst, waarin alle gelovigen zullen delen.

Ten tweede: *één Heer, één geloof en één doop*. De gelovigen zijn allen met dezelfde Geest gedoopt tot zijn Lichaam (1 Korintiërs 12:12-13³), belijden hetzelfde geloof in Christus en zijn Woord en leven onder de heerschappij van dezelfde Heer Jezus Christus in zijn Koninkrijk.

Ten derde: *één God en Vader van allen*, die boven allen, door allen en in allen is. Hij heerst over alle gelovigen, werkt zijn plan uit door hen en woont in hen door zijn Geest.

De eenheid van de Gemeente in de wereld ligt verankerd in de eenheid van God (de Drie-enige) in de hemel. Deze eenheid onder gelovigen wordt zichtbaar gedemonstreerd door dezelfde God die zij aanbidden, dezelfde Verlosser van hun zonden en dezelfde Geest die in hen woont. Gelovigen hebben hetzelfde geloof, dezelfde liefde en dezelfde hoop!

¹ 1 Korintiërs 12:4-7 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

² Efeziërs 2:19-22 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

³ 1 Korintiërs 12:12-13 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

4:7-11. **Doel 3.** Begeleid het functioneren van de geestesgaven van de gelovigen. De nadruk ligt op de verscheidenheid binnen deze eenheid. De verscheidenheid is het resultaat van verschillende geestesgaven (Grieks: charismata), die Christus bij zijn hemelvaart en troonsbestijging aan christenen heeft gegeven.

‘De genade’ (vers 7) betekent hier niet ‘verlossingsgenade’, maar ‘toerustende genade’ die onder andere bestaat uit verschillende geestesgaven. De eenheid en de verscheidenheid zijn beiden nodig om de (wereldwijde) Gemeente (Kerk) te doen groeien en toe te rusten voor haar taken.

Romeinen 12:4-8⁴ en 1 Korintiërs 12:28-30⁵ en Efeziërs 4:11⁶ sommen een aantal geestesgaven op. Juist de verscheidenheid bevordert de eenheid, omdat iedere gelovige zijn of haar geestesgave en taak inzet om de anderen te dienen. En iedere gelovige heeft ook het dienstbetoon van de andere gelovigen nodig.

Bepaalde gelovigen in de Gemeente krijgen bijvoorbeeld ‘toerustende of speciale gaven’ (vers 11), niet voor zichzelf, maar juist om anderen daarmee toe te rusten en de Gemeente op te bouwen.

Er zijn drie belangrijke waarheden m.b.t. de geestesgaven. Ten eerste: wij behoren de geestesgaven te herkennen en te erkennen niet als het product van ons eigen vernuft of vermogen, maar als ‘een gave’ van Christus.

Ten tweede: wij behoren onze eigen geestesgave te beschouwen als maar één van de vele gaven en bovendien een beperkte gave, omdat Christus haar ‘naar een bepaalde maat gegeven heeft’ (vers 7b).

Ten derde: wij behoren onze geestesgave niet voor onze eigen eer, maar voor de opbouw van het hele Lichaam van Christus tot Gods eer in te zetten. Let wel, de focus is niet de op geestesgaven, maar op Jezus Christus.

⁴ **Romeinen 12:4-8** Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

⁵ **1 Korintiërs 12:28-30** God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

⁶ **Efeziërs 4:11** En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,

4:13a,16. **Doel 4.** Bouw de relaties van de gelovigen onderling op.

De nadruk ligt op de eenheid binnen relaties. De eenheid mag niet van buitenaf opgelegd worden (bv. door een zgn. kerkgenootschap of door een bepaalde leider), maar wordt van binnenuit door hetzelfde geloof en dezelfde kennis gedreven.

Alle gelovigen zouden hetzelfde objectieve christelijke geloof, d.w.z., dezelfde christelijke leer (de gezonde leer of waarheid) (2 Timoteüs 1:13⁷; Titus 1:9⁸) moeten hebben en ook dezelfde subjectieve kennis, d.w.z., dezelfde persoonlijke en vertrouwelijke omgang met Christus (Johannes 17:3⁹). Dus, de relaties van christenen onderling behoren gebaseerd te worden op persoonlijke kennis van en vertrouwelijke omgang met Christus en op hetzelfde onderricht uit de Bijbel en gehoorzaamheid daaraan.

Iedere gelovige heeft de verantwoordelijkheid om de ‘elkaar verantwoordelijkheden’ uit te leven: elkaar liefhebben, de lasten van elkaar dragen, elkaar bemoedigen, elkaar leren, elkaar opbouwen, enz.

4:13b-15. **Doel 5.** Maak de gelovigen tot discipelen van Christus.

De nadruk ligt op de groei naar volwassenheid van de gelovigen. Alle gelovigen helpen d.m.v. kleiner of groter taken hieraan mee. Alle gelovigen behoren gestimuleerd te worden in de groei van hun persoonlijke relatie met Christus, in de vorming van hun karakter en in hun gehoorzaamheid aan Christus.

De maatstaf van volwassenheid is niet of je een of andere cursus of opleiding met diploma hebt voltooid, maar Christus-gelijkvormigheid. Sommige zichtbare resultaten van volwassenheid zijn standvastigheid in de gezonde leer van de Bijbel; vasthouden aan waarheid en liefde in woord en daad; leven uit persoonlijke overtuigingen; oprechte motieven, verantwoord dienstbetoon en uiteindelijk geestelijke ouderschap. Deze groei naar steeds meer Christusgelijkvormigheid kent geen einde in dit leven.

4:11-12. **Doel 6.** Rust de gelovigen toe tot dienstbetoon.

De nadruk ligt op de toerusting van iedere gelovige voor een specifieke taak in de wereldwijde Gemeente of daarbuiten. De toerusting wordt gedaan door de gelovigen die ‘specifieke gaven van toerusting’ (vers 11) ontvangen hebben. Sommigen van hen mogen deze toerustingstaak als een ambt uitoefenen.

⁷ **2 Timoteüs 1:13** Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn

⁸ **Titus 1:9** En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.

⁹ **Johannes 17:3** Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

'Een ambt' is een afkorting van 'ambacht': een openbare bediening of taak waartoe men door Christus en de oudsten van de gemeente geroepen en benoemd wordt om met bevoegdheid uit te voeren. Bv. oudste, diaken, zending, prediker, evangelist, herder, leraar, kringleider, jeugtleider, enz.

De 'ambten' zijn niet beperkt tot de leiders (de oudsten), omdat gewone leden van de gemeente ook een 'ambt' mogen bekleden. Maar alle ambten functioneren onder het toezicht van de leiders van de gemeente: de oudsten (de raad van oudsten).

Iedere gelovige behoort toegerust te worden voor een specifieke taak (een dienstbetoon is niet hetzelfde als een ambt). Iedere gelovige behoort zijn of haar taak uit te voeren in de wereldwijde Gemeente en daarbuiten: in zijn gezin, in de plaatselijke zelfstandige gemeente, in christelijke organisaties, in de maatschappij en zelfs in andere landen.

De gelovigen worden toegerust om evangelisatie te doen, discipelen te maken, te preken, onderricht te geven, pastorale zorg te verlenen, dienende taken te verrichten, steun te geven, te leiden, enz. Geen enkel lid behoort op een passieve wijze deel te hebben aan de gemeente. Ieder lid behoort uiteindelijk in het Lichaam te functioneren, namelijk met de roeping, de geestesgave(n) en de taak, waartoe Christus Zelf hem of haar roept, hoe klein of groot ook.

Op deze manier wordt de Gemeente (Kerk) een heel invloedrijke gemeenschap in de wereld! Gelovigen bouwen een gezond persoonlijk leven op, bouwen een goed huwelijk en gezin op, helpen om scholen, ziekenhuizen, kinderclubs en andere instellingen op te richten en uit te bouwen, bevorderen recht en gerechtigheid in de gemeenschap, schrijven goede artikelen en boeken, maken goede video's en films, ontwikkelen gezonde vrijetijdsbesteding, enz. Iedere gelovige kan Gods instrument zijn waardoor hij zijn Koninkrijk vestigt en uitbreidt in de harten en levens van andere mensen!

4:15-16. Doel 7. Richt de focus van de gelovigen steeds op Jezus Christus.

De nadruk ligt op Jezus Christus. De focus in de gemeente is niet de Heilige Geest, maar God in Jezus Christus (vgl. Johannes 16:13-15¹⁰).

De focus is niet de geestesgaven, maar de vrucht van de Geest (vgl. 1 Korintiërs 1:7¹¹ en 3:1-4¹²; Galaten 5:13-26¹³).

¹⁰ **Johannes 16:13-15** De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij—daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

De focus is niet de speciale functies of ambten¹⁴ (4:11), maar de taak om het Lichaam van Christus wereldwijd op te bouwen (4:12).

De focus is niet het heersen door een of ander leider (voorganger), maar de kudde van Christus te dienen (Matteüs 20:25-28¹⁵; 1 Petrus 5:1-4¹⁶).

De focus is niet theologische kennis (vgl. 4:14; 1 Korintiërs 8:1¹⁷; Lucas 10:26,28¹⁸), maar persoonlijke en

¹¹ **1 Korintiërs 1:7** en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

¹² **1 Korintiërs 3:1-4** Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2 Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, 3 want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 4 Wanneer de een zegt: 'Ik ben van Paulus,' en een ander: 'Ik van Apollos,' bent u dan niet als alle andere mensen?

¹³ **Galaten 5:13-26** Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

¹⁴ **ambt** = 'Een ambt' is een verkorting van 'ambacht': een openbare bediening of taak waartoe men door Christus en de oudsten van de gemeente geroepen en benoemd wordt om met bevoegdheid uit te voeren. Bv. oudste, diaken, zending, prediker, evangelist, herder, leraar, kringleider, jeugtleider, enz.

¹⁵ **Matteüs 20:25-28** Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn 28 – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

¹⁶ **1 Petrus 5:1-4** Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als mede-oudste 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houdt goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerschzuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.

¹⁷ **1 Korintiërs 8:1** Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.

¹⁸ **Lucas 10:26,28** Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Doe dat en u zult leven.'

vertrouwelijke kennis van Christus gebaseerd op de gezonde leer van het christelijke geloof (Titus 1:9¹⁹).

De focus is niet positie, maar Christusgelijkvormigheid (4:13).

De focus is niet op waarheid zonder liefde (dogmatisme) of liefde zonder waarheid (sentimentaliteit), maar op waarheid en liefde die je in elk opzicht naar Christus doen toegroeien (4:15).

De focus is niet organisatie, maar groeien en dienen als een organisme, waarvan Christus het Hoofd is (4:16).

De focus is Jezus Christus (Johannes 14:6²⁰; 16:14²¹; Handelingen 4:12²²; 1 Korintiërs 1:22-23²³; 1 Korintiërs 2:2²⁴; Filippenzen 3:7-16²⁵; Kolossenzen 1:15-18²⁶).

4. Praktische toepassingen.

a. Kleine groepen.

Verdeel de gemeente in kleine groepen en groeigroepen die elke week gedurende de week bijeenkomen (zie

¹⁹ **Titus 1:9** iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij in staat is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs

²⁰ **Johannes 14:6** Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

²¹ **Johannes 16:14** Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.

²² **Handelingen 4:12** Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

²³ **1 Korintiërs 1:22-23** ²² De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, ²³ maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.

²⁴ **1 Korintiërs 2:2** Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.

²⁵ **Filippenzen 3:7-16** ⁷ Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. ⁸ Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen ⁹ en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. ¹⁰ Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, ¹¹ in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

¹² Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. ¹³ Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. ¹⁴ Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. ¹⁵ Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. ¹⁶ In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

²⁶ **Kolossenzen 1:15-18** ¹⁵ Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:

¹⁶ in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen.

¹⁷ Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

¹⁸ Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:

Romeinen 16:5²⁷; Filemon 1:2²⁸). Zij vormen de kern van de plaatselijke gemeente. In een kleine groep (kring) kan elke gelovige een functie naar elkaar toe vervullen.

b. Workshops.

Organiseer een workshop naast de eredienst met kleine groepen rondom één onderwerp, bv. 'Wat is de Gemeente / Kerk volgens de Bijbel?' of 'Hoe behoort een gemeente geleid te worden volgens de Bijbel?' Organiseer geregelde workshops, want zij dragen bij tot de toerusting van de hele gemeente.

c. Wijkbijeenkomsten.

Organiseer elke tweede maand een kleinere wijkbijeenkomst in een huis, met zang, met Woord uitleg, met vragen aan de oudste van de wijk of een leraar, met bespreking en met gezelligheid. Zij dragen bij tot gemeenschap in de gemeente.

d. Pastorale zorg.

Verschuif de zorg voor elkaar van de oudsten naar de kleine groepen (1 Korintiërs 12:25-26²⁹) en de pastorale medewerkers. Zij dragen bij tot de zorg voor de gemeente.

e. Project.

Pak als kleine groep of als zelfstandige gemeente een project aan samen met andere christenen in de wijk of samen met andere zelfstandige gemeenten in stad of land. Wees als christenen 'het zout van de aarde' en 'het licht van de wereld' (Matteüs 5:13-16³⁰).

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

²⁷ **Romeinen 16:5** Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt.

²⁸ **Filemon 1:2** en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt.

²⁹ **1 Korintiërs 12:25-26** ²⁵ zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. ²⁶ Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

³⁰ **Matteüs 5:13-14** Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrappt. ¹⁴ Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.