

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen aanvaarden:

1. dat alle christenen geroepen worden om een discipel van Christus te worden.
2. dat een 'discipel' een volgeling van Christus is, die al doende van Hem leert en steeds in de specifieke kenmerken van een 'discipel' groeit. Een 'discipel' is een volwassen christen.

I. AANBIDDING (12min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar Gods stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is luisteren naar Gods stem.

Thema: Luisteren naar Gods stem.

Lees onderstaande uitleg voor of leg het uit in eigen woorden.

Aanbidding is niet alleen dingen zingen en bidden en doen, maar ook luisteren en opletten. Aanbidding is:

- a. bewust stil worden en je oefenen in het besef van Gods aanwezigheid.
- b. is geconcentreerd luisteren naar wat God tot je zegt wanneer je Gods Woord leest of hoort.
- c. is aandacht geven aan Gods Geest in je denken en hart.
- d. is opletten op Gods handelingen en leiding in je levensomstandigheden.
- e. is ook onderscheiden tussen waarheid en leugen. Terwijl een boze geest zonder of door een ander mens een leugen als 'een brandende pijl' op je ziel of geest afvuurt (Efeziërs 6:16¹), spreekt Gods Geest alleen de waarheid. Gods Geest zal nooit iets tegen je zeggen in strijd met Gods geopenbaarde Woord (de Bijbel) (Johannes 16:13²). Het is dus belangrijk dat je de subjectieve stem van je innerlijke geest steeds blijft toetsen aan de objectieve woorden van de Bijbel (1 Johannes 4:1-6³).

¹ Efeze 6:16 en draag bovenal het geloof als een schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

² Johannes 16:13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.

³ 1 Johannes 4:1-6 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dit is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die

3. Aanbidding.

Wees stil. Oefen je in het besef van Gods aanwezigheid. Luister dan naar het voorlezen van Lucas 6:20-45 met korte pauzes tussen elk paragraaf. Oefen je in het luisteren naar Gods stem. Vraag aan het eind iedereen wat hen aansprak.

Lucas 6:20-45 (GNB)

20 Hij liet zijn blik over zijn leerlingen gaan en zei: 'Gelukkig u die arm bent, want voor u is het Koninkrijk van God; 21 gelukkig u die nu honger lijdt, want God zal u verzadigen; gelukkig u die nu huilt, want u zult lachen; 22 gelukkig bent u als de mensen u haten, u buitensluiten, u lasteren en uw naam verachten omwille van de Mensenzoon. 23 Dans op die dag van blijdschap, want groot is uw beloning in de hemel. Ja, hun voorouders hebben niet anders gedaan met de profeten. 24 Maar wee u die rijk bent, want u hebt uw deel al; 25 wee u die nu overvloed hebt, want u zult honger lijden; wee u die nu licht, want u zult jammeren en huilen; 26 wee u als de mensen gunstig over u spreken, want zo hebben hun voorouders gesproken over de valse profeten.' Heb uw vijanden lief 27 'Tegen u die naar mij luistert, zeg ik: heb uw vijanden lief, wees goed voor wie u haten; 28 zegen wie u vervloeken, bid voor wie u uitschelden. 29 Als iemand u op de ene wang slaat, houd hem dan ook de andere voor; neemt iemand uw jas af, laat hem dan ook uw hemd nemen. 30 Als iemand u om iets vraagt, geef het hem, en als iemand iets van u neemt, vraag het niet terug. 31 Behandel de mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden. 32 Als u alleen uw vrienden liefhebt, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars hebben hun vrienden lief! 33 En als u alleen uw weldoeners goeddoet, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars doen dat! 34 En als u leent aan mensen van wie u hoopt iets terug te krijgen, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Zondaars lenen ook aan zondaars om evenveel terug te krijgen! 35 Nee, heb uw vijanden lief, wees goed voor ze en leen zonder iets terug te verwachten. Uw loon zal groot zijn, u zult kinderen zijn van de Allerhoogste. God Zelf is immers ook goed voor ondankbare en slechte mensen. 36 Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.' 37 'Oordeel niet en er zal niet over u geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; vergeef en u zal worden vergeven. 38 Geef en u zal gegeven worden; een goede, aangedrukte en

in de wereld heerst. 5 Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.

geschudde, ja, overlopende maat wordt in uw schoot geworpen! Want de maat die u voor anderen gebruikt, zal God voor u gebruiken.’

39 Ook vertelde hij deze gelijkenis: ‘Kan de ene blinde de andere leiden? Vallen ze dan niet allebei in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn meester. Maar als hij volleerd is, dan is hij gelijk aan zijn meester. 41 Wat kijkt u naar de splinter in het oog van uw broeder en de balk in uw eigen oog merkt u niet! 42 Hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Laat mij die splinter eens uit uw oog halen, terwijl u de balk in uw eigen oog niet ziet! Huichelaar die u bent! Verwijder eerst die balk uit uw eigen oog, dan ziet u pas scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen.’ 43 ‘Er is geen goede boom die slechte vruchten geeft en geen slechte boom die goede vruchten geeft. 44 Elke boom kun je kennen aan zijn vruchten. Want je plukt geen vijgen van een doornstruik en van een braamstruik haal je geen druiven. 45 Uit een goed mens komen alleen goede dingen. Hij put uit zijn goede hart, zijn voorraadkamer. Uit een slecht mens komen alleen slechte dingen. Hij put uit een slecht hart. Want zoals het hart is, zo spreken wij.’

II. INLEIDING THEMA (3min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Discipelen.

Lees voor of leg uit.

1. Een discipel is ‘een aanhanger’ van een leraar.

Filosofen als Socrates en Plato en godsdienstige leiders als Mozes (Johannes 9:28⁴), de Farizeeën en Johannes de Doper (Marcus 2:18⁵) hadden discipelen. Ook Jezus had een schare discipelen (Lucas 6:17⁶). De meest algemene betekenis van het woord ‘discipel’ is een aanhanger of iemand die zich associeert met zijn leraar. Zulke mensen zijn geïnteresseerd in wat een leraar biedt, maar niet in wat het kost.

2. Discipelen zijn volgelingen en leerlingen.

Ware discipelen van Jezus zijn veel meer dan aanhangers. Jezus roept hen om Hem te volgen en van Hem te leren. Zo volgden mensen uit verschillende sociale lagen Hem als student of leerjongen gedurende ongeveer drie jaren. Zij moesten eerst volgelingen en leerlingen zijn voordat zij leraren en toegeruste mentoren konden worden.

⁴ **Johannes 9:28** Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes.’

⁵ **Marcus 2:18** De leerlingen van Johannes en de Farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe, die hem vroegen: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’

⁶ **Lucas 6:17** Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon.

Een discipel leert door te observeren, te luisteren en na te bootsen. Hij leert terwijl hij navolgt. Hij ziet de levenstaak van Jezus Christus van dichtbij. Hij leert zowel van het onderricht als van het voorbeeld van Jezus Christus en zijn apostelen. En hij leert door oefening en ervaring.

3. Discipelen hebben een aantal specifieke kenmerken.

Hoewel alle christenen in het begin ‘discipelen’ werden genoemd, heeft het woord toch een specifieke betekenis in het onderricht van Jezus Christus. Jezus Christus leerde dat ware discipelen bepaalde specifieke kenmerken hadden.

Een ware discipel van Jezus Christus geeft aan Jezus Christus de eerste plaats in zijn/haar leven, leeft volgens zijn woorden, bidt volgens zijn wil, heeft anderen lief zoals Jezus liefheeft en draagt veel en blijvende vrucht in zijn / haar leven.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De kenmerken van een discipel (leerling)

- Dag 1 Lucas 6:39-49.
Een discipel leert van Jezus.
- Dag 2 Lucas 9:23-27.
Een discipel volgt Jezus, zijn kruis dragend.
- Dag 3 Lucas 9:57-62.
Een discipel volgt, niet achterom kijkend.
- Dag 4^{BS} Lucas 14:25-35.
Een discipel verkiest Jezus boven familie en bezittingen.
- Dag 5 Lucas 24:45-48.
Een discipel vertelt het evangelie.
- Dag 6 Matteüs 10:24-33.
Een discipel kan net als Jezus het lijden niet ontlopen.
- Dag 7 Matteüs 28:16-20.
Een discipel maakt anderen tot discipel.
- Dag 8 Johannes 8:31-36.
Een discipel blijft bij de woorden van Jezus.
- Dag 9 Johannes 13:34-35.
Een discipel heeft lief zoals Jezus.
- Dag 10 Johannes 15:5-8.
Een discipel draagt vrucht tot eer van God.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: De kenmerken van een discipel.

- Wat is een discipel?
- Wat is het kenmerk van een discipel m.b.t. zijn relatie tot Christus?
- Wat is het kenmerk van een discipel m.b.t. de Bijbel?
- Wat is het kenmerk van een discipel m.b.t. gebed?
- Wat is het kenmerk van een discipel m.b.t. andere christenen?
- Wat is het kenmerk van een discipel m.b.t. vrucht dragen?
- Wat is het kenmerk van een discipel m.b.t. gehoorzaamheid?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:

“Welk kenmerk van een discipel ontwikkel je in deze periode van je leven?” Bijvoorbeeld:

- Christus op de eerste plaats?
- Gehoorzaamheid in actie?
- Zijn Woord in je laten blijven?
- Bidden volgens zijn wil?
- Elkaar liefhebben als Christus?
- Veel en blijvende vrucht dragen?

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

DISCIPELEN

Lucas 9:23

Tegen allen zei Hij:
‘Wie achter Mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen
en dagelijks zijn kruis op zich nemen
en Mij volgen.’

Lucas 9:23 (NBV)

3. Repetitie van de Bijbelboeken.

Alle 27 boeken van het Nieuwe Testament

4 Evangeliën:

Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes.

1 geschiedenisboek:

Handelingen.

13 brieven van Paulus:

Romeinen, 1+2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs,
Filippenzen, Kolossenzen, 1+2 Tessalonicenzen,
1+2 Timoteüs, Titus, Filemon.

8 algemene brieven:

Hebreeën, Jakobus, 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes,
Judas.

1 apokalyps:

Openbaring.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Discipelschap in het Koninkrijk van God.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Lucas 14:25-35.

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde Zich tot hen en zei: 26 ‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met (Grieks en HSV: niet haat) zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en Mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: ‘Die man begon te bouwen, maar het kaarwei afmaken kon hij niet.’

31 En welke koning die erop uittrekt om met een ander koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt?

32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.

33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

34 Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? 35 ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!

2. Nadruk

(Dit moet de kringleider NIET aan de groepsleden zeggen, maar dit moeten de groepsleden zelf ontdekken).

- Een discipel berekent eerst de kosten van discipelschap voordat hij kiest.

- b. Maar een discipel moet kiezen: vóór of tegen Christus.
Neutraliteit ten opzichte van Christus is niet mogelijk!

3. Uitleg voor de kringleider (de gelijkenis methode).

[Stap 1] Begrijp het verhaal van de gelijkenis.

Er zijn drie gelijkenissen.

- (1) De gelijkenis van de overhaastige (onbezonnen) bouwer (14:28-30).
- (2) De gelijkenis van de roekeloze koning (14:31-32).
- (3) De gelijkenis van het zout dat zijn kracht verliest (14:34-35).

[Stap 2] Bestudeer de context van de gelijkenis en bepaal de elementen van de gelijkenis.

De context van de gelijkenissen (14:25-27) en de uitleg of toepassing van de gelijkenissen (14:33-35) bestaan uit onderricht over 'de kenmerken van een discipel'.

De kenmerken van een discipel zijn als volgt:

14:26.

Een ware discipel van Jezus Christus is helemaal toegewijd aan Jezus Christus. 'Haten' betekent hier niet iets negatiefs als 'niet houden van', 'een afschuw hebben van' of 'verlaten', maar iets neutraals als 'minder voorkeur hebben voor', 'niet op de eerste plaats in je leven zetten' (vgl. Matteüs 10:37⁷).

Een discipel heeft Jezus Christus lief boven alle anderen. Als je een keus moet maken tussen gehoorzaamheid aan een familielid of Christus, dan moet je de wens van het familielid verwerpen.

De hoogste loyaliteit van een discipel is aan Christus en geen andere relatie mag daarvoor in de plaats komen!

Een discipel kiest onvoorwaardelijk voor Jezus Christus als zijn Heer en Leidsman. Hij maakt alle andere loyaliteiten en relaties ondergeschikt aan zijn toewijding aan Jezus Christus. Jezus Christus moet altijd in alles de eerste plaats hebben (Kolossenzen 1:18⁸)! Een discipel geeft voorkeur aan Jezus Christus boven zijn ouders, boven zijn gezinsleden, boven zijn regering, boven zijn vrienden en boven zijn eigen persoonlijke wensen en ambities!

14:27.

Een ware discipel van Jezus Christus offert zijn eigen ambities en veiligheid op om Jezus Christus te volgen. Hij draagt zijn eigen 'kruis' achter Jezus Christus aan. Dat wil zeggen, hij besluit voor offervaardigheid en hij aanvaardt de

verwerping en het lijden, dat hoort bij een toegewijd gelovige in Christus.

14:33.

Een ware discipel van Jezus Christus is bereid om al zijn bezittingen, relaties, ambities en verplichtingen prijs te geven als het nodig is om een discipel van Jezus Christus te worden of te blijven. Als hij een keus moet maken tussen een bepaalde relatie, ambitie of bezit en het volgen van Jezus Christus, dan kiest hij voor het volgen van Jezus Christus. Als je een keus moet maken tussen het hebben van bezittingen, macht, roem, eer, succes en het vermijden van schande enerzijds en het volgen van Christus anderzijds, dan moet je die bezittingen, macht, roem, eer, succes en het vermijden van schande verwerpen.

De hoogste loyaliteit van een discipel is aan Christus en geen bezit, macht, roem, eer of succes mag dat verplaatsen!

14:34-35.

Een ware discipel van Jezus Christus is "zout dat zijn kracht niet verliest". Zout is een substantie dat bederf tegengaat, wonden reinigt of voedsel smaak geeft.

Ware volgelingen van Jezus Christus zijn als 'werkzaam zout'. Zij strijden tegen het morele en geestelijke bederf in hun maatschappij. Zij brengen genezing en herstel aan gekwetste en gebroken mensen om hen heen. En zij geven smaak aan alle relaties en activiteiten, waaraan zij deel hebben.

Formele, wettische godsdienst van Farizeeën en wetgeleerden die hun eigen meningen en mensgemaakte regels op religieus gebied opleggen, is echter als "zout, dat zijn kracht verloren heeft". Mensgemaakte godsdiensten zijn 'zoutloos'. De mensen die ze verzinnen of aanhangen zullen buiten het Koninkrijk van God geworpen worden (vgl. Matteüs 8:12⁹).

[Stap 3] Identificeer de relevante details in de verhalen van de gelijkenissen.

14:28-30.

Het besluit om een toren te bouwen wordt als illustratie gebruikt bij het besluit om een discipel van Jezus Christus te worden. Zo een besluit heeft consequenties voor jouw eer en die van Jezus Christus.

Eerst zitten en de kosten berekenen voordat je kiest is de belangrijkste boodschap van deze gelijkenis. Je moet de kosten overwegen!

⁷ **Matteüs 10:37** Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.

⁸ **Kolossenzen 1:18** Hij is ook het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong (van de schepping) is hij, eerstgeborene (de eerste die opstond) van de doden, om in alles de eerste te zijn.

⁹ **Matteüs 8:12** (HSV). en de kinderen van het Koninkrijk zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal men jammeren en tandenknaarsen.

14:31-32.

Een koning die met een groot leger tegen een andere koning optrekt met een veel kleiner leger staat voor de almachtige Jezus Christus die in aantocht is en tegen jou optrekt om je voor Hemzelf te winnen of desnoods je te verslaan en te overwinnen!

Eerst zitten en je kansen overwegen, maar dan zo snel mogelijk handelen, is de belangrijkste boodschap van de tweede gelijkenis. Je moet kiezen!

[Stap 4] Identificeer de belangrijkste boodschappen van deze twee gelijkenissen.

Een gelijkenis heeft maar één boodschap. Alle drie gelijkenissen leren ons over ‘discipelschap in Gods Koninkrijk’.

a. De boodschap van de gelijkenis van de overhaastige (onbezonnen) bouwer (14:28-30) is als volgt:

Jij bent verantwoordelijk om de kosten van discipelschap te berekenen.

Jij moet rekenen voordat jij gaat volgen.

Jij moet goed kijken voordat jij springt.

b. De boodschap van de gelijkenis van de roekeloze koning (14:31-32) is als volgt:

Jij bent verantwoordelijk vóór of tegen discipelschap te kiezen.

Jij mag je kansen overwegen, maar je moet kiezen voordat het te laat is.

Jij moet handelen!

Jij moet springen!

De enige keus, die mensen hebben, is om zich van harte aan Jezus Christus te onderwerpen of ten onder te gaan; om verlost te worden of verdoemd te worden; om een discipel van Jezus Christus te worden of buiten het Koninkrijk van God geworpen te worden!

Neutraliteit ten opzichte van Jezus Christus is niet mogelijk!

Jezus Christus komt om te zoeken en te behouden wat verloren is (Lucas 19:10). Maar wie Hem verwerpt wordt verpletterd (Matteüs 21:44¹⁰). Jezus Christus is nu reeds in aantocht! Je zult Hem tegenkomen voor het beslissende moment, hetzij wanneer je sterft (dus al gauw), hetzij bij zijn terugkomst – wat ook al het eerst plaatsvindt.

De boodschap van de hele Bijbel heeft steeds te maken met Gods woorden en daden m.b.t. de verlossing van gelovigen en het oordeel van ongelovigen.

¹⁰ **Matteüs 21:44** Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.

c. De boodschap van de gelijkenis van het zout dat zijn kracht verliest (14:34-35) is als volgt:

Jij bent verantwoordelijk zout te zijn dat zijn kracht niet verliest.

Jij moet bederf in de wereld tegengaan, wonden van andere mensen reinigen, smaak geven aan de smakeloze wereld.

Ware volgelingen van Jezus Christus zijn als ‘werkzaam zout’. Zij strijden tegen het morele en geestelijke bederf in hun maatschappij. Zij brengen genezing en herstel aan gekwetste en gebroken mensen om hen heen. En zij geven smaak aan alle relaties en activiteiten, waaraan zij deel hebben.

Discipelschap is een van de grondliggende kenmerken van Gods Koninkrijk. Een discipel heeft de kosten van het volgen van Jezus berekend; hij is al begonnen te volgen en hij heeft steeds invloed in mensen om hem heen.

[Stap 5] Check de boodschap met kruisverwijzingen.

a. **Matteüs 10:37**¹¹. Jezus Christus behoort de eerste en belangrijkste plaats in je leven te hebben.

b. **Matteüs 10:38**¹². Je behoort bereid te zijn ter wille van Christus te lijden.

c. **Matteüs 5:14-16**¹³. Je bent het zout van de aarde en het licht van de wereld vooral door je goede werken.

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

¹¹ **Matteüs 10:37** Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.

¹² **Matteüs 10:38** Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.

¹³ **Matteüs 5:14-16** Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 man steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.