

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen:

1. begrijpen dat Jezus Christus persoonlijke omgang met hen heel belangrijk vindt.
2. dagelijks stille tijd te houden.

I. AANBIDDING (14 min.)**1. Gebed.**

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is doelbewust je vreugde en voldoening zoeken bij de God van de Bijbel.

Thema: Je vreugde zoeken bij de Heer.

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen met elkaar.

Psalm 37:4-6.

4 Zoek je vreugde bij de Heer, dan vervult Hij iedere wens. 5 Leg je leven in zijn handen, vertrouw op Hem, hij stelt je niet teleur. 6 Hij zal het voor je opnemen, Hij zal je recht doen; je zult stralen als het morgenlicht, als de zon midden op de dag.

- a. "Wanneer belooft God de wensen van je hart te geven?"
 - b. "Wanneer en hoe zoek jij je vreugde bij de Heer?"
- Denk* met elkaar na over praktische voorbeelden.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als de Ene die de eerste en hoogste plaats in je hart en leven wil hebben.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:
Stille tijd.

Lees onderstaande uitleg voor of leg het uit in eigen woorden.

Jezus roept en klopt op de deur van ons hart en leven om bij ons binnen te komen ten einde elke dag daarna met ons om te gaan (Openbaring 3:20¹).

Er zijn verschillende manieren om stille tijd te houden. Vandaag houden wij stille tijd door 'de uitgekozen bijbelvers' methode. We gaan doelbewust een bijbelvers

¹ **Openbaring 3:20** Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

uit de gelezen bijbelgedeelte kiezen en leren hoe om daarop te reageren. We kiezen een bijbelvers met een of ander waarheid die ons aanspreekt en leer dan hoe om over dat waarheid na te denken en daarna daarop te reageren in gebed. In deze methode leren we ook niet alleen voor onszelf te bidden, maar ook voor anderen.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Omgaan met God

- Dag 1 Psalm 1:1-6.
De twee wegen.
- Dag 2 Psalm 5:2-4.
Stille tijd is een tweegesprek.
- Dag 3 Psalm 16:1-11.
Geen goed buiten God.
- Dag 4 Psalm 18:26-37.
God oefent mij voor de strijd.
- Dag 5 Psalm 23:1-6.
De Heer is mijn Herder.
- Dag 6^{BS} 1 Tessalonicenzen 1:1-10.
De ware God dienen.
- Dag 7 Psalm 25:8-15.
Vertrouwelijke omgang met de Heer.
- Dag 8 Psalm 27:4-10.
Eén ding zoek ik.
- Dag 9 Psalm 34:8-19.
De Engel van de Heer (Christus) waakt over je.
- Dag 10 Psalm 40:2-4.
De Heer trekt je op uit de modder.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Stille tijd: waarom en hoe?

- a. Waarom zegt Jezus dat Hij met je wilt eten?
- b. Wat was het voorbeeld van Jezus Zelf en dat van koning David?
- c. Wat zijn de 5 stappen waardoor je d.m.v. je uitgekozen bijbelvers stille tijd houdt met God?

2. Toewijding

Laat de kringleden zichzelf onderzoeken of over de volgende vragen nadenken en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- “Hoe belangrijk vind jij stille tijd?”
- “Wanneer kun jij het beste stille tijd houden?”

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van nieuw vers.

Verduidelijk het memorisatievers.

STILLE TIJD Openbaring 3:20

Ik sta voor de deur en klop aan.
Als iemand mijn stem hoort
en de deur opent,
zal Ik binnenkomen,
en We zullen samen eten,
Ik met hem en hij met Mij.

Openbaring 3:20 (NBV)

VI. PRAKTISCHE OEFENING (45 min.)

Thema: Omgaan met God

1. Bijbelgedeelte voor stille tijd.

Gebruik de uitgekozen bijbelvers methode voor stille tijd en houdt met de hele kring stille tijd uit:

1 Tessalonicenzen 1:1-10.

Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente van Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede.

2 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3 en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt (GNB: uw geloof dat uit uw daden blijkt), hoe krachtig uw liefde is (GNB: uw onvermoeibare liefde) en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer (GNB: uw onwrikbare hoop op onze Heer Jezus Christus).

4 God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen: 5 Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren (GNB: u weet zelf hoe wij bij u optraden en hoe we uw belang op het oog hadden). 6 U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het Woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. 7 Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. 8 Want het Woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklink buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; 9 iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om Hem, de levende en ware God, te dienen 10 en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.

2. De vijf stappen van de uitgekozen bijbelvers methode voor stille tijd.

- Bid om je hart voor te bereiden
- Lees het Bijbelgedeelte
- Kies elk een bijbelvers die je aanspreekt
- Overdenk je uitgekozen bijbelvers – door over de betekenis van de woorden na te denken, door met God erover te praten, door het aan je eigen leven en de wereld om je heen te relateren en door de belangrijkste gedachten op te schrijven.
- Bid kort de gedachten uit je uitgekozen bijbelvers voor de volgende mensen:
 - voor jezelf.
 - voor een familie lid.
 - voor iemand nabij (in je buurt, stad, kerk, school of werk).
 - voor iemand ver weg (in een andere stad of land).

3. Uitleg voor de kringleider.

1:1

Silvanus heet ook Silas (Handelingen 17:1-4) en was een teamlid van Paulus tijdens de tweede zendingsreis (2 Korintiërs 1:19²).

Het woord ‘gemeente’ of ‘kerk’ (Grieks: ekklesia) betekent mensen die God uitgekozen heeft en uit de duisternis tot zijn licht geroepen heeft (1 Petrus 2:9³). Zij vormen samen

² 2 Korintiërs 1:19 De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja.

³ 1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

een gemeenschap of gemeente die functioneert als een lichaam (1 Korintiërs 12:12-13⁴).

Het woord 'Heer' (Grieks: kurios) is de Griekse vertaling voor het Hebreeuwse woord JaHWeH, dat met HEER of HERE vertaald wordt in het Nederlands. In Marcus 1:1-3⁵ bereidt Johannes de Doper de weg voor de komst van 'de HEER', namelijk, voor Jezus Christus!

'Genade' betekent Gods kosteloze gave van verlossing en hemelse zegeningen.

'Vrede' betekent dat God de vijandschap tussen Hem en de christenen weggenomen heeft en dat Hij hun gebrokenheid weer helemaal herstelt zodat zij worden wat Hij wil dat zij worden.

1:2

"Wij danken ..., wij bidden". Christenen bidden met elkaar voor anderen (bv. in een bidstond).

1:3

"Het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop". De nadruk ligt niet op de woorden 'geloof, liefde en hoop', maar op de woorden 'uw werk, uw inspanning en uw volharding'!

Hun *werk* komt voort uit geloof, wordt uitgevoerd door geloof en toont hun geloof! Hun *inspanning* komt voort uit liefde, wordt gestimuleerd door liefde en manifesteert hun liefde! Hun *volharding* komt voort uit hoop (verwachting), wordt geïnspireerd door hoop en bewijst hun hoop!

En wie ziet hun werk, inspanning en volharding de hele tijd? God! Wat zij doen is steeds zichtbaar voor God (Hebreeën 4:13⁶)!

1:4 Uitverkiezing

Paulus, Silas en Timoteüs weten dat de christenen in Tessalonica uitverkoren zijn, omdat dat blijkt uit hun werk, inspanning en volharding; uit de kracht van de Heilige Geest in hun midden; uit hun groei en uit hun betrokkenheid bij de uitbreiding van het evangelie!

⁴ **1 Korintiërs 12:12-13** 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

⁵ **Marcus 1:3** Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"

⁶ **Hebreeën 4:13** Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

Het is dus niet waar dat christenen nooit kunnen weten wie 'uitverkoren' zijn.

a. *Uitverkiezing is niet hetzelfde als 'van te voren weten'.* Uitverkiezing betekent niet dat God alleen maar van te voren weet wie in Hem gaat geloven⁷. De uitverkiezing is niet gebaseerd op Gods vooruitziende blik op het geloof en werken van mensen. Geen mens kan zich tegenover God op iets beroemen (1 Korintiërs 1:27-29⁸; 4:7⁹; Efeziërs 1:4-5¹⁰; 2:8-9¹¹).

b. *Uitverkiezing is Gods soevereine voorrecht en is onvoorwaardelijk.*

Iemand word een kind van God, niet op grond van zijn afkomst (ouders), maar op grond van Gods soevereine belofte (Romeinen 9:6-9¹²).

Iemand word een kind van God, niet op grond van zijn daden, maar op grond van Gods voornemen, die naar zijn verkiezing is, en Gods soevereine roeping (HSV: Romeinen 9:10-13¹³).

Iemand wordt een kind van God, niet op grond van zijn (vrije) wil of inspanning, maar op grond van Gods soevereine wil en barmhartigheid (Romeinen 9:14-18¹⁴).

⁷ **Romeinen 8:29** in GNB vertaling

⁸ **1 Korintiërs 1:27-29** 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

⁹ **1 Korintiërs 4:7** Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom scheidt u dan op alsof u het zelf verworven hebt?

¹⁰ **Efeziërs 1:4-5** 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,

¹¹ **Efeziërs 2:8-9** 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

¹² **Romeinen 9:6-9** 6 God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, 7 niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: 'Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.'

8 Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. 9 Als iets een belofte is dan zijn het deze woorden: 'Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon.'

¹³ **Romeinen 9:10-13** 10 Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak zwanger van een tweeling, 11-12 en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: 'De oudste zal de jongste dienen.' Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept.

12 [11-12] 13 Zo staat er ook geschreven: 'Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat.'

¹⁴ **Romeinen 9:14-18** 14 Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. 15 Hij zegt immers tegen Mozes: 'Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.' 16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. 17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: 'Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht

Uitverkiezing is niet beperkt tot de niet-Joden, want in elke generatie heeft God ook een overblijfsel uit de Joden uitverkoren (Romeinen 11:5¹⁵).

Uitverkiezing heeft te maken met individuen (Romeinen 16:13¹⁶). Het sluit hen in Jezus Christus in zodat zij als Hoofd en Lichaam onafscheidelijk zijn (vgl. Efeziërs 1:4,13-14,22-23¹⁷).

c. Uitverkiezing is volkomen rechtvaardig.

God is volkomen rechtvaardig. Ook zijn uitverkiezing is volkomen rechtvaardig. Maar alle mensen zijn van nature onrechtvaardig (zondig) en verdienen niets, ook niet om uitverkoren (en dus gered) te worden!

Al bij de zondeval hebben alle mensen door hun verbondenheid met Adam de mogelijkheid verloren op grond van hun eigen wil en werken voor God gerechtvaardigd te worden (Romeinen 5:12,18a¹⁸)! Van nature onderwerpt geen enkel mens zich aan God en zijn Woord en hij kan dat ook niet (Romeinen 8:7-8¹⁹)! Van nature zijn alle mensen al bij voorbaat veroordeeld (Johannes 3:18²⁰). Gods toorn rust op hen (Johannes 3:36²¹). En zij zullen verdoemd worden (Matteüs 25:46; Romeinen 8:1; Openbaring 21:8²²). Zelfs hun beste

te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.' 18 Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil.

¹⁵ **Romeinen 11:5** Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft.

¹⁶ **Romeinen 16:13** Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is.

¹⁷ **Efeziërs 1:4,13-14,22-23** 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

¹⁸ **Romeinen 5:12,18a** (Grieks) 12 Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want allen hebben eens en voor altijd gezondigd. 18a Kortom, zoals de overtreding van een enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld ...

¹⁹ **Romeinen 8:7-8** 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.

²⁰ **Johannes 3:18** Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

²¹ **Johannes 3:36** Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

²² **Openbaring 21:8** Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.

werken schieten altijd tekort aan Gods eis van volmaaktheid (Galaten 3:10²³; Jakobus 2:10²⁴).

Maar als iemand tot geloof in Jezus Christus komt, dan wordt hij van zijn zonden vrijgesproken en van Gods toorn verlost (HSV: Romeinen 5:9,17²⁵)!

Zelfs al zou God geen enkel mens uitkiezen verlost te worden, dan zou God nog volkomen rechtvaardig zijn. God heeft de uitverkiezing niet afhankelijk gesteld van enig iets dat de mens is of doet. God is de Schepper en evenals een pottenbakker heeft Hij de soevereine vrijheid sommige schepselen te bestemmen om in zijn heerlijkheid te delen en anderen te bestemmen voor de ondergang. God heeft het soevereine recht te beslissen wie Hij uitkiest en wie niet (Romeinen 9:19-24²⁶).

d. Uitverkiezing sluit Gods hele verlossingswerk in.

De uitverkiezing sluit de rechtvaardiging, heiliging en uiteindelijke verheerlijking van de uitverkorenen in (Romeinen 8:29-30²⁷)!

Het goede werk dat God in iemand is begonnen zal Hij zeker voltooiën (Filippenzen 1:6²⁸; vgl. Johannes 5:24²⁹; 10:28³⁰).

²³ **Galaten 3:10** Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.

²⁴ **Jakobus 2:10** Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.

²⁵ **Romeinen 5:9,17** 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

²⁶ **Romeinen 9:19-24** 19 Maar nu zult u vragen: 'Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?' 20 Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: 'Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?' 21 Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? 22 God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. 23 En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. 24 Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken,

²⁷ **Romeinen 8:29-30** 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

²⁸ **Filippenzen 1:6** Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooiën op de dag van Christus Jezus.

²⁹ **Johannes 5:24** Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

³⁰ **Johannes 10:28** Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

e. *Uitverkiezing sluit de verantwoordelijkheid van de gelovige in.*

De uitverkiezing van God staat nooit tegenover de verantwoordelijkheid van de mens. De uitverkiezing sluit de verantwoordelijkheid van de gelovige niet uit, maar juist in!

De volgende stelling is niet waar: "Wanneer iemand uitverkoren is, dan is hij behouden ongeacht of hij in Jezus Christus gelooft, ongeacht hoe hij leeft en ongeacht of hij de vruchten van de Heilige Geest draagt". Zo een mens kan nooit zekerheid van verlossing hebben!

Omdat de gelovigen uitverkoren zijn, spannen zij zich des te meer in hun roeping en uitverkiezing waar te maken (2 Petrus 1:8-11³¹)!

Uitverkiezing is niet alleen tot behoudenis (verlossing), maar sluit elk aspect van het christenleven in.

Uitverkiezing wordt echt zichtbaar in de levens van de uitverkoren:

- zij groeien en bloeien en dragen vrucht in hun eigen leven (1 Tessalonicenzen 1:3-4³²)
- zij zijn samen met anderen betrokken in de Grote Opdracht (1 Tessalonicenzen 1:7-8³³)
- zij volharden zelfs in verdrukkingen (Matteüs 24:24³⁴; vgl. Openbaring 2:11)
- zij zijn uitverkoren tot een geheiligd leven (Efeziërs 1:4³⁵; Kolossenzen 3:12-15³⁶)

³¹ **2 Petrus 1:8-11** 8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9 Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. 10 Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val 11 en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.

³² **1 Tessalonicenzen 1:3-4** 3 en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. 4 God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen:

³³ **1 Tessalonicenzen 1:7-8** 7 Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. 8 Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen;

³⁴ **Matteüs 24:24** Want er zullen valse messianen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.

³⁵ **Efeziërs 1:4** In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

³⁶ **Kolossenzen 3:12-15** 12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

- zij zijn uitverkoren om te dienen (Kolossenzen 3:16-17³⁷; Handelingen 9:15-16³⁸)
- en zij zullen de volkomen verlossing verkrijgen (Romeinen 8:29-30; 11:7,29³⁹; 2 Timoteüs 2:19⁴⁰)

Dus, de uitverkiezing is niet een abstract, filosofisch begrip of onbegrijpelijk theologisch dogma, maar beïnvloed elk aspect van het leven, is effectief en onveranderlijk.

f. *Uitverkiezing is eeuwig en in de tijd.*

De uitverkiezing van Christus (1 Petrus 1:20⁴¹) en van gelovigen (Efeziërs 1:4) is eeuwig en geschied vóór de schepping van de wereld, vóór de tijden van de eeuwen (2 Timoteüs 1:9 HSV⁴²).

Uitverkiezing wordt een werkelijkheid (een werkelijke ervaring) in de tijd (menselijke geschiedenis) wanneer God mensen door de verkondiging van het evangelie roept (2 Tessalonicenzen 2:13-14⁴³) gehoorzaam te worden aan het christelijke geloof (Romeinen 1:5⁴⁴). Dan worden zij uit de vijandige wereld uitgekozen (Johannes 15:19 HSV⁴⁵).

Gods uitverkiezing en roeping is altijd effectief (Romeinen 9:11-12⁴⁶; vgl. Romeinen 1:6-7)! God geeft de mensen die

³⁷ **Kolossenzen 3:16-17** 16 Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

³⁸ **Handelingen 9:15-16** 15 Maar de Heer zei: 'Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.

³⁹ **Romeinen 11:7,29** 7 Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt; alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam,

29 De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.

⁴⁰ **2 Timoteüs 2:19** Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: 'De Heer weet wie hem toebehoren' en 'Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan'.

⁴¹ **1 Petrus 1:20** Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.

⁴² **2 Timoteüs 1:9** (HSV) Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.

⁴³ **2 Tessalonicenzen 2:13-14** 13 Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.

⁴⁴ **Romeinen 1:5** Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen –

⁴⁵ **Johannes 15:19** (HSV) Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

⁴⁶ **Romeinen 9:11-12** en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: 'De oudste zal de jongste

hij uitkiest aan Jezus Christus en Jezus Christus schenkt hen eeuwig leven (Johannes 6:44,37⁴⁷; 17:2⁴⁸). “Geen van hen die U (God) Mij (Jezus Christus) gegeven hebt, heb Ik verloren laten gaan” (Johannes 17:9)!

g. Uitverkiezing wordt door Jezus en Paulus geleerd.

Uitverkiezing wordt niet alleen door Paulus geleerd, maar ook door Jezus Christus (Johannes 6:39,44; 10:11,14, 27-28⁴⁹; 17:2,6,9,11-12,24⁵⁰).

De uitverkorenen worden ook ‘broeders’ genoemd (1 Tessalonicenzen 1:4), een woord dat mannen zowel als vrouwen insluit.

1:5

Waarschijnlijk werden de jonge christenen in Tessalonica aangevallen door een sekte van zogenaamde ‘christenen’ die probeerden alle christenen te dwingen de Joodse wetten te onderhouden (Handelingen 15:1⁵¹).

Paulus spoort de jonge christenen in de stad Tessalonica aan om niet toe te laten dat deze vijanden hun geloof ondermijnen. Hij verzekert hen dat wat er met hen gebeurd is, bewijst dat zij echt door God uitverkoren zijn!

Het volgende is met hen gebeurd: zij zijn tot geloof gekomen. Hun werken, inspanningen en volharding kwamen duidelijk voort uit hun geloof, hun liefde en hun

dienen.’ Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept.

⁴⁷ **Johannes 6:44,37** (HSV) Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag.

⁴⁸ **Johannes 17:2** Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.

⁴⁹ **Johannes 10:11,14,27-28** 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

⁵⁰ **Johannes 17:2,6,9,11,12,24** 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.

24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.

⁵¹ **Handelingen 15:1** Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered.

hoop. Zij gingen het voorbeeld van Paulus, Silas en Timoteüs navolgen. En zij gingen op hun beurt het evangelie aan anderen verkondigen.

De ‘kracht’ van het evangelie wordt nooit uitgeoefend met wereldse wapens en heilige oorlogen, maar met geestelijk ‘dynamiet’ om enerzijds de afgodendienst op te blazen en anderzijds deze mensen tot de levende God te keren.

In de bediening van Paulus en zijn medewerkers werkte de Heilige Geest op een duidelijk zichtbare wijze in de harten van mensen.

De bediening van Paulus was enerzijds de verkondiging van Gods Woord en anderzijds een zichtbaar voorbeeld geven dat anderen kunnen navolgen. Zijn christelijke levensstijl was aantrekkelijk en navolgbaar.

1:6

De gelovigen in Tessalonica gingen het voorbeeld van Paulus en zijn medewerkers navolgen en op deze wijze werden zij navolgers (discipelen) van de Heer Jezus Christus Zelf. Ook zij verdroegen de verdrukkingen met de blijdschap van de Heilige Geest.

1:7-10

Op hun beurt werden zij voorbeelden voor anderen in hun eigen provincie Macedonië en zelfs in de naburige provincie Achaje en uiteindelijk in de hele aan hun bekende wereld. Overal vertelden mensen hoe de gelovigen in Tessalonica zich hadden bekeerd en hoe zij zich in hun leven gingen richten op Jezus Christus.

VII GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

Herinner iedereen eraan om een notitieboek voor stille tijd aan te schaffen.