

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen te geloven:

1. dat God specifieke zekerheden belooft aan christenen
2. dat zij zich daarom bewust moeten oefenen met deze zekerheden te leven.

I. AANBIDDING (14 min.)**1. Gebed.**

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is je toewijden bewust bij God te schuilen.

Thema: Bewust schuilen bij God.

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen met elkaar.

Psalm 91:1-16.

1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting (GNB: U bent mijn schuilplaats), mijn God, op U vertrouw ik.'

3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, 4 Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht (GNB: onder zijn hoede ben je veilig), zijn trouw is een veilig schild (GNB: zijn trouw is een schild, een pantser).

5 De verschrikking van de nacht hoeft je niet te vrezen (GNB: je niet bang te zijn voor gevaren 's nachts), ook de pijn niet die overdag op je afvliegt, 6 noch de pest die rondwaart (GNB: rondsluip) in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7 Al vallen er duizend aan je linkerkant en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen (GNB: Al vallen er doden, links en rechts, bij duizenden en tienduizenden, jij blijft ongedeerd). 8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10 zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. (GNB: Rampen zullen je niet treffen, geen plaag teistert je huis).

11 Hij vertrouwt je aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. 12 Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 13 Leeuw en adder zul je vertrapen, roofdier en slang vermorzelen.

14 'Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. (GNB: De Heer Zelf zegt: 'Omdat hij van Mij houdt, red Ik hem; omdat hij Mij kent, breng Ik hem in veiligheid). 15 Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, (GNB: Als hij Mij te hulp roept, antwoord Ik hem. Als hij in het nauw zit, sta Ik hem bij. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen). 16 je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.'

a. **Vers 1-4.**

Hoe wordt het schuilen bij God omschreven?

b. **Vers 5-8.**

Wat wordt beloofd aan degene die bij God schuilt?

c. **Vers 9-13.**

Wie gebruikt God om je te beschermen?

d. **Vers 14-16.**

Wat wordt beloofd aan degene die veel van God houdt?

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als de Een bij wie je mag schuilen en bij wie je volkomen veilig kan voelen.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Zekerheid.

Lees onderstaande uitleg voor of leg het uit in eigen woorden.

Het christelijke geloof heeft met zekerheid te maken. 'Geloof' is de zekerheid dat de dingen, die God in de Bijbel beloofd heeft en waarop christenen hopen en naar uit zien, ook werkelijk zullen gebeuren!

Wanneer christenen 'geloven' bewijzen zij dat zij werkelijkheden zien, die gewone mensen niet kunnen zien (Hebreeën 11:1,13,27¹).

Het christelijk geloof is niet gebaseerd op twijfelachtige mogelijkheden of op toeval of het lot, maar is gebaseerd op absolute zekerheden. En deze absolute zekerheden worden door niemand minder dan God Zelf beloofd.

¹ **Hebreeën 11:1,13,27** (GNB) Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. 13 In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te krijgen wat God hun beloofd had. Maar uit de verte hebben ze het gezien en begroet. Ze zijn ervoor uitgekomen, dat ze op aarde vreemdelingen waren, tijdelijke bewoners. 27 Door zijn geloof heeft hij Egypte verlaten; hij was niet bang voor de woede van de koning. Het was alsof hij de onzichtbare God zag, en daarom zette hij door

Alleen de God die Zich in de Bijbel door de profeten en door Jezus Christus openbaart geeft dergelijke absolute zekerheden!

In de studie staan vijf belangrijke zekerheden, waarmee elke christen zou moeten leven.

Ze geven je zo'n goeie start:

- zekerheid van verlossing;
- zekerheid van verhoord gebed;
- zekerheid van overwinning;
- zekerheid van vergeving;
- zekerheid van Gods leiding.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Zekerheden

- Dag 1 Johannes 10:24-30.
God laat je nooit meer los!
- Dag 2 Hebreëen 8:12.
God rekent af met je zonden (zie ook Jesaja 43:25; 44:22; Micha 7:18-19).
- Dag 3 Hebreëen 4:14-17.
God helpt je precies als je het nodig hebt wanneer je bidt.
- Dag 4 Psalm 32:8-9.
God belooft je te leren welke weg je moet gaan (zie ook Psalm 143:8-10).
- Dag 5^{BS} 2 Timoteüs 1:3-14.
God is bij machte te bewaren wat jij aan Hem hebt toevertrouwd (alternatieve vertaling).
- Dag 6 Romeinen 8:31-39.
Met God voor je ben je méér dan een overwinnaar!
- Dag 7 1 Johannes 5:14-15.
God verhoort je als je vrijmoedig bidt naar Gods wil.
- Dag 8 1 Petrus 1:3-7.
God voltooit wat Hij begint (zie ook Filippenzen 1:6).
- Dag 9 Jesaja 43:1-2.
God is je Redder uit de strijd (zie ook Openbaring 17:14).
- Dag 10 Johannes 5:24-29.
Je bent al geestelijk opgestaan en zal ook lichamelijk opstaan.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: De vijf christelijke zekerheden.

- Waarom is zekerheid van verlossing belangrijk? Wat is het effect als iemand geen zekerheid van verlossing heeft?
- Hoe verklaar je het feit dat je soms niet krijgt waarvoor je bidt?
- Wat is nu het geheim van overwinning over verzoeken?
- Waarom is zekerheid van vergeving belangrijk? Wat is het effect als iemand geen zekerheid van vergeving heeft?
- Vertel aan elkaar hoe God je geleid heeft.

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:

“Waarom zijn de vijf christelijke zekerheden zo belangrijk voor mijn leven?”

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

ZEKERHEID

Filippenzen 1:6

Ik ben ervan overtuigd
dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is,
het ook zal voltooien
op de dag van Christus Jezus

Filippenzen 1:6 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: God is bij machte mijn pand (HSV) te bewaren.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

2 Timoteüs 1:3-14.

3 Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. 4 Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. 5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt. 6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave (Grieks: charisma) die God je schonk toen ik je handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (GNB: zelfbeheersing). 8 Schaam je dus er niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden (GNB: niet omdat wij iets gepresteerd hadden), maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had (GNB: omdat het zijn eigen besluit was ons genadig te zijn). Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie (GNB: die aan de macht van de dood een einde heeft gemaakt en door het evangelie de weg heeft geopend naar een onvergankelijk leven).

11 Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar (GNB: Om dat evangelie te verkondigen ben ik als apostel en leraar aangesteld). 12 daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt (GNB: en ik ben er zeker van dat Hij in staat is, wat Hij bij mij in bewaring heeft gegeven, te behouden tot de grote dag aanbreekt) (HSV: en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand te bewaren tot die dag) (NIV: what I have entrusted to him).

13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord (GNB: Houd als leidraad de gezonde woorden vast die ik je geleerd heb), houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het

goede dat je is toevertrouwd (NIV: the good deposit that was entrusted to you).

2. Nadruk.

Zekerheid omdat God mijn bezit of pand veilig bij zich in de hemel bewaart.

Het gaat in vers 12 niet om iets wat God aan Paulus heeft toevertrouwd, maar om iets wat Paulus aan God heeft toevertrouwt.

3. Uitleg voor de kringleider.

1:3 Geweten.

“God met een zuiver of rein geweten dienen”. Het woord ‘dienen’ sluit daden van dienstbetoon en aanbidding in.

Voor een goed geweten moet er volkomen overeenstemming zijn tussen je uiterlijke gedrag en je diepste innerlijke overtuigingen. Mensen, die doen alsof, kunnen nooit een goed geweten hebben.

God leidt je door de Bijbel (2 Timoteüs 3:16-17²), door de Heilige Geest (Johannes 16:13-15³), door leiders (Hebreeën 13:7⁴), door raadgevers (Spreuken 15:22⁵) en door je geweten.

Je geweten getuigt over Gods wil (Romeinen 2:14-15⁶), klaagt je aan of verontschuldigt je (Romeinen 2:15²) en beoordeelt je gedachten, motieven, houdingen, woorden, daden en gedrag (2 Samuel 24:10⁷; 2 Korintiërs 1:12⁸). Je

² 2 Timoteüs 3:16-17 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en op te voeden tot een deugdzzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

³ Johannes 16:13-15 (GNB) Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken. 14 Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij. 15 Alles wat de Vader heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft.

⁴ Hebreeën 13:7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.

⁵ Spreuken 15:22 (NBG) Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand

⁶ Romeinen 2:14-15 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.

⁷ 2 Samuël 24:10 (GNB) Maar na afloop van de volkstelling begon Davids geweten te spreken en hij zei tegen de Heer: ‘Het was erg verkeerd wat ik heb gedaan. Vergeef alstublieft mijn schuld, Heer, ik ben heel dwaas geweest.

⁸ 2 Korintiërs 1:12 Ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade

geweten functioneert vóór, tijdens en ná je handeling (Genesis 3:7-8⁹).

De Bijbel spreekt over ‘een goed of zuiver geweten’ (Handelingen 23:1; 1 Timoteüs 1:19; Romeinen 13:5); ‘een gereinigd en geheiligd geweten’ (Hebreeën 9:14), ‘een kwaad of slecht geweten’ (Hebreeën 10:22); ‘een gebrandmerkt of dichtgeschroeid geweten’ (1 Timoteüs 4:1-2; vgl. Efeziërs 4:18-19); ‘een zwak geweten’ (1 Korintiërs 8:7-12); ‘een overgevoelig geweten’ (vgl. 1 Johannes 3:19-20); en ‘een besmet of bezoedeld geweten’ (Titus 1:15; 1 Korintiërs 8:7, HSV).

1:5 Gelovige.

Paulus spreekt over het ‘oprechte of ongeveerinsde geloof van Timoteüs, dat daarvoor ook in zijn moeder en grootmoeder leefde.

Een oudtestamentische gelovige wordt in het Nieuwe Testament omschreven als “een God vereerder” (Handelingen 16:14). Wanneer zo een persoon tot geloof in Jezus Christus komt, wordt hij of zij letterlijk “een gelovige in de Heer” genoemd (Handelingen 16:15).

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘gelovigen’ gebruikt als een omschrijving van christenen (2 Korintiërs 6:15¹⁰). Aan het begin van de tweede zendingsreis van Paulus wordt de moeder van Timoteüs geïntroduceerd als “een gelovige Joodse vrouw” (Handelingen 16:1). Dus was zij niet maar een oudtestamentische gelovige, maar een Jodin, die tot geloof in Jezus Christus gekomen was. Waarschijnlijk is de grootmoeder van Timoteüs niet later dan de eerste zendingsreis van Paulus tot geloof gekomen. Misschien woonde ze samen met haar dochter.

Timoteüs kende de Bijbel vanaf kindsbeen (2 Timoteüs 3:15¹¹). Paulus noemt Timoteüs zijn ‘geliefd kind’ (2 Timoteüs 1:2) omdat hij zijn geestelijke ‘vader’ was. Waarschijnlijk had Paulus gedurende zijn eerste zendingsreis (47 n.C.) ook Timoteüs tot geloof in Jezus Christus geleid. Vanaf de tweede zendingsreis van Paulus (50 n.C.) reisde Timoteüs met Paulus mee (Handelingen 16:1-3¹²). Timoteüs had heel veel met Paulus meegemaakt

en kende zijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden (2 Timoteüs 3:10¹³).

1:6 Gave.

Waarschijnlijk aan het begin van de tweede zendingsreis van Paulus (50 n.C.), heeft Paulus te Lystra Timoteüs gerekruteerd om met hem mee te reizen (Handelingen 16:1-3). Paulus heeft samen met ‘de raad van oudsten’ (Grieks: “presbuterion”, NBG: “de gezamenlijke oudsten”) zijn handen op Timoteüs gelegd als een symbolische handeling dat de Heilige Geest zijn genadegave aan Timoteüs geschonken heeft (1 Timoteüs 4:14¹⁴). Deze genadegave (Grieks: charisma) bestond uit het eeuwige leven (Romeinen 6:23¹⁵; 11:29¹⁶) en mogelijk ook een speciale geestesgave (1 Petrus 4:10¹⁷) die Timoteüs in staat stelde om zijn taken als apostolische vertegenwoordiger (een zending: iemand die nieuwe gemeenten sticht en opbouwt) goed uit te voeren.

Timoteüs had vele jaren met Paulus meegereisd. In 63 n.C. schreef Paulus zijn eerste brief aan Timoteüs en in 64 n.C. zijn tweede brief. Paulus wist dat de vlam van de gave (het charisma) van Timoteüs laag brandde. Timoteüs was van nature timide (1 Korintiërs 16:10¹⁸); was in bepaalde opzichten een jonge man (1 Timoteüs 4:12¹⁹; 2 Timoteüs 2:22²⁰); had fysieke problemen (1 Timoteüs 5:23²¹); kreeg krachtige weerstand te verduren (1 Timoteüs 1:3-4²²,

hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een niet-Joodse vader had.

¹³ **2 Timoteüs 3:10** Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding,

¹⁴ **1 Timoteüs 4:14** Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken.

¹⁵ **Romeinen 6:23** Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk (Grieks: charisma) van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

¹⁶ **Romeinen 11:29** De genade (Grieks: charisma) die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.

¹⁷ **1 Petrus 4:10** Laat ieder van u de gave (Grieks: charisma) die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

¹⁸ **1 Korintiërs 16:10** Zorg ervoor dat u Timoteüs niet afschrikt wanneer hij bij u komt, want hij werkt net als ik ten dienste van de Heer.

¹⁹ **1 Timoteüs 4:12** Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

²⁰ **2 Timoteüs 2:22** Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

²¹ **1 Timoteüs 5:23** Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij.

²² **1 Timoteüs 1:3-4** 3 Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen 4 en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft.

⁹ **Genesis 3:7-8** 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

⁸ Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.

¹⁰ **2 Korintiërs 6:15** Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?

¹¹ **2 Timoteüs 3:15** en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.

¹² **Handelingen 16:1-3** 1 Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. 2 Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, 3 en Paulus wilde

19-20; 6:3-10; 2 Timoteüs 2:14-19,23²³); en leed mogelijk ook onder de vervolgingen van zijn leermeester door de staat (2 Timoteüs 4:6²⁴). Timoteüs moest deze vlam van zijn charisma weer aanwakkeren totdat het brandde als een laaiend vuur. Hij moest niet toelaten dat het uitgedoofd werd (1 Tessalonicenzen 5:19²⁵).

1:7 Kracht en zelfbeheersing.

De Heilige Geest die aan ieder christen gegeven wordt is niet een Geest van lafhartigheid (vrees, schroom, verlegenheid), maar van kracht (vgl. dynamiet), van liefde en van bezonnenheid (GNB: zelfbeheersing). Timoteüs wordt aangespoord gebruik te maken van deze kracht, die nimmer faalt.

Het woord 'zelfbeheersing' betekent een gezond verstand hebben en mentaal in balans zijn tijdens alle handelingen. Wanneer je de satan en zijn vervolging en verdrukking méér gaat vrezen dan God en zijn vermogen je in alle omstandigheden te helpen, dan heb jij je gezonde verstand verloren. Dan ken je meer kracht toe aan de vijand dan aan God.

1:8 Niet schamen.

Timoteüs moet zich dus niet schamen om uit te komen voor het evangelie! Timoteüs moet ook niet terugdeinzen voor verdrukkingen, maar bereid zijn voor het evangelie te lijden - natuurlijk in de kracht die God hem schenkt (Zacharia 4:6²⁶).

1:9 Roeping.

De roeping tot redding (2 Tessalonicenzen 2:13-14²⁷) enerzijds en de roeping tot de bepaalde levensstijl (Efeziërs 4:1 HSV²⁸) en de bepaalde levenstaak (vers 9) van een christen anderzijds ligt verankerd in Gods eeuwige besluit. Gods verlossingswerk is onstuitbaar en Gods roeping hoe te leven en wat te doen in het leven is effectief uitvoerbaar (vgl. Romeinen 1:1,5²⁹).

²³ 2 Timoteüs 2:23 Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

²⁴ 2 Timoteüs 4:6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgedoofd, het moment waarop ik heenga nadert.

²⁵ 1 Tessalonicenzen 5:19 Doof de Geest niet uit

²⁶ Zacharia 4:6 Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn Geest.

²⁷ 2 Tessalonicenzen 2:13-14 13 Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.

²⁸ Efeziërs 4:1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:

²⁹ Romeinen 1:1,5 1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, 5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen –

God roept christenen waardig te wandelen (zich te gedragen) in overeenstemming met deze roeping en zich in dienst van God te stellen als een werktuig van gerechtigheid (Romeinen 6:13,19³⁰).

Ten grondslag van deze roeping van God in de tijd ligt enerzijds Gods voornemen en anderzijds Gods genade. Gods voornemen (plan, doel, wil) staat vanaf de eeuwigheid voor de schepping vast (Romeinen 8:29-30³¹; 9:11³²; Efeziërs 1:11³³). Maar ook Gods genade werd al in de eeuwigheid vóór onze tijd aan de gelovigen in Christus gegeven (2 Timoteüs 1:9³⁴). Deze werkelijkheden werden pas in volle glorie *geopenbaard* tijdens de eerste komst of 'verschijning' van Jezus Christus (zie 2 Timoteüs 4:1,8).

1:10 De dood en het leven.

Jezus Christus heeft de dood vernietigd (NBG: van zijn kracht beroofd). De dood en opstanding van Jezus Christus heeft enorme gevolgen voor de 'dood' van een christen.

(1) 'De geestelijke dood' (Efeziërs 2:1-3³⁵) is geen werkelijkheid meer in een christen. De vroegere dode eigenschappen van de christen worden steeds meer en meer verdreven totdat zijn ziel of geest bij 'de fysieke

³⁰ Romeinen 6:13,19 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.

³¹ Romeinen 8:29,30 Wie hij al van te voren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van te voren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister (HSV: die heeft hij ook verheerlijkt)

³² Romeinen 9:11 en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: 'De oudste zal de jongste dienen.' Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept

³³ Efeziërs 1:11 (HSV) In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe tevoren bestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil (GNB: In onze verbondenheid met hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals hij het wil).

³⁴ 2 Timoteüs 1:9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade (Grieks: charis) was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, (HSV: Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen.)

³⁵ Efeziërs 2:1-3 1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

dood' opgenomen wordt in de tegenwoordigheid van Jezus Christus (Johannes 11:25³⁶; Openbaring 20:4-6³⁷) en dan volkomen gelijkvormig gemaakt wordt aan Jezus Christus (1 Johannes 3:1-3³⁸).

(2) 'De lichamelijke dood'. Daarvoor hoeft de christen geen angst meer te hebben (Hebreeën 2:15³⁹)! Bij de terugkomst van Jezus Christus wordt ook de lichamelijke dood volkomen overwonnen en als een 'geestesmacht' (vgl. Hebreeën 2:14⁴⁰) in de hel geworpen (Openbaring 20:14⁴¹).

(3) 'De eeuwige dood' (de tweede dood, de hel) bestaat niet meer voor een christen (Johannes 11:26⁴²; Openbaring 2:11⁴³).

Jezus Christus heeft het onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie. Dit eeuwig leven bestaat uit het persoonlijk kennen van God door Jezus Christus en vertrouwelijk met Hem omgaan voor eeuwig (Johannes 17:3⁴⁴).

De 'onvergankelijkheid' is een volkomen transformatie van de sterfelijke lichamen van de christen (Filippenzen 3:21⁴⁵) en van de hele tegenwoordige schepping

³⁶ **Johannes 11:25** Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,

³⁷ **Openbaring 20:4-6** 4 Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. 5 De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.

6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

³⁸ **1 Johannes 3:1-3** 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

³⁹ **Hebreeën 2:15** en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

⁴⁰ **Hebreeën 2:14** Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,

⁴¹ **Openbaring 20:14** Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel.

⁴² **Johannes 11:26** en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?

⁴³ **Openbaring 2:11** Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.

⁴⁴ **Johannes 17:3** Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezondend hebt, Jezus Christus.

⁴⁵ **Filippenzen 3:21** Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

(Handelingen 3:21⁴⁶; Romeinen 8:19-21⁴⁷; Openbaring 21:1⁴⁸).

1:12 Deposito/pand die God bewaart.

Bijbelvertalingen vertalen dit vers verschillend.

(1) "Ik ben ervan overtuigd, dat God bij machte is om zijn deposito (zijn bezit dat Hij aan mij toevertrouwd heeft) te bewaren tot de laatste dag" (NBG, KBS, GNB, Het Boek, NBV).

(2) "Ik ben ervan overtuigd, dat God bij machte is om mijn deposito/pand (mijn bezit dat ik aan Hem toevertrouwd heb) te bewaren tot de laatste dag" (SV, NASB, NIV, HSV).

Deze tweede vertaling heeft de voorkeur. Niet Paulus, maar God bewaart dit bezit (pand/deposito) (vers 12). Dus is het meer waarschijnlijk dat Paulus zijn pand/bezit aan God toevertrouwd heeft ter bewaring. Ook zegt Paulus dat hij weet dat God te vertrouwen is (vers 12) en daarom ook zijn pand/bezit goed zal bewaren.

Zijn pand bestaat uit zijn volmaakte verlossing ('leven en onvergankelijkheid') die in principe al aan elk christen geschonken is, maar pas bij de terugkomst van Christus helemaal een werkelijkheid zal worden (vers 10). Zijn pand wordt intussen veilig bij God in de hemel bewaard! Bij de terugkomst wordt dit pand/bezit aan Paulus en andere christenen teruggegeven in absolute volmaaktheid.

'De onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis' (HSV)(onze volmaakte verlossing) is in de hemel weggelegd voor ons en wordt daar in de kracht van God voor ons bewaard tot de laatste tijd (1 Petrus 1:4-5⁴⁹).

Daarom zegt Paulus dat hij overtuigd is dat God bij machte is om zijn pand (zijn deposito of bezit dat hij aan God toevertrouwd heeft) te bewaren tot de laatste dag.

Ook Jezus Christus deed dit bij zijn sterven. Toen Jezus stierf, vertrouwde hij zijn 'geest' toe in de handen van God

⁴⁶ **Handelingen 3:21** die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.

⁴⁷ **Romeinen 8:19-21** 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

⁴⁸ **Openbaring 21:1** Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

⁴⁹ **1 Petrus 1:4-5** (GNB) Nu wacht u in de hemel een erfenis die onvergankelijk en onaantastbaar is, en die zijn waarde nooit verliest. 5 Want God heeft u onder zijn machtige bescherming genomen. Hij wil u langs de weg van het geloof brengen naar het heil, dat klaar ligt om aan het einde van de tijd te worden geopenbaard

de Vader (Lucas 23:46⁵⁰). Bij zijn opstanding uit de doden werd dat bezit (zijn geest) teruggegeven en met zijn verheerlijkte lichaam verenigd.

1:13 De vorm van christelijk onderricht waaraan christenen zijn overgeleverd.

“Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord”. Paulus heeft door zijn leven en bediening aan Timoteüs het ‘standaard model’ van een gezonde christelijke bediening gegeven. Timoteüs mag de bijzonderheden invullen, maar moet getrouw blijven aan de ‘standaard’ die Paulus gezet heeft!

De kreet, “Het maakt niet uit wat je gelooft, zo lang je maar oprecht gelooft” is absoluut vals! De kreet, “Iedereen wordt zalig door zijn eigen (traditioneel geërfde of zelf ontworpen) geloof” is eveneens vals!

De gezonde christelijke leer is erg belangrijk in de Bijbel (1 Timoteüs 1:10; 6:3⁵¹; 2 Timoteüs 4:3⁵²; Titus 1:9⁵³, 13; Titus 2:1⁵⁴, 8⁵⁵).

Aan de christenen in Rome schrijft Paulus: “God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer (NBG: de vorm van onderricht) waaraan u overgegeven bent” (Romeinen 6:17, HSV).

Deze ‘vorm van onderricht’ is het model, de patroon of de standaard van de christelijke leer en leven die al de apostelen verkondigden en die opgetekend staat in het Nieuwe Testament. Het is de correcte en vastgelegde patroon van het christelijke onderwijs en leer die vooral in de brief aan de Romeinen staat en die de apostel Petrus ook goedkende (2 Petrus 3:12, 14-16⁵⁶).

⁵⁰ **Lucas 23:46** En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

⁵¹ **1 Timoteüs 6:3** Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof,

⁵² **2 Timoteüs 4:3** Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.

⁵³ **Titus 1:9** En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.

⁵⁴ **Titus 2:1** Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer.

⁵⁵ **Titus 2:8** en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.

⁵⁶ **2 Petrus 3:1-2, 15b-16** 1 Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, 2 en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven.

15 Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. 16 Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en

Deze juiste en vastgelegde vorm van onderricht regelde het denken, geloofsovertuigingen en het praktijk van christenen. Het leerde de enige ware weg tot de staat van gerechtigheid en heiligheid (namelijk, door geloof) en de enige ware weg tot een heilige levenswandel (namelijk, door gehoorzaamheid). Het is Gods regel voor de christelijke leer en het christelijke leven, d.w.z., voor wat alle christenen moeten geloven en hoe alle christenen moeten leven.

In Handelingen 20:24-27 zegt de apostel Paulus dat zijn opdracht om het evangelie van Gods genade te verkondigen de proclamatie van ‘heel Gods raad’ insloot. De correcte en vastgelegde vorm van christelijk onderwijs bevat het onderricht van heel Gods wil. Het leert duidelijk de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament en de relatie tussen Gods oudtestamentische volk (Israël) en Gods nieuwtestamentische volk (de Gemeente). Het leert alle belangrijke christelijke dogmatische en ethische leerstellingen. Het leert de centrale plaats van de dood en opstanding van Jezus Christus. Het leert de noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof in Jezus Christus. Het leert alle belangrijke aspecten van het Koninkrijk van God. Het leert de verwoestende werkelijkheid van zonde en de noodzaak van verlossing door Jezus Christus. Het leert dat Jezus Christus de enige Weg tot God en verlossing is. Het leert wat de Kerk/Gemeente en leiderschap in de Kerk moet zijn. Het leert het belang van de Bijbel als de enige Woord van God, enz.

Wie de gezonde leer of deze correcte en vastgelegde vorm van het christelijke onderwijs (de hele raad van God, de cultuur van Gods Koninkrijk) veronachtzaamt, vervalt in de vrijzinnige of valse leer.

Romeinen 6:17 zegt niet dat deze vorm van onderricht aan de christenen is overgeleverd, zodat zij deze kan uitleggen en volgen zoals zij willen. Nee, de tekst zegt dat de christenen eens en voor altijd aan deze vorm van onderricht zijn overgeleverd! ‘Overgeleverd’ betekent ‘overgegeven in bewaring van een of ander gezag’ (bv. de politie). In Romeinen 6:17 is dit gezag God Zelf en in bijzonder zijn hele wil zoals geopenbaard en geformuleerd in de Bijbel. Christenen zijn aan deze vorm van onderricht overgeleverd zodat deze openbaring van God de geloofsovertuigingen en levenswijze van christenen zal bepalen, hen zal veranderen en hen voor eeuwig zal bewaren!

Deze vorm van onderricht is volkomen objectief. Het is door geen mens uitgedacht (1 Korintiërs 2:9-10⁵⁷;

onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften.

⁵⁷ **1 Korintiërs 2:9-10** 9 Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

Deuteronomium 29:29⁵⁸). Deze vorm van onderricht is ook niet afhankelijk van de subjectieve uitleg van mensen.

De christenen werden niet passief overgeleverd aan deze vorm van onderricht. Na hun verlossing van de slavernij van de zonde zijn zij vrijwillig en van harte gehoorzaam geworden aan deze vorm van onderricht

Ten einde deze correcte en vastgelegde vorm van onderricht in de Bijbel te pakken, moeten christenen veel meer Bijbelstudie gaan doen. Ze moeten hele Bijbelboeken en niet alleen maar onsamenhangende Bijbelteksten die verspreid zijn over de Bijbel bestuderen.

“Houd vast aan het geloof en de liefde”. De manier waarop christenen echter de gezonde woorden in de Bijbel doorgeven aan anderen is ook heel belangrijk! Het moet steeds geschieden in vertrouwen op God en in liefde voor mensen.

1:14 De christelijke leer die christenen moeten bewaren. God heeft het onveranderlijke evangelie (vgl. Galaten 1:6-9⁵⁹) en de gezonde woorden van de christelijke leer aan Timoteüs en alle christenen toevertrouwt.

In vers 14 is het niet Paulus die zijn pand (zijn volmaakte verlossing) aan God toevertrouwt (zoals in vers 12), maar God die aan Paulus en christenen Zijn pand (de christelijke boodschap, de vorm van onderricht) toevertrouwt.

Timoteüs en alle christenen hebben een belangrijke taak om dit toevertrouwde pand/bezit van God ongeschonden te bewaren en te verdedigen tegen elke aanval en elke poging om het te veranderen.

Daarom stelt Paulus deze regel vast: “Houd u aan wat geschreven staat” in de Bijbel (1 Korintiërs 4:6⁶⁰).

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

⁵⁸ **Deuteronomium 29:29** Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze wet.

⁵⁹ **Galaten 1:6-9** 6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!

⁶⁰ **1 Korintiërs 4:6** U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat.