

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

1. De kringleden helpen minstens één Bijbelstudie methode goed te leren gebruiken.
2. Afspreken om geregeld Bijbelstudie met elkaar te doen.

I. AANBIDDING (14 min.)**1. Gebed.**

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is God prijzen of bewonderen dat Hij Zichzelf en zijn Woord heeft bekend gemaakt in Jezus Christus.

Thema: Jezus Christus prijzen als het Woord.

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen met elkaar.

Johannes 1:1-18.

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door Hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende (NIV: herkende, Grieks: erkende) de wereld Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie Hem wel ontvingen (HSV: aangenomen hebben) en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht (Grieks en HSV: macht, vermogen) gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid (Grieks en HSV: genade) en waarheid, en wij hebben zijn grootheid (Grieks en HSV: heerlijkheid)¹ gezien, de grootheid (heerlijkheid) van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!"' 16 Uit

¹ **Heerlijkheid** = een samenvattende woord voor al Gods attributen of goddelijke eigenschappen en aanwezigheid, vgl. Kolossenzen 1:15 en 2:9.

zijn overvloed zijn wij allen met goedheid (genade) overstelpt². 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (genade) en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die Zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

- a. Waarom wordt Jezus Christus 'het Woord' genoemd?
- b. Wat wordt er over Jezus Christus als 'het Woord' geopenbaard?
- c. Vergelijk Johannes 1:18 met Johannes 14:6³, 17:17 en met Matteüs 11:25-27.

Johannes 14:6

6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Johannes 17:17

17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Matteüs 11:25-27

25 In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als de Degene die God heeft geopenbaard.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Bijbelstudie.

Lees voor of leg uit.

1. Het hoofddoel van de Bijbel.

De éne God heeft zichzelf geopenbaard in de schepping, in de gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis, in de woorden van de profeten, en ten slotte in het leven, de woorden en daden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus en in het getuigenis van de apostelen over Hem. Al deze belangrijke dingen zijn opgeschreven in *de Bijbel*

² **Genade op genade** = de ene gave of zegen van genade na de andere, evenals de golven van de zee die blijven aanrollen! vgl. Efeziërs 1:3.

³ **Johannes 14:6** Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

door mannen en vrouwen, die door de Geest van God waren geïnspireerd.

2. Het belang van de Bijbel.

De Bijbel is absoluut waar en de toetssteen van alle geestelijke en morele waarheid. De Bijbel is Gods laatste (finale) woord met betrekking tot wat mensen moeten geloven en hoe mensen zich horen te gedragen. De Bijbel is het belangrijkste Boek van alle tijden!

3. De inhoud van de Bijbel.

De Bijbel beschrijft het begin van alle dingen, het doel en de zin van het leven, het einde van het huidige universum en het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van God op de nieuwe aarde. Daarom is het heel belangrijk en noodzakelijk om regelmatig de Bijbel te bestuderen.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden geleerd heeft.

Thema: De Bijbel bestuderen

- Dag 1 Ezra 7:10.
Wat je moet doen vóór je Gods Woord aan anderen leert.
- Dag 2 Handelingen 17:10-12.
Verifieer of predikers en leraars de Bijbel correct verkondigen en uitleggen.
- Dag 3 Jakobus 1:19-25.
Gods Woord redt en zegent je wanneer je het blijft toepassen.
- Dag 4 1 Petrus 1:22-2:2.
Gods Woord zorgt voor geestelijke groei en uiteindelijk voor volledige redding.
- Dag 5^{BS} 2 Timoteüs 3:10-4:5.
Blijf bij wat je uit de Bijbel leert.
- Dag 6 Hebreëen 5:11-14.
Maak onderscheid tussen goed en kwaad door oefening in bijbelstudie.
- Dag 7 Johannes 5:39-40.
Het is gevaarlijk Gods Woord ijverig te bestuderen, maar niet toe te passen.
- Dag 8 Handelingen 17:1-4.
Elke week met een groep in gesprek gaan rondom de Bijbel.
- Dag 9 Marcus 4:24-25.
De maat waarmee jij Gods Woord naar jezelf en naar anderen meet.
- Dag 10 Lucas 2:46-47.
Jezus luisterde, stelde vragen en deelde zijn inzichten tijdens bijbelstudie.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Vijf praktische methoden voor Bijbelstudie.

- Wat zijn de voordelen van de 5-stappenmethode voor Bijbelstudie?
- Wat zijn de voordelen van de methodes ter bestudering van een vers of hoofdstuk in de Bijbel?
- Wat is de bedoeling van de methode ter bestudering van een thema in de Bijbel?
- Welke levens in de Bijbelse geschiedenis zou jij wel eens willen bestuderen?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:
Hoe belangrijk vind jij het om regelmatig Bijbelstudie te doen?

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

BIJBELSTUDIE

Handelingen 17:11

De Joden in Berea luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Handelingen 17:11 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Blijf bij de Bijbel en verkondig de Bijbel.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

2 Timoteüs 3:10 – 4:5.

10 Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered. 12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. 13 Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. 14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen (beter Grieks: van overtuigd geworden bent, vgl. HSV: waarvan u verzekerd bent). Je weet wie je leraren waren 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de Heilige Geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd⁴ en kan gebruikt worden (HSV: De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig) om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven (beter HSV: om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid), 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust (HSV: opdat de mens die God dienst, volmaakt⁵ moge zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust⁶).

1 Ik roep je dringend op⁷, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen (Grieks: sta gereed⁸) of het nu uitkomt of niet, wijs terecht (HSV: weerleg⁹), straf¹⁰ en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.

2. Nadruk.

Er is geen ander boek als de Bijbel. Het is het enige boek dat God en zijn wil openbaart. Het is Gods standaard voor

⁴ Grieks: theopneustos = God+ingebazen

⁵ volmaakt (Grieks: artios) = voldoet aan alle eisen

⁶ Grieks: exertismenos = volkomen toegerust, gemeubileerd, voorziet van het nodige

⁷ Grieks: diamarturomai = opdragen

⁸ Grieks: efistemi = sta gereed

⁹ Grieks: elengcho = overtuig en weerleg

¹⁰ Grieks: epitimao = waarschuw, keur af, weerleg

wat alle mensen moeten geloven en hoe alle mensen moeten leven.

3. Uitleg voor de kringleider.

Paulus schreef de 2 Timoteüs brief aan Timoteüs in 64 n.C. vanuit de gevangenis te Rome. Dat was een korte tijd voor zijn terechtstelling (2 Timoteüs 4:6¹¹).

Deel 1: Blijf bij de gezonde leer van de Bijbel (3:10-17).

3:10-11. De gezonde leer tegenover de dwaalleer

“Jij daarentegen”. In het licht van het feit dat er slechte mensen en dwaalleraren (oplichters) blijven komen (1 Timoteüs 1:6-10;¹² 2 Timoteüs 3:1-9¹³), moet Timoteüs zich des te meer beijveren de gezonde leer van de Bijbel vast te houden en daar naar te blijven wandelen. Timoteüs heeft immers de gezonde christelijke leer en het christelijke leven door Paulus geleerd vanuit de Heilige Geschriften!

Het goede voorbeeld navolgen.

Vers 10 in het Grieks zegt: “Jij hebt mijn leer (NBG: onderricht), ... geobserveerd, bestudeerd, het als je model aangenomen en nagevolgd.”¹⁴ Dat deed Timoteüs al vanaf de tijd dat hij met Paulus ging reizen en tot volle geloofs-overgave bij hem gekomen was (50 n.C.).

De eerste 7 van de 9 voorbeelden zijn uitdrukkingen van actieve gehoorzaamheid: “mijn leer, mijn levenswijze, streven (HSV: levensopvatting), geloof, geduld, liefde, volharding”. Er was geen tegenstelling tussen de leer van

¹¹ 2 Timoteüs 4:6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert.

¹² 1 Timoteüs 1:6-10 6 Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat. 7 Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren. 8 Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. 9 We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, 10 ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meened. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer,

¹³ 2 Timoteüs 3:1-9 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, on dankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen. 8 Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaalleraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof. 9 Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun dwaasheid snel doorzien, zoals ook met Jannes en Jambres gebeurde.

¹⁴ Grieks: parakoloutheo

Paulus en zijn levenswijze (vgl. Matteüs 23:3¹⁵). Zijn streven (bedoeling, levensopvatting) was Handelingen 20:24¹⁶. Paulus oefende zich erin om God en zijn waarheid te geloven. Hij oefende geduld met moeilijke mensen. Hij volhardde te midden van moeilijke omstandigheden. Hij bewees liefde aan vriend en vijand.

De laatste 2 voorbeelden zijn uitdrukkingen van passieve gehoorzaamheid: “mijn vervolgingen en mijn lijden”. Paulus onderging vervolgingen die gepaard gingen met lijden vooral tijdens zijn eerste zendingsreis (Handelingen hoofdstukken 13-14). In Antiochië werd hij weggedreven (Handelingen 13:44-52). In Ikonium werd hij bedreigd met steniging (Handelingen 14:1-7). In Lystra werd hij gestenigd (Handelingen 14:8-20). Timoteüs, die waarschijnlijk in Lystra woonde (Handelingen 16:1), heeft dit met zijn eigen ogen gezien en raakte diep onder de indruk van Paulus en zijn leven met Christus!

“De Heer heeft mij steeds weer gered”. De Heer redt zijn mensen altijd: dikwijls vanuit de dood en soms door middel van de dood! Maar nooit kan iemand of iets christenen scheiden van Gods liefde voor hen (Romeinen 8:38-39¹⁷)!

3:12. Christenen zullen vervolgd worden.

Een ‘vroom’ (HSV: godvruchtig) leven is *een toegewijd leven met en voor Jezus Christus*. Het draagt veel vrucht (Johannes 15:5,8¹⁸). Een godvruchtige christen sluit zich niet af van de wereld van zondige mensen, maar sluit ook geen compromissen met hen. Hij gaat altijd de confrontatie met de zondige en verloren wereld aan. Daarom worden godvruchtige mensen vervolgd (Matteüs 5:10-12¹⁹; 10:28²⁰; Johannes 15:18-20²¹; 16:1-4; 33²²; 1 Tessalonicenzen 3:4²³)!

¹⁵ **Matteüs 23:3** Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.

¹⁶ **Handelingen 20:24** Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.

¹⁷ **Romeinen 8:38-39** **38** Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, **39** hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

¹⁸ **Johannes 15:5,8** **5** Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. **8** De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

¹⁹ **Matteüs 5:10-12** **10** Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. **11** Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. **12** Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

²⁰ **Matteüs 10:28** Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.

²¹ **Johannes 15:18-19** **19** Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij

3:13. Slechte mensen worden alleen maar slechter.

De methode van slechte mensen is bedriegen en verleiden. Dat is het wapen waarmee zij aanvallen en tevens het wapen waarmee zij verslagen zullen worden. Zij geloven (of willen zichzelf wijs maken) dat zij door hun bedriegen en verleiden geluk en overwinningen zullen behalen. Toch beseffen zij niet dat zij met hun eigen wapenen zichzelf te gronde richten.

3:14-15. Bijbelkennis is noodzakelijk voor Bijbelse overtuigingen.

Maar Timoteüs is anders! ‘Jij’, vooraan geplaatst vanwege nadruk. “Blijf doorgaan met wat je geleerd hebt en waarvan je overtuigd geraakt bent” Een christen kan zijn hele leven leren en overtuigingen ontwikkelen. Bij Timoteüs begon dat al toen hij van zijn grootmoeder en moeder vanuit de Bijbel leerde over God en Jezus Christus (1:5). Later als jongeling ging hij Paulus volgen en heeft hij meer van Paulus geleerd en nieuwe en diepere overtuigingen ontwikkeld.

Een dienaar worden door je leermeester en de Bijbel.

Twee zaken ontwikkelde Timoteüs tot ‘een dienaar van God’ (NBG: mens Gods)(3:17): zijn leermeesters (3:14b) en de Bijbel (3:15-16).

Ten eerste, het betrouwbare karakter van zijn leraren: zijn grootmoeder, zijn moeder (1:5) en Paulus (3:14b).

Ten tweede, de waarde van de Heilige Schrift (de Bijbel) (3:15). Het gaat hier om de Bijbel en leraren die de Bijbel goed uitleggen en ook voorleven (vgl. Hebrëen 13:7²⁴).

Het gaat niet over twee van elkaar losstaande zaken: de traditie of overlevering van een goed mens én de leer van de Bijbel, alsof beiden een bijdrage hebben. Het gaat over één zaak: de Bijbel, die door een betrouwbaar mens aan een ander onderwezen en door voorbeeld overgeleverd wordt.

haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. **20** Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.

²² **Johannes 16:1-4,33** **1** Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. **2** Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. **3** Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. **4** Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. **33** Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

²³ **1 Tessalonicenzen 3:4** Toen we bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond; die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt.

²⁴ **Hebrëen 13:7** Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.

De mondelinge tradities van de vroege kerkvaders (de preken van verkondigers, de boeken van leraren en alle christelijke boeken) moeten aan de Bijbel getoetst worden! Hoe beter Timoteüs zijn leraren en de Bijbel leerde kennen, hoe beter hij wist dat het onderricht van Paulus volkomen overeenstemde met Gods Woord. Dat maakte Paulus betrouwbaar als leraar.

De opdracht om kinderen te onderrichten.

De christen vader, bijgestaan door de christen moeder, heeft de taak om zijn kinderen te onderrichten in de waarheid van de Bijbel en hen te oefenen in het gehoorzamen daarvan (Efeziërs 6:4²⁵; vgl. Deuteronomium 6:5-9²⁶). En als de vader geen christen is, dan doet de christen moeder dat, zoals bij Timoteüs.

De Bijbel vermaant ook de kinderen om het onderricht van hun ouders serieus te nemen (Spreuken 23:22-25²⁷). Een kind mag niet de vrijheid gegeven worden om te doen waarin hij zelf zin heeft. De Bijbel leert namelijk dat elk kind van nature zondig is (Psalm 51:7²⁸) en dus niet in staat is zelf de goede weg te vinden (Romeinen 8:7-8²⁹). Jezus nodigt de kinderen tot Hem te komen (Marcus 10:14-15³⁰). Dat moeten alle christenen ook doen.

3:16. De hele Bijbel is door God geïnspireerd!

De NBG vertaling kan op twee manieren uitgelegd worden.

De verkeerde uitleg is: “Elk Schriftwoord dat door God ingegeven (geïnspireerd) is, is ook nuttig voor onderricht, enz.” De onuitgesproken gedachte hierachter is dat bepaalde delen van de Schrift niet door God ingegeven zijn en dus ook niet serieus genomen hoeven te worden. Deze interpretatie opent de deur naar vrijzinnigheid. Ieder mens kan dan zelf bepalen welk Schriftwoord wel of niet door God ingegeven (geïnspireerd) is. De mens staat dan

²⁵ **Efeziërs 6:4** Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

²⁶ **Deuteronomium 6:5-9** Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

²⁷ **Spreuken 23:22-25** Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft, veracht je moeder niet wanneer ze oud is. 23 Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid. 24 De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem. 25 Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die je geboort heeft zich verheugen.

²⁸ **Psalm 51:7** Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving.

²⁹ **Romeinen 8:7-8** Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.

³⁰ **Marcus 10:14-15** Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’

boven Gods Woord. Deze gedachte was niet Paulus’ bedoeling!

De correcte vertaling. 2 Timoteüs 3:16 behoort echter als volgt vertaald te worden: “Elk Schriftwoord is door God ingegeven (geïnspireerd) en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Deze vertaling is de enige die overeenstemt met wat Jezus belooft in Johannes 14:26 en 15:13-14 en wat de apostel Petrus leert in 2 Petrus 1:20-21³¹!

Al in 63 n.C. schrijft Petrus dat de Schrift bestaat uit “de woorden van de profeten” (het Oude Testament) en “het gebod van onze Heer doorgegeven door de apostelen” (het Nieuwe Testament) (2 Petrus 3:1-2).

De hele Bijbel is Gods Woord. De hele Bijbel is door God ingegeven (geïnspireerd) (2 Petrus 1:20-21). De hele Bijbel is naar inhoud onfeilbaar en van grote waarde voor mensen. De hele Bijbel is Gods laatste en finale woord (Hebreeën 1:1-2³²) over wat mensen behoren te geloven en hoe zij behoren te leven!

De hele Bijbel is nuttig voor toerusting.

Het is van grote waarde voor:

- onderricht in Gods waarheid (waar je heen moet gaan)
- weerleggen van menselijke leugens (waar je de weg bent kwijtgeraakt)
- verbeteren van wat fout is (hoe je weer op de goede weg terug kan komen)
- opvoeden in rechtvaardigheid (wat recht is in Gods ogen)
- en toerusten (trainen) tot elk goed werk (wat jouw taak in het leven is en hoe die uit te voeren).

3:17. De Bijbel is Gods instrument.

De HSV vertaalt: “opdat de mens die God dient, volmaakt moge zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Het doel van de Bijbel is niet alleen om onze kennis over God en zijn wil te vermeerderen, maar ook om ons te *veranderen* opdat wij meer en meer als God gaan denken en handelen. De Bijbel is Gods instrument waardoor Hij de christen (de mens Gods) ‘volkomen maakt’ (d.w.z. hem ‘bekwaam maakt’ zodat hij aan alle eisen voldoet) en voor elk goed werk ‘toerust’. De Bijbel is Gods instrument waardoor Hij de christen in staat stelt om aan al zijn

³¹ **2 Petrus 1:20-21** 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

³² **Hebreeën 1:1-2** 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

vereisten te voldoen. De Bijbel is Gods instrument waardoor Hij de christen in staat stelt te worden wat God wil dat hij wordt en om te doen wat God wil dat hij doet. De Bijbel is Gods middel waarmee Hij de christen 'voorziet, verschaft, toerust' met alles wat hij nodig heeft om de mens te worden die God bedoelde (Matteüs 5:48³³; Efeziërs 4:12-13³⁴).

Deel 2: Verkondig de gezonde leer van de Bijbel (4:1-5).

4:1-2. Opdracht aan Timoteüs.

In het licht van het feit dat slechte mensen en bedriegers blijven komen en vele mensen tot slachtoffers maken totdat er een groot afval van God komt kort voor het einde en de terugkomst van Christus (2 Tessalonicenzen 2:1-4³⁵), moet Timoteüs zich des te meer beijeren de gezonde leer van de Bijbel te verkondigen.

Met zijn afscheid aan Timoteüs geeft Paulus aan Timoteüs de plechtige opdracht door te gaan met de taak die Jezus Christus aan hem opgedragen heeft. Paulus geeft de fakkel door aan Timoteüs! En vandaag is de overdracht van de fakkel bij ons gekomen!

Paulus legt nadruk op zijn opdracht door Timoteüs eraan te herinneren dat Jezus Christus zeker de nog levenden en de al gestorvenen zal oordelen bij zijn terugkomst. Het komende oordeel is een steeds terugkerend thema van Paulus (Handelingen 17:31³⁶; Romeinen 2:16³⁷; 1

³³ **Matteüs 5:48** Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

³⁴ **Efeziërs 4:12-13** 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

³⁵ **2 Tessalonicenzen 2:1-4** 1 Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.

³⁶ **Handelingen 17:31** 1 Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.

³⁷ **Romeinen 2:16** Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

Korintiërs 4:5³⁸; 2 Korintiërs 5:10³⁹; 2 Tessalonicenzen 1:7-9 HSV⁴⁰). Dan zal Gods Koninkrijk in haar volmaakte fase aanbreken.

De taakomschrijving van Timoteüs.

Er zijn verschillende bevelen, waarvan het eerste het hoofdwerkwoord vormt.

(1) *Verkondig*: proclameer als een heraut Gods Woord (de Bijbel) voor een gehoor

(2) *Sta gereed*: om Gods Woord (de Bijbel) te verkondigen, of het nu gelegen of ongelegen is, d.w.z. of mensen het verwelkomen of niet, of zij het willen horen of niet.

(3) *Overtuig en weerleg*: Het is een rijk woord met de volgende betekenissen: 'breng de motieven, houdingen, gedachten en gedrag van mensen aan het licht', 'berisp hen, geef hen op hun kop', 'overtuig hen van wat verkeerd is en van wat recht is', 'weerleg hun tegenspraak' en 'bestraf hen' desnoods.

(4) *Bestraf*: Het woord heeft de volgende betekenissen: 'waarschuw', 'keur hun woorden en gedrag af', 'weerleg' hen. Het gaat hier over een ernstige berisping en waarschuwing zodat voorkomen wordt dat zij het verkeerde doen of zodat zij met het verkeerde gaan stoppen.

(5) *Vermaan*: ook wel hem aansporen of bemoedigen met het geduld van een liefdevolle vader (1 Tessalonicenzen 2:11-12⁴¹).

(6) *Wees geduldig en geef onderricht*. De laatste drie bevelen worden gekleurd door de woorden "met alle geduld en onderwijs". Geduld is nodig tegenover mensen die zondigen. Onderricht is de wijze waarop zij geholpen worden op Gods weg te gaan lopen.

³⁸ **1 Korintiërs 4:5** Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

³⁹ **2 Korintiërs 5:10** Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.

⁴⁰ **2 Tessalonicenzen 1:7-9** (HSV) 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven in de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

⁴¹ **1 Tessalonicenzen 2:11-12** 11 U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. 12 We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister.

4:3-4. Mensen die de gezonde leer niet meer verdragen.
Zo'n tijd komt telkens weer en op verschillende plaatsen.

Eerst worden mensen onverschillig. Dan raken ze geïrriteerd tegenover de aanspraken van God in de Bijbel. Zij bekritisieren de Bijbel en wijzen daarmee de God van de Bijbel af.

Ten slotte zijn ze openlijk vijandig. Dan strijden ze tegen de christenen, de Bijbel en tegen de God van de Bijbel. Zij verzamelen leraren om zich heen die zeggen wat zij graag willen horen en zij nemen advocaten in dienst om de grondwet en het rechtstelsel van een land aan te passen en daardoor de beoefening van het christelijke geloof in het openbaar onmogelijk te maken.

4:5. De taakomschrijving voor christenen.

(1) *Wees nuchter.* Christenen moeten nuchter blijven. Zij moeten vrij blijven van elke vorm van mentale en geestelijke 'dronkenschap'. Zij moeten zich onthouden van geestelijke uitspattingen, buitensporigheid, overdaad; van passie; van overhaast, voorbarigheid, vermetelheid; en van verwarring. Zij moeten goed gebalanceerd en zelfbeheerst blijven.

(2) *Verkondig het evangelie.* Dat kan op verschillende manieren gebeuren: één op één, in een kleine groep, aan een grote massa, d.m.v. het geschreven woord, toneel, daden van liefde en de media.

(3) *Vervul je taak.* Wees iemand die de wedloop volbrengt (2 Timoteüs 4:7⁴²), die zijn Godgegeven taak vervult (Johannes 4:34⁴³; 17:4⁴⁴; Handelingen 20:24⁴⁵; Kolossenzen 4:17⁴⁶) en die na de strijd gestreden is staande blijft (Efeziërs 6:13⁴⁷).

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

⁴² 2 Timoteüs 4:7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.

⁴³ Johannes 4:34 Maar Jezus zei: 'Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien

⁴⁴ Johannes 17:4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.

⁴⁵ Handelingen 20:24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.

⁴⁶ Kolossenzen 4:17 En zeg tegen Archippus: 'Let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen, ook vervult.'

⁴⁷ Efeziërs 6:13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.