

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen:

1. begrijpen dat ze niet alleen aan Christus, maar ook aan elkaar verbonden zijn.
2. te durven zich te onderscheiden van andere mensen in de wereld wat de liefde betreft (in houding, spreken en handelen).

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Thema: God prijzen omdat niemand of niets ons kan scheiden van zijn liefde.

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vraag met elkaar.

Romeinen 8:31-39.

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God Zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: 'Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Wat wordt hier over God gezegd?

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als Degene die ons nooit loslaat!

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Christelijke Gemeenschap.

Lees voor of leg uit.

De beste manier om te begrijpen wat de christelijke gemeenschap is, is om te kijken naar de verantwoordelijkheden die we als christenen hebben in de relatie met elkaar. De Bijbel beschrijft hoe we als christenen met elkaar om dienen te gaan.

In een aantal Bijbelgedeelten lezen we de woorden "doe dit of dat voor *elkaar*". Bijvoorbeeld, "heb *elkaar* lief", "onderwijs *elkaar*", "dien *elkaar*", enz. Deze woorden gelden voor alle christenen in de hele wereld. Alle christenen hebben dus dezelfde verantwoordelijkheden in relatie tot elkaar.

De verleiding waar christenen voor moeten oppassen is natuurlijk om deze verantwoordelijkheden om te zetten in *christelijke wetten* die je nooit allemaal kunt houden. God vraagt gelukkig ook niet van ons dat we al die verantwoordelijkheden allemaal in een keer kunnen dragen. God verwacht wel dat je steeds in een of meer van deze verantwoordelijkheden blijft groeien. Hierbij moet je rekening blijven houden met je persoonlijke roeping en de gaven die God je daartoe gegeven heeft.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Strijd voeren door voorbede

- Dag 1 Romeinen 15:1-7.
Christelijke houding: aanvaard elkaar.
- Dag 2 1 Petrus 5:5-6.
Christelijke houding: wees nederig tegenover elkaar.
- Dag 3 Hebreëen 3:12-19.
Christelijk spreken: wijs elkaar terecht (bemoedig) met het oog op verharding.
- Dag 4 Jakobus 4:11-12.
Christelijk spreken: spreek geen kwaad van elkaar.
- Dag 5 1 Petrus 4:8-11.
Christelijk handelen: help elkaar met je geestesgaven.
- Dag 6^{BS} Galaten 6:1-10.
Christelijk handelen: draag elkaars lasten.

- Dag 7 Efeziërs 5:15-21.
Christelijk houding: wees elkaar onderdanig.
- Dag 8 1 Tessalonicenzen 5:1-11.
Christelijk spreken: bemoedig elkaar omdat we samen met hem zullen leven.
- Dag 9 Johannes 13:3-17.
Christelijk handelen: dien elkaar door te doen wat niemand anders wil of kan doen.
- Dag 10 1 Johannes 1:5-7.
Christelijk handelen: wees met elkaar verbonden door in het licht te wandelen.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Hoe je als christenen met elkaar omgaan

- Wat is een eenvoudige manier om aan anderen uit te leggen wat 'christelijke gemeenschap' is?
- Wat beschouw jij als een belangrijke christelijke houding tegenover elkaar?
- Welke verantwoordelijkheid op het gebied van spreken ligt jou het meest?
- Aan welke verantwoordelijkheid op het gebied van handelen zou jij de meeste aandacht moeten schenken?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- "Tegenover wie heb je het afgelopen jaar je christelijke verantwoordelijkheden bewust uitgeoefend?"
- "Tegenover wie ga je dit het komende jaar doen?"

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (45 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP

Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod:
heb elkaar lief.
Zoals Ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Johannes 13:34 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Help elkaar.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Galaten 6:1-10.

- Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. (HSV: Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige misstap komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid: houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.)
- Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
- Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.
- Laat iedereen zijn eigen daden toetsen (HSV: beproeven = goedkeuren na het op de proef te stellen), dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan.
- Want ieder mens moet zijn eigen last (HSV: pak) dragen.
- Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij leert met zijn leermeester delen (beter HSV: En laat hij die onderwezen wordt in het Woord, met hem die onderwijs geeft, in alle goede dingen delen.)
- Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven (beter HSV: Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten).

9 Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is (HSV: En laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen we oogsten, als we niet opgeven). 10 Laten we dus, in de tijd die ons nog rest (HSV: terwijl wij gelegenheid hebben), voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten (HSV: de huisgenoten van het geloof).

2. Nadruk.

Christenen helpen elkaars lasten te dragen, maar moeten zelf hun eigen pak dragen.

3. Uitleg voor de kringleider.

6:1 Elkaar weer op de rechte weg brengen.

“Als iemand onverhoeds tot enige misstap komt” (NBG: op een overtreding betrapt wordt). Deze belangrijke woorden zeggen letterlijk: ‘van te voren door een misstap gepakt wordt’. De christen wordt door een verzoeking overvallen (wordt door de duivel gestrikt) of maakt een misstap voordat hij goed beseft welk kwaad hij gedaan heeft. Het woord ‘overtreding’ heeft hier de meer algemene betekenis van ‘misstap, fout’.

De christenen, die geestelijk meer volwassen zijn, moeten hem dan in een geest van zachtmoedigheid op het rechte pad terugbrengen. Het woord betekent letterlijk: ‘herstellen’ in de zin van ‘weer helemaal heel maken’ – ‘hem terugbrengen naar zijn vorige staat van heelheid’. Denk aan een gebroken vaas restaureren zodat je geen barst meer kan zien (vgl. Matteüs 4:21, herstellen van netten)!

Ze moeten dat op een positieve en niet op negatieve manier doen. Ze moeten hem niet kapot maken, maar juist terecht helpen.

De christenen moeten ook op hun eigen gedrag en voorbeeld blijven letten. Ook sterke en echt geestelijke christenen kunnen door een verzoeking overvallen worden. Wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt (1 Korintiërs 10:12-13¹).

6:2 Elkaars lasten dragen.

“Draag elkaars lasten” (vgl. NBG: “verdraagt elkaars moeilijkheden”). Het woord ‘dragen’² is niet passief verdragen, maar *actief dragen* van bijvoorbeeld een kruik (Marcus 14:13) of een man (Handelingen 21:35). Het betekent je schouders onder de last van de ander steken en mee helpen torsen!

¹ **1 Korintiërs 10:12-13** Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. 13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

² Grieks: bastazo

‘De lasten’³ zijn de verzoeken, moeilijkheden en verdrukkingen (vervolgingen), de tragedies, crisissen en verliezen van de ander. Bij dit woord in deze context gaat het vooral om de geestelijke zwakheden en verzoeken van de medechristenen.

Zo vervullen we de wet van Christus, namelijk door elkaar lief te hebben zoals Hij ons liefheeft (Johannes 13:34-35⁴; Galaten 5:14⁵; Jakobus 2:8⁶).

Let op het voorbeeld van Jezus Christus, hoe Hij omgaat met de zondige straatvrouw (*Lees* Lucas 7:36-50), de berouwvolle misdadiger (*Lees* Lucas 23:43), de verloochening door Petrus (*Lees* Lucas 22:60-62; Johannes 21:15-17), de zondige invalide man (*Lees* Johannes 5:14) en de vrouw die op overspel betrapt werd (*Lees* Johannes 8:11). Let op het voorbeeld van de vader, wanneer zijn rebelse verloren zoon in berouw terugkeert (*Lees* Lucas 15:18-24). Paulus houdt steeds het voorbeeld van Jezus aan de christenen voor (*Lees* Romeinen 15:3-8⁷; 2 Korintiërs 8:9⁸; *Lees* Filippenzen 2:5-8).

6:3 Zichzelf niet overschatten.

“Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf”. Paulus stelt hier niet de vermogens en prestaties van christenen, maar wel hun overdreven zelfvertrouwen aan de kaak.

Goliath had overdreven zelfvertrouwen in zijn macht toen hij David verachtte (1 Samuel 17:42-44⁹). Nebukadnessar had overdreven zelfvertrouwen in zijn prestaties (Daniël 4:7-9¹⁰). Petrus was overdreven zelfverzekerd toen hij

³ Grieks: baros

⁴ **Johannes 13:34-35** 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

⁵ **Galaten 5:14** want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

⁶ **Jakobus 2:8** Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.

⁷ **Romeinen 15:3-8** Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: ‘De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.’ ...Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. 8 Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen

⁸ **2 Korintiërs 8:9** Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

⁹ **1 Samuel 17:42-44** Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op 43 en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me af komt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 44 ‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’

¹⁰ **Daniël 4:7-9** 7 Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen: Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. 8 De boom werd groter en sterker, zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. 9 Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op, de vogels van de hemel nestelden in zijn takken, alles wat leeft werd door hem gevoed.

verklaarde nooit aanstoot aan Jezus te nemen (Matteüs 26:33¹¹). De Farizeeër had overdreven zelfvertrouwen toen hij zichzelf geestelijk rechtvaardig verklaarde in vergelijking met de tollenaar, die hij verachtte (Lucas 18:9-12¹²).

Wanneer Paulus naar waarheid zijn prestaties opnoemt, dan geeft hij alle eer aan God. Paulus zegt van zichzelf dat hij 'een kundige bouwmeester' is (1 Korintiërs 3:10), 'een beheerder van de geheimenissen van God' (1 Korintiërs 4:1), 'een vader die meer doet dan ontelbare pedagogen' (1 Korintiërs 4:15) en 'een arbeider die meer werkt dan vele andere arbeiders' (1 Korintiërs 15:10; vgl. 2 Korintiërs 11:22-33).

Maar Paulus koestert geen gedachten over zichzelf die hoger zijn dan hem voegen (Romeinen 12:3¹³). Paulus overschat zichzelf niet, maar houdt zich binnen de perken (grenzen) van zijn roeping en taak, die hij van God ontvangen heeft. Paulus beveelt zichzelf niet aan, maar geeft zich wel aan de taak waartoe God hem aanbeveelt (2 Korintiërs 10:18¹⁴). Paulus erkent dat hij dit alles kan doen omdat Christus hem de kracht geeft (Filippenzen 4:13¹⁵). Paulus roemt, maar dan alleen in wat God door Jezus Christus in hem tot stand gebracht heeft (Handelingen 15:4¹⁶; Romeinen 15:17-19¹⁷; Galaten 6:14¹⁸).

6:4 Zijn eigen daden toetsen.

“Laat iedereen zijn eigen daden toetsen” (HSV: beproeven). Het woord betekent: 'goedkeuren na het op de proef stellen'. Het woord 'toetsen' heeft hier de betekenis van zijn *levensstijl en werken* 'op de proef stellen' naar zowel

kwaliteit als kwantiteit (1 Korintiërs 11:28¹⁹; 2 Korintiërs 13:5²⁰).

We moeten ons nooit met andere christenen vergelijken, maar gewoon blijven letten op onze eigen groei en vordering. Het is beter te letten op ons *eigen voorbeeld* (1 Timoteüs 4:12²¹) en onze *eigen vooruitgang in ons leven* als christen en onze *eigen vordering in kennis van de christelijke leerstellingen* (1 Timoteüs 4:15-16²²).

6:5 Zijn eigen pak dragen.

“Want ieder zal zijn eigen pak dragen” (HSV). Het woord 'pak'²³ betekent de 'lading of vracht' van een schip (Handelingen 27:10), de zware 'last' bestaande uit de wet (de 613 wetten) van de Farizeeën (Matteüs 23:4) of de lichte 'last' bestaande uit het 'juk' van Christus (Matteüs 11:30). Bij dit woord gaat het steeds om iets wat een mens zelf moet dragen en niet mag afschuiven op een ander!

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze gedachten en woorden, gevoelens, houdingen en motieven, geloofsovertuigingen en toewijdingen, kennis en gehoorzaamheid, behoeften, keuzen en waarden.

Wij moeten ook de verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen gedrag en wat wij met onze tijd, bezittingen, talenten, lichaam en werk doen. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen levensstijl.

Niemand anders dan wijzelf is verantwoordelijk voor zijn eigen 'pak' (last of vracht). Elke christen blijft verantwoordelijk voor wie hij is en voor wat hij doet, voor zijn fouten en zijn overtredingen.

Persoonlijke verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar!

'Werken' zullen niemand verlossen, maar christenen zullen naar hun werken 'beloning ontvangen' (1 Korintiërs 3:11-15²⁴) en anderen zullen o.g.v. hun werken veroor-

¹¹ **Matteüs 26:33** Petrus zei daarop tegen hem: 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!'

¹² **Lucas 18:9-12** 9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 'Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.

¹³ **Romeinen 12:3** Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

¹⁴ **2 Korintiërs 10:18** want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.

¹⁵ **Filippenzen 4:13** (HSV) Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft

¹⁶ **Handelingen 15:4** Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht.

¹⁷ **Romeinen 15:17-19** Dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. 18 Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, 19 door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest.

¹⁸ **Galaten 6:14** Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.

¹⁹ **1 Korintiërs 11:28** Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt,

²⁰ **2 Korintiërs 13:5** Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan.

²¹ **1 Timoteüs 4:12** Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

²² **1 Timoteüs 4:15-16** Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. 16 Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.

²³ Grieks: fortion

²⁴ **1 Korintiërs 3:11-15** want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.

deeld worden (Matteüs 16:27²⁵; 25:46²⁶; Openbaring 20:13²⁷).

6:6 Delen met je leermeester.

Een van 'de werken' die christenen moeten doen is: delen met hen die hen onderricht geven in Gods Woord. Letterlijk staat er, "Hij die onderwezen wordt in het Woord (de catechisant) behoort alle goeds te delen met hem die onderwijs geeft (zijn catechiseermeester)".

'Al het goede' sluit het geven van financiële ondersteuning in – dat is de opdracht in de Bijbel (Romeinen 15:27²⁸; 1 Korintiërs 9:14²⁹; 2 Korintiërs 8:7-9,13-15³⁰; 1 Timoteüs 5:17³¹).

6:7-8 Oogsten wat je zaait.

"God laat niet met zich spotten". Mensen spotten met God wanneer ze niet naar Hem luisteren, Hem niet serieus nemen en Hem niet accepteren. Mensen spotten met God wanneer ze zijn woorden minachten en bijvoorbeeld Gods instructies in de brief aan de Galaten negeren. God weet dat de vrijzinnigen de wet helemaal opzij schuiven om zgn. 'vrij' (zelfgericht) te leven en te doen wat goed is in hun eigen ogen (Galaten 5:13³²).

Mensen spotten ook met God wanneer zij zijn wetten verdraaien en misbruiken om te heersen over anderen. God weet ook dat de orthodoxe Joden de wet als een slavenjuk op de schouders van christenen probeerden te leggen (Galaten 5:1-4³³).

Beiden mensen die Gods wet opzij schuiven en mensen die Gods wet als een zwaar juk op anderen leggen zullen Gods oordeel oogsten. Een ware christen is noch vrijzinnig, noch orthodox m.b.t. de wet. Hij laat zich door de Geest van God leiden en dat is altijd in overeenstemming met Gods Woord!

"Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten". De mens die toelaat dat zijn oude mens het voor het zeggen heeft, zal het verderf oogsten (Romeinen 8:7-8³⁴; Galaten 5:19-21³⁵).

Maar de mens die toelaat dat de Heilige Geest het voor het zeggen heeft in zijn leven, zal het eeuwige leven oogsten (Romeinen 8:9-11³⁶; Galaten 5:16-18³⁷). Zowel het verderf als het leven zijn eeuwig (Matteüs 25:46³⁸; vgl. Marcus 9:48 en 2 Tessalonicenzen 1:9).

²⁵ **Matteüs 16:27** Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.

²⁶ **Matteüs 25:46** Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.

²⁷ **Openbaring 20:13** De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.

²⁸ **Romeinen 15:27** Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Immers, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken.

²⁹ **1 Korintiërs 9:14** Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien.

³⁰ **2 Korintiërs 8:13-15** Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: 'Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.'

³¹ **1 Timoteüs 5:17** Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht.

³² **Galaten 5:13** Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

³³ **Galaten 5:1-4** Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3 Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. 4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.

³⁴ **Romeinen 8:7-8** Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.

³⁵ **Galaten 5:19-21** Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

³⁶ **Romeinen 8:9-11** Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 10 Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

³⁷ **Galaten 5:16-18** Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

³⁸ **Matteüs 25:46** Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.

6:9-10 Niet opgeven het goede te doen.

Een deel van de goede oogst zijn de goede werken van de christenen (“het goede doen”). Dit goede bestaat uit het geven of doen wat mensen nodig hebben. Mensen kunnen in materieel opzicht arm zijn (Galaten 2:10³⁹; Jakobus 2:14-18⁴⁰; 1 Johannes 3:16-18⁴¹; vgl. 1 Korintiërs 16:1-3). Mensen kunnen ook in fysiek opzicht (Hebreeën 10:32-34⁴²; 13:2⁴³), emotioneel opzicht (1 Tessalonicenzen 5:14⁴⁴) of geestelijk opzicht (Lucas 4:18-19⁴⁵) behoeftig zijn.

Christenen moeten vooral eerst goed doen aan hun geloofsgenoten (letterlijk ‘huisgenoten van het geloof’). Eerst aan de arme christenen in je eigen gemeente (Jako-

bus 1:27⁴⁶; 2:15-17⁴⁷; 1 Johannes 3:17-18⁴⁸) en ook aan arme christenen in ander plaatsen (2 Korintiërs 8:12-15⁴⁹). Iets wat zo gemakkelijk een christen overkomt is “moe worden van goed doen” en “verslappen in het goede doen”. Juist daartegen moeten wij waken en ons keer op keer weer toewijden om te doen wat God in Christus van ons verwacht.

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

³⁹ **Galaten 2:10** Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.

⁴⁰ **Jakobus 2:14-18** 14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

⁴¹ **1 Johannes 3:16-18** 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

⁴² **Hebreeën 10:32-34** 32 Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden: 33 enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. 34 U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.

⁴³ **Hebreeën 13:2** en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

⁴⁴ **1 Tessalonicenzen 5:14** Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelezen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.

⁴⁵ **Lucas 4:18-19** 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

⁴⁶ **Jakobus 1:27** Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

⁴⁷ **Jakobus 2:15-17** 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.

⁴⁸ **1 Johannes 3:17-18** 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

⁴⁹ **2 Korintiërs 8:12-15** 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’