

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen:

1. begrijpen dat God wil dat christenen zijn woorden gehoorzamen of toepassen.
2. om te leren hoe ze mogelijke toepassingen en persoonlijke toepassingen kunnen maken.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

'Aanbidding' is je toewijden God/Jezus Christus te gehoorzamen.

Thema: Jezus Christus heeft gehoorzaamheid geleerd.

Hebreeën 5:7-10.

7 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd (HSV: Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden). 9 En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was (HSV: En toen Hij volmaakt geworden was), werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God Hem heeft uitgeroepen (Grieks: benoemd) tot Hogepriester zoals Melchisedek dat was.

Lees onderstaande uitleg voor of leg het uit in eigen woorden.

a. *Er zijn twee voorwaarden voor elke hogepriester* (Hebreeën 5:1-4¹). Een hogepriester moet kunnen meevoelen met degenen die hij vertegenwoordigt (vers 2). En hij moet door God in zijn ambt aangesteld worden (vers 4). Vanaf 171 v.C. werden een aantal hoge priesters in Israël echter aangesteld door de politieke machthebbers. En de geschiedenisboeken tonen aan hoe slecht zij geschikt waren voor hun taak.

¹ Hebreeën 5:1-4 Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. 2 Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3 en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. 4 Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde.

b. *Jezus voldeed aan de twee voorwaarden*

(Hebreeën 5:5-10²). Ten eerste: Jezus Christus werd door God tot Hogepriester aangesteld: "Heden heb ik U verwekt" (Psalm 2:7³; Matteüs 3:17⁴). Jezus heeft er Zelf nooit aanspraak op gemaakt. God noemt hem de Messias uit het koningsgeslacht van David (Psalm 2:2-6) en de Hogepriester uit het priestergeslacht (orde), niet van Aäron, maar van Melchisedek (Psalm 110:4⁵). Hij is dus Koning en Priester tegelijk, iets wat in Israël niet voorkwam (vers 5-6). Ten tweede: Hij voelde met de mensen mee voor wie Hij stierf (vers 7-10; vgl. Hebreeën 2:17-18⁶; 4:15-16⁷).

c. *Jezus' dagen in het vlees.*

Jezus werd geboren in de zwakke menselijke natuur die zondaren hebben, maar Hij zondigde niet.

² Hebreeën 5:5-6 Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt (HSV: heden heb ik u verwekt).' 6 Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: 'Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was (beter HSV: naar de ordening van Melchizedek).'

³ Psalm 2:7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. "Heden heb ik u verwekt" (HSV) (Grieks: gegenneka). Het woord heeft figuurlijke betekenis: het geeft uitdrukking aan de invloed die God de Vader op God de Zoon uitoeft:

- in profetie: 2 Samuel 7:14; Psalm 2:7

- vervuld bij de incarnatie/menswording van Jezus – God nam in Jezus een lichaam aan (Hebreeën 1:5-6)

- vervuld bij de opstanding van Jezus – zijn lichaam kon niet vergaan (Handelingen 13:32-34)

- vervuld bij de troonsbestijging van Jezus – als Koning triomfeert Hij over de volken tijdens de hele nieuwtestamentische periode en oordeelt Hij hen bij zijn terugkomst (Psalm 2:6-9).

- De Drie-enige God kan niet in termen van de geschapen fysieke wereld beschreven worden. Mensen vragen: "Kan God een rots scheppen die Hij niet kan tillen?" God is veel meer dan de fysieke werkelijkheid. Hij is Geest: geestelijk en moreel! God kan niet zondigen omdat Hij dat niet wil! Hij verheugt zich niet in de kwaad (Psalm 5:5). Hij kan zichzelf niet verloochenen – hij kan niet ontrouw worden aan zijn woorden (2 Timoteüs 2:13), omdat Hij trouw is (1 Korintiërs 1:9).

⁴ Matteüs 3:17 En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'

⁵ Psalm 110:4 De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: 'Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was (HSV: naar de ordening van Melchizedek).

⁶ Hebreeën 2:17-18; Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan (beter HSV: Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen te hulp komen die verzocht worden).

⁷ Hebreeën 4:15-16 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld (HSV: in alles is verzocht op gelijke wijze als wij), met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

d. Jezus' gebeden, smekingen, tranen.

De uitdrukking dat "hij onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden heeft tot God" (NBG: "gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd heeft aan God") slaat niet alleen op zijn gebed in Getsemane (Lucas 22:41-44⁸), maar ook op zijn menselijke natuur vóór zijn opstanding uit de doden.

Hij erfde dit priesterschap niet. Hij heeft zich dit priesterschap niet rechtelijk toegeëigend. Hij heeft dit priesterschap niet als een gunst van iemand gekregen. God heeft Hem benoemd tot Hogepriester.

Het feit dat 'de beker van lijden' niet van Hem weggenomen werd, betekent dat Hij nog beter met mensen kan meevoelen, wanneer ze worstelen met het mysterie dat hun gebeden onbeantwoord blijven. Jezus kon van zijn goddelijke macht gebruik maken om aan het lijden te ontsnappen. Maar toch heeft Hij dat niet gedaan. Bij de verzoeking in de woestijn, heeft Hij de stenen niet in brood veranderd (Matteüs 4:2-4). En bij zijn verhoor heeft Hij niet twaalf legioenen engelen geroepen om Hem te verlossen (Matteüs 26:53-54⁹). Hij kende de wil van God en volgde die tot het bittere einde.

e. Jezus' werd verhoord.

God redde Jezus uit de angst van de dood. Hij ontving kracht om de beker van het lijden te drinken. De wil van God de Vader zou gebeuren (Lucas 22:42-44).

f. Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd.

Gewone zonen leren gehoorzaamheid wanneer hun vaders hen tuchtigen voor hun overtredingen. Ze leren gehoorzaamheid uit de onaangename consequenties van hun ongehoorzaamheid (lees Hebreëen 12:5-11). Maar Jezus was geen gewone zoon en ook geen ongehoorzame zoon. Hoewel Hij de Zoon van God was, bleef de regel gelden dat hij gehoorzaamheid leerde uit zijn lijden. Hij gehoorzaamde God de Vader vanaf het begin en leerde door al zijn lijden heen wat gehoorzaamheid voor mensen op aarde inhield. Misschien had de auteur Jesaja 50:4-6¹⁰ in gedachten. Jezus luisterde naar wat God de Vader tegen Hem zei. Hij kwam er niet tegen in opstand en deinsde er ook niet uit angst voor terug. Het lijden was de prijs die

⁸ Lucas 22:41-44 41 En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: 42 'Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.' 43 Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. 44 Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.

⁹ Matteüs 26:53-54 53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoeft te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?

¹⁰ Jesaja 50:4-6 4 God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.

Hij moest betalen om gehoorzaamheid te leren! Al bij zijn doop onderging Hij de doop, niet om, zoals anderen, zonden af te wassen, maar om Zich onvoorwaardelijk onder Gods wil voor zijn lijdensweg te stellen (Matteüs 3:13-15¹¹). *Zijn doop in het water werd een teken van zijn doop in het lijden voor de zonden van de wereld.* Hij vereenzelvigde zich met zondaren en als gevolg daarvan leed Hij heel veel.

g. Oorzaak van eeuwige heil.

Toen Jezus Christus het einde van zijn verlossingswerk bereikt had, of beter, toen zijn gehoorzaamheid volmaakt voltooid was, voldeed Hij als de volmaakte Verlosser en Hogepriester voor zijn mensen. Zijn mensen zijn degenen die Jezus Christus in geloof aannemen en gehoorzamen.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden, die volmaakte gehoorzaamheid geleerd heeft.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Toepassingen.

Lees voor of leg uit.

God heeft de Bijbel niet alleen aan ons gegeven om onze kennis van de waarheid te vermeerderen, maar ook om onze levens te veranderen. Het doel van het maken van praktische toepassingen is om meer en meer op Jezus Christus te gaan lijken!

Een 'toepassing' is een respons die God van jou verlangt op zijn Woord. Het houdt gehoorzaamheid aan Gods Woord in. Het houdt in dat je Gods Woord gebruikt om te veranderen en om anderen te helpen veranderen.

Het lezen en bestuderen van de Bijbel kan een levensveranderende ervaring worden wanneer je de waarheden ook gaat geloven en toepassen in je leven. Het is daarvoor noodzakelijk dat je de waarheid in de Bijbel gelooft en gelooft dat deze waarheid je leven kan en zal veranderen. Wijd jezelf toe om te doen wat God in de Bijbel zegt. Zonder geloof kan je God niet behagen (Hebreëen 11:6¹²). Zonder geloof heeft het lezen en bestuderen van de Bijbel weinig zin. Zonder toepassing van Gods Woord in de Bijbel is je studie van de Bijbel nooit compleet! Nadat je de Bijbel gelezen of bestudeerd hebt, moet je de

¹¹ Matteüs 3:13-15 13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' 15 Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in.

¹² Hebreëen 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloofd.

volgende vraag beantwoorden: “Welke respons verlangt God?” “Wat wil God dat ik doe met wat ik gelezen heb?”

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De Bijbel toepassen, d.w.z. Gods Woord gehoorzamen

- Dag 1 Jakobus 1:19-25.
Alleen horen is niet genoeg, je moet wat je gehoord hebt ook doen.
- Dag 2 Jakobus 2:14-26.
Geloof zonder toepassen van Gods Woord is dood.
- Dag 3 Marcus 3:31-35.
Toepassen van Gods Woord toont dat je familie van Jezus bent.
- Dag 4 Matteüs 7:18-24.
Handelen naar Gods Woord is noodzakelijk om Gods Koninkrijk in te gaan.
- Dag 5^{BS} Lucas 6:46-49.
Handelen naar Gods Woord legt het beste fundament voor je leven.
- Dag 6 Filippenzen 4:8-9.
Je zult Gods vrede ervaren wanneer je Gods Woord doet.
- Dag 7 Hebreëen 6:11-12 en 10:35-36.
Je zult ontvangen wat beloofd is wanneer je Gods Woord gehoorzaamt.
- Dag 8 Jakobus 3:13-18.
Je daden en je onberispelijk leven tonen je wijsheid.
- Dag 9 Jakobus 4:13-17.
Je daden in afhankelijkheid van God tonen je nederigheid.
- Dag 10 1 Samuël 15:16-23.
God vraagt totale gehoorzaamheid van ons.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Bijbelse toepassingen maken.

- Wat is een ‘toepassing’?
- Waarom is het maken van toepassingen van Gods Woord zo belangrijk?
- Welke vragen helpen je om een lijst van mogelijke toepassingen te maken?
- Hoe zou je een persoonlijke toepassing kunnen opschrijven?
- Wat zou je kunnen helpen om je te oefenen in je persoonlijke toepassing?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map: Welke praktische toepassingen heb je het afgelopen jaar gemaakt?

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

TOEPASSINGEN

Johannes 14:23

Wanneer iemand Mij liefheeft
zal hij zich houden aan wat Ik zeg,
mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen
en bij hem wonen.

Johannes 14:23 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Wie mijn woorden doet, legt een goed fundament.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Lucas 6:39-49.

39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester (NBG: maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester. HSV: maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Grieks: volledig toegerust). 41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: ‘Laat mij de splinter in je oog verwijderen,’ terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

46 Waarom roepen jullie ‘Heer, Heer’ tegen mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

2. Nadruk.

Het maken van toepassingen is onmisbaar!

3. Uitleg voor de kringleider.

6:39. Een gelijkenis.

a. Blinden.

Wie zijn deze blinden? Zij zijn mensen die door hun zonden blind geworden zijn en hun eigen duisternis niet meer kunnen zien. Ze maken zichzelf wijs dat ze wel kunnen zien. Op geestelijk terrein willen zij anderen leiden. Maar zij leiden hen van de wal in de sloot. Op geestelijk terrein willen zij anderen terechtwijzen. Maar zij doen dezelfde verkeerde dingen!

b. Put.

Het ruige landschap van Palestina heeft veel gaten, putten, sloten en andere oneffenheden. De Bijbel gebruikt dikwijls ‘de kuil of put’ voor figuurlijke uitdrukkingen. God “trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk” (Psalm 40:3). “Want een hoer is een valkuil, een lichtzinnige vrouw een nauwe put” (Spreuken 23:27). “Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder” (Spreuken 26:27). “Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen?” (Matteüs 12:11) “Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?” (Lucas 14:5)

c. Boodschap van de gelijkenis.

Mensen moeten zulke blinde mensen niet volgen. Mensen moeten de apostelen en discipelen van Jezus Christus volgen!

6:40. Een discipel.

a. *De discipelen hadden geen formele opleiding.* Zijn de twaalf discipelen van Jezus wel opgewassen voor deze taak? Konden zij het voorbeeld geven die anderen konden navolgen? Zij waren “gewone ongeletterde mensen” (Handelingen 4:13a). Dat betekent niet dat zij niet konden lezen en schrijven. Het betekent dat zij niet de lange (theologische) opleiding van de schriftgeleerden en Farizeeën hadden gevolgd (vgl. Johannes 7:15¹³) zoals bv. Paulus onder Gamaliël (Handelingen 22:3¹⁴).

b. *De discipelen waren toegerust door Christus.* Jezus bemoedigde hen. Door de training en toerusting¹⁵, die Jezus aan hen zou geven, zouden zij steeds meer worden als Jezus Christus. Ze zouden voldoende toegerust zijn en alles hebben wat nodig is om het werk van Jezus Christus voort te zetten.

Ze zouden niet in dezelfde mate als Jezus kennis en wijsheid hebben, want hij is God. Maar ze zouden wel door mensen als zodanig herkend worden “dat ze in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd” (Handelingen 4:13b¹⁶).

¹³ **Johannes 7:15** De Joden waren verbaasd: ‘Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?’

¹⁴ **Handelingen 22:3** ‘Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde.’

¹⁵ Grieks: katartizo, perfectum

¹⁶ **Handelingen 4:13b** Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.

6:41-42. Vergelijking van de balk en de splinter.

a. Balk en splinter.

Een balk werd gebruikt om een dak te steunen. Een splinter was een klein vuiltje zoals een stukje gras.

b. Degene die terechtwijst.

Wie zijn deze zelfaangestelde oogartsen? In de tijd van Jezus waren zij de Farizeeën. In onze tijd zijn dat mensen die zich net zo huichelachtig gedragen: bv. huichelaar bij het geven van geld (Matteüs 6:2¹⁷); huichelaar bij het bidden (Matteüs 6:5¹⁸); huichelaar bij het vasten (Matteüs 6:16¹⁹); huichelaar bij het corrigeren van anderen (Matteüs 7:5²⁰); huichelaar bij het aanhalen van kerkelijke tradities ten koste van Gods Woord (Matteüs 15:7-9²¹); huichelaar bij het stellen van vragen (Matteüs 22:16-18²²); en huichelaar bij het opleggen van de Joodse ceremoniële wet (lees Matteüs 23:1-33).

Mensen met een 'balk' in hun ogen zijn mensen die geloven dat ze rechtvaardig zijn op grond van hoe ze de wet houden. Zij verachten de mensen die volgens hen de wet niet houden (Lucas 18:9²³).

c. Eerst zelfonderzoek en zelftucht.

Jezus wijst de tucht (discipline) niet af. Maar hij leert dat christenen eerst zichzelf moeten onderzoeken (1 Korintiërs 11:28²⁴, bv. bij het avondmaal), zichzelf moeten corrigeren en zelf moeten veranderen.

Daarna horen ze ook anderen met zachtmoedigheid terecht te wijzen (Galaten 6:1²⁵). Dus christenen moeten

zelftucht (zelfdiscipline) en gemeenschappelijke tucht (discipline) toepassen.

6:43-44. Vergelijking van de boom en zijn vrucht.

a. Logische onmogelijkheid.

Het is onmogelijk dat een slechte boom goede vruchten voortbrengt (Matteüs 12:33²⁶). Het is onmogelijk dat uit dezelfde ader zoet en bitter water opwelt (Jakobus 3:11²⁷). Het is onmogelijk dat een vijgenboom olijven draagt of dat een wijnstok vijgen oplevert (Jakobus 3:12²⁸).

Op dezelfde wijze is het onmogelijk dat een onwedergeboren mens de vruchten van de Geest draagt en onmogelijk dat een wedergeboren mens maar steeds doorgaat met zondigen (1 Johannes 3:6-9²⁹)!

b. Het hart is een schatkamer.

Jezus zegt, "Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte te voorschijn haalt" (Matteüs 12:34-35). Als je hart vol is van Gods Woord, dan zul je die ook aan anderen leren (Kolossenzen 3:16³⁰).

Als je hart vol is van dingen die waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk en eervol zijn, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient, dan zul je deze dingen ook kunnen bedenken en toepassen (Filippenzen 4:8-9³¹). Wat een mens in zijn hart heeft zal vroeger of later openbaar worden in zijn spreken en gedrag!

¹⁷ **Matteüs 6:2** Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

¹⁸ **Matteüs 6:5** En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

¹⁹ **Matteüs 6:16** Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

²⁰ **Matteüs 7:5** Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

²¹ **Matteüs 15:7-9** 7 Huichelaars, wat is Jesaja's profetie toch toepasselijk op u: 8 "Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen."

²² **Matteüs 22:16-18** 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: 'Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?' 18 Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: 'Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?'

²³ **Lucas 18:9** Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis.

²⁴ **1 Korintiërs 11:28** Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt

²⁵ **Galaten 6:1** Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem

zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

²⁶ **Matteüs 12:33** Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom.

²⁷ **Jakobus 3:11** Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen?

²⁸ **Jakobus 3:12** Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water.

²⁹ **1 Johannes 3:6-9** Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt (Grieks: doorgaat met zondigen), heeft hem nooit gezien en kent hem niet.

7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt (Grieks: doorgaat met zondigen) komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9 Wie uit God geboren is zondigt niet (Grieks: gaat niet door met zondigen), want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen (Grieks: doorgaan met zondigen), want hij is uit God geboren.

³⁰ **Kolossenzen 3:16** Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid.

³¹ **Filippenzen 4:8-9** 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

c. Spreken.

Een christen is in staat te vermanen op grond van de gezonde leer en tegensprekers te weerleggen (Titus 1:9³²). Maar vele niet-christenen willen van geen tucht weten: zij zijn ijdele pratere en misleiders. Zij leren ongepaste dingen en zijn leugenaars (Titus 1:10-12³³).

Christenen moeten niet iedere geest vertrouwen. Zij moeten de geesten en wat deze geesten door middel van zogenaamde 'profeten' en 'leraren' zeggen op de proef stellen. Christenen weten dat de geest van de antichrist nu al in de wereld is en dat er vele antichristenen zijn opgestaan (1 Johannes 3:1-3³⁴; 2:18³⁵).

De apostel Johannes leert: "wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet (NBG: heet hem niet welkom), want wie zo iemand groet (NBG: welkom heet), is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken" (2 Johannes 9-11).

d. Gedrag.

Johannes de Doper zei, "Breng dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden." De rijken moeten met de armen delen. De mensen die eten hebben moeten delen met mensen die honger hebben. De mensen die met geld werken, mogen niet meer eisen dan voorgeschreven is. Mensen in krijgsdienst mogen anderen niet plunderen (Lucas 3:8-14).

Christenen horen veel vrucht te dragen en daarmee God de Vader te verheerlijken. Ze moeten andere mensen liefhebben en de geboden van Jezus bewaren (Johannes 15:8-10³⁶).

³² **Titus 1:9** En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.

³³ **Titus 1:10-12** 10 Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen. 11 Hun mond moet de mond worden gesnoerd; ze richten hele families te gronde door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen. 12 Een van hun eigen profeten, zelf een Kretenzer, heeft gezegd: 'Kretenzers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige vreters.'

³⁴ **1 Johannes 3:1-3** 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

³⁵ **1 Johannes 2:18** Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.

³⁶ **Johannes 15:8-10** 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik

Christenen dragen de vrucht van de Geest, zoals liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

Christenen doen de werken die God al van te voren in de Bijbel voorbereid heeft (Efeziërs 2:10³⁷).

Christenen wandelen in het licht, doen wat goed, recht en waar is, toetsen wat de God behaagt, doen niet mee met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskeren juist deze duistere werken (Efeziërs 5:9-12³⁸).

Christenen gedragen zich op een manier die God waardig is, behagen Hem in alles, dragen vrucht in alle goed werk en groeien in hun kennis van God (Kolossenzen 1:10³⁹).

Christenen geven uitdrukking aan de wijsheid die van boven komt (Jakobus 3:17-18⁴⁰).

6:46. Heerschappij van Christus.

De naam van God in de Hebreeuwse taal van het Oude Testament, 'JaHWeH' (Exodus 3:14-15 HSV⁴¹, Nederlands: HEER), wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament met het woord 'KURIOS' vertaald.

Hier maakt Jezus Christus er aanspraak op dat hij de 'Heer' (Grieks: kurios) is! (vgl. Jesaja 40:3 met Marcus 1:3). Mensen die Jezus 'Heer' noemen, maar niet doen wat Hij zegt, onteren Hem.

6:47-49. Bouwen op rots of zand.

a. Toepassen.

Een mens die de woorden van Jezus Christus toepast wordt vergeleken met een mens die zijn huis op een rots bouwt. Wanneer de stormen van het leven tegen dit huis aanbeuken, zal het blijven staan! In Matteüs 7 zegt Jezus dat hij 'wijs' is.

me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

³⁷ **Efeziërs 2:10** Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

³⁸ **Efeziërs 5:9-12** 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.

³⁹ **Kolossenzen 1:10** Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien

⁴⁰ **Jakobus 3:17-18** De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

⁴¹ **Exodus 3:14-15** (HSV) En God zei tegen Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij naar u gezonden. 15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden; dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is van geslacht tot geslacht Mijn Gedenknaam.

Maar een mens die de woorden van Jezus niet toepast wordt vergeleken met een man die zijn huis op het zand in de rivierbedding bouwt. Wanneer de stormen van het leven tegen dit huis aanbeuken, stort het meteen in! In Matteüs 7 noemt Jezus hem een 'dwaas'.

b. De dag van beproeving.

Een ding is zeker: er komt een dag van beproeving. Het komt op verschillende manieren. Soms als een verzoeking om je tot zonde te verleiden. Soms als een beproeving om je te toetsen. Soms komt het in de vorm van het verlies van een baan of door de dood van een geliefde. Maar het komt altijd onverwachts en plotseling! Net als een vloed bij een overstroming.

Uiteindelijk komt de dag van beproeving op het Laatste Oordeelsdag. Het zal plotseling en zichtbaar komen als de bliksem (Lucas 17:24⁴²). Het zal sommigen overvallen als een strik (Lucas 21:34-35⁴³). Het zal komen als een dief in de nacht (1 Tessalonicenzen 5:2⁴⁴).

c. De dag van overwinning.

Voor de bouwer op de rots zal de dag komen als een dag van blijdschap (1 Tessalonicenzen 2:19-20⁴⁵). Het zal de dag zijn van zijn opstanding uit de doden en wegvoering in de lucht om Jezus Christus te verwelkomen (1 Tessalonicenzen 4:16-17⁴⁶). Het zal de dag zijn waarop alle christenen een krans van rechtvaardigheid zullen ontvangen (2 Timoteüs 4:8⁴⁷).

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

⁴² Lucas 17:24 Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Menszoon verschijnen.

⁴³ Lucas 21:34-35 34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, 35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die daar ook op aarde wonen.

⁴⁴ 1 Tessalonicenzen 5:2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.

⁴⁵ 1 Tessalonicenzen 2:19-20 19 Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? 20 Ja, u bent onze eer en vreugde.

⁴⁶ 1 Tessalonicenzen 4:16-17 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

⁴⁷ 2 Timoteüs 4:8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.