

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen:

1. te geloven dat heiliging onlosmakelijk verbonden is met rechtvaardiging.
2. om bewust te werken aan heiliging, vooral in relaties met het tegenovergestelde geslacht.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Thema: God danken omdat Christus onze rechtvaardigheid en heiliging is.

Lees onderstaand Bijbelgedeelte. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

1 Korintiërs 1:26-31. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30 Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost (HSV: Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing), 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.'

a. Van onszelf zijn we van niet voorname afkomst of invloedrijk. Maar in Jezus Christus verandert alles!

De vijandige wereld kan ons minachten, maar God heeft ons uitverkoren. In Jezus Christus worden wij heel speciaal. God gebruikt ons om overwinningen voor Hem in de wereld te halen. Door het toedoen van God zijn wij, de gelovigen, in Christus Jezus. Jezus Christus is Zelf onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en uiteindelijke verlossing (vgl. Romeinen 8:29-30¹).

¹ **Romeinen 8:29-30** Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

Dus wij hebben onze juridische staat of positie (rechtvaardiging) en onze morele staat (heiliging) volkomen in Jezus Christus.

b. Maar wat wij in Jezus Christus ontvangen, moeten we ook praktisch uitwerken in dit leven.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om rechtvaardig en heilig te leven (Filippenzen 2:12-13²)

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als Degene die er voor zorgt dat wij rechtvaardig en heilig zullen leven.

II INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Heiliging.

Lees voor of leg uit.

De heiliging is onlosmakelijk verbonden met de rechtvaardiging. Je wordt verlost om heilig te leven. Je toont je geloof door je werken (Jakobus 2:18³) en je toont je rechtvaardiging door je heilig leven (Romeinen 6:19⁴).

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Heiliging

Dag 1 Romeinen 12:1-3.

Pas je niet aan deze wereld aan, maar wordt veranderd.

Dag 2 Romeinen 13:11-14.

Omkleed je met de Heer Jezus Christus.

Dag 3 Lucas 6:41-45.

Doe eerst de balk uit je eigen oog weg.

Dag 4^{BS} Efeziërs 4:17-32.

Geef je vroegere levenswandel op.

² **Filippenzen 2:12-13** Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspinnen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen als het handelen bij u tweebrengt, omdat het hem behaagt.

³ **Jakobus 2:18** Maar dan zegt iemand: 'De een gelooft, de ander doet.' Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

⁴ **Romeinen 6:19** Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.

- Dag 5 Matteüs 15:7-20.
Menselijke godsdienstige tradities leiden niet tot heiliging.
- Dag 6 Filippenzen 3:7-16.
Jaag naar heiliging! Grijp het! Je bent door Jezus Christus gegrepen.
- Dag 7 1 Petrus 1:13-19.
Word heilig in alles wat je doet.
- Dag 8 1 Petrus 2:11-12.
Leid een heilig leven te midden van de ongelovigen (vgl. 1 Petrus 4:12-16).
- Dag 9 2 Petrus 1:3-11.
Maak je roeping en uitverkiezing waar door heilig te leven.
- Dag 10 Leviticus 19:2 en 19:11-18.
Wees heilig, want de HEER is heilig.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Rechtvaardiging en heiliging.

- Wat leren de mensen die tégen het houden van de wet (de Tien Geboden) zijn?
- Wat leren de mensen die vóór het houden van de Joodse Wet zijn?
- Wat is de kernboodschap van Romeinen hoofdstuk 6?
- Waarom kan, wil en zal een wedergeboren christen heilig leven?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:
Welke 'afgelegde' en 'aangedane' dingen ga je dit jaar zichtbaar maken?

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

HEILIGING Hebreeën 12:14

Streef ernaar in vrede te leven met allen
en leid een heilig leven;
wie dat niet doet
zal de Heer niet zien.

Hebreeën 12:14 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Waarom ben ik hier?

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:
Efeziërs 4:17 - 5:21.

17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden (HSV: niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken). 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.

20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort (HSV: maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen). 30 Maak Gods Heilige Geest

niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing (HSV: door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing). 31 Laat alle wrok en drift en boosheid (HSV: bitterheid, woede en toorn) varen, alle geschreeuw en gevloek (HSV: laster), en alle kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven (HSV: vriendelijk en barmhartig); vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

5

1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde (HSV: wandel in de liefde), zoals Christus, die ons heeft liefgehad en Zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid (HSV: hoerij en alle onreinheid), of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen (HSV: laten die onder u absoluut niet genoemd worden). 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast (HSV: dwaze praat en grappenmakerij die onbehoorlijk zijn) – spreek liever woorden van dank. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft (HSV: een hoereerder), zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het Koninkrijk van Christus en van God. 6 Laat u door niemand met loze (HSV: inhoudsloze) woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij (HSV: wees dan hun metgezellen niet), 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht (HSV: wandel als kinderen van het licht). 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is (HSV: beproef wat de Heer welgevallig is). 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

15 Let dus goed op welke weg u bewandelt (NBG: Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt), gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen (HSV: als wijzen). 16 Gebruik uw dagen goed (HSV: gebruik de tijd goed), want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet (HSV: wordt niet dronken van wijn), want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen (HSV: maar word vervuld met de Geest) 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft (HSV: geestelijke liederen). Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

21 Aanvaard elkaars gezag (HSV: schikt u onder elkaar) uit eerbied voor Christus.

2. Nadruk.

Waarom ben je hier? Je bent hier op deze plaats en in deze tijd om *heilig* voor God te leven.

3. Uitleg voor de kringleider.

4:17-19.

‘Wandelen’ of ‘de weg gaan van’ zijn uitdrukkingen voor hoe je leeft en je gedraagt (vgl. Efeziërs 4:1⁵; 4:17⁶; 5:2,8,15⁷).

‘De heidenen’ is een uitdrukking voor de niet-christenen. Alle pogingen van de heidenen om een gelukkig leven te leiden eindigen in teleurstelling. Hun leven is een lange serie van verwachtingen die niet vervuld worden. Zij streven, maar bereiken niet. Zij bloeien, maar dragen geen vrucht. Zij ervaren wat de Prediker zegt, “Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen, en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen. - Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwog. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwog me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon” (Prediker 1:7-8; 2:10-11).

Onkunde. “omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben”. Kort na de schepping hadden de eerste mensen kennis van God. Maar na de zondeval begonnen mensen geleidelijk aan God te vergeten. Ze leefden hun levens zonder God. Toen God tot hen sprak door Henoeh en Noach, verhardden ze hun harten. Telkens wanneer mensen volharden in de zonden, geeft God hen over aan de gevolgen van hun zonden. De heidenen verhardden hun harten tegen God en daarom liet God toe dat hun harten verhard werden. God verhardt degene, die zich tegen God verhardt. Ze kozen er doelbewust voor en wilden niet over God nadenken. Daarom werden ze blind ten aanzien van het kennen van God. Ze waren zelfs blind voor het feit dat ze blind waren

⁵ Efeziërs 2:10 (HSV) Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u ertoe op waardig te wandelen, in overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent.

⁶ Efeziërs 4:17 (HSV) Dit zeg ik dan en betuig het in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken.

⁷ Efeziërs 5:2,8,15 (HSV) 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offergave en slachtoffer. 8 wandel als kinderen van het licht. 15 Let er dan op, dat u voorzichtig wandelt, niet als onwijken, maar als wijzen.

(Johannes 9:40-41⁸)! Zo werden ze ‘onwetend’ met betrekking tot God. Ze hadden geen besef van zijn bestaan, werkelijkheid, of nabijheid. De moderne wereld verschilt dus niet zo veel van de klassieke wereld!

4:22-24.

Een beslissende verandering. Het evangelie roept mensen met een bevel: ze moeten de oude mens *voor eens en altijd afleggen*, want het leidt tot de dood. Ze moeten *voor eens en altijd vernieuwd worden* in de geest van hun denken, ze moeten de nieuwe mens *voor eens en altijd aandoen*. De werkwoorden staan in de ‘aoristus’ tijd dat een eenmalige gebeurtenis in het verleden aanduidt.

‘De oude mens’ is de oude, onwedergeboren natuur en die is op weg naar de eeuwige dood. Het kent de levende God niet, heeft misleidende begeerten, leeft een levensstijl zoals anderen in de wereld en heeft een radicale innerlijke vernieuwing nodig. Wanneer een mens het evangelie hoort en tot bekering komt, dan legt hij voor eens en altijd de oude mens af. Hij spijkt als het ware zijn oude vuile kleren, een symbool voor zijn zonden uit het verleden en heden, aan het kruishout. ‘Het afleggen’ hier is de breuk met de zonde voor eens en altijd (wedergeboorte, bekering) en *niet het voortgaande proces* (heiliging).

‘De nieuwe mens’ is de nieuwe, wedergeboren natuur die het eeuwige leven beërft. De nieuwe gelovige doet *voor eens en altijd* de nieuwe mens aan, die herschape is naar het beeld van God in ware gerechtigheid en heiligheid. Bij zijn wedergeboorte (bekering) bekleedt de nieuwe gelovige zich als het ware met Christus (Romeinen 13:14⁹) en wordt daardoor een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17¹⁰), waarin God aan hem de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus juridisch toerekent én moreel schenkt (1 Korintiërs 1:30¹¹). De gerechtigheid en heiligheid die God hem toerekent en schenkt is waar, echt en niet bedrieglijk, geen ‘schijn’. ‘Het aandoen’ hier is een overgave en toewijding aan Christus voor eens en altijd (de wedergeboorte, bekering) en *niet het voortgaande proces* (heiliging).

Ook in Kolossenzen 3 staan de werkwoorden in de aoristus tijd: “Dood voor eens en altijd” (Kolossenzen 3:5), “Doe voor eens en altijd weg” (Kolossenzen 3:8), “Omdat je de oude mens voor eens en altijd afgelegd hebt en de nieuwe mens voor eens en altijd aangedaan hebt”

⁸ **Johannes 9:40-41** Een paar Farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ 41 ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’

⁹ **Romeinen 13:14** Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

¹⁰ **2 Korintiërs 5:17** Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

¹¹ **1 Korintiërs 1:30** Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost.

(Kolossenzen 3:9-10), “Daarom doe (bij je wedergeboorte en bekering) voor eens en altijd aan” (Kolossenzen 3:12).

Samenvattend: Wees wat je bij je wedergeboorte in principe geworden bent! Laat de rechtvaardiging en heiliging, die bij je wedergeboorte aan je toegerekend en geschenken is, zichtbaar worden! Je KUNT rechtvaardig en heilig leven. LEEF dan rechtvaardig en heilig! LEEF je rechtvaardigheid en heiligheid die je van Jezus Christus ontvangen heeft UIT!¹²

4:25.

Leeft uit wat je van binnen al bent. De NBV vertaling zegt: “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid”. Dit zijn handelingen, die wat de tijd betreft plaats moeten vinden ná de wedergeboorte. Maar het Grieks en de meeste Bijbelvertalingen zeggen: “Daarom, omdat jullie (bij de wedergeboorte) de leugens al afgelegd hebben, spreek de waarheid”. Dit zijn handelingen die de wedergeboorte in het alledaagse christelijke leven zichtbaar moeten maken. Leef zichtbaar uit wat je van binnen in principe al bent!

Deugden. Specifieke *afgelegde* zonden die in tegengestelde deugden zichtbaar moeten worden zijn: leugens, woede, wrok (bitterheid), geschreeuw en gevloek, seksuele onreinheid, vechten, hebzucht en elke vorm van kwaadwilligheid.

Specifieke *aangedane* deugden, die zichtbaar moeten worden, zijn: liefde, waarheid spreken, zelfbeheersing, vergevingsgezindheid, delen, werken, vriendelijkheid, barmhartigheid en kennis van Gods wil.

4:26.

Boosheid. Er is een *heilige en rechtvaardige* boosheid, zoals God die heeft tegen de zonde en onrecht, en er is een *zondige* boosheid of woede, zoals mensen die meestal voelen wanneer ze gekwetst zijn. Christenen mogen wel net zoals God boos of verbolgen worden over het onrecht in de wereld, maar ze mogen hun boosheid niet op een zondige manier uitdrukken, d.w.z. met verbaal of fysiek geweld. En een christen hoort zijn boosheid alleen te uiten aan de persoon op wie hij boos is. Hij mag geen onschuldige mensen in de maatschappij tot slachtoffer van zijn boosheid maken. Hij hoort ook zijn boosheid op een beheerste en respectvolle manier te uiten.

Sommige mensen zijn jarenlang boos op een ander. Dat zijn mensen die zich laten verteren door bitterheid (wrok, wraakzucht). Ze houden nauwkeurig een lijstje bij van alle zonden en onrecht van de ander tegen hen. Ze zijn minachtend, kritisch, veroordelend en roddelen over de andere persoon. Maar de Bijbel leert dat christenen nooit langer dan één dag boos mogen zijn. Hoe eerder een christen

¹² **Filippenzen 2:12** (NIV) continue to work out your salvation with fear and trembling.

zich weer met de ander verzoent, hoe beter. Het maakt voor God niet uit wie 'de schuldige' en wie 'de onschuldige' is – want beiden moeten het initiatief nemen zich met de ander te verzoenen (vgl. Matteüs 5:22-24¹³; 18:15)¹⁴. Een christen hoort barmhartig en vergevingsgezind te zijn tegenover een overtreder en daarna hoort hij hem niet te ontwijken, maar vriendelijk tegenover hem te blijven.

4:27.

De duivel geen kans geven. Een christen moet niet toelaten dat de duivel of een van zijn medewerkers zijn voet tussen de deur krijgt en zich zo naar binnen in je hart en leven forceert. Een christen moet geen enkele gelegenheid aan de duivel geven om in zijn denken, verbeelding, gevoelens, motieven, houdingen of gedrag binnen te komen. Wanneer de duivel een kans krijgt om je kwaad te doen, zal hij die altijd aangrijpen (1 Petrus 5:8¹⁵).

De geestelijke strijd tegen de duivel begint al bij deze deur, bij de allereerste confrontatie met hem. Dan moet een christen hem in geloof weerstaan (Jakobus 4:7). Deze woorden worden hier in verband gebracht met boos worden (vgl. Genesis 4:6-7¹⁶). Boosheid is dikwijls een deur waardoor de duivel graag binnenkomt. Daarom staat er in vers 32 dat de christen gauw moet vergeven, evenals Christus hem vergeven heeft.

4:29.

Spreken. Het boek Spreuken heeft heel veel goede adviezen met betrekking tot het spreken. Lees bv. Spreuken 15:28,23,1¹⁷. Efeziërs 4:15 zegt dat christenen de waarheid in liefde moeten spreken, want waarheid zonder liefde wordt wettisch en liefde zonder waarheid ontaard in sentimentaliteit. En vers 29 zegt dat christenen alleen dingen moeten zeggen die de andere persoon echt

¹³ **Matteüs 5:22-24** 22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen "Nietsnut!" zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie "Dwaas!" zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

¹⁴ **Matteüs 18:15** Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.

¹⁵ **1 Petrus 5:8** Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

¹⁶ **Genesis 4:6-7** De HEER vroeg hem (Kaïn): 'Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.'

¹⁷ **Spreuken 15:28,23,1** 28 Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil. 23 Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

1 Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.

opbouwen.

Voordat een christen spreekt, moet hij zich 3 vragen stellen:

* Is het *waar*? Als wat hij wil zeggen niet waar is, kan hij beter zwijgen.

* Is het *opbouwend*? Als wat hij wil zeggen niet opbouwt zelfs al is het waar, moet hij zwijgen.

* Is het *liefde*? Kan hij de opbouwende waarheid op een liefdevolle wijze spreken?

4:30.

De Heilige Geest is geen onpersoonlijke kracht, maar een Persoon, die kan spreken, handelen en voelen. Omdat de Heilige Geest heilig is, wordt hij zeer bedroefd door onheiligheid en zonde.

5:2.

Slachtoffer. Christus werd geen slachtoffer van slechte mensen en werd ook niet door hen vermoord. Hij gaf zich doelbewust over als een offergave en *een slachtoffer dat verzoening voor zonden bewerkstelligde*. Hij legde zijn leven vrijwillig af voor zijn schapen (Johannes 10:11,18¹⁸).

5:3-5a.

"Laat er bij u geen sprake zijn" betekent dat deze dingen niet mogen voorkomen bij gelovigen. Natuurlijk mogen christenen anderen (bv. hun kinderen, de jeugd) in deze dingen onderrichten, maar zij mogen het niet bedrijven of op onsmakelijke wijze grappen erover maken.

Ontucht (HSV: hoererij; Grieks: porneia) sluit alle vormen van seksuele immoraliteit in gedachten, spreken, en handelen in. Het slaat op onwettige seks, d.w.z. seks *vóór* het huwelijk en seks *buiten* je wettige huwelijk. Volgens Gods gebod is de enige wettige seks binnen je eigen huwelijk (Hebreeën 13:4¹⁹).

Zedeloosheid (HSV: onreine) slaat ook op seksuele immoraliteit, maar dan meer toegespitst op onnatuurlijke en verdorven seksuele praktijken als bv. incest, echtbreuk, homoseksualiteit en bestialiteit (Leviticus 18:6,20,22,23²⁰; Romeinen 1:26-27²¹).

¹⁸ **Johannes 10:11,18** 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.'

¹⁹ **Hebreeën 13:4** Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen (Grieks: pornous. NBG: hoerders) en echtbrekers (Grieks: moichous) zal God veroordelen.

²⁰ **Leviticus 18:6,20,22,23** Niemand van jullie mag de eer van een bloedverwant aantasten (NBG: de schaamte van een bloedverwant ontbloten) Ik ben de HEER. 20 Verontreinig jezelf niet door seksuele omgang te hebben met de vrouw van een ander. 22 Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. 23 Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken om met haar te paren, dat is pervers.

²¹ **Romeinen 1:26-27** De vrouwen hebben de natuurlijke omgang veruuld voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de

Hebzucht bestaat uit gierigheid, gulzigheid en onverzadigbare begerigheid (bv. naar geld, macht, of porno). Dit wordt vergeleken met 'afgoderij' omdat het een persoon helemaal in beslag neemt.

5:5b.

Het Koninkrijk van Christus en van God (Zie studie 20). Het Koninkrijk zoals het begon met de eerste komst van Christus (Matteüs 12:28-30²²) is Gods koningschap in en door Jezus Christus in de harten (Lucas 17:20-21²³) en levens (Matteüs 6:33²⁴) van zijn mensen.

Deze heerschappij resulteert in de verlossing van zijn mensen van begin (Marcus 10:25-26²⁵) tot einde (1 Korintiërs 15:26²⁶), in het tot stand komen van de Gemeente in de wereld (Matteüs 16:18-19²⁷), in de transformatie die christenen overal in de maatschappij te weeg brengen (Matteüs 13:33²⁸; Romeinen 14:17²⁹), en uiteindelijk in de nieuwe hemel en nieuwe aarde (Matteüs 25:34³⁰).

Het Koninkrijk groeit (Matteüs 13:31-32³¹), maar sluit

natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen onthouding met mannen.

²² **Matteüs 12:28-30** Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 30 Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.

²³ **Lucas 17:20-21** 20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.' (HSV: Het Koninkrijk van God is binnen in u.)

²⁴ **Matteüs 6:33** Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

²⁵ **Marcus 10:25-26** 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: 'Wie kan er dan nog gered worden?'

²⁶ **1 Korintiërs 15:26** De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood,

²⁷ **Matteüs 16:18-19** 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk (gemeente) zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

²⁸ **Matteüs 13:33** Hij vertelde hun een andere gelijkenis: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordeesemd was.'

²⁹ **Romeinen 14:17** want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

³⁰ **Matteüs 25:34** Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

³¹ **Matteüs 13:31-32** 31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het

ook onherkenbaar 'onkruid' (Matteüs 13:25,38³²) en 'slechte vissen' (Matteüs 13:47-50³³) in. Dit is Gods Koninkrijk in de tegenwoordige tijd. Maar Gods Koninkrijk is toekomstig in zoverre dat het Koninkrijk in haar uiteindelijke vorm van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog moet komen en zal komen bij de terugkomst (Matteüs 25:34), wanneer Christus zijn koningschap als Middelaar teruggeeft aan God de Vader (1 Korintiërs 15:24-25³⁴).

5:7.

De HSV zegt: 'Wees dan hun metgezellen niet'. De NIV zegt: 'Do not be partners with them'. Het Grieks zegt: 'Deel je leven niet met hen; werp je lot niet in met hen.' Christenen behoren niet op een vertrouwelijke wijze om te gaan met mensen die beweren dat zij 'christenen' zijn, maar ondertussen leven als 'niet-christenen' (1 Korintiërs 5:9-11)³⁵. Natuurlijk behoren christenen wel om te gaan met niet-christenen, want anders kunnen deze mensen niet tot geloof komen. Ergens moeten zij het evangelie horen en zien hoe het nieuwe leven eruit ziet.

5:10.

De NBV heeft het over 'de wil van de Heer (zoals in vers 17)', maar het Grieks en HSV heeft het over 'wat de Heer welgevallig is'. Omdat elk voorbeeld van gedrag niet letterlijk in de Bijbel behandeld wordt, moeten christenen onderzoeken en toetsen welk gedrag de Heer goedkeurt en Hem echt blij maakt. De Heilige Geest en hun geweten zullen dat heel duidelijk maken!

wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.'

³² **Matteüs 13:25,38** 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad

³³ **Matteüs 13:47-50** 47 Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48 Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, 50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

³⁴ **1 Korintiërs 15:24-25** 24 En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. 25 Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'.

³⁵ **1 Korintiërs 5:9-11** 9 Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met onthoudplegers, 10 maar dat betekent niet dat u alle onthoudplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. 11 Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een onthoudpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiters. Met zo iemand mag u beslist niet eten.

5:11-14.

‘Het ontmaskeren’ van de werken van de duisternis betekent letterlijk om deze duistere werken aan het licht te brengen. Hoe doe je dat praktisch?

In plaats van een medechristen openlijk in het openbaar te beschuldigen, behoort je hem eerst met zijn duisternis te confronteren onder vier ogen (Matteüs 18:15-17³⁶).

Maar een christen mag wel openlijk uitkomen tegen onrecht en onheiligheid in de maatschappij. Vooral ook door zijn handen uit de mouw te steken en dit onrecht met recht te beantwoorden.

De woorden: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen’ zijn waarschijnlijk deel van een oud christelijk lied of woorden die bij de doop met water uitgesproken werd.

5:15-21.

Het Geestvervulde leven van de christen. Het *hoofdword* staat in vers 18: “Laat de Geest u vullen”. Het is een bevel, voortdurend van toepassing en volkomen afhankelijk van de Heilige Geest Zelf.

Wat er in vers 15-17 staat is verbonden met wat er in vers 18-21 staat (door het *verbindingswoordje* ‘en’ aan het begin van vers 18 in het NBG). Het Geestvervulde leven wordt zichtbaar in christenen die nauwlettend toezien hoe ze wandelen. Het wordt zichtbaar in hun wijsheid, in hoe ze hun tijd besteden en hun gelegenheden gebruiken. En doordat ze proberen de wil van God steeds te verstaan. De *hulpwerkwoorden* staan in vers 19-21: “zing, jubel, dank en aanvaard elkaars gezag”. Het Geestvervulde leven wordt zichtbaar in het zingen met elkaar, in dankzegging naar God en in hoe christenen elkaars gezag aanvaren.

5:21

Hoe aanvaren christenen elkaars gezag? Hoe schikken christenen zich onder elkaar (HSV)?

Bv. in het christelijke huwelijk heeft God aan de man gezag gegeven zijn vrouw *te dienen door* haar lief te hebben en goed leiding te geven en de vrouw gezag gegeven haar man *te dienen door* goed te volgen en hem te helpen (Efeziërs 5:22-25³⁷).

Bv. door over jezelf te denken en te praten in overeenstemming met de genade en geestesgave die God je geschonken heeft, en jezelf niet hoger aan te slaan dan je kunt verantwoorden voor God en anderen (Romeinen 12:3). Bv. als je geen genade of de geestesgave van ‘leiding’ ontvangen hebt, moet je jezelf ook niet voordoen alsof je deze gave hebt. Maar als je wel de genade of geestesgave van ‘dienen’ ontvangen hebt, dan mag je dat wel zeggen. Beter is dat je het gewoon uitoefent en laten anderen zeggen waarin je ‘goed’ bent (je hun helpt of opbouwt) (Lees Romeinen 12:4-8).

Bv. in bescheidenheid anderen belangrijker te vinden dan jezelf (Filippenzen 2:3). Elk christen heeft van God bijzondere genade ontvangen en dikwijls ook een bijzondere taak of geestesgave. Maar dat maakt je niet belangrijker dan een ander christen. Erken dat andere christenen altijd iets zijn of hebben dat belangrijker is dan wat jij bent of hebt. Maar dat hoeft je niet onzeker te maken of je een lage zelfwaardering te veroorzaken. Je bent ook kostbaar in Gods ogen en hebt ook van God genade en mogelijk een taak of geestesgave ontvangen dat je heel bijzonder maakt. Anderen zullen jou op dat terrein belangrijker gaan vinden.

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

³⁶ **Matteüs 18:15-17** 15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.

³⁷ **Efeziërs 5:22-25** 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven