



In het eerste boek van de Bijbel lezen we over de schepping van de hemel en de aarde. Na de voltooiing van de schepping was alles zeer goed (Genesis 1:31)! De eerste mensen kenden God persoonlijk en leefden als beeld dragers van God in Gods directe tegenwoordigheid. In het laatste boek van de Bijbel lezen we over de schepping van een *nieuwe* hemel en een *nieuwe* aarde. Waarom is het nodig dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Wat is er met Gods oorspronkelijke schepping gebeurd? Als wij vandaag om ons heen kijken dan is alles veranderd! Onrecht, haat, terrorisme, oorlogen, zelfzucht en liefdeloosheid zijn aan de orde van de dag. Wat is er met Gods zeer goede schepping gebeurd? De Bijbel openbaart dat er een zondeval heeft plaatsgevonden, die alle mensen en de hele schepping raakt. De zondeval heeft Gods eerste schepping kapot gemaakt. De schepping en vooral de schepselen lijden.

Wat leert de Bijbel met betrekking tot het lijden?  
Er zijn minstens 5 invalshoeken:

### A. LIJDEN DOOR DE GODDELOOSHEID VAN DE MENS.

#### 1. Goddeloosheid.

'Goddeloosheid' betekent twee dingen:

- 'Goddeloosheid' is *niet* geloven in het bestaan van God. Goddeloosheid is leven als *een atheïst* – een persoon die zijn eigen god is en doet wat goed is in zijn eigen ogen. Of,
- 'Goddeloosheid' is *wel* geloven in eigen gemaakte goden, hetzij afgoden gemaakt van steen, hetzij afgoden van de verbeelding of het verstand. 'Goddeloosheid' is ook geloven in boze geesten of demonen als 'goden'.

Goddeloosheid is leven zonder de ware, levende God (zoals hij in de Bijbel geopenbaard wordt).

#### 2. Waarom mensen afgoden maken of eigen goden verzinnen of het bestaan van God ontkennen.

**Lees** Romeinen 1:18-23. Mensen maken voor zichzelf andere goden, of ze ontkennen het bestaan van God, omdat zij hun eigen leven willen bepalen. Ze maken voor zichzelf afgoden, die hen toelaten te leven zoals ze dat zelf graag willen en die hun gedrag, wat het ook mag zijn, goedkeuren. Hun goden mogen misschien wel van hun eisen om te veranderen met betrekking tot 'wat' ze in godsdienstig verband doen (bv. hoeveel keer ze moeten bidden), maar niet met betrekking tot 'wie' ze zijn! Mensen, die de ware en levende God beginnen te eren en te dienen, kunnen niet blijven leven zoals ze dat zelf willen, of de persoon blijven, die ze zelf willen zijn. De ware en levende God vereist dat ze helemaal veranderen zodat ze worden zoals hij ze geschapen en bedoeld heeft!

#### 3. De gevolgen van goddeloosheid.

Goddeloosheid tast het denken, het hart en de relaties van een persoon aan.

##### a. Goddeloosheid maakt dat hun overleggingen op niets uitlopen (v 21).

In Gods ogen zijn hun gedachten en redeneringen nutteloos, waardeloos en onvruchtbaar, omdat ze de waarheid, die God openbaarde, niet kennen of niet willen kennen. Zonder Gods waarheid en wijsheid leven mensen in een wereld van leugens en bedrog. Ze bedriegen elkaar, met het gevolg dat ze zelf lijden en voor anderen lijden veroorzaken!

##### b. Goddeloosheid brengt duisternis in hun hart (v 21).

Mensen die zonder God leven missen het nodige licht om een moreel en God welgevallig leven te leiden. Vele mensen kunnen in zichzelf geen kracht vinden om het goede, dat ze graag willen doen, ook echt te doen. Zonder een moreel godvrezend karakter

en goede daden lijden mensen zelf en veroorzaken ook lijden voor anderen!

##### c. Goddeloosheid brengt de toorn van God over mensen (v 18).

'Goddeloosheid' is een beschrijving voor: 'geen relatie met God', van 'een verbroken relatie met God' – kortom van 'een verkeerde relatie met de levende God'. Een verkeerde relatie met de ware en levende God doet God wegkeren van de mens, met het gevolg dat de mens lijdt.

#### 4. Samenvatting.

Mensen lijden omdat ze het bestaan van de ware en levende God ontkennen of omdat ze de ware en levende God verwisselen of vervangen door mensgemaakte afgoden. Kortom, mensen lijden omdat ze goddeloos zijn. 'Goddeloosheid' drukt *de verkeerde relatie tot God* uit.

### B. LIJDEN DOOR DE ONGERECHTIGHEID VAN DE MENS.

#### 1. De vele vormen van ongerechtigheid.

**Lees** Romeinen 1:24-32. Mensen verzinnen allerlei methoden om kwaad te doen, slepen elkaar mee in een onfatsoenlijke en verdorven levensstijl en schenken zelfs hun bijval aan wat er gebeurt. Vers 28-32 beschrijft wat in Gods ogen 'ongerechtigheid' is: seksuele immoraliteit en perversiteit, commerciële hebzucht en bedrog, sociaal geroddel en gepoch, en politieke onzinnigheid en ontrouw.

Geen wonder dat mensen, die deze dingen elkaar aandoen, allemaal lijden!

#### 2. Waarom mensen ongerechtigheid doen.

Mensen doen ongerechtigheid omdat ze het willen doen! De relatie, die mensen met God hebben, bepaalt de relatie, die zij met andere mensen hebben! Wanneer mensen de ware en levende God verwisselen met valse goden of gewoon met zichzelf, dan geeft God hen over aan hun eigen (slechte) hartstochten, aan hun eigen (verwerpelijk) denken en aan hun eigen (onfatsoenlijke) gedrag (vs. 24,26,28)! *Dan laat God toe dat mensen worden wat ze zelf willen worden!* Dan geeft God mensen uiteindelijk over aan hun eigen verderfelijke levensstijl. De mensen gaan ten gronde aan de weg, die ze zelf gekozen hebben. Dus mensen ondergaan de gevolgen van hun eigen begeerten. Omdat ze goddeloos willen zijn, proeven ze hoe een leven zonder God of zonder de ware God in werkelijkheid is!

#### 3. Samenvatting.

Mensen lijden omdat ze zelf ongerechtigheid bedrijven, bij anderen ongerechtigheid stimuleren en zelfs de ongerechtigheid in de wereld goedkeuren. Mensen brengen elkaar schade toe en maken elkaar afvallig van God. Kortom, mensen lijden omdat ze ongerechtigheid bedrijven. 'Ongerechtigheid' drukt *de verkeerde relatie tot andere mensen* uit.

### C. LIJDEN DOOR DE LEUGENS VAN MENSEN.

#### 1. Waarheid.

**Lees** Romeinen 1:18 en 25. 'De waarheid' is wat de ware en levende God zegt en doet, inclusief wat hij over zichzelf zegt. Bijvoorbeeld, een deel van de waarheid is wat God zegt over de geborgenheid en de betekenis van een mens, die zich aan God overgeeft. 'Geborgenheid' is weten dat God je onvoorwaardelijk liefheeft en je volkomen accepteert (**Lees** Jesaja 43:1-4). 'Betekenisvol zijn' is weten dat wat God van je vraagt te zijn en te doen heel belangrijk en heel zinvol is (**Lees** Jeremia 29:11). Dus, de waarheid is onlosmakelijk verbonden met God zelf en met Gods woorden en daden.

Wanneer mensen de waarheid over de geborgenheid onderdrukken of vervangen, dan worden ze eenzaam, angstig, of hebben ze een lage dunk van zichzelf, enz. En wanneer mensen de waarheid over een zinvol leven onderdrukken of vervangen, dan zien ze niet wat de zin van het leven op aarde is, vinden ze hun bestaan waardeloos, willen ze niet meer leven, enz.

## 2. Hoe mensen de waarheid onderdrukken of vervangen door de leugen.

'De waarheid onderdrukken' is de waarheid niet willen horen, niet willen weten of er niet naar willen leven. Zulke mensen generen zich om geassocieerd te worden met God en daarom ontkennen of negeren ze de waarheid. *Ze hebben géén godsdienstige of morele overtuigingen.*

'De waarheid vervangen' is de waarheid door de leugen vervangen. Zulke mensen geloven doelbewust in valse geloofsovertuigingen en in valse morele waarden. *Ze hebben de verkeerde godsdienstige of morele overtuigingen.*

En daarom, lijden ze, telkens wanneer ze de geborgenheid en zinvolheid, die God wil geven, verwerpen of vervangen.

**Bespreek.** Wat zijn bijvoorbeeld van manieren waarop mensen geborgenheid en zin zoeken in andere dingen dan die God aanbiedt?

## 3. Samenvatting.

Mensen zonder de ware en levende God zijn ook zonder de waarheid! Ze kennen de waarheid over God niet en ze kennen ook de waarheid over zichzelf niet. Ze weten niet wie ze zijn, waar ze vandaan komen, waarom ze hier zijn, hoe ze moeten leven en waar ze naartoe gaan! Ze lijden omdat ze zich onzeker en verward voelen en zichzelf waardeloos vinden. Ze lijden omdat ze geen enkele zin in het leven kunnen zien of omdat ze zich aan een destructieve levensstijl overgegeven hebben. Kortom, mensen lijden omdat ze geloven in de leugen. 'Geloven in de leugen' (d.w.z. de waarheid onderdrukken of vervangen) drukt een *verkeerde relatie tot de eigen persoon uit.*

## DE BETEKENIS VAN HET BEGRIIP 'ZONDE'

### 1. Een beschrijving van de natuurlijke mens.

Van nature heeft elk mens een verkeerde relatie tot God, een verkeerde relatie tot andere mensen en een verkeerde relatie tot zichzelf. Elke *natuurlijke* mens is goddeloos, bedrijft ongerechtigheid en gelooft in de leugen. De Bijbel noemt deze drie verkeerde relaties 'ZONDE'. 'Zonde' wordt in de Bijbel altijd gedefinieerd in relatie tot God en als vrucht daarvan, in relatie tot andere mensen en jezelf.

#### a . De wortel van de zonde.

'De wortel van de zonde' is een verbroken relatie met de ware en levende God. Het houdt onafhankelijkheid van God of zelfgenoegzaamheid in. Zonde is Gods doel missen. Zonde is tekortschieten in het voldoen aan Gods volmaakte standaard. Zonde is Gods geboden overtreden. Zonde is rebelleren tegen God. Zonde is Gods Woord verdraaien.

#### b . De vrucht van de zonde.

'De vrucht van de zonde' is 'doen wat God verbiedt' of 'niet doen wat God gebiedt'. De lijsten met zonden in de Bijbel zijn beschrijvingen van de vruchten van de boom, die als wortel 'onafhankelijkheid van God' of 'een verkeerde of verbroken relatie met God' heeft. Dus, 'de zonde' is de werkelijke reden voor het waarom van het vele lijden in de wereld.

## 2. Het onvermogen van de natuurlijke mens.

**Lees** Romeinen 8:7-8. De natuurlijke mens, d.w.z. de niet wedergeboren of ongelovige mens, heeft een gezindheid die vijandig is tegenover God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods Woord. Hij kan zich niet met zijn eigen zogenaamde 'vrije wil' of 'persoonlijke inzet' aan Gods Woord onderwerpen. De natuurlijke mens kan niets uit zichzelf doen om God te behagen!

## D. LIJDEN DOOR HET STERVEN VAN DE MENS.

### 1. De dood brengt scheiding.

**Lees** Romeinen 6:23. 'De dood' wordt door de meeste mensen gevreesd. Het is zo erg dat heel veel mensen er niet eens over willen denken of praten. 'De dood' wordt door de meeste mensen ervaren als de climax van al het lijden. 'Dood' betekent 'scheiding':

- De dood betekent scheiding van je lichaam, dat in het graf terugkeert naar het stof van de aarde (1 Korintiërs 15:50).
- De dood betekent scheiding van je relaties (familie en vrienden) op aarde (Lucas 16:27-31).
- De dood betekent scheiding van al je bezittingen op aarde en verlies van alles waarvoor je zo hard gewerkt hebt en van wat je bereikt hebt op aarde (1 Timoteüs 6:7).
- De dood betekent een verschrikking voor hen die achterblijven. Ze moeten ze missen en weten niet wat ze moeten verwachten als ze zelf sterven. Ze leven in voortdurende angst voor de dood (Hebreeën 2:15).
- De dood betekent voor allen, die geen persoonlijke relatie met de levende God hebben, scheiding van de ware en levende God en als gevolg daarvan verderven in de hel (Matteüs 10:28; Openbaring 20:15; 21:8).

### 2. De drie betekenissen van het begrip 'dood'.

Het evangelie zegt, "Het loon, dat de zonde geeft, is de dood" (Romeinen 6:23a). Het woord 'dood' heeft verschillende betekenissen in de Bijbel.

#### a. De geestelijke betekenis van het woord 'dood'.

**Lees** Efeziërs 2:1-5,12. 'De geestelijk dood' betekent dat de geest van de mens 'dood' is. Het is de toestand waarin *de geest van de mens gescheiden is van het leven in en met God*. Ieder mens bestaat uit een lichaam en een 'geest' (of 'ziel'). Eén van de functies van de menselijke geest is het vermogen om de levende God te kennen, hem te vertrouwen en met hem om te gaan. Vóór de wedergeboorte van zijn geest door de heilige Geest, kan een mens God niet kennen, vertrouwen of met hem omgaan. Soms denkt de mens dan dat God niet bestaat. Soms denkt hij dat een afgod 'god' is. De 'geest' of het hart van de mens moet wedergeboren worden voordat zijn 'geest' echt gaat leven.

#### b. De fysieke betekenis van het woord 'dood'.

**Lees** Psalm 49:8-18; Prediker 9:5-6,10; 1 Timoteüs 6:7. 'De fysieke dood' betekent dat het lichaam van de mens 'dood' is. Het is de toestand waarin *het lichaam van de mens gescheiden is van het leven op deze aarde*. Wanneer een mens sterft, laat hij al zijn relaties, al zijn bezittingen, al zijn prestaties en al zijn plannen achter. Hij kan niets meenemen! Wanneer de mens sterft, vergaat zijn lichaam tot stof in het graf of door crematie. Noch zijn lichaam en noch zijn geest zal ooit weer terugkeren naar de aarde zoals deze nu is. Een gestorven mens heeft nimmermeer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt! Hij heeft geen kennis van wat er op deze aarde gebeurt en kan geen werk of daad meer verrichten op deze aarde!

#### c. De eeuwige betekenis van het woord 'dood'.

**Lees** Lucas 16:22-26; Matteüs 10:28; 25:46; Openb. 20:14-15; 21:8; 2 Tessalonicenzen 1:7b-9. 'De eeuwige dood' betekent dat de mens voor eeuwig van Gods tegenwoordigheid gescheiden wordt. Het is de toestand waarin *een mens met zijn lichaam en zijn geest (ziel) voor eeuwig van de levende God gescheiden is*. Alle mensen werden oorspronkelijk geschapen om voor God te leven (cf. Kolossenzen 1:16). Maar wanneer een mens tot het einde toe voor zichzelf leeft en Gods bedoeling met zijn leven mist, dan wordt zo'n mens in het laatste oordeel, met zijn lichaam en zijn geest (ziel) voor eeuwig van God gescheiden. Dan wordt niet

alleen zijn geest (ziel), maar ook zijn opstandingslichaam voor eeuwig in de hel geworpen. De hel is de plaats waar de tegenwoordigheid en zorg van God niet ervaren wordt.

### 3. Samenvatting.

De dood veroorzaakt onbeschrijflijk lijden voor iedereen. De dood is de grootste vijand die de meeste mensen kennen. Kortom, mensen lijden omdat ze weten dat ze zullen sterven. 'Dood' betekent scheiding van allen en alles op aarde en voor ongelovigen 'een eeuwige scheiding van God'.

## E. LIJDEN DOOR HET OORDEEL VAN GOD

### 1. De toorn van God.

Het onvermijdelijke gevolg van goddeloosheid en ongerechtigheid is de toorn van God (Romeinen 1:18). 'Toorn' is een uitdrukking voor Gods rechtvaardige en heilige ongenoegen met en verontwaardiging over de zonde van de mens. God neemt geen genoegen met deze stand van zaken op aarde. Hij is terecht verontwaardigd over de goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen.

### 2. God heeft bepaalde oordelen in de schepping ingebouwd.

**Lees** Galaten 6:7-8. Waarom laat God bepaalde aanwezige vormen van oordeel op de aarde toe?

God laat mensen lijden als een gevolg van hun eigen zonden. God heeft de aarde en de mens geschapen en ook het doel van het bestaan van de mens op aarde bepaald. God wil dat mensen 'met hem' en 'voor hem' leven en leven 'op de manier die hij bepaalt heeft'.

God heeft wetmatigheden in zijn schepping en in zijn schepselen ingebouwd: 'wat een mens zaait, zal hij oogsten'. Wie de zonde zaait, zal het oordeel oogsten. Bijvoorbeeld, wie luiheid zaait, zal armoede oogsten. Wie haat zaait, zal verbroken relaties oogsten. Wie onreinheid zaait, zal ziekten oogsten. Wie tirannie zaait, zal oorlogen oogsten.

In veel gevallen halen de gevolgen van een leven van goddeloosheid en ongerechtigheid de zondaar tijdens zijn leven in. Mensen lijden dus dikwijls als het 'natuurlijke gevolg' (natuurlijk als door God bepaald) van hun eigen wandaden.

### 3. God brengt bepaalde oordelen over zijn schepselen in de wereld.

**Lees** Amos 4:6-12; Haggai 1:3-11; Ezechiël 14:21. God voert de heerschappij over de wereld en die sluit de gebeurtenissen in de geschiedenis en de krachten van de natuur in. God laat zich niet onbetuigd op aarde en doet allerlei goede dingen voor de mensen (Handelingen 14:17). Maar in tijden wanneer mensen God ongehoorzaam zijn of wanneer de relatie tussen God en bepaalde mensen verbroken wordt, dan onttrekt God zijn zorg voor en zijn bescherming van deze mensen en oefent hij strafgerichten over hen uit. Bijvoorbeeld: In bepaalde tijden staakt God zijn zorg voor mensen en treffen hongersnood en armoede de mensen (Leviticus 26:14-25). In andere tijden falen de oogsten op het land, ontvangen ze loon in doorboorde geldbuidels, stort de aandelenbeurs in, zijn de resultaten van alle inspanningen teleurstellend en blaast God de hoge verwachtingen van mensen weg (Haggai 1:3-11). Zo gebruikt God zijn 'zware gerichten' als oorlogen, epidemieën, aardbevingen, overstromingen, droogten en hongersnoden (Ezechiël 14:21) om de mensen zijn ongenoegen over hun zonden te tonen en om hen tegelijkertijd te waarschuwen dat ze naar hem moeten terugkeren.

### 4. Gods huidige oordelen hebben tot doel de mensen te bewaren voor Gods toekomstige, uiteindelijke en eeuwige oordeel.

De reden waarom God ook nu zijn oordelen over de mensen op aarde brengt, is dat Hij hen wil *beschermen* voor zijn eeuwige oordeel! Het doel van Gods oordelen in deze tijd is *tuchtiging*, d.w.z., God *brengt de zonden van de mensen aan het licht, berispt hen, weerlegt hun tegenargumenten, bestraft hen en waarschuwt hen voor veel ergere gevolgen*, als zij niet nú tot inkeer komen. Als God de zonden van de mensen zou tolereren en de mensen gewoon hun gang liet gaan, dan zouden ze slaven van hun eigen zonden worden, volkomen door hun eigen zonden worden vernietigd en uiteindelijk het eeuwige oordeel van God moeten ondergaan. Het doel van Gods oordelen vandaag de dag is om de mensen aan te sporen om met hun goddeloosheid en ongerechtigheid te breken en voor God in heiligheid en gerechtigheid te gaan leven (Hebreeën 12:4-11)!

### 5. Het verband tussen persoonlijk lijden en zonde.

Volgens Gods Woord kan het lijden verschillende oorzaken hebben:

- Je kunt lijden op grond van je eigen zonde (Numeri 12:6-10).
- Je kunt lijden op grond van de zonde iemand anders (2 Samuël 24:15-17).
- Je kunt lijden op grond van de zonde van het hele volk (1 Samuël 5:1-6).
- Je kunt lijden op grond van de zonde van het hele menselijke geslacht (Romeinen 5:17-19).
- Je kunt lijden, niet op grond van zonde, maar op grond van de boze opzet van satan (Matteüs 12:22-24; Lucas.13:16).
- Je kunt lijden, niet op grond van zonde, maar op grond van een hogere of betere bedoeling of plan van God (Johannes 9:1-3).

Dus, over het geheel gezien, is het menselijk lijden, door welke specifieke oorzaak dan ook, het gevolg van de geestelijke degeneratie van de menselijke gemeenschap, waarvan ieder individu een integraal deel vormt. De mensheid is solidair, ook in het lijden. De Bijbel verwerpt de gedachte dat het lijden van een individu direct evenredig is met enkel zijn persoonlijke zonden (de zogenaamde 'karma-samsara' leer van het Hindoeïsme.). De Bijbel leert dat God niet alleen met de mens als individu handelt (cf. Ezechiël 33:14-16), maar ook met de mens als onderdeel van een gezin (cf. Exodus 20:5-6; Handelingen 16:31; 1 Korintiërs 7:13-14), met de mens als onderdeel van de gemeente (cf. 1 Korintiërs 1:2; 12:26; Openbaring 2:1-5) en met de mens als onderdeel van een volk (Deuteronomium 7:1-6; Jeremia 18:6-10). God handelt zelfs met de mens als onderdeel van de hele mensheid, die verbonden is aan Adam en Adams zonde en straf (cf. Romeinen 5:12,17-19). Evenzo handelt God ook met de individuele christen als onderdeel van heel Gods volk (alle gelovigen), dat verbonden is met Christus en Christus' gerechtigheid (Romeinen 5:17-19; 1 Korintiërs 15:22). Daarom is een specifieke vorm van lijden, zoals bv. ziekte, niet *noodzakelijk* het gevolg van persoonlijke zonden.

(De zin van het lijden voor christenen wordt hier niet besproken.)

### 6. Gods toekomstige eindoordeel.

**Lees** Hebreeën 9:27.

#### a. De aard van het laatste oordeel.

De fysieke dood is NIET het einde! Er wacht nog een veel ernstiger en groter lijden voor mensen ná de dood! Bij de terugkomst van Christus, zullen alle mensen opstaan uit de dood en voor de rechterstoel van Christus verschijnen om rekenschap te geven van hun leven (Johannes 5:28-29; Matteüs 25:31-46). Hij zal oordelen over alles wat mensen ooit gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. Hij zal zelfs over de verborgen dingen oordelen. Niemand en niets zal uit dit oordeel kunnen ontsnappen (Prediker 12:14)! Alhoewel hij volkomen rechtvaardig zal zijn in het laatste oordeel (Lucas 12:47-48), waarschuwt hij ons dat het lijden in het laatste oordeel erger zal zijn dan al het lijden op aarde (Matteüs 13:41-42)!

**b. De noodzaak van het laatste oordeel.**

**Lees** Psalm 73:2-16. Als je kijkt naar de levens van de goddeloze en onrechtvaardige mensen op aarde, zou je dan het leven op deze aarde als rechtvaardig of onrechtvaardig beschouwen? Waarom? Het leven op deze aarde is duidelijk onrechtvaardig! De goede mensen lijden, de onzelfzuchtigen worden uitgebuit, de zachtmoedigen worden geterroriseerd en de armen worden beroofd. Het tegenovergestelde gebeurt ook. De slechte mensen floreren, de zelfzuchtigen maken een fortuin, de brutalen onderdrukken de zachtmoedigen en de rijken worden steeds rijker ten koste van de armen. Tirannen sterven vredig in hun bed, terwijl heiligen doodgemarteld worden.

Als we aannemen dat God bestaat en dat hij goed en machtig is, hoe kan hij dan toelaten dat zo'n groot onrecht als deze in de wereld doorgaat? Als God nu of later niets doet om het onrecht neer te slaan en het recht weer te herstellen, dan is hij óf onmachtig en kan hij het niet doen, óf hij is niet goed en kan het hem niet schelen!

Gelukkig leert de Bijbel ons heel nadrukkelijk dat God éen almachtig is én goed is en dat hij het recht in het gehele universum gaat herstellen wanneer hij alle mensen, die ooit geleefd hebben voor het laatste grote oordeel brengt!

**c. De grondslag voor het laatste oordeel over de niet-christenen.**

Degenen die het evangelie verworpen hebben, zullen gestraft worden voor hun *ongeloof* (Johannes 3:18-21,36) en *ongehoorzaamheid* (2 Tessalonicenzen 1:8). Hij zal mensen oordelen voor hun *kennis* van Gods morele wetten, die ze niet gehoorzaamd hebben (Romeinen 2:14-16; Hebreëen 10:26-31) en voor hun *onkunde* door eigen schuld (2 Tessalonicenzen 1:7b-9). Hij zal mensen, die menen dat ze goede mensen zijn, veroordelen tot de eeuwige straf, omdat ze *nagelaten* hebben te doen wat hij van hen verwachtte (Matteüs 25:41-46). Hij zal oordelen over hun *tekortschieten* aan de volmaakte gerechtigheid, die hij eist. Hij zal de wereld oordelen voor al het *kwaad* daarin en de onrechtvaardigen voor al hun *zonden* (Matteüs 13:41-42; Openbaring 21:8). Hij zal een einde maken aan alle *arrogantie en hoogmoed* van mensen en de machtige wereldheersers van hun tronen stoten (Jesaja 2:11-12,17-19). God zal iedereen volkomen rechtvaardig oordelen (Lucas 12:47-48). Hij zal de verdrukten oordelen met gerechtigheid en de armen met recht (Matteüs 5:3-12), maar hij zal de onrechtvaardige rijke mensen met lege handen wegsturen en hij zal de slechte mensen ombrengen (Jakobus 5:1-6). De plaats van eeuwig verderf wordt 'de poel van vuur' genoemd of ook wel 'de hel'. De hel is een plaats van vuur en pijniging (Lucas 16:23-26). De goddelozen zullen boeten door een eeuwig verderf, ver van de liefdevolle en zorgende tegenwoordigheid van God (2 Tessalonicenzen 1:8-9).

**d. Het laatste oordeel zal het ergste lijden zijn.**

Christus waarschuwt dat het lijden van het eindoordeel van God veel erger is dan de lichamelijke dood! De plaats van eeuwige straf wordt 'de hel' genoemd. Het is 'de poel, die brandt van vuur en zwavel', een plaats van vuur, kwelling en folterende pijn. Het is 'het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is' (Matteüs 25:41). Het is de plaats van waanzinnige boosheid en ondragelijke pijn (Matteüs 13:41-42; Marcus 9:42-49). Het is de plaats waar niemand van terug kan keren en niemand van kan ontsnappen (Lucas 16:23-31). Het is de plaats waar mensen gestraft worden met het eeuwige verderf (niet totale vernietiging, maar eeuwig lijden) en verwijderd worden uit Gods tegenwoordigheid, ver van Gods majestueuze zorg voor zijn schepping (2 Tessalonicenzen 1:7b-9). Het is de plaats van eeuwige straf, het tegenovergestelde van het eeuwige leven (Matteüs 25:46). Een mens die niet in Jezus Christus gelooft, is niet wedergeboren en heeft het eeuwige leven niet (Johannes 14:6). Iedereen wiens naam niet in het boek van Jezus Christus geschreven staat, zal in de hel geworpen worden (Johannes 14:6; Openbaring 21:8).

**7. Samenvatting.**

Mensen lijden omdat God zijn strafgerichten uitoefent over de goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Kortom, mensen lijden als gevolg van Gods strafgerichten. 'Gods oordelen' (strafgerichten) zijn een *uitdrukking van Gods toorn*.

**SAMENVATTING.**

Dus, mensen lijden omdat zij *goddeloos zijn*.  
Mensen lijden omdat zij *onrecht bedrijven*.  
Mensen lijden omdat zij *in de leugen geloven*.  
Mensen lijden omdat zij *weten dat zij zullen sterven*.  
Mensen lijden omdat zij *onder Gods oordeel staan*.