

God schiep de wereld en de mens volmaakt (Genesis 1:31). Maar de eerste mensen hebben alles bedorven door in zonde te vallen. Zonder Gods barmhartige en genadige liefde zouden de wereld en alle mensen volkomen verloren gebleven zijn.

Wat kostte het God om mensen te verlossen? Welke stappen nam God in en door Jezus Christus binnen de menselijke geschiedenis om het probleem van de mens op te lossen?

HET VERLOSSINGSWERK VAN JEZUS CHRISTUS

De Bijbel maakt bekend dat God 5 stappen in en door Jezus Christus heeft genomen.

A. DE EERSTE STAP: JEZUS CHRISTUS WERD EEN MENS.

1. De verschijning van Christus als een mens was belangrijker dan dat hij als een god zou verschijnen.

Lees: Matteüs 8:16-17; Handelingen 10:37-38 en Filippenzen 2:5-7.

a. Jezus Christus is God, maar werd ook een mens. Zonder zijn goddelijke natuur op te geven, vernederde hij zichzelf, nam de gestalte van een mens aan en kwam onder de mensen wonen. Hij kwam zo dicht mogelijk bij de verloren en lijdende mensen. Hij luisterde naar hen, begreep hen, voelde medelijden voor hen, sprak met hen en hielp hen. God verscheen niet als een of ander fantastische verschijning aan een paar mensen. God stuurde ook geen vertegenwoordiger als profeet naar de mensen in de wereld. Nee, hij kwam zèlf! God kwam als Mens in Jezus Christus in de wereld en leefde tussen de mensen en voor de mensen (cf. Johannes 1:1;14).

b. Jezus Christus verscheen onder de mensen als een mens en niet als een god. Hij verscheen niet als een of ander fantastisch goddelijk wezen (zoals bv. de incarnaties van de Hindoe en Boeddhistische goden). Dat is belangrijk, want als hij als een god was verschenen, dan zou hij niet aanvaardbaar geweest zijn voor de mensen in de wereld, omdat hij zich niet echt met de mensen had kunnen identificeren.

Jezus Christus was een echt Persoon in de geschiedenis van de wereld en geen mythe of een verschijning. Hij leefde meer dan 30 jaar onder de mensen. Duizenden mensen hebben hem persoonlijk gekend, hebben met hun eigen ogen zijn wonderen gezien en hebben met hun eigen oren zijn onderricht gehoord, hebben met hun eigen handen hem gevoeld en hebben zijn levendmakend werk persoonlijk ervaren (cf. 1 Johannes 1:3)! Jezus Christus identificeerde zich met hun gevoelens, problemen, verzoeken en lijden.

c. Maar Jezus Christus kwam ook niet *alleen maar* als een goed mens of een profeet! Dat is belangrijk, want als hij alleen maar als een goed mens of een profeet kwam, die een goed voorbeeld gaf of de goede weg naar God wees, dan zou hij niet aanvaardbaar geweest zijn voor God, omdat geen mens of profeet zondeloos is. God geeft zijn verlossingswerk en zijn eer niet prijs aan feilbare mensen, zelfs al zijn zij goede mensen of profeten (Jesaja 43:10-11; Jesaja 42: 8)! Geen enkel mens kan zichzelf redden (Romeinen 3:9-12; Efeziërs 2:8-9). En geen enkel goed mens of profeet kan verloren mensen tot God brengen (Johannes 14:6; Handelingen 4:12)!

2. Samenvatting.

Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door zelf een MENS TE WORDEN, die onder de mensen leefde en zich met hun lijden en noden identificeerde.

B. DE TWEEDE STAP: JEZUS CHRISTUS WERD EEN DIENAAR.

1. Hoe de komst van Jezus als een Heerser zou verschillen van zijn komst als een Dienaar.

Lees: Marcus 10:42-45. Jezus Christus kwam niet in de wereld als een machtige heerser, maar als een nederige dienaar. Als hij als een machtige heerser gekomen was, dan zou hij zijn positie, rijkdom en macht hebben kunnen gebruiken om mensen te dwingen hem te dienen. En mensen zouden hem gediend hebben om allerlei zelfzuchtige redenen.

Maar Jezus Christus kwam om anderen te dienen in plaats van zelf gediend te worden. Hij dreigde niet, maar onderwees de mensen. Hij gebruikte geen geweld, maar overtuigde de mensen. Hij verkoos om te gaan met de lijdende en behoeftige mensen, met de verstoten en zondige mensen in de wereld.

2. Waarom Jezus Christus zijn volgelingen een voorbeeld van dienstbetoon gaf.

Lees: Johannes 13:4-5,12-15. Weet je nog wat een oorzaak was van het lijden in de wereld? Mensen lijdend omdat zij goddeloos zijn en ongerechtigheid bedrijven. Dus, mensen lijdend omdat niemand wil dienen! Er is zoveel lijden in de wereld omdat niemand een dienaar wenst te zijn! Iedereen wenst door anderen gediend te worden!

Jezus Christus echter kwam om te dienen: hij kwam om de mensen te verlossen van hun zonden en hun lijden. Gods methode om het probleem van de zonde en het lijden op te lossen is om te dienen! De voetwassing was hiervan een voorbeeld. Alleen Jezus was bereid de laagste slaaf te zijn en de vuilste werkjes op te knappen. Als hoogste Heerser van het heelal, gedroeg hij zichzelf als de laagste slaaf. Als de Meester van alle mensen maakte hij zichzelf als een leerling. Jezus Christus is het beste voorbeeld van een dienaar!

3. Samenvatting.

Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door zelf een DIENAAR TE WORDEN, die bereid was de minste en moeilijkste taken aan te pakken. Hij pakte het probleem van het lijden en de gebrokenheid van de mensen aan.

C. DE DERDE STAP: JEZUS CHRISTUS STIERF AAN HET KRUIS.

1. Waarom het noodzakelijk was dat er iemand moest sterven.

Lees: Hebrëeën 9:7-10,18-22; Hebrëeën 10:1-4. Het Oude Testament illustreert deze noodzaak. *Omdat God heilig is*, haat hij de zonde en kan en zal hij niet omgaan met onheilige mensen. *Omdat God rechtvaardig is*, moet en zal hij de zonde straffen. Daarom kan een mens alleen tot God naderen als zijn zonden gestraft zijn en hij verzoend is met God! Het verbond van het Oude Testament was dus alleen effectief werkzaam als er bloed vergoten werd! De offerande van een dier symboliseerde dat het dier de straf van de zondaar droeg en *in de plaats van* de zondaar stierf (gestraft werd).

En toch lezen wij, dat ná het brengen van dierenoffers, de mensen zich nog steeds schuldig voelden m.b.t. hun zonden. De mensen bleven doorgaan met het brengen van dierenoffers omdat hun besef van hun zonde niet wegging. Het bloed van dierenoffers kan de zonde, de schuld en de schande van mensen niet wegnemen, omdat dieren en mensen nu eenmaal heel verschillend van elkaar zijn. De dierenoffers waren enkel *symbolen* die de mensen moesten herinneren aan hun zonden, schuld en schande en die de mensen daarop wezen dat in de toekomst een volmaakt offer voor de zonden van mensen absoluut noodzakelijk was! Om het menselijke probleem van de zonde en het lijden op te lossen, moet er een MENSELIJKE OFFERANDE gebracht worden!

2. De vier voorwaarden voor een volmaakt zoenoffer voor de zonden van mensen.

Het volmaakte zoenoffer moet een mens zijn, moet zondeloos zijn, moet vrijwillig sterven en moet Gods keuze voor de taak zijn. Waarom is Jezus de enige volmaakte menselijke offerande in de geschiedenis van de wereld?

a. Jezus is mens.

Lees: Filippenzen 2:8. Jezus Christus is geen dier, maar een mens. Hij is God (de Zoon van God), die zichzelf vernederde door een menselijke natuur erbij aan te nemen.

b. Jezus is zondeloos.

Lees: Hebreëen 4:15 en 7:26-28. Jezus Christus is volkomen zondeloos, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van alle zondaren en in eeuwigheid volmaakt. Geen ander mens in de geschiedenis was ooit zondeloos of maakte er aanspraak op zondeloos te zijn! In de menselijke geschiedenis voldoet alleen Jezus aan deze voorwaarde!

c. Jezus stierf vrijwillig.

Lees: Johannes 10:11-18; Jezus Christus legde zijn leven uit eigen keuze en volkomen vrijwillig af!

d. Jezus is Gods keus.

Lees: 1 Petrus 1:18-21. Jezus Christus was Gods keuze voor de taak om voor zondaren te sterven (Johannes 1:29; 3:16). Terwijl andere profeten de opdracht van God ontvingen om een boodschap aan mensen te brengen, ontving alleen Jezus Christus van God de opdracht zijn leven af te leggen om mensen met God te verzoenen! Deze taak werd aan geen ander mens in de menselijke geschiedenis gegeven!

Dus, in de gehele menselijke geschiedenis voldoet alleen Jezus Christus aan alle vereisten: hij is een mens, hij is volkomen zondeloos, hij legde zijn leven volkomen vrijwillig af als zoenoffer en hij was de enige, die de taak van God ontving om een zoenoffer voor de zonden van de wereld te zijn.

3. Drie unieke eigenschappen van het zoenoffer van Jezus Christus.

Lees: Hebreëen 9:12,24-26.

a. Hij offerde zijn eigen bloed.

Jezus Christus offerde niet het bloed van een dier, niet het bloed van iemand anders, maar stortte zijn *eigen* bloed! Aldus verwierf hij een eeuwige verlossing voor gelovigen!

b. Hij offerde zichzelf in de hemelse tempel.

Hij diende in geen enkele tempel op aarde, maar in de hemel en vertegenwoordigt daár de gelovigen in de directe tegenwoordigheid van God!

c. Hij offerde zich éénmaal in de geschiedenis.

Hij heeft zichzelf niet keer op keer geofferd, maar éénmaal in de geschiedenis. Daarmee nam hij voor en eens en altijd de veroordeling en macht van de zonde weg!

4. Waarom Jezus Christus moest sterven?

Lees: Romeinen 5:6-10; 1 Petrus 2:24 en 1 Petrus 3:18.

a. Zijn dood was de straf op de zonden.

Alle mensen zijn van nature zondaren en vijanden van God. Alle mensen leven zonder God, missen Gods doel en zijn machteloos om deze hopeloze toestand te veranderen. Als God de zonde niet zou straffen, dan zou God niet heilig en rechtvaardig zijn. De dood van Jezus Christus maakt het mogelijk dat zondaren rechtvaardig verklaard kunnen worden. Het probleem dat tussen God en mensen staat, namelijk 'de zonde', wordt op het lichaam van Jezus aan het kruis genageld! Hij neemt het probleem van ons weg door het op zich te nemen.

b. Zijn dood was het middel tot verzoening.

Hij stierf om de verschrikkelijke gevolgen van de zonde weg te nemen. De zonde bracht scheiding tussen God en mensen, maar de dood van Christus werd als een brug, die de weg tot God terugbaande. De dood van Jezus Christus maakt het mogelijk dat goddeloze en onrechtvaardige mensen tot God kunnen komen en met God verzoend kunnen worden, d.w.z. Gods kinderen kunnen worden. Jezus Christus zelf is onze Middelaar die ons tot God brengt en de scheiding voor eens en voor altijd opheft.

5. Hoe de zonden, die je NU hebt en ervaart, verzoend kunnen worden.

a. Geloof in je rechtvaardiging (2 Kor. 5:20-21; 1 Petrus 3:18a).

De Rechtvaardige (Jezus Christus) heeft vrijwillig voor eens en voor altijd de plaats van de onrechtvaardige (gelovige) ingenomen en heeft de straf in de plaats van de onrechtvaardige (gelovige) gedragen.

En de onrechtvaardige (gelovige) krijgt uit genade voor eens en voor altijd de plaats van de Rechtvaardige, wordt volkomen rechtvaardig verklaard door God en wordt daarna als een volkomen rechtvaardige door God beschouwd en behandeld.

Nadat je tot geloof in Jezus Christus gekomen bent, behoort je altijd vast te geloven in je volkomen rechtvaardiging! God beschouwt en behandelt je altijd als volkomen rechtvaardig – niet omdat jij altijd rechtvaardig leeft, maar omdat God jou uit genade voor eens en voor altijd als zijn kind aangenomen heeft. Door geloof wordt de gerechtigheid van Jezus Christus jou toegerekend. In Jezus Christus heb je een nieuwe positie gekregen.

b. Belijd steeds je nieuwe zonden aan God (1 Johannes 1:8 – 2:2).

Vraag hem je te vergeven en je te reinigen. Geloof dat hij je vergeven heeft. Geloof ook dat hij je gereinigd heeft van die specifieke zonde. Onthoud, dat als je weer dezelfde zonde doet, dat een nieuwe zonde is en dat je daarvoor dan ook vergeving en reiniging moet vragen.

Voor alle zonden in jouw verleden en voor elke nieuwe zonde, die je doet, is Christus aan het kruis gestorven.

Jouw verantwoordelijkheid is om telkens weer je nieuwe zonden te belijden, vergeving te vragen, vergeving te ontvangen en je te laten reinigen door Gods Geest en Gods Woord.

c. Wees bereid als een Christen te lijden! (1 Petrus 4:1-5,12-19).

Wapen je met de gedachte dat wanneer je jezelf aan de zonde onttrekt, dat je dan ook moet lijden! Het kost meestal een prijs om een specifieke zonde te overwinnen.

Besluit te lijden als christen:

- Besluit dat je liever geen vrienden hebt dan verkeerde vrienden.
- Besluit dat je liever onbegrepen en onpopulair bent dan te horen bij een groep of individu met een slecht geweten.
- Besluit dat je liever zelfdiscipline beoefent dan toe te geven aan de verlangens van je lichaam (seks, drugs, drank, enz.)
- Besluit dat je liever eerlijk bent dan de schijn op te houden.

d. Bid samen met anderen (Jakobus 5:16).

Het helpt om een zonde, waarmee je worstelt, samen met een volwassen gelovige te bestrijden.

6. Samenvatting.

Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door zelf te STERVEN voor hun zonden. Hij stierf aan het kruis om de straf voor al hun zonden te dragen en om de weg te openen om met God verzoend te worden.

D. DE VIERDE STAP: JEZUS CHRISTUS STOND OP UIT DE DOOD.

1. Jezus Christus is werkelijk uit de dood opgestaan!

Er zijn meer ooggetuigen van zijn dood en opstanding, opgetekend in manuscripten uit die tijd, dan voor welke andere gebeurtenis in de geschiedenis van de mens dan ook! De opstanding van Jezus Christus uit de dood is een historisch feit!

De opstanding van Jezus Christus uit de dood is ook een wonderwerk van God. De natuurwetenschap mag niet zeggen dat de opstanding uit de doden onmogelijk is. Wonderen zoals het leven zelf en de opstanding uit de doden kunnen niet bewezen of afgewezen worden door de natuurwetenschap. Wonderen horen tot de historische wetenschap. De feiten van de geschiedenis zijn niet gebaseerd op empirische experimenten, maar op de betrouwbaarheid van de getuigen. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus zijn niet alleen door heel veel getuigen bevestigd, maar deze getuigen waren mensen van de hoogste integriteit en hun getuigenissen zijn door de archeologie en de seculiere geschiedschrijvers bevestigd!

2. Wat er zou gebeuren als Christus niet werkelijk uit de dood was opgestaan.

Lees: 1 Korintiërs 15:17-20.

a. Als Jezus Christus niet werkelijk uit de dood was opgestaan, dan zou alles wat hij door zijn dood volbracht heeft waardeloos geweest zijn. Voor levende mensen zou het geloof in een dode verlosser nutteloos zijn. Voor stervende mensen zou de hoop op een dode verlosser uitermate hopeloos zijn. Er zou geen hoop en ook geen leven na de dood zijn. Alles zou met de dood eindigen en de dood zou de uiteindelijke overwinnaar zijn! Voor gelovigen zou dat het vreselijkste lijden betekenen.

b. Maar Christus is werkelijk opgestaan en hij leeft! Hij leeft om zijn volbrachte werk van verzoening toe te passen in mensen die geloven! Terwijl alle andere godsdienstige leiders in de wereld dood in hun graf liggen, is het graf van Jezus leeg! Jezus Christus leeft en is op dit moment actief bezig met zijn verlossingswerk! Niet de eeuwige dood, maar het eeuwige leven zal de uiteindelijke overwinning hebben!

3. De vruchten (weldaden) van de opstanding van Jezus Christus voor de gelovigen.

Lees: Romeinen 6:3-14.

- De eerste vrucht is dat de gelovige vernieuwd zal worden en leven. De kracht van de inwonende zonde in hem wordt ontnomen. Van nu af aan kan, wil en zal de gelovige een nieuw leven lijden waarin hij de zondige daden kruisigt en de vruchten van de heilige Geest in groeiende mate draagt.
- De tweede vrucht is dat de gelovige een nieuw lichaam zal ontvangen bij de opstanding van alle doden.

4. Samenvatting.

Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door OP TE STAAN UIT DE DOOD. Zijn opstanding geeft nu aan gelovigen een volkomen nieuw leven op deze aarde en in de toekomst een nieuw verheerlijkt lichaam op de nieuwe aarde.

E. DE VIJFDE STAP: JEZUS CHRISTUS VOER OP NAAR DE HEMEL.

1. Het gezag en de taak van Jezus Christus in de hemel.

Lees: Filippenzen 2:9-11; Efeziërs 1:20-23; 1 Korintiërs 15:25-26.

Na zijn opstanding uit de dood is Jezus Christus naar de hemel opgevaren. God de Vader gaf aan God de Zoon de hoogste positie en alle macht in hemel en op aarde. Hij is de Heerser van het universum en hij zal regeren totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft! In de toekomst zal elke knie voor hem buigen en elke tong belijden dat hij werkelijk de Heer is.

Jezus Christus is ook het Hoofd van de Kerk (Gemeente) in de wereld en van elke christen afzonderlijk. Hij regeert over de wereld in het belang van zijn Kerk. Hij regeert over de wereld d.m.v. zijn Woord, dat in de Bijbel opgetekend staat (Matteüs 4:4). Hij regeert d.m.v. zijn heilige Geest, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8). Hij regeert d.m.v. zijn engelen, die nu vooral de belangen van christenen dienen (Hebreeënen 1:14) en bij de tweede komst van Christus de gelovigen van de ongelovigen zullen scheiden (Matteüs 24:31; 13:41-42). En hij regeert d.m.v. de aangestelde leiders in de gemeenten (Matteüs 18:18-20). Het werk van Christus nu bereikt zijn hoogtepunt bij zijn tweede komst, de opstanding van alle doden (Johannes 5:28-29), het eindoordeel (Matteüs 25:31-46) en de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alleen gerechtigheid zal wonen (2 Petrus 3:13).

2. De bijzondere taak van Jezus Christus nu.

Lees: Johannes 3:16; Hebreeënen 7:25. De bijzondere taak van Jezus Christus nu is om mensen volkomen te behouden.

Elk mens die in Jezus Christus gelooft, kan verzekerd zijn:

- dat niemand zijn rechtvaardiging in Christus ongedaan kan maken (Romeinen 8:29-30);
- dat Christus hem helpt in zijn strijd tegen verzoeken en zwakheden (Hebreeënen 2:18; 4:15)!
- dat alle dingen, die in zijn leven gebeuren, meewerken ten goede (Romeinen 8:28);
- dat God het goede werk, dat hij in hem begonnen is, zal voortzetten en voltooien (Filippenzen 1:6);
- dat Christus voortdurend voor hem bidt om hem volkomen te behouden (Hebreeënen 7:25);
- dat niemand of niets hem kan scheiden van Gods liefde voor hem (Romeinen 8:37-39)!

3. Samenvatting.

Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door OP TE VAREN NAAR DE HEMEL om mensen, die in hem geloven, volkomen te behouden en om alle vijanden onder zijn voeten te leggen.

JEZUS CHRISTUS IS DE ÉNIGE VERLOSSER IN DE WERELD

Het evangelie zegt, "De behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel GEEN ANDERE NAAM aan de mensen gegeven, waardoor wij MOETEN behouden worden" (Hand. 4:12).

Waarom is Jezus Christus de éniige Verlosser in de hele wereld en in de hele geschiedenis? Waarom kunnen andere zogenaamde "verlossers" de mensen NIET redden? Waarom kwalificeert Jezus Christus als de éniige Verlosser?

A. DE UNIEKE AANSPRAKEN VAN GOD ZELF OVER JEZUS CHRISTUS.

Honderden jaren vóór Jezus Christus de eerste keer naar de aarde kwam, heeft God Zelf reeds door verschillende profeten voorzeggd dat de Messias (Christus) zou komen (Hebreeënen 1:1). Hij zei dat Christus "God (EL) met ons" zou zijn (Jesaja 7:14) en dat Christus evenals de HERE (JaHWeH) "de sterke God" zou zijn (Jesaja 9:5; cf. 10:21; Heb. 1:8). Hij zei dat Christus de Grootste Profet (Deuteronomium 18:15-20), de Grootste Hogepriester (Psalm 110:4) en de Grootste Koning (Jesaja 9:6) zou zijn. En Hij zei dat Christus "doorboord" zou worden voor onze zonden om ons te rechtvaardigen (behouden) (Jesaja 53:5-12).

De profeten maakten ongeveer 60 profetieën over de komende Messias meer dan honderden jaren vóórdat zij in vervulling gingen. Alhoewel één of twee van deze profetieën vervuld zouden kunnen worden in een of andere historische persoon, kan dat niet gebeuren met 60 profetieën! In Jezus Christus werden al deze profetieën vervuld! Dertig van deze profetieën werden allemaal op één dag in Hem vervuld! Van geen enkele andere persoon in de menselijke geschiedenis werden zoveel profetieën gemaakt. In geen enkele andere persoon in de menselijke geschiedenis werden zoveel profetieën vervuld! Er bestaat maar één kans uit 100.000.000.000.000.000 dat 8 voorspellingen in één enkel persoon in de menselijke geschiedenis vervuld zouden kunnen worden. Het feit dat alle 60 profetieën in Jezus Christus in vervulling zijn gegaan, bewijst dat een toevallige samenloop van omstandigheden volkomen uitgesloten is! Het bewijst dat Jezus Christus absoluut uniek in de wereldgeschiedenis is! Het toont ook aan dat er een goddelijke verstand achter de Bijbel, de profetieën en hun vervulling in de wereldgeschiedenis staat!

B. DE UNIEKE AANSPRAKEN VAN JEZUS CHRISTUS OVER ZICHZELF.

Christus zei dat hij gelijk aan God de Vader is, hetzelfde werk als God de Vader doet, het eeuwige leven geeft aan wie hij wil, de doden opwekt en alle mensen zal oordelen (Johannes 5:16-30). Hij zei dat hij en God de Vader één zijn en dat God de Vader in Jezus Christus is en Jezus Christus in God de Vader is (Johannes 10:30,38). Hij doet dezelfde werken als God de Vader en dat bewijst dat God de Vader in hem is en hij in God de Vader is (Johannes 10:36-38). Hij zei dat God de Vader alles in zijn handen gegeven heeft (Johannes 13:3; Matteüs 28:18). Hij zei dat alles en allen op gelijke wijze aan God de Vader en aan hem behoren (Johannes 16:15; 17:10). Hij zei dat hij zichtbaar aan de mensen openbaart wie de onzichtbare God is en dat hij de éniige Weg tot God de Vader is (Johannes 14:6,9-10). Hij zei dat wie hem kent, ook God de Vader kent (Johannes 8:19), dat wie in hem gelooft, ook in de God, die hem gezonden heeft, gelooft (Johannes 12:44), dat wie hem ontvangt, God ontvangt (Matteüs 10:40; Johannes 13:20) en dat wie hem verwerpt, ook God verwerpt (Lucas 10:16). Hij zei dat iedereen die aanspraak maakt een relatie met God te hebben, hem lief zou hebben (Johannes 8:42), maar wie hem niet eert, God ook niet eert (Johannes 5:23).

C. DE UNIEKE AANSPRAKEN VAN DE APOSTELEN OVER JEZUS CHRISTUS.

Zij zeiden dat wie Christus *loochent*, ook God de Vader niet heeft, maar wie Christus *belijdt*, ook God de Vader heeft (1 Johannes 2:23). Zij zeiden dat wie Christus *heeft*, het eeuwige leven heeft, maar wie Jezus Christus niet heeft, ook het eeuwige leven niet heeft (1 Johannes 5:12; cf. Johannes 17:3). Zij verkondigden dat God alleen één naam uit de hemel aan mensen op aarde gegeven heeft waardoor zij *behouden kunnen en moeten worden*. Er is geen andere naam en geen andere weg van verlossing (Handelingen 4:12)! Jezus Christus is de éniige Weg!

D. DE UNIEKE FUNCTIES VAN JEZUS CHRISTUS ALS MIDDELAAR TUSSEN GOD EN DE MENSEN.

Christus is de éne Middelbaar tussen de mensen en God (1 Timoteüs 2:5), *de éne die tussen de mensen en God staat en God bij de mensen vertegenwoordigt en de mensen bij God vertegenwoordigt*. Op grond van de volgende redenen is hij is de éne Persoon die kwalificeert als Verlosser van de verloren mensen op aarde:

1. Alleen Christus is de volmaakte openbaring van God aan de mensen.

Geen ander in de menselijke geschiedenis maakte ooit deze aanspraak! Geen ander mens in de menselijke geschiedenis was "God, die de menselijke natuur aannam en onder ons mensen kwam wonen en werken" (Johannes 1:14,18; Filippenzen 2:5-8). Hij is de "uitstraling van Gods heerlijkheid", d.w.z., de zichtbare uitdrukking van al Gods heerlijke kenmerken, al zijn liefde en heiligheid. Hij is de "afdruk van Gods wezen", d.w.z., de zichtbare uitdrukking van alles wat God over zichzelf aan mensen wil openbaren (Hebreeën 1:3). Hij is het zichtbare beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15) en de volheid van de goddelijke natuur woont in hem lichamelijk (Kolossenzen 2:9).

2. Alleen Christus was zondeloos en het volmaakte offer voor de verzoening van zonden.

Geen religieuze leider heeft ooit aanspraak gemaakt "zondeloos" te zijn. Ook de geschiedenis bewijst dat zij nooit zondeloos waren. Daarom kwalificeren zij niet als een "zoenoffer" voor de zonden van de mensen en kwalificeren zij ook niet als verlosser van de

mensen. Christus zelf maakte er aanspraak op dat hij zondeloos was (Johannes 8:46) en de Bijbel maakt er aanspraak op dat hij zondeloos was (Hebreeën 4:15). Daarom kwalificeert alleen hij om als "zoenoffer" voor de zonden van de mensen in de wereld te sterven (Hebreeën 7:26-28). Alleen hij kwalificeert als Verlosser van de mensen!

3. Alleen Christus werd opgewekt uit de dood, leeft voor eeuwig en is de volmaakte hogepriester die voorspraak doet voor gelovigen.

Alle andere godsdienstige leiders en figuren in de menselijke geschiedenis zijn gestorven en liggen in hun graven. Zij zijn dood en kunnen nooit voor een ander voorspraak doen bij God, nooit voor anderen zorgen, nooit andere mensen redden. God toont dat hij het volbrachte verlossingswerk van Christus accepteert door hem uit de dood op te wekken (cf. Romeinen 1:4). Honderden ooggetuigen hebben Jezus Christus ná zijn opstanding uit de doden gezien en gehoord en gevoeld (cf. 1 Korintiërs 15:1-8; 1 Johannes 1:3). Na zijn opstanding hebben zijn apostelen en tal van andere mensen 40 dagen lang naar zijn onderricht geluisterd (Handelingen 1:1-30). Zij hebben hem op zien varen naar de hemel, naar de rechterhand van God. Van daaruit vestigt hij zijn koninkrijk in de harten en de levens van miljoenen van zijn mensen door het evangelie aan hen te verkondigen (Hebreeën 7:23-25).

Maar genade, dat mensen behoudt van de eeuwige dood, is alleen beschikbaar tot de wederkomst van Christus. Wanneer Jezus Christus terugkeert naar deze aarde, dan komt hij niet meer om te behouden, maar om te oordelen. Dan zal er geen mogelijkheid meer zijn om tot inkeer te komen en te geloven. Daarom, wanneer je het evangelie hoort, kom dan tot inkeer en geloof!

DE JOHANNES 3:16 ILLUSTRATIE

Het evangelie zegt, "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).

Hoe kun je het Evangelie en dus het verlossingswerk van Christus uitleggen? Onderstaande illustreert de kern van het Evangelie.



Jesaja 59: 1-2 1

De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.!

Romeinen 6:23a

Het loon van de zonde is de dood, [maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer]

Efeze 2:8-9

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Galaten 3:11

Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.

Handelingen 4:12

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Johannes 5:24

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezondigd heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.