

A. DE DOELEN EN STRATEGIEËN VAN SATAN EN ZIJN BOZE GEESTEN.

1. Satan weerstaat God en zijn mensen.

a. Satan is een "tegenstander".

Satan is de "tegenstander" van God en zijn mensen. Hij beschuldigt God als leugenaar en zegt dingen, die God nooit gezegd heeft (Genesis 3:1-5). Zijn doel is dat de eerste mensen en alle mensen ná hen niet op God zouden vertrouwen of God zouden gehoorzamen (Lucas 8:11-12).

b. Satan is de "verzoeker".

Satan verzocht Jezus om zich van God af te keren. Op slinkse wijze verzocht hij Jezus (Matteüs 4:1-11). *In zijn eerste verzoeking, probeerde satan Jezus te verzoeken niet op God te vertrouwen. In zijn tweede verzoeking, probeerde satan Jezus te verzoeken op satan te vertrouwen. In zijn derde verzoeking, probeerde satan Jezus te verzoeken een vals vertrouwen op God te hebben.* Toen satan gefaald had om Jezus te verzoeken, week hij van Jezus en wachtte op een nieuwe kans om Jezus te verzoeken.

c. Satan is een "rover".

In de gelijkenis van de zaaier, stelt Jezus heel duidelijk het doel van satan. "Satan is er op uit om de woorden van God (het evangelie, het onderricht over het koninkrijk van God, de woorden van de bijbel) van mensen, die het horen, weg te roven, zodra hij de kans daartoe krijgt (Lucas 8:11-12).

Op deze manier wil satan verhinderen dat mensen behouden worden of groeien, vrucht dragen, dienen of God verheerlijken! Satan gebruikt ongelovigen om leugens m.b.t. de bijbel te verspreiden (cf. 1 Timoteüs 4:1-2). Satan zal alle dingen bevorderen die mensen weg kunnen houden van het horen, lezen, studeren en toepassen van de bijbel!

2. Satan valt het denken en hart van de mensen aan.

De strategie van satan is om het innerlijke wezen en de uiterlijke omstandigheden van mensen aan te vallen. Satan schiet voortdurend "brandende pijlen" af op het denken, hart en lichaam van mensen, in bijzonderheid de gelovigen (Efeziërs 6:16). En hij zet "strikken" waarin mensen kunnen vallen of verstrikt raken als zij niet uitkijken (2 Timoteüs 2:26).

a. Satan is een leugenaar.

Satan is een leugenaar en de vader van alle leugens op aarde (Johannes 8:44). Hij valt *het denken* van de mens aan. Satan staat achter alle leugens, die mensen in de wereld vertellen of schrijven. Leugens komen ook voor in het onderwijs, in de rechten, in de massamedia, in de politiek, in de wetenschap, in de eigenzinnige godsdiensten van de wereld, enz.

b. Satan is een aanklager.

Satan valt *het geweten* van mensen aan (Openbaring 12:10). Zijn strategie is om eerst mensen te verzoeken om de zonde te doen, en als zij daarin getrapt zijn, hen onmiddellijk aan te klagen voor God. Hoewel zijn aanklachten tegen christenen doorgaan, zijn deze aanklachten ongeldig, omdat Jezus Christus voor al onze zonden gestorven is! Christenen zijn 1 eens en voor altijd volkomen rechtvaardig in Gods ogen! Zijn strategie is om christenen zwaar te beladen met valse schuldgevoelens en vrees voor straf.

c. Satan is een slavendrijver (Hebreeëen 2:14-15).

Satan valt *de emoties* van mensen aan. Hij probeert mensen in slavernij onder vrees en angst voor de dood vast te houden. Veel mensen zijn bang voor de dood en zelfs voor dode mensen. Daarom beginnen zij de zogenaamde "geesten van de doden" te vereren, te aanbidden of op te roepen.

d. Satan is immoreel (1 Korintiërs 7:5).

Hij valt *de morele waarden* van mensen aan. Hij probeert mensen te verzoeken tot allerlei seksuele immoraliteit, vooral door hun gebrek aan zelfbeheersing. Seksuele zonden beginnen altijd met wat je ziet en denkt.

e. Satan is een verleider (2 Korintiërs 11:3-4).

Hij valt *het geloof* van christenen aan. Hij probeert de gedachten van gelovigen af te trekken van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. Hij probeert hen te verleiden "in een andere Jezus, in een andere heilige Geest en in een ander evangelie" te geloven. Hij is de auteur van alle valse leerstellingen in het christelijke geloof, van al het gebrek aan gezonde leer in de christelijke gemeenten en van alle leerstellingen van de andere godsdiensten in de wereld (1 Timoteüs 4:1-3). Hij verspreidt zijn valse leerstellingen en leugens door middel van valse profeten en valse leraren overall, zodat vele mensen valse godsdiensten en culten gaan volgen.

f. Satan is een gevaarlijke kwetsende vijand (Efeziërs 6:16).

Satan en zijn boze geesten schieten brandende pijlen af op vooral christenen om hen in hun uiterlijke en innerlijke leven aan te vallen, te bezeten en te vernietigen. De brandende pijlen vertegenwoordigen enerzijds allerlei negatieve gedachten en gevoelens, als twijfels, angsten, en zelfbeschuldigingen en anderzijds allerlei slechte gedachten en gevoelens, als lust, hebzucht, ijdelheid, hoogmoed, jaloezie, enz. Paulus dringt aan dat christenen de volle wapenrusting van God aandoen om stand te kunnen houden tegen de boze plannen, aanvallen en verleidingen van de duivel (Efeziërs 6:10).

Op al deze manieren valt satan vooral het denken van de mens aan met leugens, valse aanklachten, vrees voor de dood, immorele gedachten en fantasieën en valse godsdienstige leerstellingen en praktijken.

Hoewel satan de aanstichter van heel veel kwaad in deze wereld is, blijft elk individu helemaal verantwoordelijk voor hoe hij of zij reageert op de verzoeken van de satan. Naast de satan, is er ook nog de zondige en Godvijandige wereld en de zondige geaardheid binnen in de mens, die hem of haar aanzet om het kwade te doen. Niet alleen de ongelovigen, maar ook de gelovigen worden door de satan, de zondige wereld en hun eigen zondige natuur aangevallen!

3. Satan valt de omstandigheden van mensen aan.

a. Satan zet strikken.

Satan zet strikken, zodat mensen erin vallen, d.w.z. in zijn macht vallen (1 Timoteüs 3:7; 2 Timoteüs 2:23-26). Als een jong en onervaren christen aangesteld wordt om een oudste te zijn, kan hij hoogmoedig en verwaand worden en veel schade aanrichten door zijn onvolwassen en verkeerd gedrag. Satan zet valstrikken op alle gebieden, wetenschap, filosofie, politiek, sport, vrije tijd, godsdienst, enz. om mensen te strikken om zijn boze wil te doen.

b. Satan vervalst wonderwerken.

Satan vervalst wonderwerken (2 Tessalonicenzen 2:9-10) om ongelovigen te verleiden tot geloof in zijn leugens en daardoor hen ten gronde te richten.

c. Satan vermomt zich.

Satan vermomt zich soms als een apostel van Christus of een werker van God (2 Korintiërs 11:13-15). Hij geeft zich voor als een engel des lichts of een dienaar van de gerechtigheid.

d. Satan infiltreert de christelijke gemeente (kerk).

Satan plant onechte christenen en kwaaddoeners binnen in de kring van de gelovigen (Matteüs 13:37-41). De laatste oordeelsdag zal duidelijk maken wie de echte christenen en wie de onechte christenen waren.

e. Satan hindert de ware werkers van God om bepaalde gebieden binnen te gaan om het evangelie te verkondigen.

Ook hindert Satan ware werkers van God om bepaalde gebieden binnen te gaan (1 Tessalonicenzen 2:17-18; 3:5), hij kan de christenen niet weghouden van enig gebied op aarde om het evangelie te verkondigen. Hij probeert ook de inspanningen van christen werkers waardeloos te maken door de nieuwe gelovigen te verleiden hun geloof op te geven.

f. Satan vervolgt christenen (Lucas 22:31-32; Openbaring 2:10).

Hij stelt bepaalde christenen bloot aan hevige vervolgingen en gevangenschap om hen te ontmoedigen en af te laten vallen van het geloof.

g. Satan is een tegenstander van vrede en orde.

Satan is een tegenstander van vrede en orde in elke maatschappij op aarde. Hij is een "moordenaar" (Johannes 8:44), omdat hij een behagen schept in mensen tegen elkaar op te zwepen elkaar te haten en te doden.

h. Satan is een gevaarlijke sluipende vijand.

Hij sluipert rond als een brullende leeuw om vooral christenen in hun uiterlijke omstandigheden aan te vallen en te verscheuren (1 Petrus 5:8). Hij is een lafaard en valt ook christenen aan, die nog niet stevig staan in hun geloof of nog niet genoeg waken.

B. DE MACHT VAN SATAN EN ZIJN DEMONEN WERD AAN BANDEN GELEGD.

1. Gedurende de oudtestamentische periode was satan beperkt.

Gedurende de hele oudtestamentische periode, was satan beperkt in macht tot wat God hem toeliet te doen (Job 1:6-22; 2:1-10).

2. Gedurende de nieuwtestamentische periode is satan gebonden.

a. Satans werken werden verbroken en zijn boze geesten werden uitgedreven.

i) 1 Johannes 3:8. Één rede voor de eerste komst van Jezus Christus, was om de werken van satan te verbreken! Door zijn menswording bij zijn eerste komst begon Jezus Christus om de satan te binden. Tijdens zijn omwandeling op aarde, had Jezus Christus alle macht over satan en zijn boze geesten. Satan en zijn boze geesten (demonen) konden alleen doen wat Jezus Christus hen toestond te doen (cf. Lucas 8:26-33)!

ii) Matteüs 12:28-30. Jezus dreef boze geesten uit door de heilige Geest en dat feit al bewees dat het koninkrijk van God aangebroken was! Door zijn eerste komst heeft Jezus Christus "de sterke" (satan) "gebonden" – hetzelfde woord dat in Openbaring 20:1-3 gebruikt wordt!

iii) Lucas 10:17-20. Jezus Christus gaf ook dit gezag over demonen aan zijn apostelen. Jezus zei, "Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven ... tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen." Jezus bedoelt dat terwijl zijn discipelen boze geesten uit bezetenen dreven, hun meester, satan, uit zijn machtspositie op deze wereld viel. Zijn val was "als een bliksem", d.w.z., plotseling en schrikbaar, omdat de discipelen zo een overwinning niet verwachtten en zelfs de satan zo een nederlaag niet had voorzien. Wat begon bij de eerste komst van Jezus Christus zal voortgaan tot de tweede komst van Jezus Christus, wanneer satan finaal in de hel geworpen zal worden.

b. Satan werd finaal gebonden door de dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus.

Door zijn dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging voltooide Jezus Christus de binding van satan.

i) Johannes 12:24-25, 31-32. Jezus Christus werd "verhoogd" en "verheerlijkt" door zijn kruisdood, opstanding uit de doden, hemelvaart en troonsbestijging. Hierdoor ging er een oordeel over dezer wereld, werd "de overste van deze wereld" (satan) buiten geworpen en begon Jezus Christus al zijn mensen uit alle volken tot zich te trekken. Het woord "wereld" heeft hier een beperkte

betekenis. Jezus beschouwt de satan niet als overste van de hele wereld met alle mensen daarop, maar alleen als de overste van "de wereld" (gemeenschap) van ongelovigen, "de wereld" dat God weerstaat en verwerpt, en Jezus Christus veroordeelt en doodt (cf. 1 Johannes 5:19).

"De overste" impliceert dat satan wel macht uitoefent, maar omdat hij niet "de Koning der koningen" is, is zijn macht beperkt tot zijn onderdanen. De dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus aan de rechterhand van God de Vader zijn tegelijkertijd "een oordeel van deze goddeloze en onrechtvaardige wereld", waarover satan heerst, en "een buitenwerpen van de overste van deze goddeloze en onrechtvaardige wereld". Satan verliest de relatieve hoge positie, die hij voor de eerste komst van Jezus Christus had. Zijn grip op de volkerenwereld wordt verbroken door het volbrachte verlossingswerk van Christus aan het kruis én door het getuigenis hiervan door de christenen. Daarom is "het trekken van mensen uit alle volken in de wereld" tegelijk "een uitdrijving van satan uit zijn gebieden (domein, territoria) en een verlossen of bevrijden uit zijn grip" (cf. Kolossenzen 1:13).

ii) Openbaring 12:1-10. De triomf van Jezus Christus over satan en zijn boze geesten wordt in apocalyptische beelden beschreven. Door heel het Oude Testament heen probeerde satan als "de draak" de Messiaanse lijn te verbreken en te verhinderen dat de Messias, Jezus Christus, geboren werd. Maar Jezus Christus werd geboren, stierf voor de zonden van mensen, stond op uit het doden, voer naar de hemel en ging aan de rechterhand van God op zijn troon zitten. Deze gebeurtenissen worden in Openbaring voorgesteld als "een plotselinge wegvoering" (weggrissen) van het mannelijke kind naar God en zijn troon (Openbaring 12:5). Satan en zijn legermacht van gevallen engelen, die Gods verborgen wijsheid en verlossingsplan niet wisten (1 Korintiërs 2:6-8), stormden naar de hemel om Hem nog te grijpen, maar de aartsengel, Michaël, en zijn engelen wierpen hen met kracht uit de hemel op de aarde. "Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden", d.w.z., hun positie als aanklager voor God is tot een abrupt einde gekomen. De zonden van gelovigen zijn verzoend en satan kan niet langer bij God erop aandringen dat hun zonden gestraft moesten worden. En hoewel satan toch leugenachtige aanklachten tegen de gelovigen zelf blijft aanvoeren (cf. Efeziërs 6:16), kan hij niet meer wijzen op het onvolbrachte werk van verzoening!

iii) Openbaring 20:1-3. De triomf van Jezus Christus over satan wordt in apocalyptische beelden beschreven. Zijn triomf over satan wordt voorgesteld als "een binding" van satan! De bijbel zegt niet dat satan in alle opzichten gebonden is, maar dat een engel hem heeft "gebonden" – hetzelfde woord dat in Matteüs 12:29 gebruikt wordt! Hij werd gebonden "opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden". De satan kan niet langer verhinderen dat de niet-Joodse volken (heiden volken) het evangelie horen en zich tot Christus bekeren! De satan kan ook de volken niet ophitsen tot "de laatste oorlog" tegen Christus en zijn mensen, totdat "de duizend jaren" (de heel nieuwtestamentische periode) voorbij is. Het boek Openbaring gebruikt veel figuurlijke uitdrukkingen. "De binding van satan" is een figuurlijke uitdrukking met een letterlijke betekenis, namelijk, dat de satan aan banden gelegd is m.b.t. de slechte invloed die hij uitoefent in de wereld.

Het impliceert niet dat satan helemaal geen kwaad meer kan doen. Het Nieuwe Testament leert dat satan nog veel kwaad kan doen en daadwerkelijk doet. Openbaring 13 en 17 tonen aan dat satan veel slechte invloed uitoefent op zijn medewerkers, de antichrist, de valse profeet en de grote hoer. Satan blijft gebonden tot kort voor de tweede komst van Jezus Christus, wanneer hij "de volkeren op heel de aarde" (inclusief het natuurlijke volk van Israël) – dus allen, die de knie voor Jezus Christus niet buigen - zal verleiden om "de finale oorlog" te voeren tegen Jezus Christus en zijn mensen (de gelovigen uit alle natuurlijke volken, inclusief Israël) (Openbaring 16:12-16; 19:11-21; 20:7-10). Bij de tweede komst van Jezus Christus wordt deze oorlog in een oogwenk beslist, wordt de vijanden volledig overwonnen en wordt de satan en al de zijnen in de hel geworpen. Daar zullen de satan en de zijnen "dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden" (Openbaring 20:10; cf. Matteüs 25:41).

3. Satan en zijn demonen worden voortdurend overwonnen.

a. Het trekken van mensen is tegelijk het buiten werpen van satan.

Door zijn eerste komst heeft Jezus Christus de satan "gebonden", veroordeeld en buiten zijn koninkrijk geworpen (Matteüs 12:28-30; Johannes 12:31-32). Van toen af trekt Jezus Christus mensen uit alle volken tot zich. Daarom is "het trekken van mensen uit alle volken in de wereld" tegelijk "een uitdrijving van satan uit zijn gebieden (domein, territoria) en een verlossen of bevrijden uit zijn grip" (cf. Kolossenzen 1:13).

b. De getuigenis en het zelfopofferende leven van christenen is tegelijk een overwinning op satan.

Nadat satan uit de hemel op de aarde neergesmeten is (Openbaring 9:1; 12:7-9), vervolgt hij "de vrouw", die een beeld is van Gods volk (de Gemeente of Kerk) (Openbaring 12:10-17). Maar de Gemeente wordt beschermd tegen zijn meest directe en meest dodelijke aanvallen. Hij probeert de Gemeente met een nimmer eindigende "stroom" leugens mee te sleuren, maar de Gemeente valt er niet voor. Daarom concentreert satan zijn aanvallen vooral op de individuele christenen (Openbaring 12:17). Maar de individuele christenen overwinnen de satan door het volbrachte werk van Jezus Christus (zijn "bloed"), door hun getuigenis (m.b.t. de overwinning van Christus en door de verkondiging van het Woord) en door hun zelfopofferende liefde (Openbaring 12:11). Zo worden andere mensen uit de klauwen van satan gered.

c. Het werken met Christus is tegelijk het beroven van satans huisraad.

Jezus zegt, "Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als het niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen.

Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, die verstrooit" (Matteüs 12:29-30). Jezus Christus verwijst hier naar het werk van de christenen, die samen met Christus de voortdurende aanvallen en slechte invloed van de satan overwinnen, zijn huis plunderen en mensen bijeenbrengen in het koninkrijk van God. Door hun gebeden, prediking van het evangelie en onderricht, overwinnen christenen steeds weer satan en zijn boze geesten met hun afbrekende en moordende werk in mensen en beroven hen van mensen, die voorheen onder hun macht stonden.

In deze strijd tussen Christus en satan is neutraliteit onmogelijk! Alle christenen, die mensen tot Christus en zijn koninkrijk trekken door dienstbetoon, gebed, evangelisatie en zendingwerk, zijn *met Christus!* Maar alle mensen, die anderen in hun verloren toestand houden of hun in de macht van satan laten, zijn *tegen Christus!*

4. De boze geesten zijn ontwapend en verslagen.

Toen Jezus Christus stierf, werd ook "de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo triomfeerde God in Christus over hen" (Kolossenzen 2:15). "De overheden en machten" is een verwijzing enerzijds naar de boze geesten in de atmosfeer rondom de aarde en anderzijds naar de slechte menselijke overheden op de aarde. Door de dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Christus heeft God de boze geesten "eens en voor altijd *ontwapend of ontkleed*". Zij kunnen niet meer de christenen "aanklagen" (aanvallen met valse beschuldigingen), omdat een volkomen verzoening voor hun zonden plaatsgevonden heeft (Romeinen 8:33; Openbaring 12:10). God in Christus heeft hen "eens voor altijd openlijk *aan de schande blootgesteld*". Paulus maakt gebruik van symboliek. Evenals een Romeinse generaal na een overwinning in een triomftocht Rome binnenrijdt met tallen veroverde slaven aan zijn strijdswagen geketend, zo vaart Jezus Christus in een triomftocht op naar de hemel met de verslagen boze geesten aan zijn strijdswagen geketend (cf. 1 Petrus 3:18-19,22). Vergelijk ook de triomf van Jezus Christus over tallen ongehoorzame mensen op aarde en zijn triomftocht op naar de hemel met alle gelovigen als zijn veroverde buit (Efeziërs 4:8). God in Christus heeft "eens voor altijd *over hen getriomfeerd of hen (de gelovigen als zijn veroverde buit) in een triomftocht geleid*" (cf. 2 Korintiërs 2:14). God in Christus heeft eens en voor altijd de overwinning over satan en zijn boze geesten behaald!

5. Mensen worden verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van Christus.

Vanaf de eerste komst van Jezus Christus "verlost" God mensen "eens en voor altijd" uit "de macht der duisternis", d.w.z., rooft Christus d.m.v. christen werkers mensen voorgoed uit de macht van satan en zijn demonen en "brengt hen eens en voor altijd over" of "plaatst hen eens en voor altijd over" vanuit het machtsdomein van de boze naar het koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1:13). Niet deze boze machten, maar Christus is de Koning op deze aarde (Kolossenzen 2:10).

6. Mensen worden weer nuchter en worden bevrijd uit de strik van de duivel.

Het doel van de duivel is om van iemand "een levende gevangene te maken" om zijn (duivelse) wil te doen. Dat krijgt hij voor elkaar door niet alleen de fysieke zintuigen, maar ook de geestelijke functies met zijn slechte invloed te vergiftigen, het geweten af te stompen, de wil te verlammen en zo de mens in zijn strik te vangen. Door vriendelijke onderwijzing en zachtmoedige bestraffing kan God aan deze mensen een ander denken geven, (die de waarheid erkent en hen zo helpt weer "nuchter te worden" (vrij van het verlamme vergif van de duivel) (2 Timoteüs 2:25-26).

C. DE GEESTELIJKE STRIJD TEGEN SATAN EN ZIJN BOZE GEESTEN.

Hoewel de satan gebonden is en zijn boze geesten ontwapend zijn, zijn zij nog niet van de aarde verwijderd (verbannen). Daarom zijn zij nog steeds in staat om veel kwaad te doen. En daarom moeten christenen de wapenrusting van God aandoen, om stand te houden tegen hun aanvallen (Efeziërs 6:10-12). *Het vermogen om satan en zijn boze geesten te weerstaan en te overwinnen is alleen mogelijk omdat satan gebonden en zijn boze geesten ontwapend zijn!* Indien christenen de verantwoordelijkheid van de geestelijke strijd veronachtzamen, kunnen zij ernstige nederlagen ondergaan. Zij kunnen ervaren wat het betekent als Christus met het zwaard uit zijn mond tegen hen strijdt (Openbaring 2:14-16). Maar elke christen, die in Christus blijft en op hem blijft vertrouwen, hoeft nooit te vrezen voor satan of voor enige van zijn boze geesten. Satan en zijn boze geesten zijn door Jezus Christus overwonnen en kunnen de gelovigen niet schaden. Maar indien de gelovige ongehoorzaam is aan God, kunnen de boze geesten hem of haar belagen en schade toebrengen!

1. Weerstaat de boze geesten.

Hoewel de satan en zijn boze geesten overwonnen zijn, behoren christenen toch waakzaam te zijn en de geestelijke strijd tegen hen te voeren. Christenen hoeven satan en zijn boze geesten niet te vrezen, want zij zijn door de eerste komst van Christus gebonden en ontwapend. Maar de geestelijke strijd zal tot de tweede komst van Christus blijven woeden en satan en zijn boze geesten zullen veel kwaad doen aan de niet-christenen en proberen om kwaad te doen aan de christenen. Hoe kunnen christenen de duivel praktisch weerstaan?

a. Jakobus zegt, "Biedt weerstand aan de duivel" (Jakobus 4:7-8).

Christenen moeten zich *onderwerpen aan God* en weerstand bieden aan de duivel. Dat doen zij door al de praktische leringen in de brief van Jakobus te gehoorzamen. Bijvoorbeeld, christenen worden bevolen dat zij alle vuilheid en uitwas van boosheid moeten afleggen en het Woord van God moeten aannemen en uitvoeren (Jakobus 1:21-22). Zij moeten hun geloof tonen uit hun werken (Jakobus 2:14-26); hun tong door Gods Geest laten bedwingen (Jakobus 3:1-12); "duivelse wijsheid" (bittere naijver, zelfzucht, leugens tegen de waarheid) door "wijsheid van boven" vervangen (Jakobus 3:13-18); tot God naderen; hun handen reinigen; hun harten zuiveren van innerlijke verdeeldheid; lasterpraat tegen elkaar stoppen; met God plannen maken (Jakobus 4:7-10); en de hebzucht naar rijkdom loslaten (Jakobus 5:1-6). Dan zal satan en zijn boze geesten van hen wegvlugten!

b. Petrus zegt, "Weerstaat de duivel" (1 Petrus 5:8-9).

Christenen worden gewaarschuwd dat de duivel "de hele tijd rondgaat" als een brullende leeuw en "aanhoudend zoekt" naar een gelegenheid om christenen te verslinden. Christenen moeten "eens en voor altijd nuchter blijven", d.w.z. *vrij blijven van zijn bedwelmende invloeden*, "eens voor altijd waakzaam (alert) blijven" en hem vast in het geloof "eens voor altijd weerstaan".

c. Paulus zegt, "Geeft de duivel geen voet" (Efeziërs 4:27).

Christenen moeten de verzoeken van satan en zijn demonen op de volgende manieren weerstaan: Zij moeten *verboden relaties niet langer aanhouden*. Zij moeten *niet betrokken raken bij slechte activiteiten*. Zij moeten *niet naar twijfelachtige plaatsen gaan*, waar satan een basis tegen hun leven kan oprichten. Door deelname aan occultisme, spiritisme en animisme krijgt de duivel een voet tussen de deur.

d. Johannes zegt, "Geloof (vertrouwt) niet iedere geest" (1 Johannes 4:1).

Christenen behoren niet iedere "geest", d.w.z., iedere leerstelling van kerken en hun leraren te geloven, "want er zijn vele misleiders in de wereld uitgegaan, die de eerste komst van Jezus Christus verwerpen" (2 Johannes 7-11)!

De leerstellingen van het modernisme binnen het christendom moeten NIET geloofd worden. De leerstellingen van de kult-groepen (als Jehova Getuigen, Mormonen, New Age enz.) moeten NIET geloofd worden. De leerstellingen van het Jodendom en de Islam, die allen onvervangbare aspecten van de eerste komst van Jezus Christus verwerpen, moeten NIET geloofd worden (cf. Galaten 1:6-9)! Hun godsdienstige leerstellingen zijn leerstellingen van "dwaalgeesten", "boze geesten" (1 Timoteüs 4:1-2) of "de geest der dwaling" (1 Johannes 4:6). En hun propagandisten zijn "misleiders" of "de antichristen", van wie velen al nu in de wereld zijn uitgegaan om Christus en zijn mensen te weerstaan (1 Johannes 2:18-23; 2 Johannes 7-11). Let wel, er zijn nu al vele zulke "antichristen" (meervoud!) in onze wereld werkzaam! Christenen moeten iedere godsdienstige leerstelling eerst "toetsen" om te zien of zij van God of van satan en zijn boze geesten komen (1 Johannes 4:1-6). Terwijl God de geestesgave van "de onderscheiding van geesten" alleen aan sommige christenen gegeven heeft (1 Korintiërs 12:10), heeft Hij de bijbel aan alle christenen gegeven om te bestuderen, te kennen en daarmee de waarheid van de leugen te onderscheiden (Johannes 17:17; 2 Timoteüs 3:16-17)! Christenen moeten de valse leraren en valse profeten weerstaan, omdat zij de valse vertegenwoordigers van satan en zijn boze geesten zijn. Christenen moeten hen weerstaan door *te weigeren naar hen of hun valse leerstellingen te luisteren, te weigeren om hun boeken te kopen of te lezen en te weigeren om hen in hun huizen te verwelkomen* (2 Johannes 10-11)!

2. Christus zal uiteindelijk de satan met zijn boze geesten finaal verwijderen.

Hoewel satan in beginsel een overwonnen vijand is en gebonden is in de zin dat hij de volkerenwereld niet meer kan misleiden om tegen Christus de oorlog te voeren tot kort voor zijn tweede komst (Openbaring 20:1-3,7-10), is het duidelijk dat satan nog niet van de aarde verwijderd is en dat hij nog veel kwaad doet. Kort voor de tweede komst van Christus, tijdens de grote verdrukking, zullen satan en zijn demonen de drijvende kracht achter de laatste opstand ("de oorlog") tegen Christus en zijn mensen zijn. Maar met zijn tweede komst zal Christus hen met vuur verdelgen en in de hel werpen, waar zij voor eeuwig gepijnigd zullen worden (Openbaring 16:12-16; 19:11-21; 20:7-15).