



Dienen is doen wat essentieel is in Gods koninkrijk.

Opdracht. Lees alle tekstverwijzingen.

A. WAAROM DIENEN CHRISTENEN?

1. Dienen verheerlijkt God.

a. Matteüs 20:25-28.

Dienen is de maatstaf van grootheid in Gods koninkrijk.

b. Filippienzen 2:5-7.

Dienen volgt het voorbeeld van Jezus Christus na (Lucas 22:27).

c. Petrus 4:10-11.

Dienen verheerlijkt God.

2. Dienen wint mensen.

1 Korintiërs 9:19-23.

Dienen is de enige manier om mensen tot Christus te winnen.

3. Dienen brengt een beloning.

a. Marcus 10:29-30.

Wie iets prijsgeeft om Jezus te dienen zal honderdvoudig beloond worden!

b. Johannes 12:26.

Wie Jezus dient, zal door God geëerd worden.

c. 1 Korintiërs 3:10-15.

Wie toeziet hoe hij op het fundament bouwt, zal bij het Laatste Oordeel loon ontvangen.

B. WIE DIENEN CHRISTENEN?

1. Christenen dienen God.

a. Deuteronomium 10:12-13.

Dien God (1 Kronieken 28:9, met volle overgave).

b. Matteüs 6:24.

Dien God en niet materiële dingen (Mammon). Het is onmogelijk tegelijk twee heren te dienen.

c. 1 Korintiërs 4:1-2.

Dien Christus (door getrouw Gods geheimen bekend te maken).

2. Christenen dienen andere christenen.

Galaten 5:13.

Dien je medegelovigen door goede invloed op hen te hebben (1 Petrus 5:1-4), door hun goede invloed op jou te accepteren (1 Petrus 5:5-6), en door hen in hun noden en behoeften te helpen (Hebreeën 6:10).

3. Christenen dienen andere mensen.

a. Spreuken 22:29.

Dien mensen die invloed hebben, b.v. leiders (door bekwaam en vaardig te zijn in je taak).

b. 2 Korintiërs 5:18-21.

Dien ongelovigen (door het evangelie aan hen bekend te maken).

c. Efeziërs 6:5-8.

Dien je werkgever (met gehoorzaamheid en respect).

C. OP WELKE TERREINEN DIENEN CHRISTENEN?

1. Christenen dienen in hun toegewezen taken.

a. Matteüs 25:14-30.

Dien mensen met je Godgegeven talenten en vermeerder deze talenten. 'Talenten' zijn de gelegenheden, de natuurlijke talenten of vermogens en de geestesgaven, die God je geeft naar je vermogen of je capaciteit of je maat (vs. 15).

b. 1 Korintiërs 3:5-15.

Dien mensen in je Godgegeven taken: evangelisatie, nazorg, discipelschap, trainen, enz. Verricht je taak door harmonieus met anderen mee te werken.

2. Christenen dienen in fysieke bedieningen.

a. Matteüs 24:45-51.

Geef voedsel op de juiste tijd aan je huishouding. Doe dat als een trouwe, wijze en waakzame dienaar.

b. Lucas 16:8-13.

Hanteer materiële rijkdommen (geld) op een betrouwbare en eerlijke wijze en win daarmee vrienden voor de eeuwigheid.

c. 2 Korintiërs 8:1-4.

Geef materiële middelen aan andere gelovigen in de wereld die het erg nodig hebben.

3. Christenen dienen in geestelijke bedieningen.

a. Deuteronomium 10:12-13.

Dien God geestelijk: door hem te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben.

b. Lucas 1:74-75.

Dien God geestelijk: zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid, door heel je leven heen.

c. Handelingen 17:24-31.

Dien God door hem te zoeken, in zijn tegenwoordigheid te leven, overal in afhankelijkheid van hem te leven, en mensen overal op te roepen om tot bekering te komen.

d. Romeinen 6:13,19.

Dien God en mensen door alle leden van je lichaam als werktuigen van gerechtigheid en heiligheid te stellen.

e. 2 Korintiërs 3:6-11.

Dien het nieuwe verbond op een bekwame en geestelijke wijze. Dien niet langer het oude verbond (de ceremoniële wetten).

f. 2 Korintiërs 5:18-21.

Dien God en mensen door het evangelie aan ongelovigen te verkondigen (1 Korintiërs 4:1-2; Filippienzen 2:19-22).

g. Handelingen 6:1-4.

Dien God en mensen door onderricht te geven aan de gelovigen en voor hen te bidden.

h. 1 Petrus 4:10-11.

Dien andere mensen door je geestelijke gave(n) te gebruiken.

i. 1 Petrus 5:1-4.

Dien als een leider (oudste, diaken, 1 Timoteüs 3:10) in de christelijke gemeenschap. Wees een herder en opziener voor hen. Heers nooit over hen. Doe je leiderstaak gewillig, onzelfzuchtig, ijverig en als een voorbeeld.

De verantwoordelijkheid van leiders is ten eerste om goede invloed op anderen te hebben (door goede beslissingen te maken) en vervolgens om ook goede invloed van de anderen te accepteren (henzelf te vernederen).

j. 1 Petrus 5:5-6.

Dien als een volgeling in de christelijke gemeenschap. De verantwoordelijkheid van volgelingen is ten eerste om goede

invloed van de leiders te accepteren en vervolgens ook goede invloed op de leiders te hebben.

D. HOE DIENEN CHRISTENEN?

1. Motieven bij dienen.

a. *Matteüs 25:14-30.*

Dien God en mensen getrouw en zonder vrees. Vrees wordt veroorzaakt door "iets ten onrechte te veronderstellen" in plaats van iets zeker te weten. Als je een talent niet gebruikt uit vrees voor een bepaalde situatie, dan verlies je het.

b. *Romeinen 14:13-18.*

Dien mensen, niet door geweld te doen aan hun persoonlijke overtuigingen, maar door gerechtigheid, vrede en vreugde in de Geest te bevorderen.

c.2 *Korintiërs 4:5.*

Dien mensen, niet ter wille van henzelf, maar ter wille van Jezus Christus en zijn eer.

d. *Galaten 1:10.*

Dien mensen, niet met wat zij zelf willen, maar met wat zij echt nodig hebben.

e. *Galaten 5:13.*

Dien medechristenen, niet door je vrijheid te misbruiken voor eigen genot (gewin, eer, macht), maar door hen lief te hebben en op te bouwen.

f. *Efeziërs 6:5-8.*

Dien mensen in onderdanigheid aan het gezag dat over je gesteld is.

2. Houding bij dienen.

a. *Deuteronomium 10:12-13.*

Dien God met heel je hart en ziel.

b.1 *Kronieken 28:9.*

Dien God met toewijding en bereidwilligheid. God kent je motieven en houding.

c. *Handelingen 20:18-19.*

Wees nederig in succes.

d. *Romeinen 7:6.*

Dien God, niet in de oude weg van de wet (met de wettische houding van slaven), maar in de weg van de Geest (met de houding en gevoelens van kinderen). Je bent gestorven en dus vrijgemaakt van Gods wet. Gods wet is Gods heilige en rechtvaardige vereiste dat alle mensen 100% heilig en rechtvaardig moeten leven en dat alle overtredingen van zijn rechtvaardige vereisten 100% gestraft worden. Als iemand Gods wet voor 100% kon houden, zou hij daardoor het eeuwige leven hebben kunnen verwerven (Leviticus 18:5). Maar niemand (Galaten 3:10-14; Jakobus 2:10) behalve Jezus Christus (Romeinen 10:4) heeft de wet in deze zin kunnen houden. Gods wet wordt kort opgesomd in de Tien Geboden. Als Gods absolute voorwaarde voor verlossing is de wet in ons plaats vervuld door Jezus Christus. Als God regel voor gehoorzaamheid en hoe het verlorene volk van God behoren te leven, is de wet nog steeds van kracht (Matteüs 22:36-40; Romeinen 13:8-10). Je bent nu verbonden met Jezus Christus. Je hebt een nieuwe en genadige positie, waarin je volledig geaccepteerd bent, niet voor wat jij doet, maar voor wat er door Jezus Christus voor jou gedaan is!

e. *Efeziërs 6:5-8.*

Dien degenen, die God met gezag over jou gesteld heeft, met respect, ontzag, oprechtheid en van harte alsof je Christus dient.

f. *Hebreeëen 9:14.*

Dien God met een rein geweten.

g.1 *Petrus 5:1-6.*

Dien als een christen leider: bereidwillig, onzelfzuchtig, ijverig, als voorbeeld en nederig.

3. Kwaliteit van het dienen.

a. *Spreuken 22:29.*

Wees vaardig in je werk.

b. *Daniël 6:3-4.*

Overtref anderen door je buitengewone kwaliteiten: door getrouw, onomkoopbaar en niet nalatig te zijn.

c.2 *Korintiërs 6:3-10.*

Dien mensen, niet door een struikelblok voor hun voeten te leggen (aanstoot te geven), maar door uithoudingsvermogen in allerlei verdrukkingen, door reinheid, kennis, geduld, liefde, waarheid, enz.

d.2 *Korintiërs 11:23-28.*

Werk hard voor Christus, lijd ter wille van Christus, verdraag de dagelijkse besommeringen en draag de zorgen voor al de gemeenten.

E. HOE WORDEN CHRISTENEN DIENAREN?

a. Christenen worden dienaren door hun toewijding aan Jezus Christus.

a. *Johannes 12:26.*

Volg Jezus als zijn discipel.

b. *Romeinen 12:1.*

Wees beschikbaar voor Jezus Christus.

c. *Marcus 13:34.*

Ken je toegewezen taak in de huishouding van Jezus Christus en voer die uit.

b. Christenen worden dienaren door hun mededeelzaamheid in het team.

Exodus 18:13-23.

Dien niet alleen en ga niet op je eentje te werk, maar dien door de taken in het team te verdelen en waar nodig te delegeren.

c. Christenen worden dienaren door hun bereidwillige houding.

a. *Johannes 13:12-17.*

Wees bereid taken te doen, die niemand anders wil of kan doen.

b. *Filippenzen 2:19-22.*

Wees bereid de belangen van anderen te dienen, vooral de belangen van Jezus Christus m.b.t. hun leven.

c.1 *Timoteüs 3:10.*

Wees bereid eerst op de proef gesteld te worden m.b.t. hoe jezelf leeft en hoe jij jezelf aan kleinere taken geeft.

d. Christenen worden dienaren door hun betrouwbaarheid.

Lucas 16:8-13.

Gebruik je geld en wereldse goederen op een betrouwbare en eerlijke wijze om vrienden voor de eeuwigheid ermee te winnen. Wanneer je getrouw blijkt te zijn in de kleinere zaken, dan zal grotere zaken aan je toevertrouwd worden.

e. Christenen worden dienaren door onbevreesd te zijn.

Matteüs 25:14-30.

Door onbevreesd en getrouw elke Godgegeven gelegenheid te gebruiken. Vrees is meestal gebaseerd op vermoedens en niet op feiten. Door vrees kan je kansen, die God je geeft, voorbij laten gaan.