

STILLE TIJD

Thema: De schepping

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1 Kolossenzen 1:15-20.
God schiep door middel van Christus.

Dag 2 Psalm 33:1-11.
De kracht van Gods spreken/Woord.

Dag 3 Job 38:1-14.
De Schepper tegenover het scepseel.

Dag 4 Romeinen 11:33-36.
Uit God, door God
en tot God zijn alle dingen.

Dag 5^{BS} Genesis 1:1-2:4.
De schepping van
hemel en aarde.

Dag 6 Genesis 2:4-25.
De schepping van man en vrouw.

Dag 7 Efeziërs 1:3-12.
Gods eeuwige plan voor mensen.

Dag 8 Romeinen 8:18-25.
De (gevallen) schepping wacht nu ook op de herschepping.

Dag 9 2 Petrus 3:1-13.
De (gevallen) schepping vergaat uiteindelijk.

Dag 10 Openbaring 21:1-5.
De schepping van
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

- Denk na over Jeremia 32:16-17,27. Niets is te moeilijk voor de God tot wie jij bidt!
- Bid tot God in al je moeilijkheden. Voor Hem is niets te wonderlijk!
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: De schepping

Lees studie 2 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: De schepping van de hemel en de aarde

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Genesis 1:1-2:4**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Bijbelverzen die je uit je hoofd kent kunnen je helpen oprecht, zuiver en heilig te leven in een scheefgegroeide wereld (Psalm 119:9,11).

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DE SCHEPPING

Hebreeën 11:3

Door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.

Hebreeën 11:3 (GNB)

2. De schepping

Voor het ontstaan van de wereld zijn er door de mensen verschillende theorieën ontwikkeld. Zo zijn er verschillende ‘evolutietheorieën’ en verschillende ‘scheppings-theorieën’.

De *atheïst* bijvoorbeeld, gelooft dat in het begin oerstof bestond. Dit heeft altijd bestaan en de oorsprong ervan is onbekend. Deze oerstof veranderde vanzelf, als product van toeval, tot de bestaande vormen van vandaag, zonder medewerking of ingrijpen van een persoonlijke God. De *wetenschapper* gelooft dat de wereld ontstaan is door een *evolutieproces*, waarin eenvoudigere vormen van leven zich ontwikkelden in hogere en complexere vormen. De *deïst* gelooft dat ‘god’ de schepper en ontwerper is van alle evolutieprocessen. Maar nadat hij het evolutiesysteem geprogrammeerd had, heeft hij zich teruggetrokken en heeft hij van een grote afstand toegekeken hoe dit hele systeem zich ontvouwd heeft.

Ook christenen hebben theorieën ontwikkeld om te proberen de vondsten van de moderne wetenschap te rijmen met de scheppingsgeschiedenis in de Bijbel. Sommige christenen geloven in de *haattheorie*. Die zegt dat er al een eerdere schepping was, miljoenen jaren geleden, die verwoest werd door een grote ramp. Daarna zou God opnieuw de aarde gemaakt hebben in 6 dagen van elk 24 uur.

Andere christenen geloven in de *vloedtheorie*. Zij geloven dat het heelal ongeveer 10.000 jaar geleden gemaakt werd in 6 dagen van 24 uur. Later kwam er een hele grote krachtige vloed die zorgde voor de fossielen in de verschillende ‘geologische’ rotlagen, zoals die vandaag gevonden worden.

Ten slotte zijn er ook christenen die geloven in de *dag-eeuw-theorie*. Zij geloven dat de scheppingsdagen in Genesis als zes scheppingseeuwen gezien moeten worden.

DE SCHEPPINGSGESCHIEDENIS IN DE BIJBEL

A. God maakte de scheppingsgeschiedenis bekend

Maar wat zegt de Bijbel zelf eigenlijk? De Bijbel vertelt of verdedigt geen scheppings*theorie*. De Bijbel vertelt ook niet een scheppings*verhaal* of een scheppings*mythe*. De Bijbel maakt het feit van de schepping bekend als *een historische gebeurtenis!*

Genesis 1 is *een openbaring (=bekendmaking) van God*. Het wordt niet gegeven in de vorm van een visioen, ook niet in de vorm van een gedicht. Het wordt niet gegeven in de vorm van een symbolisch verhaal. Het wordt gegeven in de vorm van een geschiedkundig verslag. Genesis 2:4 zegt letterlijk: “Dit is de *geschiedenis* van de hemel en aarde” in de dag dat God, de HEER, de aarde en de hemel maakte”. De schepping is dus een historische gebeurtenis, waarvan de schepping van de mens het einde vormt. God

sprak vaak tot de mens in Genesis 1–4. God heeft aan de eerste mensen bekend gemaakt dat *Hij* de hemel en de aarde schiep. De mens heeft de geschiedenis van de schepping doorgegeven aan zijn nageslacht. Het werd uiteindelijk opgetekend in het eerste boek van de Bijbel.

B. Wanneer heeft God het heelal geschapen?

In zijn grote wijsheid heeft God niet bekend gemaakt *wanneer* Hij het heelal schiep. Dergelijke informatie is niet nodig voor mensen om te kunnen leven volgens Gods plan. De woorden ‘in het begin’ in het boek Genesis, betekenen dat Gods scheppingsplan altijd al bestond. Het werd uitgevoerd al voordat de menselijke geschiedenis begon. De mens kan zich ‘het begin’ van de schepping, toen God de hemel en de aarde schiep, niet voorstellen. De tijdsvraag ‘wanneer was dit begin?’ is een niet te beantwoorden vraag, omdat ‘de tijd’ zoals wij die kennen, pas tijdens de schepping gemaakt werd (Genesis 1:14)!

C. Hoe heeft God het heelal geschapen?

In zijn grote wijsheid heeft God ook niet bekend gemaakt *hoe* Hij het heelal precies schiep, *wanneer* Hij alles schiep of *hoe lang* Hij daar precies over deed! Ook deze informatie is niet nodig voor mensen om te kunnen leven volgens Gods plan.

God schiep het heelal “door zijn woord”, zodat “het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare” (Hebreeën 11:3 GNB). God riep in het leven wat niet bestond (Romeinen 4:17b). Door Gods spreken werd materie, energie, ruimte en tijd gemaakt die daarvoor niet bestond. ‘Gods spreken’ is de manier waarop Hij zijn wil uitvoert. De schepping van het heelal was zo’n machtige daad van God dat het volkomen onvoorstelbaar en onbegrijpelijk voor mensen is en zal blijven. Daarom kunnen mensen de geschiedenis van de schepping ook niet beschrijven! Het moet door God bekend gemaakt worden!

De God die het heelal schiep is dezelfde God die de speciale openbaring in de Bijbel gaf. Daarom zullen de werkelijke feiten die in de wetenschap ontdekt worden nooit de waarheden die in de Bijbel geopenbaard worden tegen spreken. De wetenschappelijke theorieën met betrekking tot de schepping van het heelal moeten daarom ook bekeken worden als menselijke theorieën die gebaseerd zijn op informatie die tot nu toe ontdekt is. Deze theorieën moeten voortdurend aangepast en aangevuld worden!

D. Wat is de volgorde van de schepping?

De bedoeling van de zin in Genesis 1:5 “Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag” is om aan te tonen dat er verschillende te onderscheiden fasen waren in Gods werkwijze bij *de voltooiing* van de schepping (Genesis 2:1) die *in het begin* plaatsvond (Genesis 1:1-2). Omdat deze ‘zes dagen’ *goddelijke scheppingsdagen* en geen menselijke dagen waren, kan de tijdsduur van de schepping niet uit de Bijbel bepaald worden.

Tijdens die scheppingsdagen schiep God eerst het licht, de atmosfeer te midden van water (wolken en zee) en het land met zijn vegetatie. Daarna maakte God dat de zon de dag beheerste en de maan de nacht. Ten slotte bevolkte God de atmosfeer met vogels, de zee met vissen en de aarde met dieren en de mens.

E. Waarom heeft God de scheppingsgeschiedenis bekendgemaakt?

1. God maakte de geschiedenis van zijn schepping bekend om ons te vertellen WIE de hemel en aarde gemaakt heeft

Hij openbaart dat de HEER (Hebreeuws: 'JaHWeH'), de God die zich in de Bijbel bekend maakt, de enige en ware God en Schepper van al het bestaande is. Hij bestond al vóór al het gemaakte. Hij was er altijd al en zal er altijd zijn. Hij was altijd al God en zal altijd God blijven (Psalm 90:2). Door zijn gebiedende woord heeft Hij het hele universum doen ontstaan uit het niets (Psalm 33:6,9; Hebreeën 11:3; Romeinen 4:17; 2 Petrus 3:5) en houdt Hij het hele universum onder zijn soevereine beheer (Hebreeën 1:3b).

2. God maakte de geschiedenis van zijn schepping bekend om ons te vertellen WAT Hij gemaakt heeft

Hij schiep het hele universum met al zijn ontelbare sterrenstelsels als de Melkweg. Hij schiep de planeet aarde met zijn atmosfeer waarin leven kon bestaan, zijn continenten te midden van de oceanen, zijn grote verscheidenheid van planten en bomen op het land (Genesis 1:11), zijn grote verscheidenheid van soorten die vliegen in de atmosfeer, zwemmen in het water, kruipen of lopen op het land (Genesis 1:24), en de mens.

3. God maakte de geschiedenis van zijn schepping bekend om ons te vertellen VOOR WIE en VOOR WELK DOEL Hij het gemaakt heeft

"De aarde heeft Hij aan de mensen gegeven" (Psalm 115:16). God schiep eerst de hemellichamen (de zon, maan en sterren)(Genesis 1:1) en maakte ze later tot lichtdragers voor de mens (Genesis 1:14). Deze hemellichamen zijn 'tekenen of symbolen' (aanwijzingen) om zich te oriënteren tijdens het reizen, vooral op zee. Ze zijn ook middelen om de seizoenen vast te stellen. Zon en maan zijn hulpmiddelen bij de landbouw. Ze helpen ook om de kalender, de 'dagen en jaren' zoals wij die kennen en de feestdagen van elk jaar vast te stellen.

God schiep het zaad van alle planten en de vruchten van alle bomen als voedsel voor de mens (Genesis 1:29). Hij schiep de aarde als een getuigenis voor mensen: om hen te laten zien dat Hij bestaat (Romeinen 1:19-20a) en om hen zijn goedheid ten opzichte van mensen te laten zien, door hun behoeften te vervullen en hen blij te maken (Handelingen 14:17). God schiep de aarde voor de mens. De mens hoort alles op de aarde te ontvangen met dankzegging (1 Timoteüs 4:4-5) en mag ervan genieten (1 Timoteüs 6:17b)!

4. God maakte de geschiedenis van zijn schepping bekend om ons te vertellen WAARVOOR hij het voor de mens gemaakt heeft

God heeft de aarde voor de mens gemaakt om aan de mens een zinvol bestaan en een zinvolle taak te geven (Genesis 1:28).

a. De taak om de aarde te vullen.

Gods oorspronkelijke bedoeling was om de aarde te vullen met mensen die beeldridders van God zouden zijn (Genesis 1:27-28a)! God ontwierp de aarde om die te vullen met mensen die Hem kennen, Hem liefhebben, Hem gehoorzamen en Hem verheerlijken.

b. De taak om de aarde te onderwerpen.

Gods oorspronkelijke bedoeling was dat de mens de aarde zou onderwerpen (Genesis 1:28b). De woorden 'onder gezag brengen' betekenen letterlijk: om te overwinnen en te onderwerpen (NBG), of om te temmen en te cultiveren.

De uiteindelijke bestemming van de mens is om alle onherbergzame gebieden herbergzaam te maken, om braakliggende grond om te ploegen en te gebruiken voor de landbouw en om dieren te temmen en te gebruiken als huisdieren. De mens krijgt de opdracht om de natuurwetten in Gods schepping te ontdekken en voor het welzijn van de mens aan te wenden. De mens moet op verantwoordelijke wijze met de wetenschap bezig zijn.

De woorden 'onder gezag brengen' betekenen ook: bewaren. De taak van de mens is ook om Gods schepping te bewaren en te bewaken tegen misbruik en vernietiging. God stelt grenzen aan het gebruik van alle natuurlijke rijkdommen van de aarde. Geen mens mag de natuurlijke rijkdommen van de aarde uitbuiten voor eigen gewin. Geen mens mag de natuurwetten aanwenden tot vernietiging van andere mensen. De mensen mogen Gods schepping niet vernietigen door vervuiling van atmosfeer, lucht, water of land. De mensen mogen ook niet de natuurlijke rijkdommen van de aarde vernietigen door slecht beheer als bijvoorbeeld ontbossing, overbeweiding en oneerlijke verdeling van land. Dit leidt vaak tot droogten of overstromingen en tot hongersnoden of allerlei ziekten.

De taak van 'onderwerping' houdt in: het brengen van een *bijbelse en christelijke leefwijze* aan alle mensen in de wereld. Na de zondeval (zie volgende studie) zijn alle volken in de wereld begonnen om zondige aspecten in hun leefwijze op te nemen. Gods bedoeling is om de leefwijze van de mensen te herstellen!

Gods doel is het tot stand brengen van een speciaal 'volk van God' met een speciale cultuur, namelijk 'de cultuur van Gods Koninkrijk'!

c. *De taak om over de aarde te heersen.*

Gods oorspronkelijke bedoeling was dat de mens namens God over de aarde zou heersen (Genesis 1:28c). Het woord 'heersen over' betekent letterlijk om heerschappij uit te oefenen over, om te beheren. Daarom is de taak en bestemming van de mens om alle vissen in de zee, alle dieren op het land en alle vogels in de lucht te beheren. De taak van de mens is om voor Gods schepping te zorgen en niet wreed te zijn tegenover Gods schepselen (Spreuken 12:10). Hij behoort de vissen, dieren en vogels te beheren door wijze besluiten te nemen en ze op een evenwichtige manier gebruiken voor het welzijn (plezier, werk en voedsel) van de mens (Genesis 9:3).

Deze heersende en beherende taak wordt beperkt tot de vissen, dieren en vogels. De mens mag niet heersen over andere mensen (Matteüs 20:25-26)! Mensen mogen zich niet willekeurig en eigenmachtig boven andere mensen stellen en hen verdrukken, tot slaaf maken, misbruiken of vernietigen. Het gezag om over andere mensen op een wijze en goede manier te regeren wordt in de Bijbel duidelijk beperkt tot de door God ingestelde overheden (Romeinen 13:1-2). Maar geen overheid heeft onbeperkt gezag (Handelingen 4:19-20; 5:29).

d. *De taak om voor Christus op aarde te leven.*

In het licht van het Nieuwe Testament, werd alles gemaakt *dóór Jezus Christus*, die het zichtbare beeld van de onzichtbare God is. En alles werd gemaakt *vóór Jezus Christus* (Kolossenzen 1:16). Dus, het is Gods bedoeling dat de geschapen mens voor Jezus Christus gaat leven (Romeinen 14:7-8), d.w.z. gaat leven in overeenstemming met Gods bedoeling en tot verheerlijking van God (Romeinen 11:36)!

DE MENS GESCHAPEN NAAR GODS BEELD

A. De mens: geschapen met een lichaam en geest

Genesis 2:7 zegt dat God de mens formeerde van stof uit de aardbodem en toen levensadem in zijn neus blies, waardoor de mens tot 'een levende ziel of wezen' werd. De mens, evenals het dier, heeft een lichaam gekregen dat bestaat uit de elementen die gevonden worden op de aarde. Maar het verschil tussen de mens en de dieren is dat de dieren door *Gods scheppende woord* gemaakt werden en dat de eerste mensen (Adam en Eva) als het ware direct door *Gods eigen handen* gevormd werden. En de dieren ontvingen door Gods scheppende woord 'de levensadem' (Genesis 7:22). Maar de mens kreeg 'de levensadem' (Genesis 2:7), d.w.z. de menselijke 'geest', direct door Gods blazen in zijn neus. God gaf aan de mens adem en daardoor het leven.

B. De geestelijke natuur van de mens

Genesis 1:26-27 zegt dat de schepping van de mens uniek is. God zei aan het begin van de schepping van de mens: "Laten Wij mensen maken"! Mensen die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken. Gods levensadem gaf aan de mens een geestelijke natuur die overeenkomt met Gods geestelijke natuur. De mens kreeg zo eigenschappen die God ook heeft. De mens kreeg een persoonlijkheid als die van God (natuurlijk wel van een veel lagere orde)! In de hele schepping is alleen de mens de drager van Gods beeld. De mens is dus absoluut uniek!

De mens is een eenheid, 'een levende ziel of wezen' (Genesis 2:7), en heeft een fysiek en een geestelijk bestaan, d.w.z., de mens heeft 'een lichaam' en 'een geest'.

Later in de Bijbel wordt er meestal geen onderscheid meer gemaakt tussen de woorden 'geest' en 'ziel' (vgl. 'geest' in Prediker 12:7; Lucas 8:55; en 'ziel' in Openbaring 6:9; 20:4). Het lichaam van de mens blijft heel bijzonder, omdat God het als het ware met zijn eigen handen heeft gemaakt. De geest van de mens is absoluut uniek in de schepping, omdat alleen de mens drager is van Gods beeld. Alleen de mens heeft het vermogen om na te denken, te communiceren in verschillende talen en wetenschap te beoefenen. Alleen de mens heeft het vermogen om te scheppen door middel van kunst en techniek, te zorgen voor de schepping, maar ook om de schepping te vernietigen. Alleen de mens heeft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden, om wijze beslissingen te nemen en plannen te maken en om te communiceren met God en met Hem om te gaan.

Genesis 1:28-29 zegt dat God direct tot de mens sprak. Dit was de eerste openbaring van God aan de mens! Dit betekent dat je als mens in staat bent om naar God te *luisteren*, God te *kennen* en met God te *praten*. God gaf de mens een taak om de aarde te vullen, om de aarde te onderwerpen en over zijn andere schepselen te heersen. De mens kreeg van God het recht om planten, bomen en later dieren te gebruiken tot welzijn van de mens. Dit betekent dat God de aarde *voor de mens* heeft gemaakt en dat Hij de mens aanstelde als rentmeester van zijn schepping!

Waarom is dit onderwerp belangrijk?

Vele mensen stellen de vraag, "Waar kom ik vandaan?" Genesis 1-2 geeft hierop een antwoord. *God* heeft jou gemaakt. Hij heeft jouw lichaam gevormd uit de elementen van deze aarde, maar hij heeft jou ook een geestelijke natuur gegeven die overeenstemt met die van God zelf. Hij schiep een prachtige wereld waarin jij mag leven en werken. Hij schiep jou voor een heel bijzonder doel, namelijk, om met Hem om te gaan (1 Korintiërs 1:9 HSV), zijn rentmeester op aarde te zijn (Genesis 1:28) en tot zijn eer te leven (Jesaja 43:7; Romeinen 11:36).