

STILLE TIJD

Thema: De zondeval

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1^{BS} Genesis 3:1-24.
De zondeval.

Dag 2 Genesis 4:1-12.
Het loon van de zonde is de dood.

Dag 3 Jesaja 59:1-2.
De zonde brengt scheiding tussen de mens en God (vgl. Psalm 66:18).

Dag 4 Galaten 5:17-21.
De zonde brengt strijd.

Dag 5 Romeinen 1:18-32.
Vóór de dood komt Gods oordeel al over de overtreders.

Dag 6 Romeinen 2:1-16.
Na de dood komt Gods laatste oordeelsdag.

Dag 7 Johannes 3:18-21 en 36.
Zonder Jezus Christus blijft een mens veroordeeld en verloren.

Dag 8 Romeinen 3:9-20.
Alle mensen hebben verlossing nodig.

Dag 9 Psalm 32:1-11.
Als je jouw zonden niet wilt belijden.

Dag 10 Romeinen 6:13-19.
Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde.

- Denk na over Psalm 66:18. Zonden die je verbergt of verzwijgt zijn een oorzaak dat God je gebeden niet verhoort.
- Bid elke dag voor een schoon hart en geweten.
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: Het probleem van het lijden

Lees studie 3 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: De zondeval

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Genesis 3:1-24**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Bijbelverzen die je uit je hoofd kent kunnen je helpen antwoorden van God te geven op de vragen van mensen (Matteüs 19:3-6; Lucas 10:25-26).

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DE ZONDEVAL

Romeinen 3:23

Alle mensen hebben gezondigd
en moeten het stellen
zonder Gods heerlijke aanwezigheid
Romeinen 3:23 (GNB)

3. Het probleem van het lijden

In het *eerste* boek van de Bijbel lezen we over de schepping van de hemel en de aarde. Nadat God de schepping voltooid had, was alles zeer goed (Genesis 1:31)! De eerste mensen kenden God persoonlijk en leefden als beeld dragers van God in zijn directe nabijheid. In het *laatste* boek van de Bijbel lezen we over de schepping van een *nieuwe* hemel en een *nieuwe* aarde. **Waarom is het nodig dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Wat is er met Gods oorspronkelijke schepping gebeurd? Als we vandaag om ons heen kijken dan is alles veranderd! Onrecht, haat, terrorisme, oorlogen, zelfzucht en liefdeloosheid zijn overal. Hoe komt dat? De Bijbel maakt aan ons bekend dat er een 'zondeva' heeft plaatsgevonden. Deze zondeva beïnvloedt alle mensen en de hele schepping! Deze zondeva heeft Gods eerste schepping ernstig beschadigd. Daarom lijdt de hele schepping en vooral de schepselen.**

Wat zegt de Bijbel over dit lijden? De Bijbel noemt minstens vijf invalshoeken: De mensen lijden omdat zij:

- goddeloos zijn;
- onrechtvaardig zijn en onrecht doen;
- in leugens geloven;
- weten dat zij zullen sterven;
- onder Gods oordeel staan.

We zullen alle vijf de redenen bespreken.

A. Lijden door goddeloosheid

Wat is goddeloosheid?

'Goddeloosheid' is niet geloven in het bestaan van God of niet rekening houden met de God die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard.

Het is leven als een atheïst – een persoon die zijn eigen god is en doet wat goed is in zijn eigen ogen (Rechters 21:25). 'Goddeloosheid' is ook wel geloven in 'een god', maar dan in een afgod die gemaakt is met handen bv. van steen, of in een god verzonnen met eigen verbeelding of verstand. 'Goddeloosheid' is ook het geloven in boze geesten of demonische machten. Kortom: *'goddeloosheid' is een verkeerde of verbroken relatie hebben met de God die Zich in de Bijbel openbaart.*

1. Waarom maken mensen afgoden of ontkennen ze het bestaan van God?

➤ Lees Romeinen 1:18-23. Mensen maken voor zichzelf andere goden, of ze ontkennen het bestaan van God, omdat zij hun eigen leven willen bepalen. Ze maken voor zichzelf 'goden', die hen toelaten te leven zoals zij dat zelf graag willen en die hun gedrag, wat het ook mag zijn, goedkeuren. Hun goden vragen niet van hen dat zij veranderen in betere mensen! Mensen die de ware en levende God gaan eren en dienen, kunnen niet doorgaan

met leven zoals zij dat zelf willen of de persoon blijven die ze zelf willen zijn.

De ware en levende God wil dat zij veranderen, zodat ze worden zoals hij ze bedoeld heeft! Daarom willen veel mensen niets met deze echte God te maken hebben.

2. Wat zijn de gevolgen van goddeloosheid?

Leven zonder God tast het denken, het hart en de relaties van een persoon aan.

- Goddeloosheid brengt de toorn van God over mensen* (Romeinen 1:18 HSV). Omdat de mens God de rug toegekeerd heeft ondergaat hij verschillende vormen van lijden.
- Goddeloosheid maakt dat ideeën en gedachten op niets uitlopen* (Romeinen 1:21b-22). Zonder Gods waarheid en wijsheid leven mensen in een wereld van leugens en bedrog. Zij bedriegen elkaar, met als gevolg dat ze zelf lijden en dat ook voor anderen veroorzaken!
- Goddeloosheid veroorzaakt zedeloosheid* (Romeinen 1:23-24).

Veel mensen kunnen in zichzelf geen kracht vinden om het goede dat zij graag willen doen ook echt te doen. Zonder een hart dat God respecteert en zonder het doen van goede daden, lijden mensen zelf en veroorzaken dat anderen ook lijden!

Kortom, mensen lijden omdat zij het bestaan van de ware en levende God ontkennen of omdat zij de ware en levende God vervangen door zelfgemaakte 'goden'.

B. Lijden door ongerechtigheid

Wat is ongerechtigheid?

➤ Lees Romeinen 1:24-32. Mensen verzinnen allerlei methoden om kwaad te doen, slepen elkaar mee in een slechte levensstijl en keuren slechte dingen zelfs goed. Vers 28-32 beschrijft wat in Gods ogen 'ongerechtigheid' is: seksuele immoraliteit en perversiteit, hebzucht en bedrog, geroddel en opschepperij, jaloezie, ongevoeligheid en ontrouw. Geen wonder dat mensen die elkaar deze dingen aandoen lijden! Kortom: *'ongerechtigheid' is een verkeerde of verbroken relatie hebben met andere mensen.*

Waarom doen mensen ongerechtigheid? En wat zijn de gevolgen?

Mensen doen onrecht en zijn onrechtvaardig omdat zij het willen! De relatie, die mensen met God hebben, bepaalt de relatie, die zij met andere mensen hebben! Wanneer mensen de ware en levende God verwisselen met valse goden of gewoon met zichzelf, dan geeft God hen over aan hun eigen (slechte) hartstochten, aan hun eigen (verdorven) denken en aan hun eigen (verkeerde) gedrag (Romeinen 1:26-28)! *Dan laat God toe dat mensen worden wat zij willen worden!* Dan geeft God mensen uiteindelijk over aan hun eigen slechte levensstijl. De mensen storten dan omlaag op de weg die zij zelf gekozen hebben. Mensen ondergaan dan de gevolgen van hun eigen begeerten.

Omdat zij goddeloos willen zijn, proeven zij hoe een leven zonder de ware God in werkelijkheid is!

Kortom, mensen lijden omdat zij zelf onrecht doen, onrecht bij anderen stimuleren en het onrecht in de wereld goedkeuren (Romeinen 1:32). Mensen brengen zo schade aan elkaar toe en lijden.

C. Lijden door leugens

Wat is waarheid?

➤ Lees Romeinen 1:18 en 25.

Mensen onderdrukken de waarheid met hun ongerechtigheid en vervangen de waarheid door de leugen. 'De waarheid' is wat de ware en levende God zegt en doet, inclusief wat hij over Zichzelf zegt. Lees wat God tegen zijn volk (en dus ook christenen) zegt in Jesaja 43:1-4 en Jeremia 29:11. De waarheid over 'geborgenheid van een mens' die zich aan God overgegeven heeft is: weten dat God je onvoorwaardelijk lief heeft en volkomen accepteert. De waarheid over 'betekenisvol zijn' is: weten dat wat God van je vraagt te zijn en te doen heel belangrijk en zinvol is.

Dus, wat God zegt is waar(heid). Als de mens dat verandert, wordt het een leugen.

Waarom ontkennen, onderdrukken of vervangen mensen de waarheid? En wat zijn de gevolgen?

Als je de waarheid niet erkent, wil je de waarheid niet horen, weten of er naar leven. Zulke mensen willen niets met God te maken hebben en daarom ontkennen of negeren zij ook de waarheid die God openbaart. Mensen die de waarheid opzij zetten ontwikkelen als gevolg daarvan verkeerde geloofsovertuigingen, verwrongen morele waarden en allerlei problemen. Wanneer zij de waarheid over geborgenheid niet (er)kennen of deze vervangen door een leugen, dan worden zij onzeker, eenzaam, angstig, of hebben een lage dunk van zichzelf. En wanneer zij de waarheid over zinvol leven niet (er)kennen of deze vervangen, dan zien zij geen zin in het leven op aarde, vinden hun bestaan waardeloos, of willen niet meer leven.

Dus, 'de waarheid onderdrukken of vervangen' is een *verkeerde of verbroken relatie met jezelf* hebben.

Kortom, mensen zonder de ware en levende God zijn ook zonder de waarheid die God openbaart! Zij kennen de waarheid over God niet en ook kennen zij de waarheid over zichzelf niet. Zij weten niet *wie* ze zijn, *waar* zij vandaan komen, *waarom* zij hier zijn, *hoe* zij moeten leven en *waarheen* zij gaan! Zij lijden omdat zij zichzelf onzeker en verward voelen en waardeloos vinden. Zij lijden omdat zij geen zin in het leven kunnen zien of omdat zij zich aan een destructieve levensstijl overgegeven hebben.

Wat is zonde?

Door de zondeval heeft elke mens van nature (qua aanleg) een verkeerde relatie tot de God die Zich in de Bijbel openbaart, een onvolmaakte relatie tot andere mensen en een scheefgegroeide relatie tot zichzelf. Elk *natuurlijk* mens is goddeloos, doet ongerechtigheid en gelooft in de leugen. De Bijbel noemt deze drie verworden relaties 'ZONDE'.

- De oorzaak ('wortel') van de zonde is een verbroken relatie met de ware en levende God. Het is onafhankelijk willen zijn van God of zelfvoldaan zijn. Zonde is Gods doel met je leven missen. Zonde is tekortschieten aan Gods volmaakte standaard. Zonde is Gods geboden overtreden. Zonde is rebelleren tegen God. Zonde is Gods woord verdraaien.
- Het gevolg (de 'vrucht') van de zonde is *dat je 'doet wat God verbiedt' of 'niet doet wat God gebiedt'*. Dus, de werkelijke reden waarom er zoveel lijden in de wereld bestaat is 'de zonde'.

D. Lijden door de dood

De dood brengt scheiding.

➤ Lees Romeinen 6:23a. 'De dood' wordt door de meeste mensen gevreesd. Het is zo erg dat heel veel mensen er niet eens over willen denken of praten. 'De dood' wordt door veel mensen ervaren als het ergste van al het lijden. 'De dood' wordt door veel mensen ervaren als het ergste van al het lijden. Zij leven voortdurend in angst voor de dood (Hebreeën 2:15). 'De dood' brengt 'scheiding'. De dood scheidt je van je lichaam (Prediker 12:7), van je familie en vrienden (Lucas 16:27-28), van al je bezittingen en van alles waarvoor je zo hard gewerkt hebt (1 Timoteüs 6:7). De dood is een verschrikking voor hen die achterblijven. Zij moeten de overledene missen. De dood betekent voor allen die geen persoonlijke relatie met de levende God hebben dat ze niet weten wat te verwachten na de dood. Daarom is de dood hun grootste vijand. Mensen lijden omdat zij weten dat zij eens zullen sterven. Wat betekent de dood?

De Bijbel zegt: "het loon van de zonde is de dood" (Romeinen 6:23a). Het woord 'dood' heeft verschillende betekenissen in de Bijbel:

- De geestelijke dood.* ➤ Lees Efeziërs 2:1-3. Ieder mens bestaat uit een lichaam en een geest (of ziel). 'De geestelijke dood' betekent dat de geest van de mens 'dood' is. Het is de toestand waarin de geest van de mens gescheiden is van God en van het leven met God. De geest of het hart van de mens moet eerst wedergeboren worden, dan pas gaat zijn geest echt leven. Dan pas kan hij de Levende God echt leren kennen!

- b. *De lichamelijke dood.* > Lees Psalm 49:10-12; Prediker 12:7; Prediker 9:5-6,10. 'De lichamelijke dood' betekent dat het lichaam van de mens 'dood' is. Het is de toestand waarin het lichaam van de mens gescheiden is van het leven op aarde. Wanneer een mens sterft, dan laat hij alles achter. Zijn lichaam wordt weer stof.
- c. *De eeuwige dood.* > Lees Matteüs 10:28; 25:46a; Lucas 16:22-26; Openbaring 20:14-15. 'De eeuwige dood' betekent dat de mens (met zijn lichaam en geest) voor eeuwig van Gods tegenwoordigheid gescheiden wordt. De mens werd oorspronkelijk geschapen om vóór God te leven (Kolossenzen 1:16). Maar wanneer een mens tot het einde toe voor zichzelf leeft, zijn relatie met God niet herstelt en zo Gods bedoeling met zijn leven blijft missen, dan wordt in het laatste oordeel bekend dat daar geen verandering meer in komt. Voor hem is er geen plaats in de hemel en op de nieuwe aarde. Hij gaat naar een plaats waar de tegenwoordigheid en zorg van God niet is: de hel (2 Tesselonicenzen 1:8b-9).

E. Lijden door 'Gods oordeel'

Wat is Gods oordeel?

Het gevolg van de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens is dat de mens Gods toorn over zichzelf afroept (Romeinen 1:18). Gods 'toorn' is Gods heilige ongenoegen met de zonde, zijn rechtvaardige verontwaardiging over de zonde, de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. Dit heeft tot gevolg dat God oordeelt en straft om de mens weer op het rechte pad te brengen. Als een kind iets slechts doet, dan wordt zijn vader boos. Het gevolg is dat de vader het kind straft om het slechte gedrag af te leren (Prediker 8:11). Zo is het ook met God en de mens. God neemt geen genoegen met de slechte toestand van zaken op de aarde. Daarom oordeelt God het slechte gedrag van mensen. Dat doet hij op verschillende manieren.

1. Gods ingebouwde oordelen in de schepping

> Lees Galaten 6:7-8a. Waarom laat God nu al bepaalde vormen van oordeel op de aarde toe? God laat mensen lijden als een gevolg van hun eigen zonden. God heeft wetten of beginselen in zijn schepping en schepselen ingebouwd, zoals: 'wat een mens zaait, zal hij oogsten'. Bijvoorbeeld, wie luiheid zaait, zal armoede oogsten. Wie haat zaait, zal verbroken relaties oogsten. Wie onreinheid zaait, zal ziekten oogsten. Mensen lijden dus dikwijls als het natuurlijke gevolg van hun eigen wandaden. Dus wie zonde zaait, zal Gods oordeel oogsten.

2. Door God uitgevoerde oordelen in de geschiedenis

> Lees Ezechiël 14:21; Amos 4:6-12; Haggai 1:3-11. God voert de heerschappij over de wereld en dus ook over de gebeurtenissen in de geschiedenis en de krachten van de natuur. Wanneer mensen God ongehoorzaam zijn of de relatie tussen God en bepaalde mensen verbroken wordt, dan trekt God zijn zorg voor en zijn bescherming van deze mensen terug en oefent Hij straffen over hen uit. Zo gebruikt God oorlogen, epidemieën, aardbevingen, overstromingen, droogten en hongersnoden om aan de mensen zijn ongenoegen over hun zonden te tonen en hen tegelijk te waarschuwen dat zij tot hem moeten terugkeren (vgl. Openbaring 9:20-21). De reden waarom God nu al oordelen over de mensen op aarde brengt, is dat Hij hen wil *beschermen* tegen zijn eeuwige oordeel! Het doel van Gods specifieke oordelen is om de mensen aan te sporen om met hun goddeloosheid en ongerechtigheid te breken en voor God een heilig en rechtvaardig leven te gaan leiden (vgl. Hebrëen 12:4-11), zodat ze uiteindelijk niet het eeuwige oordeel van God moeten ondergaan!

3. Gods toekomstige eindoordeel. Waarom?

> Lees Hebrëen 9:27. Het leven op deze aarde is duidelijk onrechtvaardig (Lees Psalm 73:2-20). De goede mensen lijden, vrijgevege mensen worden uitgebuit, aardige mensen worden geterroriseerd en armen worden beroofd. En het tegenovergestelde gebeurt ook! Als God goed en machtig is, hoe kan Hij dan toelaten dat er zoveel onrecht in de wereld gebeurt?

Juist omdat God goed én almachtig is gaat Hij het recht in het universum herstellen! Dit doet Hij wanneer Hij alle mensen die ooit geleefd hebben in het laatste grote oordeel brengt! God zal ongeloof, ongerechtigheid en nalatigheid in alle vormen straffen met het eeuwige vuur van de hel (Openbaring 21:8). Mensen lijden omdat zij vermoeden dat zij eens geoordeeld zullen worden. In het laatste oordeel maakt God aan allen die ooit op aarde geleefd hebben bekend waarom zij een eeuwige bestraffing of het eeuwige leven te wachten staan (Matteüs 25:46).

Jouw lijden en de zonde.

Elk mens is een onderdeel van een bepaald geheel: hij vormt een deel van een gezin, een woonplaats, een volk en de mensheid. Daarom lijd je niet alleen als gevolg van je eigen zonde (Numeri 12:1-10), maar kun je ook lijden als gevolg van:

- > de zonde van een ander (2 Samuël 24:15-17);
- > de zonde van je volk (1 Samuël 5:1-6);
- > de zonde van de mensheid (Romeinen 5:17-19);
- > lijden, niet door zonde, maar door de boze opzet van Satan (Matteüs 12:22; Lucas 13:16);
- > lijden, niet door zonde, maar als gevolg van een goed doel of plan van God (Johannes 9:1-3).

Kortom, het menselijk lijden is het gevolg van de geestelijke aftakeling van de mensheid, waar elk mens een onderdeel van is.