

STILLE TIJD

Thema: De Gemeente (Kerk)

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1 Efeziërs 2:11-22.
De Gemeente (Kerk) is een groep mensen in wie Gods Geest woont.

Dag 2^{BS} Efeziërs 4:1-16.
De taakomschrijving van de Gemeente.

Dag 3 1 Korintiërs 12:1-13.
De verschillende taken en gaven van gemeenteleden.

Dag 4 1 Korintiërs 12:1-28.
De Gemeente (Kerk) is een Lichaam met verschillende ledematen.

Dag 5 Johannes 10:1-16.
De Gemeente (Kerk) is één kudde met één Herder.

Dag 6 1 Petrus 2:4-10.
De Gemeente (Kerk) is Gods volk met gelovigen uit alle volken.

Dag 7 Efeziërs 5:25-32.
De Gemeente (Kerk) is de bruid van Christus.

Dag 8 Efeziërs 1:15-23.
De Gemeente (Kerk) is de volheid van Christus.

Dag 9 Handelingen 2:37-47.
De eerste gemeente onder de Joden.

Dag 10 Handelingen 10:24-35.
De eerste gemeente onder de niet-joden (heidenen).

- Denk na over Efeziërs 3:20-21.
God heeft macht om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
- Bid met geloof tot God voor wie geen ding onmogelijk is – ook niet in jouw gemeente (Jeremia 32:17,27).
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: Kenmerken van de Gemeente (Kerk)

Lees studie 21 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: De taakomschrijving van een gemeente

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Efeziërs 4:1-16**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DE CHRISTELIJKE GEMEENTE

Matteüs 18:20

Want waar twee of drie mensen
in mijn naam samen zijn,
ben Ik in hun midden.

Matteüs 18:20 (NBV)

21. Kenmerken van de Gemeente (Kerk)

Een gloeiende steenkool blijft alleen gloeien als hij door andere gloeiende steenkolen omringd wordt. Zo blijft ook een gelovige alleen groeien en functioneren als hij omringd wordt door andere gelovigen. Een gelovige heeft andere gelovigen nodig om te groeien en te dienen. De christelijke gemeenschap wordt in de Bijbel de 'Gemeente' of de 'Kerk' genoemd.

A. Het woord 'ekklèsia' in de Bijbel

Het woord voor 'gemeente' of 'kerk' in de oorspronkelijke taal van de Bijbel (Grieks) is 'ekklèsia' (letterlijk: de door God uitgeroepen) en heeft verschillende betekenissen:

1. Ekklèsia betekent 'de Gemeente' van God in het Oude Testament, geleid door oudsten (Psalm 107:32 NBG) (zie Rechters 20:2 NBG; Psalm 22:23 NBG; 2 Kronieken 29:28 NBG).
2. Ekklèsia betekent 'de gemeente van God' in het Nieuwe Testament wanneer zij bijeenkomen (1 Korintiërs 11:18; 14:19; 3 Johannes 6).
3. Ekklèsia betekent 'de huisgemeente', de christenen die bijeenkomen in een huis (Romeinen 16:5).
4. Ekklèsia betekent 'de zelfstandige gemeente', het totaal van christenen op één plaats (Matteüs 18:17): bv. Jeruzalem (Handelingen 8:1); Judea, Galilea, Samaria (Handelingen 9:31) (zie Handelingen 15:41; Galaten 1:22; Openbaring 1:12-13,20).
5. Ekklèsia betekent 'de universele of wereldwijde Gemeente (Kerk)', 'het Lichaam van Christus', waartoe alle zelfstandige gemeenten en christenen in de wereld behoren (Matteüs 16:18; Efeziërs 1:21-22; 3:10; 5:22-33).

B. Wat is de christelijke Gemeente (of Kerk)?

De apostelen van Jezus gebruiken verschillende 'beelden' in het Nieuwe Testament om te beschrijven wat de christelijke Gemeente (Kerk) is en hoe hij functioneert.

Beeld 1. De christelijke Gemeente (Kerk) is een groep mensen en *niet* een gebouw van stenen.

De Gemeente (Kerk) is nooit een kerkgebouw waar christenen bijeenkomen (Handelingen 17:24-25), maar altijd een groep mensen in wie God woont in de Geest (Efeziërs 2:22). Daarom wordt de Gemeente (Kerk) 'een geestelijk huis' (Grieks: oikos) (1 Petrus 2:5 HSV) genoemd. Christenen behoren te weten hoe zij zich moeten gedragen in 'het huis van God', d.w.z. de Kerk van de levende God (1 Timoteüs 2:15). De Gemeente wordt ook 'een gebouw' of 'een tempel' genoemd, afgezonderd en toegewijd voor geestelijke doeleinden (heilig) (Efeziërs 2:21). De Gemeente is opgebouwd uit 'levende stenen', de gelovigen (1 Petrus 2:5). 'Het fundament' van dit geestelijke huis bestaat uit de apostelen

van Jezus, inclusief Paulus, en de profeten (verkondigers) uit de eerste eeuw. Jezus Christus is 'de Hoeksteen' (Efeziërs 2:20). De apostelen begonnen met het stichten van de eerste plaatselijke gemeenten door het evangelie overal te verkondigen en nieuwe gelovigen tot discipelen te maken (Handelingen 14:21-23).

Beeld 2. De christelijke Gemeente (Kerk) is een gezin of familie en *niet* een bedrijf.

De Gemeente (Kerk) is 'de huisgenoten van God', 'de leden van het huisgezin van God' (Grieks: oikeioi) (Efeziërs 2:19). De Gemeente wordt ook genoemd 'de familie van God in de hemel en op de aarde' (Grieks: patria) (Efeziërs 3:15). Je kunt je aan een bedrijf verbinden, als je over de juiste kwaliteiten beschikt en een arbeidscontract ondertekent, waarin je taken en je salaris beschreven staan. Maar je kunt je alleen verbinden aan de Gemeente (Kerk) als christelijke familie door Gods genade en door je wedergeboorte door de Heilige Geest (Johannes 1:12-13). In een bedrijf is de werkgever de baas van de werknemers en zijn de werknemers collega's van elkaar. Maar in de Gemeente (Kerk) is God als een Vader voor zijn 'kinderen', zijn 'gezin' of 'familie', en zijn de leden als broeders en zusters voor elkaar (1 Timoteüs 5:1-2). In een bedrijf zijn prestaties en producten het belangrijkste. Maar in de Gemeente (Kerk) zijn de belangrijkste waarden: iemand te zijn, relaties, en anderen liefhebben.

Beeld 3. De christelijke Gemeente (Kerk) is een organisme, een levend lichaam en *niet* alleen maar een organisatie.

De Gemeente (Kerk) is 'het Lichaam van Christus' (1 Korintiërs 12:12-13; Efeziërs 1:23) die bestaat uit ledematen (leden) die met elkaar verbonden zijn, afhankelijk van elkaar zijn en een gemeenschappelijk leven delen. Een organisatie wordt geleid door een gewoon mens (een president, voorzitter of directeur). Maar de wereldwijde Gemeente (Kerk) wordt geleid door het Hoofd, Jezus Christus Zelf (Efeziërs 1:22). Een organisatie wordt van buitenaf bestuurd door menselijke doelen, beleid en regels. Maar de Gemeente (Kerk) wordt van binnenuit bestuurd door goddelijke doelen, beschreven in de Bijbel, en door de Heilige Geest die in ons woont en deze doelen in ons leven en onze gemeente uitwerkt. Een organisatie is vaak log en stug door tradities. Maar de Gemeente (Kerk) hoort vrij te zijn van onbijbelse tradities (*Lees* Marcus 7:1-16). Door aan de waarheid vast te houden en elkaar lief te hebben groeit de Gemeente en bouwt het zichzelf op (Efeziërs 4:15-16). In een organisatie worden besluiten vaak genomen door de directeur of door te stemmen. In de Gemeente (Kerk) horen besluiten altijd gebaseerd te zijn op de juiste uitleg van de Bijbel en zoveel mogelijk op consensus (Efeziërs 4:3; Filippenzen 2:2-4). Van een organisatie ben je vaak voor een bepaalde tijd lid. Maar het lidmaatschap van de wereldwijde Gemeente (Kerk) is gegarandeerd voor eeuwig vanwege je wedergeboorte en door de Heilige Geest die in je woont (Johannes 10:28; 2 Korintiërs 1:21-22). Een organisatie heeft vaak maar een

beperkt aantal werkterreinen en doelen. Maar de wereldwijde Gemeente (Kerk) houdt zich bezig met elk terrein en elk aspect van het menselijk leven. In een organisatie heeft men vaak liever dat iedereen hetzelfde denkt, doet en leuk vindt. Maar in de Gemeente (Kerk) hoort juist een verscheidenheid van mensen, taken (bedieningen) en geestesgaven (1 Korintiërs 12:4-7) aanwezig te zijn en gewaardeerd te worden.

Beeld 4. De christelijke Gemeente (Kerk) is een kudde schapen met herders en *niet* een kudde rundvee met cowboys.

De Gemeente (Kerk) is 'de kudde van God' geleid door de 'Herder en Opziener' van je ziel, 'de Opperherder' van de Gemeente, Jezus Christus (1 Petrus 2:25 HSV; 5:4 HSV). De raad van oudsten (ouderlingen) zijn ondergeschikte herders (1 Petrus 5:1-3). In de meeste delen van de wereld worden kudden rundvee vooruit gedreven door cowboys, die er achteraan joelen en jagen. Kudden schapen echter hebben herders die voorop lopen en die zij gewillig volgen. Zo behoort ook de Gemeente (Kerk) niet een kudde rundvee te zijn die in een bepaalde richting gedreven en overheerst wordt door haar leiders, maar het behoort een kudde schapen te zijn, die gewillig en van harte de ondergeschikte herders (de oudsten) volgt omdat deze de Opperherder volgen. De Gemeente (Kerk) hoort gediend en verzorgd te worden door goede herders (*Lees* Ezechiël 34:1-24). Een gemeente is nooit eigendom van een of ander kerkgenootschap, maar als 'kudde van God' is de gemeente eigendom van God en Christus (Matteüs 16:18).

Beeld 5. De christelijke Gemeente (Kerk) is internationaal, *niet* nationaal, en sluit geen enkele gemeente uit.

De Gemeente (Kerk) is 'een uitverkoren geslacht', 'een Koninkrijk van priesters', 'een heilige natie', 'een volk dat God Zich verworven heeft' (1 Petrus 2:9-10) uit alle natuurlijke volken op de aarde. De Gemeente (Kerk) is niet een nationale gemeenschap, die mensen uit andere nationaliteiten uitsluit. Het is ook geen kerkgenootschap dat gelovigen uit andere gemeenten uitsluit. Het is niet de Gemeente (Kerk) maar God Zélf die mensen uitkiest om bij zijn Koninkrijk, volk of Gemeente te horen (2 Tessalonicenzen 1:1; 2:13-14), waarin Hij gelovigen uit elke stam en taal en volk en natie op aarde betreft (Openbaring 5:9-10). Elk plaatselijke gemeente behoort mensen van de verschillende naties en culturen in hun wijk in te sluiten.

Beeld 6. De christelijke Gemeente (Kerk) is een Bruid die zich klaar maakt voor de bruiloft.

De Gemeente (Kerk) zal bij de terugkomst van Jezus 'de Bruid van Christus' (Openbaring 21:1-2,9-10) of 'de Vrouw van Christus' (Openbaring 19:7 HSV; 21:9) zijn. Vóór de terugkomst van Christus maakt de Gemeente (Kerk) zichzelf klaar voor de bruiloft van het Lam (Openbaring 19:7 HSV). De Gemeente (Kerk) zal compleet en

helemaal klaar zijn voor de bruiloft van het Lam bij de terugkomst van Christus. Tot die tijd wordt de Gemeente (Kerk) door Jezus voorbereid: d.w.z. geheiligd en gereinigd door het Woord (Efeziërs 5:25-27) en compleet gemaakt (Efeziërs 1:23). En de Gemeente (Kerk) bereidt zich op haar beurt voor (door reiniging en toewijding aan Jezus) voor de bruiloft van het Lam (2 Korintiërs 11:2-3). De Gemeente (Kerk) in haar huidige vorm is nu nog niet volmaakt en ook nog niet compleet (*Lees* Matteüs 13:24-30,36-43). De Gemeente (Kerk) (Matteüs 16:18-19; Handelingen 9:31) bestaat uit alle zelfstandige gemeenten op aarde die ingeschreven staan in de hemel (Galaten 4:26; Hebreeënen 12:23a) en die dezelfde leerstellingen, voorschriften en gebruiken hebben (1 Korintiërs 4:17; 7:17; 11:16; 14:33). En het bestaat uit allen die in de hemel zijn: God de Vader, Jezus Christus de Heer, alle engelen en alle gestorven gelovigen die nu al bij Christus zijn (Efeziërs 3:15; 1 Tessalonicenzen 4:13-17 HSV; Hebreeënen 11:10,16; 12:22-24). Christenen kijken verlangend uit naar 'de stad die komt', d.w.z. naar haar gereed zijn als Bruid van het Lam (Hebreeënen 13:14). Bij de terugkomst van Christus zal de bruiloft van het Lam plaatsvinden en zal God door Christus alle dingen nieuw maken en zal Hij bij zijn volk (de gelovigen) op de nieuwe aarde wonen (Openbaring 21:3-5). Dan pas is de Gemeente (Kerk) helemaal volmaakt.

C. De relatie tussen Jezus Christus en de christelijke Gemeente (Kerk)

De Bijbel leert dat er maar één Lichaam van Christus is, dat wil zeggen dat er maar één algemene wereldwijde christelijke Kerk of Gemeente van Christus is.

1. Jezus Christus is de Verlosser en Heer van de Gemeente (Kerk)

De Gemeente (Kerk) is niet het eigendom van een bepaalde persoon (bv. de stichter), of een bepaalde leider (de voorganger), of van een bepaalde organisatie (bijvoorbeeld kerkgenootschap). De Gemeente is alleen van Jezus Christus! Hij noemt de Gemeente 'mijn Kerk' (Matteüs 16:18). God heeft de Gemeente verworven vanuit elk volk in de wereld door het bloed van zijn eigen Zoon (Handelingen 20:28; 1 Korintiërs 6:20; 1 Petrus 1:18-20).

2. Jezus Christus is de Oprichter en Bouwer van de Gemeente (Kerk)

De Gemeente (Kerk) werd niet opgericht en gebouwd door een mens of een menselijke instelling, maar door Jezus Christus. Hij zegt dat Hij zijn Kerk bouwt op deze rots (Matteüs 16:18). Hij bouwt zijn Gemeente op het fundament van zijn apostelen (Efeziërs 2:20). De apostel Petrus (de rots) had hierin een belangrijk aandeel. Hij stichtte de eerste gemeenten onder de Joden, Samaritanen en niet-Joden (Handelingen 2, 8, en 10).

3. Jezus Christus is het Hoofd en de Opziener van de Gemeente (Kerk)

De Gemeente (Kerk) heeft niet zomaar een mens of een menselijke instelling als haar Hoofd, maar Jezus Christus (Kolossenzen 1:18a). Jezus werd door God de Vader Zelf aangesteld als Degene naar wie alle mensen moeten luisteren (Matteüs 17:5)! Hij is 'de Opperherder' of 'Opper Pastor' (1 Petrus 5:4) en 'de Opziener' of 'Bisschop' (1 Petrus 2:25) van de hele Gemeente (Kerk). Geen aardse pastor, dominee, bisschop, paus of patriarch mag ooit deze plaats van Jezus innemen! Jezus Christus voert zijn gezag als Hoofd van de wereldwijde Gemeente uit door de Bijbel, door de Heilige Geest en in plaatselijke gemeenten door de raad van oudsten (1 Timoteüs 4:14).

4. De Gemeente (Kerk) is het Lichaam en de Volheid van Christus

De Gemeente (Kerk) is niet onderdeel van een menselijke organisatie, maar de Volheid van Jezus Christus (Efeziërs 1:23). Net zoals een bruid samen met de bruidegom één volheid, één geheel vormt, zo vormt de wereldwijde Gemeente (Kerk) d.m.v. plaatselijke, zelfstandige gemeenten en christelijke organisaties wereldwijd één volheid, één geheel met Christus. De Gemeente (Kerk) voert de wil van het Hoofd uit! Jezus Christus gebruikt de Gemeente (Kerk) om zijn plannen uit te voeren: mensen te verlossen, gelovigen te doen groeien en te heiligen, en zijn Koninkrijk en gerechtigheid op aarde uit te breiden.

5. De Gemeente (Kerk) verheerlijkt altijd God in Christus en Hem alleen

De Gemeente (Kerk) verheerlijkt niet bepaalde mensen (bv. een leider) of een menselijke instelling (bv. een bepaald kerkgenootschap), maar ze verheerlijkt alleen God door Jezus Christus (Efeziërs 3:21; Johannes 16:14; vgl. Jesaja 42:8; Romeinen 11:36).

D. Functioneren van de christelijke Gemeente (Kerk)

1. Kenmerken: verscheidenheid en afhankelijkheid

Hoewel er één Lichaam van Christus is, bestaat het uit een groot aantal leden (christenen) (1 Korintiërs 12:12). En ze hebben allemaal heel verschillende gaven (1 Korintiërs 12:4), taken (bedieningen) (1 Korintiërs 3:5; 12:5-7,28; Marcus 13:34) en plaatsen in de wereldwijde Gemeente (Kerk) toegewezen gekregen (1 Korintiërs 12:18)!

Het kenmerk van de Gemeente is niet dat we allemaal hetzelfde zijn en hetzelfde kunnen, maar juist dat we allemaal verschillend en uniek zijn en verschillende dingen kunnen (Lees 1 Korintiërs 12:14-20). Als iedereen een leraar zou zijn, wie zou dan barmhartigheid tonen? Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, leidt dat tot spanning en onenigheid. Christenen zouden zichzelf overbodig vinden. Als het goed is, leidt de verscheidenheid juist tot een grotere eenheid, omdat de bediening van iedere gelovige nodig is voor anderen. De Gemeente (Kerk) kan alleen

doen wat zij moet doen, als zij aan de grote verscheidenheid van haar leden ruimte geeft.

De leden van de Gemeente (Kerk) zijn net als de ledematen van een lichaam onderling afhankelijk van elkaar. In de Gemeente (Kerk) zijn gedachten en gevoelens van minderwaardigheid of hoogmoed misplaatst. Want het oog heeft het oor nodig en de hand heeft de voet nodig. Iedereen is nodig. Elk lid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de Gemeente (Kerk).

De leden horen voor elkaar te zorgen (Lees 1 Korintiërs 12:21-27), elkaar lief te hebben, elkaars lasten te dragen en elkaar te bemoedigen. Dit betreft ook de leden van het Lichaam van Christus elders dan je eigen gemeente in de wereld (Lees 2 Korintiërs 8-9). Je bent belangrijk!

2. Christelijke vormen: traditioneel of eigentijds?

De (traditionele) manieren of vormen om christelijke functies (als bidden, dopen, avondmaal, bijbelonderwijs, erediensten enz.) uit te voeren in de Gemeente (Kerk) mogen geen regels of voorschriften worden. Jezus Christus veroordeelt alle tradities die het Woord van God buiten werking stellen. Hij leert dat zulke tradities volkomen waardeloos zijn, omdat het geboden van mensen zijn. De Farizeeën bijvoorbeeld hadden 'vormen of manieren' veranderd in 'verplichte tradities'. Zij hadden bijvoorbeeld vormen voor het wassen van handen voor het eten veranderd in voorschriften (Lees Matteüs 15:1-9). Jezus veroordeelt vormen die alleen voor de schijn in stand gehouden worden (Lees Matteüs 23:25-29).

Hoewel alle christelijke functies op de een of andere manier in praktijk gebracht moeten worden, moeten al deze vormen echt betekenis hebben en op een oprechte wijze uitgevoerd worden. De manier waarop iets gedaan wordt, mag nooit belangrijker worden dan de reden waarom iets gedaan wordt. Al die manieren mogen geen regels of voorschriften worden! Ze moeten steeds weer getoetst worden aan Gods Woord (Lees Marcus 7:1-13). Al deze vormen mogen door de Gemeente (Kerk) op een bijbelse en eigentijdse wijze uitgevoerd worden. De eerste zelfstandige gemeente in Jeruzalem bracht 'gemeenschap zijn' in praktijk door elke dag bij elkaar te komen in de tempel (Handelingen 2:42,46). De manier waarop zij het Avondmaal hielden, was door het te combineren met een gewone maaltijd thuis (Handelingen 2:42,46; 1 Korintiërs 11:17-22). Zij gaven giften door alles gemeenschappelijk te bezitten en door uit te delen aan de behoeftigen (Handelingen 2:44-45; 4:34-35). Ze doopten nieuwe gelovigen soms buiten bij open water (Handelingen 8:36-39a) en soms binnen in een huis (Handelingen 9:17-18; 22:16). En zij baden zoals de Joden dat doen met opgeheven handen (1 Timoteüs 2:8; Psalm 134:2). Maar let op, nergens in de Bijbel wordt de Gemeente (Kerk) geleerd of bevolen om dit alles op dezelfde manier te doen! We mogen het ook op een andere manier doen, op een manier die bij onze tijd past.