

STILLE TIJD

Thema: De kenmerken van een discipel (leerling)

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

- Dag 1 Lucas 6:39-49.
Een discipel leert van Jezus.
- Dag 2 Lucas 9:23-27.
Een discipel volgt Jezus, zijn kruis dragend.
- Dag 3 Lucas 9:57-62.
Een discipel volgt, niet achterom kijkend.
- Dag 4^{BS} Lucas 14:25-35.
Een discipel verkiest Jezus boven familie en bezittingen.
- Dag 5 Lucas 24:45-48.
Een discipel vertelt het evangelie.
- Dag 6 Matteüs 10:24-33.
Een discipel kan net als Jezus het lijden niet ontlopen.
- Dag 7 Matteüs 28:16-20.
Een discipel maakt anderen tot discipel.
- Dag 8 Johannes 8:31-36.
Een discipel blijft bij de woorden van Jezus.
- Dag 9 Johannes 13:34-35.
Een discipel heeft lief zoals Jezus.
- Dag 10 Johannes 15:5-8.
Een discipel draagt vrucht tot eer van God.
- Denk na over Johannes 15:7 en 1 Johannes 3:22.
Een levende relatie met Jezus Christus en zijn Woord brengt vele antwoorden op je gebeden!
 - Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: De kenmerken van een discipel

Lees studie 23 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: Discipelschap in het Koninkrijk van God

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Lucas 14:25-35**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DISCIPELEN

Lucas 9:23

Tegen allen zei Hij:
'Wie achter Mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen
en dagelijks zijn kruis op zich nemen
en Mij volgen.'

Lucas 9:23 (NBV)

23. De kenmerken van een discipel

A. Wat is een discipel in het Nieuwe Testament?

1. Een discipel is een *volgeling* van Jezus Christus

Let op hoe Jezus zijn discipelen roept, “Kom en zie” en “Volg Mij” (*Lees* Johannes 1:35-51). Hij riep hen om ‘met Hem’ te zijn waar Hij ook heen ging (Marcus 3:13-15 HSV). Het woord ‘discipel’ betekent vooral volgeling in deze bijbelgedeelten. Jezus trok met zijn geweldige, aangename en indrukwekkende persoonlijkheid en met de woorden die hij sprak zijn discipelen aan. Jezus’ oproep tot discipelschap geldt voor iedereen. Jezus maakt geen onderscheid tussen mensen. Zijn volgelingen waren bijvoorbeeld eenvoudige vissers, zoals Petrus, Jakobus en Johannes, een ijverige politicus, zoals Simon (Handelingen 1:13) en een verachte tollenaar, zoals Matteüs (Matteüs 9:9).

2. Een discipel is een *leerling* van Jezus Christus

Jezus Christus riep mensen om van Hem te leren (Matteüs 11:28-30). Hij zei, “Iedere discipel die volledig toegerust is, zal net als zijn meester zijn” (Grieks). “Als hij alles van Hem heeft geleerd, is hij hoogstens gelijk aan zijn leraar” (Lucas 6:40 HB). Het woord ‘discipel’ betekent leerjongen, leerling of student in deze bijbelgedeelten. Mensen uit verschillende sociale lagen van de bevolking volgden Jezus ongeveer drie jaar lang als student of leerling. Zij moesten eerst volgelingen en leerlingen zijn voordat zij leraren en toegeruste mentoren konden worden. Echte discipelen zijn volgelingen en leerlingen. Jezus roept hen om Hem te volgen (*Lees* Lucas 5:1-11) en om van Hem te leren.

3. Discipelen leren door Jezus (na) te volgen!

➤ *Lees* Johannes 13:13-15; Matteüs 4:23; Handelingen 4:13; Filippenzen 4:9. Een discipel leert door te kijken, te luisteren en na te bootsen. Je leert terwijl je Jezus Christus ‘navolgt’ in je leven. Je leert dus al doende. Je observeert het leven en de taak van Jezus Christus in de Bijbel. Je leert van zijn onderwijs en zijn voorbeeld en van dat van zijn apostelen en van andere volgelingen van Hem. En je leert door het geleerde toe te passen in je leven, dat vaker te doen (oefenen dus) en daar zo veel ervaring in op te bouwen.

B. Wat zijn de kenmerken van een echte discipel?

Jezus Christus leert ons dat echte discipelen bepaalde specifieke kenmerken hebben. Voorbeeld: Een echte discipel van Jezus Christus geeft aan Jezus de eerste plaats in zijn of haar leven, leeft volgens zijn woorden, bidt volgens zijn wil, heeft anderen lief zoals Jezus liefheeft en draagt veel en blijvende vrucht in zijn of haar leven. De volgende bijbelgedeelten laten verschillende specifieke kenmerken zien die Jezus aan een echte discipel van hem toeschrijft.

Een discipel van Jezus Christus ...

1. ... gelooft in Jezus Christus (Johannes 8:12; 12:36)

Een discipel volgt niet alleen Jezus, maar gelooft met zijn hele hart en verstand in Jezus Christus. Hij gelooft dat Jezus Christus ‘het Licht van de wereld’ is, het zichtbare beeld van de onzichtbare God – dat Hij God is, die de menselijke natuur heeft aangenomen en onder ons is komen wonen. Hij gelooft dat Jezus Christus in zijn plaats en voor zijn zonden gestorven is, opgestaan is uit de dood, opgestegen is naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God de Vader.

2. ... gehoorzaamt Jezus Christus (Johannes 8:31-32)

Een discipel blijft in het Woord van Jezus Christus door het te lezen, te bestuderen en te gehoorzamen. Een discipel gelooft niet zomaar alles wat hij maar wil geloven en doet ook niet zomaar alles wat hij maar wil doen, maar gehoorzaamt het onderwijs van Jezus Christus.

3. ... is een dienaar (Johannes 12:26)

Discipelen zijn geroepen door Jezus om God en anderen te dienen. Het is een roeping om samen met Jezus te werken aan je taak op aarde. Iedere gelovige krijgt een eigen speciale taak in het Koninkrijk van God (Marcus 13:34).

4. ... toont liefde in relaties (Johannes 13:34-35)

God heeft ons zijn grote liefde getoond (Romeinen 5:8). Deze liefde geeft hij door zijn Geest ook aan ons om die weer aan anderen te geven (Romeinen 5:5). Deze liefde is een zelfopofferende liefde, zoals die van Jezus. Deze liefde is geduldig en vriendelijk. Kent geen afgunst, is ingetogen en niet trots. Is niet grof of kwetsend, is niet zelfzuchtig en laat zich niet boos maken. Rekent het kwaad van anderen niet aan, maar vergeeft, verheugt zich niet over het onrecht in de wereld, maar vindt vreugde in de waarheid en is blij met de vooruitgang die anderen maken. Deze liefde verdraagt moeilijke mensen en omstandigheden, vertrouwt mensen, hoopt dat God mensen en omstandigheden kan veranderen en zet zich volhardend in voor het beste voor God en voor anderen (1 Korintiërs 13:4-8).

5. ... blijft in Jezus Christus (Johannes 15:4-6)

Een discipel (Johannes 15:8) heeft Jezus Christus in zijn hart en leven aangenomen en gaat ervoor om zijn persoonlijke relatie met Jezus Christus te ontwikkelen. Deze relatie is oprecht en vertrouwelijk. Een oppervlakkige, formele relatie wordt door Jezus niet geaccepteerd (Johannes 15:6).

6. ... draagt veel en blijvende vrucht (Johannes 15:8,16)

De belangrijkste boodschap van deze allegorie in Johannes 15 is dat een discipel alleen ‘vrucht’ draagt wanneer hij met Jezus Christus verbonden blijft. Door veel en blijvende vrucht te dragen, toon je dat je een discipel van Jezus bent.

Wat wordt met 'vrucht' bedoeld in de Bijbel?

- Met de vrucht, voortgebracht door bekering tot Jezus Christus, wordt bedoeld: *goede werken* zoals bv. je bezittingen delen, eerlijk zijn in geldzaken, niemand dwingen, tevreden zijn met wat je krijgt (Lucas 3:8-14).
- Met de vrucht, voortgebracht door de verkondiging van het evangelie, wordt bedoeld: *nieuwe bekeerlingen* (Kolossenzen 1:5-6).
- Met de vrucht, voortgebracht door het maken van discipelen, wordt bedoeld: *volwassen christenen* of discipelen (Johannes 15:16).
- Met de vrucht, voortgebracht door het werk van de Heilige Geest, wordt bedoeld: *een christelijk karakter* (Galaten 5:22-23).

Door in relatie met Christus te blijven, draag je als discipel veel vrucht (Johannes 15:5). Door gesnoeid te worden door God de Vader draag je als discipelen nog meer vrucht (Johannes 15:2)! Met 'snoeien' wordt bedoeld: Gods correctie, terechtwijzing, discipline en beproevingen (opgelegde beperkingen).

In de gelijkenis van de zaaier leert Jezus dat sommigen van zijn discipelen 100-voudig vrucht dragen en anderen 60- en 30-voudig (Matteüs 13:8). De hoeveelheid 'vrucht' die je draagt is voor iedere discipel anders. Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat de hoeveelheid vrucht afhangt van de mate van berouw over je zonden, de mate van geloof, de hoeveelheid moed, je doorzettingsvermogen, en je inzet voor Gods Koninkrijk (bv. anderen het evangelie vertellen en hen helpen discipelen van Jezus te worden). De tweede reden is dat iedere discipel andere natuurlijke en geestelijke gaven van Christus ontvangen heeft. Ook heeft hij een andere taak van Christus gekregen. En kunnen zijn levensomstandigheden verschillen.

7. ... wordt veranderd door het Woord van Jezus Christus (Johannes 15:3,7)

Het Woord van Jezus reinigt je, dat wil zeggen rechtvaardigt je (Johannes 15:3). Als het Woord van Jezus in jou blijft, dan verandert het je gedachten, overtuigingen, motieven, houdingen en gedrag. Het blijft niet enkel 'kennis', maar beïnvloedt je zó dat je hele leven ten goede verandert (Johannes 15:7).

8. ... bidt volgens de wil van Jezus Christus (Johannes 15:7,16)

Een discipel ervaart dat God zijn gebeden verhoort.

9. ... wordt toegerust, leert en vormt zijn karakter (Lucas 6:39-42)

Een discipel moet eerst zelf door Jezus en andere discipelen toegerust worden voordat hij anderen kan toerusten. Als discipel moet je eerst zelf leren voordat je anderen gaat onderwijzen. Als discipel moet je eerst zelf al geoefend hebben in het ontwikkelen van goddelijke karaktereigenschappen, voordat je dit anderen kunt leren. Als discipel

moet je eerst zelf aandacht besteden aan je zwakheden en mislukkingen, voordat je anderen gaat terechtwijzen en corrigeren. Het doel in het leven van een discipel is om steeds meer op Christus te gaan lijken in karakter en gedrag.

10. ... zegt 'nee' tegen zijn egoïstische verlangens en is bereid spot, afwijzing en zelfs vervolging voor Jezus te verdragen (Lucas 9:23-26)

Een discipel is elke dag bereid om voor Jezus Christus uit te komen en zich niet voor Jezus of zijn geloof te schamen. En hij accepteert de negatieve reacties van mensen daarop.

11. ... wijdt zich helemaal toe aan Jezus Christus (Lucas 9:57-62)

In deze gelijkenis in Lucas zien we drie mensen die graag een discipel van Jezus willen worden.

De eerste persoon wilde heel graag Jezus volgen, maar om de verkeerde redenen. Hij zag de grote groep mensen, die Jezus volgde, de wonderen van Jezus en het enthousiasme van de mensen. Hij wilde bij Jezus horen als het middelpunt van al deze spannende gebeurtenissen, maar hij had zich niet gerealiseerd dat discipelschap ook iets 'kost'. Discipelschap houdt ook in dat je strijd, afwijzing en lijden zult meemaken in je leven.

De tweede persoon was nog niet klaar om Jezus te volgen. Hij wilde wel een discipel van Jezus worden, maar hij stelde ook een voorwaarde. Hij wilde eerst zijn vader, die net gestorven was, begraven. Wat Jezus dan zegt moet je niet verkeerd begrijpen. Jezus wilde deze man duidelijk maken dat van een discipel verwacht wordt, dat hij Jezus volledig en onvoorwaardelijk gehoorzaamt. Jezus zegt niet dat je je ouders in de steek moet laten. Maar Jezus leert wel dat een discipel Hem meer lief moet hebben dan zijn aardse ouders (Matteüs 10:37-39).

De derde persoon die een discipel wilde worden, kende waarschijnlijk zichzelf niet goed genoeg. Jezus kon in zijn hart kijken en wist dat er iets in hem was, dat hijzelf misschien nog niet eens wist (Johannes 2:24-25). Jezus kon zijn gedachten lezen en zijn hart doorzoeken. Jezus wist dat deze persoon thuis gemakkelijk door zijn familieleden overtuigd zou kunnen worden om geen discipel van Jezus te worden.

Het wordt in deze gelijkenis duidelijk dat een echte discipel van Jezus Hem om de juiste redenen volgt en zich helemaal aan Hem toewijdt.

12. ... heeft Jezus Christus meer lief dan familie of vrienden (Lucas 14:26 HSV)

De letterlijke vertaling (NBG en HSV) gebruikt het woord 'haten', maar niet in de negatieve betekenis zoals wij die kennen. Het betekent 'minder voorkeur geven' (Matteüs 10:37). Een echte discipel vindt Jezus Christus belangrijker dan zijn ouders, zijn familie, zijn vrienden of zelfs zichzelf. Dit betekent niet dat een discipel zijn familie of vrienden in de steek moet laten of hen moet vergeten. Nee, de Bijbel geeft ons juist de opdracht om net zoveel van je familie, vrienden en anderen te houden als van

jezelf. Jezus wil hier alleen duidelijk maken dat de relatie met Hem belangrijker is dan welke andere relatie dan ook. Hij bedoelt hier te zeggen dat een discipel het meest van alles toegewijd hoort te zijn aan Hem; geen andere relatie mag dat in de weg staan.

13. ... accepteert het lijden van een christen (Lucas 14:27)

Jezus droeg zijn 'kruis'. Voor Hem betekende zijn 'kruis': afwijzing door mensen, gruwelijke pijn lijden en uiteindelijk de dood. Een discipel van Jezus draagt ook zijn 'eigen kruis'.

Dit betekent dat je het soms ook heel moeilijk kunt krijgen, wanneer bepaalde mensen je afwijzen of pijn doen, omdat je bij Jezus wilt horen.

De tegenstanders van Jezus noemden Hem 'het instrument van de duivel' (Matteüs 12:24-27), 'bezeten door een boze geest en waanzinnig' (Johannes 10:20) en zelfs 'de duivel in eigen persoon' (Matteüs 10:25). Mensen die God niet kennen, zullen de echte discipelen van Jezus niet altijd even aardig behandelen (Matteüs 10:24-25), net zoals Jezus zelf op aarde vaak slecht behandeld werd. Als discipel van Jezus kan het zijn dat je niet begrepen wordt, dat je woorden verdraaid worden of dat je zelfs vervolgd zou worden, zoals nu in sommige landen het geval is (Matteüs 5:10-12; 2 Timoteüs 3:12).

14. ... vindt Jezus Christus belangrijker dan bezittingen en elke andere activiteit of ambitie (Lucas 14:33)

Een discipel is bereid om alles wat nodig is op te geven om Jezus Christus te volgen en van Hem te leren. Als discipel laat je niet toe dat liefde voor geld, carrière, succes, roem en macht je ervan weerhouden om een discipel van Jezus te zijn. Als je een keus moet maken tussen een bepaalde activiteit of ambitie en het volgen van Jezus, dan kiest een discipel voor Jezus en niet voor werelds succes. Een discipel is het meest van alles toegewijd aan Jezus Christus en geen andere persoon, activiteit of bezit, ambitie of verplichting staat dat in de weg.

15. ... is een getuige van Jezus Christus (Lucas 24:45-48)

De discipelen in de tijd van Jezus waren geen wijze filosofen of slimme geleerden, maar waren eenvoudige mensen aan wie God zijn openbaring had gegeven (Matteüs 11:25-27; 1 Korintiërs 1:26-28). Ze waren 'het kleine groepje' (kleine kudde) aan wie God zijn Koninkrijk had toevertrouwd (Lucas 12:32). Ze werden door de Joodse wijzen en geleerden beschouwd als 'ongeleterde en eenvoudige mensen uit het volk'. Maar ze werden door iedereen herkend als mensen die samen met Jezus geweest waren (Handelingen 4:13). Deze discipelen spraken moedig en vrijmoedig over Jezus Christus en vertelden aan anderen wat ze van Hem geleerd hadden (zie 2 Korintiërs 4:7) (Lees 2 Korintiërs 11:23-29). Zo doen discipelen van Jezus nog steeds.

16. ... past de waarheden van het Koninkrijk in het gewone leven toe (Matteüs 13:52)

Een discipel van Jezus heeft onderwijs gekregen over de waarheden van het Koninkrijk van God. Hij heeft deze waarheden in zijn 'voorraadkamer' (hart, Psalm 119:11) opgeslagen en haalt telkens oude en nieuwe toepassingen van Gods Woord daaruit tevoorschijn. Een discipel van Jezus Christus begrijpt deze waarheden, zoals Jezus ze leert in de Bergrede (Matteüs 5-7) en past ze ook toe in zijn dagelijks leven. Een discipel weet hoe hij het Koninkrijk van God kan dienen, zoals Jezus dat leert in al zijn gelijkenissen over het Koninkrijk (bv. Matteüs 13). Hij heeft geleerd om de attitude en relaties te ontwikkelen die horen bij Gods Koninkrijk (bv. Matteüs 18-19). Dus, "rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft" (Johannes 7:38).

17. ... maakt discipelen (Matteüs 28:18-20)

Christenen zijn geroepen om Jezus Christus te erkennen bij de mensen (Matteüs 10:32-33) en verantwoording af te leggen wanneer mensen vragen over Jezus Christus stellen (1 Petrus 3:15-16).

Een discipel van Jezus Christus wacht niet totdat iemand naar hem of haar toe komt, maar neemt initiatief en gaat erop uit in de buurt, op zijn werk, naar zijn vrienden of vreemden en zelfs naar andere plaatsen in de wereld. Hij gaat naar verschillende groepen mensen om hen in aanraking te brengen met de liefde van Jezus Christus en met de waarheid van het evangelie, zodat ook zij Hem persoonlijk leren kennen en Hem leren volgen.

In het boek Handelingen was het eerste opvallende kenmerk van een discipel dat hij Jezus ging volgen en ging leven zoals God het bedoeld heeft (Handelingen 4:13). Mensen kunnen alleen een discipel van Jezus Christus worden als zij het evangelie horen (Romeinen 10:14-17), geloven en gehoorzamen. Het was de levenstaak van de apostel Paulus om anderen te brengen tot geloof en gehoorzaamheid (Romeinen 1:5). Het is ook de taak van de discipelen van Jezus Christus om mensen uit alle volken op aarde het Goede Nieuws te vertellen en om hen tot discipelen van Jezus Christus te maken.

18. ... is vervuld met de Heilige Geest en de Heilige Geest werkt in zijn/haar leven (Handelingen 5:32)

Vervuld worden met de Heilige Geest begint bij de wedergeboorte door de Geest (1 Korintiërs 12:13; Titus 3:4-7) en zet zich voort in de dagelijkse overgave aan het bestuur van de Heilige Geest in het leven van een discipel (Galaten 5:16-18). De Heilige Geest leeft voor eeuwig in de discipelen (Johannes 14:16-18). Hij heeft als taak om Christus te eren in en door de discipelen heen (Johannes 16:14), hen van binnenuit te veranderen en hen te helpen bij de uitvoering van de taak die ze van God krijgen. 'Discipelen' zonder de Heilige Geest zijn geen discipelen van Jezus Christus (Handelingen 19:1-2).