

## STILLE TIJD

## Thema: Arbeiders

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

- Dag 1 Matteüs 4:18-25.  
Een arbeider is een visser van mensen.
- Dag 2 Johannes 4:34-38.  
Een arbeider zaait en oogst. Er is altijd ergens een oogst!
- Dag 3<sup>BS</sup> 1 Korintiërs 3:5-11.  
Een arbeider legt het fundament of bouwt erop voort.
- Dag 4 1 Tessalonicenzen 2:1-12.  
Een arbeider koestert als een moeder en spoort aan als een vader.
- Dag 5 1 Timoteüs 4:6-16.  
Een arbeider legt zich toe op oefening en op vordering maken.
- Dag 6 2 Timoteüs 2:1-7.  
Een arbeider is betrouwbaar en kan onderricht geven.
- Dag 7 Deuteronomium 1:9-17.  
Kenmerken van een arbeider onder het volk.
- Dag 8 Psalm 78:1-8.  
Kenmerk van een arbeider in het gezin (vgl. vers 70-72).
- Dag 9 Matteüs 9:35-38.  
Bid voor meer arbeiders
- Dag 10 Matteüs 10:5-23.  
Train meer arbeiders.
- Denk na over Matteüs 9:38.  
Bid dat de Heer van de oogst arbeiders uitzendt in zijn oogst!
  - Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

## STUDIE

## Thema: Geestelijke vermenigvuldiging

Lees studie 24 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

## BIJBELSTUDIE

## Thema: Arbeiders

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **1 Korintiërs 3:5-15**.

## MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

## ARBEIDERS

## Efeziërs 4:12

...om de heiligen toe te rusten  
voor het werk in zijn dienst.  
Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd

**Efeziërs 4:12** (NBV)

## 24. Geestelijke vermenigvuldiging

Deze studie gaat over ‘geestelijke vermenigvuldiging’, dat wil zeggen het maken van *meer* christenen (nieuwe gelovigen), *meer* discipelen (geestelijk volwassen gelovigen), *meer* arbeiders (werkers) en *meer* gemeenten. Aan de hand van de voorbeelden in de Bijbel zullen we leren hoe geestelijke vermenigvuldiging werkt.

### A. Geestelijke vermenigvuldiging in de Bijbel

#### 1. Geestelijke vermenigvuldiging door Jezus Christus

Om nieuwe gelovigen te vermenigvuldigen, moet je nieuwe mensen voor Jezus winnen. Om geestelijk volwassen gelovigen te vermenigvuldigen, moet je nieuwe gelovigen tot discipelen van Jezus maken. Dit is wat Jezus deed:

- a. *Evangelisatie in de grote groep.* Jezus Christus won mensen door óf hen te betrekken bij zijn eigen leven (Johannes 1:37-39,43) óf door bij hun leven betrokken te raken (Johannes 2:1-2; Johannes 2:13; Lucas 2:46-47; Lucas 4:15-16; Lucas 5:29-30). Ook won Jezus mensen door het evangelie (het goede nieuws van God) aan grote groepen mensen te verkondigen en hen op te roepen tot inkeer te komen en geloof te hechten aan dit goede nieuws (Marcus 1:14-15). Zo maakte Jezus nieuwe gelovigen.
- b. *Discipelen maken in de kleine groep.* Na ongeveer een jaar vroeg Jezus enkele mannen om Hem te volgen en bij Hem te zijn zodat Hij ze later kon uitzenden (Marcus 3:13-15; Lucas 6:12-13). Zo konden ze zijn leven en werk zien (observeren), luisteren naar zijn onderricht en meemaken hoe mensen werden veranderd en geholpen.
- c. *Arbeiders opleiden in de kleine groep.* Daarna zei Jezus tegen enkelen van zijn discipelen: ”Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken” (Matteüs 4:19). Hij ‘trainde’ hen en liet hen ‘stage lopen’ door hen op pad te sturen om het evangelie aan mensen te vertellen en mensen in nood te helpen. Zo konden ze oefenen om mensen te winnen onder het toezien van de Meester. Tijdens de laatste twee jaar van zijn publieke optreden besteedde Jezus veel tijd in afzondering met zijn discipelen (Johannes 11:54) om hen te onderwijzen en op te leiden voor hun toekomstige taak. Hun ‘Grote Opdracht’ hield in dat ze als arbeiders uitgezonden zouden worden in de wereld om het evangelie te verkondigen aan alle volken (Matteüs 24:14 HSV; Marcus 16:15; Lucas 24:48; Handelingen 1:8) en om nieuwe discipelen te maken (Matteüs 28:18-20). Jezus leidde zijn discipelen op om zijn taak in de wereld voort te zetten (Johannes 20:21). Op hun beurt moesten zij weer anderen opleiden (2 Timoteüs 2:2).
- d. *Het belang van de enkeling.* Jezus stimuleerde geloof en vormde karakter door Zich op de enkeling te richten:

Nathanael, Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, de verlamde man bij Bethesda, de overspelige vrouw, de blindgeborene, Marta, Lazarus en Maria (Johannes 1–12). Later Maria Magdalena, Thomas en Petrus (Johannes 20–21).

#### 2. Geestelijke vermenigvuldiging in het Oude Testament

‘Geestelijke vermenigvuldiging’ betekent een toename van het aantal mensen dat in God gelooft en zijn Woord gehoorzaamt. In het Oude Testament bestond geestelijke vermenigvuldiging hieruit dat God zijn volk opdroeg kennis over Hem en zijn wil over te dragen aan de volgende drie generaties (Joël 1:2-3; Psalm 78:3-7)! God gaf de vaders de verantwoordelijkheid om de kennis over God en zijn daden en geboden door te geven aan de volgende drie generaties: aan hun eigen kinderen, hun kleinkinderen en hun achterkleinkinderen! Zo kreeg elke generatie in Israël de kans om God en zijn grote daden te leren kennen en hem te gehoorzamen. De kinderen zijn in de eerste plaats iemands eigen kinderen (Deuteronomium 6:1-2,6-9), maar ook de kinderen van het hele volk.

#### 3. Geestelijke vermenigvuldiging in het Nieuwe Testament

- a. *Jezus Christus.* Jezus onderwees zijn discipelen (en alle volgende generaties discipelen) over geestelijke vermenigvuldiging (Matteüs 28:18-20)! Jezus gaf zijn eigen discipelen de opdracht om nieuwe discipelen te maken en hen te leren al zijn geboden te gehoorzamen – onder andere: discipelen te maken! Zo komen er steeds meer generaties nieuwe discipelen en arbeiders!
- b. *Petrus.* Petrus was één van de discipelen van Jezus. Hij verkondigde het evangelie, onderwees nieuwe christenen en stichtte nieuwe gemeenten (*Lees* Handelingen 2:37-47; 4:4; 5:14). Hij betrok Barnabas bij zijn werk in Jeruzalem (Handelingen 4:36-37).
- c. *Barnabas.* Barnabas predikte op zijn beurt weer het evangelie en onderwees nieuwe christenen. Hij hielp de nieuwe gemeente in Antiochië te groeien. Ook hij had oog voor het belang van de enkeling en haalde Paulus erbij en betrok hem bij zijn werk in Antiochië (*Lees* Handelingen 11:19-26).
- d. *Paulus.* Paulus droeg ook het evangelie uit en onderwees de nieuwe christenen. Hij reisde, stichtte nieuwe gemeenten in Klein-Azië en Europa, bezocht gemeenten, leidde nieuwe arbeiders op, stuurde hen op pad om op veel plaatsen het evangelie te brengen en schreef brieven aan de gemeenten. Vooral Timoteüs leerde veel van Paulus (2 Timoteüs 3:10-14).
- e. *Timoteüs.* Paulus droeg Timoteüs op om, wat hij uit Paulus’ vele verkondigingen geleerd had, door te geven aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen (2 Timoteüs 2:2). Zo werden christenen en onderwijzers vermenigvuldigd! Samenvattend: Jezus betrok Petrus bij zijn werk. Petrus’ werk beïnvloedde Barnabas. Barnabas haalde

Paulus erbij. Paulus gaf zijn invloed weer door aan Timoteüs, enz.

- f. *Wij christenen.* Zo zijn ook wij in deze tijd verantwoordelijk voor de Grote Opdracht van Jezus Christus. We hebben de verantwoordelijkheid om de volgende generaties het evangelie te vertellen en hen tot discipelen van Jezus te maken! Richt je op de verkondiging van het evangelie aan grote groepen mensen, op het maken van discipelen in kleine groepen en op karaktervorming in de ontmoeting met enkelingen.

#### 4. Welke soort mensen moet vermenigvuldigd worden?

Discipelen moeten vermenigvuldigd worden en niet alleen maar nieuwe gelovigen. Een 'discipel' is een actieve volgeling van Jezus, die steeds van Hem leert en steeds meer de karaktertrekken van een discipel van Jezus vertoont. Een discipel is een geestelijk volwassen gelovige, die het onderwijs van Jezus kent en zijn geboden gehoorzaamt. Discipelen komen allereerst uit eigen familie (Psalm 78:3-7). Discipelen komen ook uit iemands eigen provincie of de aangrenzende provincies (1 Tessalonicenzen 1:5-8). Discipelen zullen uiteindelijk komen uit alle volken van de wereld (Matteüs 24:14; 28:19; Handelingen 1:8; Openbaring 5:9).

### B. Méér christenen, discipelen, arbeiders: hoe?

'Geestelijke vermenigvuldiging' betekent toename van het aantal christenen overal ter wereld. Jezus zegt dat de oogst van nieuwe christenen wel groot is, maar dat er weinig arbeiders zijn om de oogst binnen te halen! Daarom moet volgens Jezus het aantal arbeiders in de oogst vermenigvuldigd worden. Het aantal arbeiders moet toenemen door gebed (Matteüs 9:35-38) en door opleiding en uitzending van discipelen in de wereld (Matteüs 10:1,5-9) (Lees Matteüs 10:1-42)!

#### 1. Méér 'christenen'... door evangelisatie

Het aantal nieuwe christenen wordt vermenigvuldigd door evangelisatie. Evangelisatie is zaaien en maaien. Jezus leert dat er verschillende soorten arbeiders zijn op het terrein van evangelisatie. Hij zegt: "De één zaait en de ander maait" (Johannes 4:37). Soms is evangelisatie zaaien en de andere keer maaien (Johannes 4:35-38). Soms zijn christenen 'zaaiers': zij verspreiden het evangelie op alle mogelijke manieren. Soms zijn christenen 'maaiers': zij helpen mensen om Jezus in hun hart en leven te ontvangen. Elke arbeider in Gods Koninkrijk is zowel een zaaiër als een maaiër. Hij maait wat door anderen is gezaaid. Of hij strooit het zaad dat leidt tot een oogst, die door anderen wordt binnen gehaald. In Gods almachtige plan maakt het niet uit of iemand zaait of maait, er zal altijd een oogst zijn! En Gods arbeiders kunnen zich er altijd over verheugen dat hun werk voor Hem nooit voor niets is geweest (1 Korintiërs 15:58)! Gods Woord komt nooit leeg bij Hem terug, maar zal tot stand brengen wat Hij

wenst en het doel bereiken dat Hem voor ogen staat (Jesaja 55:10-11)!

#### 2. Méér 'discipelen' ... door discipelen te maken

Het aantal discipelen wordt vermenigvuldigd door discipelen te maken. Dat is de grote opdracht van Jezus in Matteüs 28:18-20, 'leer nieuwe gelovigen zich te houden aan alles wat Jezus hen opgedragen heeft'. Door nieuwe christenen te leren om de lessen en geboden van Jezus te gehoorzamen groeien ze uit tot discipelen (geestelijk volwassen christenen). Let wel dat kennis over Jezus en de Bijbel nog niet hetzelfde is als gehoorzaamheid aan Hem (Matteüs 7:24; Lucas 11:28)! De arbeiders dragen zorg dat nieuwe christenen een blijvende persoonlijke relatie met Jezus opbouwen, Hem leren gehoorzamen en meer en meer op Jezus Christus gaan lijken in karakter en gedrag (Lees Efeziërs 4:11-16).

Let wel, het is God die mensen opnieuw geboren laten worden (Johannes 3:3-8) en God die nieuwe christenen geestelijk doet groeien (1 Korintiërs 3:6).

#### 3. Meer 'arbeiders' ... door toerusting

Het aantal arbeiders wordt vermenigvuldigd door discipelen (volwassen christenen) toe te rusten voor hun taak. Jezus schenkt aan bepaalde arbeiders speciale geestelijke gaven om andere discipelen toe te rusten voor hun taak (Efeziërs 4:11-12)! Zij rusten sommige discipelen toe voor evangelisatie, anderen voor het maken van discipelen (1 Korintiërs 3:5-11) en weer anderen om nog meer arbeiders toe te rusten (vgl. Matteüs 10). In elke gemeente horen veel verschillende taken en diensten te zijn: behalve het hierboven genoemde moeten er ook mensen zijn die de kinderen onderwijzen, de jongeren voor Christus winnen, de armen en zieken bijstaan, de papierwinkel voor de gemeente verzorgen, het kerkgebouw schoonhouden, bijbelstudiekringen, gebedsdiensten en zangdiensten leiden, enz. Alle christenen behoren toegerust te worden om te kunnen dienen in hun eigen gemeente, eigen woonplaats of op andere plaatsen in eigen land of buitenland.

Let wel, het is God die de verschillende taken in zijn Koninkrijk toewijst aan verschillende christenen (Marcus 13:34). Hoewel we allemaal Gods medewerkers zijn, hebben we niet allemaal dezelfde taak gekregen.

### C. Meer gemeenten: hoe?

'Geestelijke vermenigvuldiging' betekent ook toename van het aantal gemeenten of huisgemeenten overal ter wereld. Hoe ontstaan die nieuwe gemeenten? We lezen in de Bijbel:

#### 1. God neemt het initiatief om gemeenten te vestigen

De Heilige Geest kan bepaalde mensen in de plaatselijke gemeente roepen voor een speciale taak in zijn Koninkrijk net zoals Hij Paulus en Barnabas riep. In Handelingen 13:1-4a roept de Heilige Geest Paulus en Barnabas om erop uit te gaan en het evangelie naar andere steden en provincies te brengen.

## 2. De ‘arbeiders’ maken discipelen (Handelingen 13:5,13-52; 14:1-22)

Arbeiders als Paulus en Barnabas verkondigden Gods Woord overal waar mensen er maar naar wilden luisteren. Ze verkondigden het evangelie in Joodse synagogen (Handelingen 13:5a; 17:10-12), aan mensen die hen uitnodigden (Handelingen 13:7), bij een religieuze bijeenkomst aan een rivier (Handelingen 16:13), in een gevangenis (Handelingen 16:25) en aan een gezin met al hun bedienden of werknemers in hun huis (Handelingen 16:32; 18:7-8). Ze spraken ook over het evangelie in kleine gespreksgroepen rondom de Bijbel (Handelingen 17:1-4 HSV), tijdens gesprekken met mensen op een markt (Handelingen 17:17 HSV) en in een vergaderzaal twee jaar lang (Handelingen 19:8-10).

Ze spraken over Jezus Christus en zijn dood en opstanding (Lees Handelingen 13:26-41). Ze verkondigden dat door Jezus Christus vergeving van zonden mogelijk is en dat mensen door het geloof in Jezus gerechtvaardigd worden – iets wat niet door het houden van de wet gebeurt (Handelingen 13:38-39). Wanneer ze vervolgd werden, vluchtten ze naar andere steden en brachten daar het goede nieuws (Handelingen 14:19-20). En ze zochten de gelovigen weer op om hen te versterken. Want nieuwe gelovigen hebben veel bemoediging, steun en onderricht nodig. Zo ontstond een groot aantal discipelen in verschillende steden (Handelingen 14:21-22).

## 3. De ‘arbeiders’ wijzen oudsten aan in elke gemeente

Paulus en Barnabas waren uitgezonden arbeiders. Ze brachten de eerste mensen door verkondiging van het evangelie tot geloof en maakten hen tot discipelen van Jezus Christus. Zo ontstonden ‘zelfstandige plaatselijke gemeenten’, d.w.z. een gemeenschap van gelovigen, die regelmatig in een huis (of een school) bijeen kwamen. In elke gemeente stelden Paulus en zijn medewerkers de eerste oudsten (ouderlingen) aan (Handelingen 14:23; Titus 1:5). Ze gaven deze nieuwe oudsten door gebed over aan de zorg van de Heer Jezus. Vanaf dat moment legden de oudsten verantwoording af aan Jezus voor de leiding van de gemeente (Handelingen 20:17,28; 1 Petrus 5:1-4; Hebreëen 13:7,17). Niet een overkoepelende organisatie maar Jezus Christus Zelf is tenslotte het Hoofd van de Gemeente in de hele wereld (Efeziërs 1:21-23), de Herder van zijn ene kudde (Johannes 10:16).

Het Nieuwe Testament leert dat de oudsten de (onder)herders (hoeders) van de mensen in de gemeente zijn onder de Opperherder (1 Petrus 5:4).

## 4. De ‘arbeiders’ blijven invloed hebben op de nieuwe zelfstandige gemeenten

Paulus bleef zelf regelmatig deze gemeenten bezoeken of stuurde medewerkers er naartoe om de mensen te bemoedigen en te dienen; ook schreef hij brieven aan de gemeenten (1 Korintiërs 4:14-17). Deze brieven staan ook in onze huidige Bijbel. Toch wilde Paulus die gemeenten niet leiden of organiseren. Dat was niet langer zijn verantwoorde-

lijkheid maar die van de plaatselijke raad van oudsten (1 Timoteüs 4:14; 1 Timoteüs 5:17).

## 5. De ‘arbeiders’ brengen verslag uit van hun werk

Toen Paulus en Barnabas hun werk hadden voltooid, gingen ze terug naar hun eigen plaatselijke gemeente. Daar brachten ze verslag uit van alles wat God door hen had gedaan. Als je goed oplet, dan lees je dat ze niet eenvoudigweg zeiden wat zij hadden gedaan, maar wat *God* door zijn genade en kracht door hen tot stand had gebracht. Alle eer voor hun werk gaven ze aan God (Handelingen 14:27; vgl. Romeinen 11:36)!

## D. Discipelen maken om discipelen te maken

### 1. Meer ‘discipelen’ ... meer ‘arbeiders’

Een discipel is een volwassen christen. Een arbeider is iemand die nieuwe gelovigen helpt om discipel te worden. Het draait allemaal om het volgende principe van geestelijke vermenigvuldiging: discipelen en arbeiders maken, die zelf ook weer discipelen en arbeiders gaan maken! Zo wordt het aantal discipelen en het aantal arbeiders vermenigvuldigd.

Waarom is vermenigvuldiging zo belangrijk? In Matteüs 9:36-38 staat: “Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn discipelen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de Eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen’”. Vermenigvuldiging is belangrijk omdat de oogst zo groot is!

### 2. ‘Discipelen maken’: een ‘beweging’

Het principe van geestelijke vermenigvuldiging, dat zowel nieuwe discipelen als nieuwe arbeiders maakt, wordt een beweging! Deze beweging zal zich verspreiden via families, vriendschappen en gemeenten heen, naar de werkplekken, naar andere gemeenten, naar andere groepen mensen, naar andere steden en provincies en zelfs naar andere landen! Jezus gebod: “Gaat heen en maakt al de volken tot mijn discipelen!” Er moeten dus meer discipelen en meer makers van discipelen komen! De taak (oogst) is wel erg groot, maar de macht van Jezus is onbeperkt! Hem is immers alle macht gegeven in de hemel en op de aarde om deze opdracht te vervullen! Jezus Christus roept zijn wereldwijde Gemeente op zich geestelijk te vermenigvuldigen in alle landen van de wereld en onder alle bevolkingsgroepen. En door de genade en kracht van Jezus zal dat ook gebeuren! De Bijbel belooft niet dat deze taak eenvoudig zal zijn. Veel mensen hebben sinds Jezus’ tijd in de strijd geleden onder verdrukking en vervolging. Maar ondanks alles ligt de uiteindelijke overwinning vast (Romeinen 8:31,37)!