

STILLE TIJD

Thema: De terugkomst van Jezus Christus

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1^{BS} Matteüs 24:1-14.

Het eerste teken vóór de terugkomst (de lange periode van verkondiging).

Dag 2^{BS} Matteüs 24:15-28.

Het tweede teken vóór de terugkomst (de korte periode van verdrukking).

Dag 3^{BS} Matteüs 24:29-41.

Het derde teken is de terugkomst van Jezus Zelf.

Dag 4 2 Tessalonicenzen 2:1-12.

De afval van ongelovigen en de laatste antichrist vóór de terugkomst.

Dag 5 1 Tessalonicenzen 4:13-5:4.

De dag van de terugkomst.

Dag 6 2 Petrus 3:1-14.

De terugkomst, het laatste oordeel en de vernieuwing van alle dingen.

Dag 7 Matteüs 25:31-46.

Het laatste oordeel.

Dag 8 Openbaring 14:6-13.

Aankondiging van het laatste oordeel.

Dag 9 Openbaring 20:1-15.

De duizendjarige periode, de laatste oorlog en het laatste oordeel.

Dag 10 Openbaring 21:1-22:5.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

- Denk na over Filippenzen 4:6-7.
Maak altijd je wensen bekend aan God!
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: De terugkomst van Jezus Christus

Lees studie 30 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: De terugkomst van Jezus Christus

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Matteüs 24:1-44**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DE TERUGKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

Matteüs 24:14

Eerst zal dit grote nieuws over het Koninkrijk van God bekendgemaakt worden over de hele wereld, zodat onder alle volken van Mij is getuigd, en dan zal het einde komen.

Matteüs 24:14 (GNB)

30. De terugkomst van Jezus Christus

In zijn leer en gelijkenissen maakt Jezus duidelijk, dat het Koninkrijk van God met zijn eerste komst aangebroken is (Marcus 1:14-15; Matteüs 12:28-29) en dat het een geestelijk Koninkrijk is (Lucas 17:20-21; Johannes 18:36). Het Koninkrijk is groeiend (Marcus 4:26-32) en krijg pas zijn voltooid vorm bij zijn terugkomst (Matteüs 13:36-43). Maar wanneer en hoe komt Jezus terug?

A. De tekenen van de terugkomst van Jezus

1. Jezus vertelt over 'de laatste dingen' (Matteüs 24:1-3)

In Matteüs stellen de discipelen Jezus twee vragen over 'de laatste dingen' die gaan gebeuren in de geschiedenis: "Wanneer zal de verwoesting van Jeruzalem en de tempel gebeuren?" (zie Matteüs 24:1-3a) en "Aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?" (Matteüs 24:3b). De discipelen dachten namelijk dat Jeruzalem verwoest zou worden bij het einde van de wereld. Maar Jezus' profetische antwoorden wijzen aan de ene kant naar gebeurtenissen die in de nabije toekomst zouden plaatsvinden, en aan de andere kant naar gebeurtenissen in de eindtijd.

Jezus' antwoord op de eerste vraag staat in Matteüs 24:15-20 (Lees Matteüs 24:15-20) (zie Lucas 21:7, 20-24a). Daar spreekt Hij over 'de grote verdrukking' van Jeruzalem, die plaatsvond in 70 n.Chr. Maar deze eerste grote verdrukking voorafschaduwde ook vele soortgelijke grote verschrikkingen in de wereldgeschiedenis later (Lees Matteüs 24:4-14). De naderende catastrofe over Jeruzalem dient als een illustratie (beeld) van de uiteindelijke catastrofe over de hele wereld in de eindtijd!

Het woordje 'en' in de tweede vraag betekent in het Grieks 'namelijk'. Dus de voltooiing van de wereld vindt pas plaats bij de terugkomst van Jezus Christus! Jezus' antwoord op de tweede vraag staat in Matteüs 24:21-31 (Lees Matteüs 24:21-31). Daar spreekt Jezus over 'de laatste grote verdrukking' kort voor zijn terugkomst (Matteüs 24:21-29a), die de ergste verdrukking van allemaal zal zijn. Deze laatste, grote verdrukking is het slot van alle voorafgaande grote verdrukkingen (Matteüs 24:4-14). Jezus verweeft in zijn onderwijs over 'de laatste dingen' het oordeel over Jeruzalem en het Laatste Oordeel over de wereld bij zijn terugkomst met elkaar.

2. Er zullen vele tekenen zijn (Matteüs 24:4-14)

Vóór de terugkomst van Jezus zullen er vele tekenen zijn die erop duiden dat deze wereld op een einde loopt: valse christussen en valse profeten, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, verdrukking van ware christenen, afvalligheid van naam-christenen (het leeglopen van kerken), minachting van Gods geboden en verkillung van de liefde. Al deze tekenen vergezellen de verkondiging van

het evangelie aan de volken (vers 14). Al deze tekenen moeten gebeuren, maar ze betekenen nog niet het einde (vers 6). Ze zijn pas "het *begin* van de weeën" (vers 8). Deze tekenen zullen gebeuren vanaf "de verwoesting van Jeruzalem" in 70 n.Chr. "tot de tijd van de heidenen voorbij is" (Lucas 21:20,24b), d.w.z. vanaf de eerste komst van Jezus tot de terugkomst van Jezus.

3. Er zijn drie duidelijke tekenen (Matteüs 24:14,21-31)

Eerst zal er *een lange periode van verkondiging* van het evangelie over het Koninkrijk van God zijn in de hele wereld (Matteüs 24:14).

Daarna zal er *een korte periode van grote verdrukking* zijn. Dit is de laatste grote verdrukking onder de laatste antichrist (Matteüs 24:21-29a).

Tenslotte zal *de plotselinge, en majestueuze terugkomst van Jezus* op de wolken plaatsvinden (Matteüs 24:29b-31). Dit is 'het teken' van het einde van deze wereld met zijn geschiedenis. De eerste twee tekenen kunnen niet gebruikt worden om de tijd van de terugkomst te bepalen (Matteüs 24:36,42). Het derde teken zal voor iedereen 'onverwacht' zijn.

B. De korte tijd van Satan

1. De satan gebonden gedurende 1000 jaar (Openbaring 20:1-6)

Bij zijn eerste komst kwam Jezus om de daden van de duivel teniet te doen (1 Johannes 3:8). Door zijn verlossingswerk heeft Hij de sterke (de satan) *gebonden* (aan banden gelegd, ingeperkt) (Matteüs 12:29). Door zijn dood heeft Hij de demonische machten en overheden ontwapend en over hen getriomfeerd (Kolossenzen 2:15). Door mensen naar Zich toe te halen wordt de satan van zijn troon gestoten (Johannes 12:31-32). De satan heeft nog wel macht door zijn leugens en moorden (Johannes 8:44; 2 Korintiërs 4:3-4), maar hij werd gebonden opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de 1000 jaren voorbij waren (Openbaring 20:2-3). De satan kan niet meer verhinderen dat Jezus mensen uit alle volken bereikt en hen overbrengt naar zijn Koninkrijk (Kolossenzen 1:13).

De satan zal '1000 jaar' gebonden blijven (Lees Openbaring 20:1-7). Het getal '1000' is hier geen letterlijk getal maar een symbolisch getal. Het getal 3 vertegenwoordigt de Drie-enige God, het getal 10 volheid op aarde en het getal 10x10x10 de volledige periode die God voor de voltooiing van zijn plan op aarde vastgesteld heeft. De '1000' is symbolisch voor de periode tussen de eerste komst en de terugkomst van Jezus Christus!

Maar kort voor de terugkomst van Jezus wordt de satan voor korte tijd *losgelaten* om de volken te verleiden en te verzamelen voor 'de oorlog' (Openbaring 20:3b; Matteüs 24:22). Tijdens deze korte tijd zullen de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: de overheersing door de laatste antichrist, de laatste grote verdrukking en oorlog.

2. De overheersing door de laatste antichrist (2 Tessalonicenzen 2:1-12)

Hoewel er vele antichristenen in die '1000 jaar' zullen optreden (1 Johannes 2:18; 4:3), zal er een laatste antichrist komen (2 Tessalonicenzen 2:3b). Maar voorlopig wordt de komst van deze 'wetteloze mens' door 'iets' of 'iemand' tegengehouden (2 Tessalonicenzen 2:6-7). Waarschijnlijk zijn dat 'de wetten' en 'de mensen die de wet en orde handhaven'. Wanneer deze verwijderd zijn, zal de laatste antichrist ('het beest') (Openbaring 13:3-4) zich openbaren. Hij is een tegenstander van God en zal alles wat heilig is bestrijden. Hij zal zich boven God verheffen en in Gods tempel plaatsnemen op de troon (2 Tessalonicenzen 2:4). Dit houdt in dat hij in de georganiseerde Gemeente (Kerk) (zie 2 Korintiërs 6:16) zal binnendringen en daar leugens zal verspreiden (2 Tessalonicenzen 2:9-12). De ware christenen zullen weigeren om hem te aanbidden en te dienen en dat zal leiden tot de laatste grote verdrukking van christenen (*Lees* Openbaring 13:11-17).

3. De grote verdrukking (Matteüs 24:21-26)

Hoewel christenen door de geschiedenis heen moeilijkheden en verschikkingen zullen ervaren (Johannes 16:33; 2 Timoteüs 3:12; Openbaring 7:14), zal er 'een laatste grote verdrukking' (Matteüs 24:21-26) zijn aan het eind van de wereldgeschiedenis. Door Gods toelaten wil zal aan de laatste antichrist macht gegeven worden over alle landen en volken. God zal dan ook toelaten dat hij de christenen op een bepaalde manier 'overwint' (Openbaring 13:7-8; zie Job 1-2). Maar wees niet bang; de christenen die volharden in hun geloof in Jezus Christus en gehoorzaam blijven aan de Bijbel kunnen niet misleid worden en zullen staande blijven (Matteüs 24:13,24b)! God die een goed werk in hen begonnen is, zal hiermee door blijven gaan en het bij de terugkomst voltooien (Filippenzen 1:6)! Niemand en niets kan oprechte christenen uit Jezus' hand roven (Johannes 10:28-30) of hen van Gods liefde scheiden (Romeinen 8:37-39)! De kenmerken van 'de laatste dagen' zullen zijn: schijnveiligheid, zorgeloosheid en materialisme (Matteüs 24:37-39), egoïsme, minachting en roekeloosheid (2 Timoteüs 3:1-5) en geestelijke dwaling (1 Timoteüs 4:1-2). Vele naamchristenen zullen zich afkeren van hun traditionele geloof (2 Tessalonicenzen 2:3a).

4. De oorlog

Deze korte periode van verdrukking wordt ook beschreven als de satan die uitgaat om 'de volken aan de vier hoeken van de aarde te misleiden en bijeen te brengen voor de oorlog tegen de heiligen' (zie Openbaring 20:7-9a). De 'volken' zijn hier niet letterlijk bestaande volken, maar een beeld van de letterlijke vijanden van Jezus Christus en christenen. De 'heiligen' staan voor de christenen. Deze oorlog vindt plaats aan het einde van de 'grote verdrukking' van christenen (Matteüs 24:21-29a). De terugkomst van Jezus maakt een einde aan deze 'oorlog'.

C. De plotselinge verschijning van Jezus

1. Jezus zal één keer terugkomen (Matteüs 24:27-31)

Sommige christenen geloven dat de terugkomst van Jezus in twee fasen zal plaatsvinden: een zogenaamde komst van Jezus 'ten behoeve van' de christenen (de zogenaamde opname van de Gemeente) vóór of in het midden van de laatste grote verdrukking, en een zogenaamde komst van Jezus 'met' de christenen aan het eind van de laatste grote verdrukking.

Maar Jezus (Matteüs 24:3-31), Paulus (2 Tessalonicenzen 1:5-10; 2:1-8), Petrus (2 Petrus 3:3-13; zie 1 Petrus 1:6-7) en Johannes (Openbaring 13:5-10,15-18; 14:14-19) leren allemaal dat de christenen door de grote verdrukking heen moeten gaan, voordat de enige terugkomst van Jezus plaatsvindt! In de gelijkenissen (Matteüs 13:36-43; 25:10-13; 25:19) en in alle leerstellige gedeelten (Matteüs 16:27; 24:30-31; 25:31-32) is de terugkomst van Jezus Christus een eenmalige en allesbeslissende gebeurtenis!

2. Zijn terugkomst zal plotseling en onverwachts zijn en voor alle mensen zichtbaar en hoorbaar

De terugkomst zal plotseling en onverwacht zijn, "als een dief in de nacht" (1 Tessalonicenzen 5:1-2; Handelingen 1:7). Niemand weet het uur of die dag of kan het voorspellen (Matteüs 24:36,42). De ongelovigen zullen niet klaar staan als Jezus terugkomt (Matteüs 24:37-41). De christenen horen wel klaar te staan. Toch zal Jezus komen terwijl ook zij het niet verwachten (Matteüs 24:43-44)! De terugkomst van Jezus Christus zal, net zoals de bliksem, van het oosten tot het westen op aarde te zien zijn (Matteüs 24:27-28). Het zal een gebeurtenis zijn die door alle mensen op aarde gezien (Matteüs 24:30; Openbaring 1:7), gehoord (Matteüs 24:31; 1 Tessalonicenzen 4:16) en mee gemaakt wordt! En iedereen zal onmiddellijk weten wie Hij is. Bij de terugkomst van Jezus wordt 'de oorlog' van de satan en de zijnen tegen de christenen beëindigd (Openbaring 6:12-17). Dan zullen er drie dingen gebeuren: de opstanding van de doden, het laatste oordeel en de vernieuwing van alle dingen.

D. De opstanding uit de dood

1. Er zal één lichamelijke opstanding zijn

Er zijn christenen die geloven dat er twee of meerdere lichamelijke opstandingen uit de dood zullen zijn, gescheiden door 7 of 1000 jaar. Toch spreekt de Bijbel maar over één lichamelijke opstanding van de doden (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15 HSV; Openbaring 20:12-13). De opstanding van de lichamen van alle doden zal plaatsvinden bij de terugkomst van Jezus (1 Tessalonicenzen 4:15-16; 1 Korintiërs 15:52). Openbaring 20:5 spreekt wel over een 'eerste opstanding', maar dit is 'een opstanding van de geest', de opname van alleen de geest van christenen in de hemel na hun lichamelijke dood (Lucas 16:22; 2 Korintiërs 5:1; Filippenzen 1:23). De geïmpliceerde 'tweede opstanding' is 'de opstanding van

het lichaam' van alle doden, zowel christenen als niet-christenen, bij de terugkomst van Jezus. De geïmpliceerde 'eerste dood' is 'de dood van het lichaam' van zowel christenen als niet-christenen waarbij lichaam en geest gescheiden worden. De 'tweede dood' (Openbaring 20:6,14; 21:8) is 'de verbanning van de geest' (Lucas 16:23) en het lichaam (Matteüs 10:28) van enkel niet-christenen naar de hel. Terwijl alle mensen zullen sterven, zullen alleen christenen in de hemel opgenomen worden en Gods Koninkrijk in haar finale fase erven (Matteüs 25:34). En terwijl alle mensen uit de dood zullen opstaan, zullen alleen niet-christenen in de hel geworpen worden. (Matteüs 25:41).

2. Er zal ook een grote verandering zijn

Als Jezus terugkomt met de geesten van de gestorven christenen (1 Tessalonicenzen 4:14 HSV; zie Hebrëeën 12:23), zal Hij alle dode lichamen van zowel christenen als niet-christenen het bevel geven op te staan. Alle dode lichamen zullen zijn stem gehoorzamen en tegelijk opstaan (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15; Openbaring 20:13). Hun lichamen worden weer verenigd met hun geest (ziel). De sterfelijke lichamen (1 Korintiërs 15:51-53) en onvolmaakte geesten van christenen die bij de terugkomst van Jezus nog steeds leven zullen in een oogwenk veranderd worden. Alle opgestane en veranderde lichamen van christenen zullen gelijk zijn aan het verheerlijkte hemelse lichaam van Jezus Christus (Filippenzen 3:20-21; 1 Korintiërs 15:42-50)! En hun menselijke geest zal gelijk zijn aan de menselijke geest van Jezus Christus (1 Johannes 3:1-3).

3. Christenen zullen weggevoerd worden, Jezus tegemoet

Na de opstanding uit de doden en de verandering van de lichamen zullen alle christenen door de engelen (Matteüs 24:31,40-41) weggerukt en op de wolken weggevoerd worden (zie Johannes 6:15; 10:28; Judas 1:23; Openbaring 12:5) de Heer Jezus in de lucht tegemoet (1 Tessalonicenzen 4:17) ten einde Hem te verwelkomen, te verheerlijken en te bewonderen" (2 Tessalonicenzen 1:10 HSV). Hoewel de christenen en de niet-christenen tegelijk uit de dood zullen opstaan, zullen *eerst* de christenen door de engelen weggevoerd worden om Jezus te verwelkomen en te ontmoeten. *Later op dezelfde laatste dag* zullen de engelen ook de niet-christenen voor de troon van Jezus in de lucht brengen en dan zal het laatste oordeel over alle mensen plaatsvinden (Matteüs 3:12; 13:30,40-43; 24:39-42; 25:31-32; Lucas 17:30,34-35). Dan zal ook de aarde vernieuwd worden (Handelingen 3:21; Openbaring 21:5) (Lees Romeinen 8:18-23; 2 Petrus 3:3-13). Daarna zullen alleen de christenen als 'de bruid van Christus' ('het nieuwe Jeruzalem') met Hem terugkeren naar de vernieuwde aarde (Openbaring 21:1-4,9-10).

E. Het laatste oordeel

1. Er zal één Laatste Oordeel zijn

Bij de terugkomst van Jezus (Matteüs 25:31-46) zal het Laatste Oordeel over *alle* mensen in de geschiedenis plaatsvinden. Er zal maar één laatste oordeel zijn dat onmiddellijk volgt op de enige lichamelijke opstanding uit de doden. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden (Johannes 5:28-29; zie Matteüs 25:46). Er zijn christenen die geloven dat er twee of meerdere oordeelsdagen voor verschillende groepen mensen zullen zijn, gescheiden door 7 en zelfs 1000 jaar. Maar het oordeel van zowel gelovigen als ongelovigen voor 'de rechterstoel van Christus' (2 Korintiërs 5:10), het oordeel van al de volken voor 'de glorierijke troon van Christus' (Matteüs 25:31-32) en het oordeel van alle opgestane doden voor 'de grote witte troon' (Openbaring 20:11-12) is één en hetzelfde oordeel op de laatste oordeelsdag! Terwijl het oordeel van mensen plaatsvindt in de lucht worden de hemellichamen in het universum en de oude aarde door vuur vernieuwd (Lees 2 Petrus 3:7-13).

2. De gelovigen zullen van de ongelovigen gescheiden worden (Matteüs 25:32)

Nadat de engelen alle mensen voor de oordeelstroon van Jezus verzameld hebben, zal Jezus het laatste woord spreken. Jezus zal alles, wat christenen en niet-christenen gedaan hebben, openbaar maken (2 Korintiërs 5:10; zie Prediker 12:14). Iedereen zal rekenschap moeten afleggen (Hebrëeën 4:13; zie Matteüs 10:26) over zijn werken, over het feit of ze wel of niet bij Jezus horen, en of ze wel of niet geleefd hebben volgens zijn geboden. Hij zal de gelovigen van de ongelovigen 'scheiden' (Matteüs 25:32) en alleen de gelovigen, van wie de namen in het 'boek van het leven' staan, zullen deelnemen aan zijn uiteindelijke Koninkrijk op de nieuwe aarde (Matteüs 25:34; Openbaring 20:12,15).

3. De ongelovigen worden openlijk veroordeeld

De ongelovigen worden niet pas op de laatste oordeelsdag veroordeeld. De Bijbel zegt dat ze op aarde al veroordeeld (verdoemd) waren door hun eigen ongeloof (Johannes 3:18,36; zie Romeinen 8:1), hun nalatigheid (Matteüs 25:41-46) en hun ongerechtigheid (2 Tessalonicenzen 1:6,8 HSV; Openbaring 21:8). Ze werden bij hun lichamelijke dood al met hun geest (ziel) in de hel geworpen (zie Lucas 16:23-26 HSV). Op de laatste oordeelsdag vindt wel de openlijke uitspraak van hun eeuwige bestrafing plaats (Matteüs 3:12b) (Lees Matteüs 25:41-46), zodat iedereen weet dat Gods oordeel volkomen rechtvaardig is (Lucas 12:47-48; 2 Tessalonicenzen 1:5-10; zie Openbaring 15:3-4). Zij zullen dan met geest én lichaam in de hel geworpen worden (Matteüs 10:28; 13:42; Marcus 9:47-48 HSV; Openbaring 20:15; Openbaring 21:8). De hel is een plaats, die bereid is voor de duivel en zijn engelen (Matteüs 25:41; Openbaring 20:10). Het bestaat uit een scheiding van Gods tegenwoordigheid,

liefde en heerlijkheid (2 Tessalonicenzen 1:9). Het is een eeuwige bestraffing en kwelling in het onuitblusbare vuur (Matteüs 25:46; Marcus 9:47-48 HSV).

4. De gelovigen worden openlijk beloond

Ook de gelovigen worden niet pas op de laatste oordeelsdag vrijgesproken. Zij waren op aarde door hun geloof al vrijgesproken (volkomen vergeven) (Efeziërs 1:7-8; Hebreeëen 10:17-18) en volmaakt rechtvaardig verklaard (Johannes 3:18a; Romeinen 3:22,24; 8:1). Zij hebben toen al het eeuwige leven ontvangen (Johannes 5:24-25; 10:28; 1 Johannes 5:11-13). Ze werden bij hun lichamelijke dood met hun geest (ziel) in de hemel opgenomen (de zgn. 'de eerste opstanding'). Op de laatste oordeelsdag vindt wel de openlijke verklaring van hun rechtvaardiging plaats (Lees Matteüs 25:34-40), zodat iedereen weet dat Gods oordeel volkomen rechtvaardig is. Zij zullen met hun geest én lichaam in het hemelse Jeruzalem opgenomen worden, dat als het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde zal neerdalen. Oprechte christenen zullen nooit verloren gaan (Johannes 10:28) en nooit veroordeeld worden (Johannes 5:24; Romeinen 8:1 HSV; Hebreeëen 10:17-18). Maar God zal wel hun goede werken in gedachtenis brengen (Matteüs 25:35-36). Iedere christen zal beloond worden naar zijn daden (1 Korintiërs 3:12-15; zie 2 Korintiërs 5:10).

F. De vernieuwing van alle dingen

1. De vernieuwing vindt bij de terugkomst plaats

Sommige christenen geloven dat er na de dag van de terugkomst van Jezus nog een periode van 1000 jaar van vrede op de oude aarde zal volgen. Maar Jezus, Petrus en Johannes leren dat de terugkomst gepaard gaat met de beëindiging van de functies van de zon, de maan en de sterren en het wankelen van de krachten van het universum (Matteüs 24:27-31; 2 Petrus 3:10,12-13) (Lees Openbaring 20:7-21:5). De dag van de terugkomst is de allerlaatste dag in de geschiedenis van deze wereld. Jezus leert dat op die dag het Koninkrijk in haar voltooid vorm aanbreekt (Matteüs 25:34). Als de dag van de terugkomst eenmaal is aangebroken, zal er geen gelegenheid meer zijn om je te bekeren en gered te worden (Matteüs 25:10-13; vgl. Spreuken 27:1; 2 Korintiërs 6:1-2)!

2. De huidige toestand van de hemel en de aarde eindigt

De schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van zinloosheid en vergankelijkheid (HSV: verderf) (Romeinen 8:19-21). Alles boven de aarde, zoals de zon, de maan en de sterren, en alles op aarde zal veranderen (Openbaring 6:12-14; 16:17-21; 20:11; 21:1). De elementen zullen in vuur smelten, de aarde zal blootgelegd worden en alle daden wat daarop gedaan is, komt aan het licht (2 Petrus 3:10).

3. De schepping zal vernieuwd en volmaakt worden

Bij de terugkomst van Jezus vindt de grote vernieuwing van alle dingen plaats. Hij zal het universum inclusief de aarde nieuw maken (Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13; Openbaring 21:5). Het nieuwe Jeruzalem zal getooid als een bruid op de nieuwe aarde neerdalen (Openbaring 21:1-2). 'Het nieuwe Jeruzalem' is vóór de terugkomst nog 'het hemelse Jeruzalem' (Galaten 4:24-27; Hebreeëen 11:10,13-16,39-40; 12:22-24; 13:14). Maar ze zijn één en dezelfde werkelijkheid. Ze zijn allebei een symbool voor de hele gemeenschap van gelovigen (het overwinnende volk van God of Kerk van Jezus) in de hemel en op de aarde door alle eeuwen heen (Filippenzen 3:20; Kolossenzen 3:1-4) (Lees Jesaja 54:1-5,11-12). Het is een symbool voor het absoluut volledige aantal van 'de uitverkorenen' die niet misleid kunnen worden vanaf de schepping tot de herschepping van alle dingen (zie Matteüs 24:22,24,31; Romeinen 8:28-30,33; Romeinen 11:4-6,25-26). Op de nieuwe aarde bereikt Gods verbond (studie 6) de volmaaktheid! Het verbond, "Ik zal in je midden verkeren; Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk", dat God in het Oude Testament sloot (Genesis 17:7; Exodus 6:2-7; Leviticus 26:12) en in het Nieuwe Testament voortzette (2 Korintiërs 6:16), gaat hiermee helemaal in vervulling, want de christenen uit alle volken zullen als "zijn volken" (Openbaring 21:3) in zijn tegenwoordigheid leven. Op de nieuwe aarde zullen alle mensen volmaakt zijn! Er zullen geen tranen meer zijn. Er zal nooit meer dood, rouw, geklaag of moeite zijn (Openbaring 21:4-5). De nieuwe aarde zal bloeien en volop vrucht dragen (Openbaring 22:1-2). De wilde dieren zullen tam zijn en in vrede met huisdieren leven. Niemand zal iemand anders kwaad doen of narigheid uithalen (Jesaja 11:6-9). De nieuwe aarde zal een plaats zijn waar alleen maar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13)! Op de nieuwe aarde zal ook Gods Koninkrijk de volmaaktheid bereiken (Matteüs 25:34; 1 Korintiërs 15:23-28; Openbaring 11:15-18)! Jezus zal Zichzelf onderwerpen aan God, die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren (1 Korintiërs 15:28). Dit betekent dat het werk van Jezus *als Middelaar* tussen mens en God voltooid zal zijn. Maar zijn koningschap blijft voor eeuwig (1 Kronieken 17:12b,14; Jesaja 9:6; 2 Petrus 1:11; Openbaring 11:15). "De troon van God en het Lam" zal voor eeuwig staan (Openbaring 22:1,3). De onderscheidende taken van God de Vader en van God de Zoon komen dan tot een einde (Openbaring 11:15; 21:22; 21:23; 22:1,3).

Hoe hoor je als christen te leven vóór de terugkomst?

Wees geduldig en standvastig. Train jezelf in het hebben van geduld en in het standvastig blijven, omdat je eigen dood of de terugkomst van de Heer nabij is (Jakobus 5:8).

Wees waakzaam in je beproevingen. Eet en drink niet te veel en maak je niet te veel zorgen over je levensonderhoud. Blijf altijd waakzaam en blijf bidden dat moeilijkheden (Lucas 21:8-19) je bespaard mogen blijven en dat je staande mag blijven voor de oordeelstroom (Lucas 21:34-36).

Wees heilig in je leven. Laat door God je liefde overvloedig zijn naar elkaar, zodat je onberispelijk bent in heiligheid bij de terugkomst van Jezus (1 Tessalonicenzen 3:12-13; 2 Petrus 3:11-12).

Wees trouw in je taak. Blijf trouw en verstandig bezig met de taak die Jezus je toevertrouwd heeft (Matteüs 24:45-47; Lucas 12:42-48).

