

STILLE TIJD

Thema: Heiliging

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

- Dag 1 Romeinen 12:1-3.
Pas je niet aan deze wereld aan, maar wordt veranderd.
- Dag 2 Romeinen 13:11-14.
Omkleed je met de Heer Jezus Christus.
- Dag 3 Lucas 6:41-45.
Doe eerst de balk uit je eigen oog weg.
- Dag 4^{BS} Efeziërs 4:17-32.
Geef je vroegere levenswandel op.
- Dag 5 Matteüs 15:7-20.
Menselijke godsdienstige tradities leiden niet tot heiliging.
- Dag 6 Filippenzen 3:7-16.
Jaag naar heiliging! Grijp het! Je bent door Jezus Christus gegrepen.
- Dag 7 1 Petrus 1:13-19.
Word heilig in alles wat je doet.
- Dag 8 1 Petrus 2:11-12.
Leid een heilig leven te midden van de ongelovigen (vgl. 1 Petrus 4:12-16).
- Dag 9 2 Petrus 1:3-11.
Maak je roeping en uitverkiezing waar door heilig te leven.
- Dag 10 Leviticus 19:2 en 19:11-18.
Wees heilig, want de HEER is heilig.
- Denk na over Kolossenzen 1:10.
Leef zoals het past tegenover de Heer. Wees Hem volkomen welgevallig en draag vrucht door al het goede dat je doet, zodat je kennis van God zal groeien.
 - Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: Rechtvaardiging en heiliging

Lees studie 49 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: Waarom ben ik hier?

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Efeziërs 4:17-5:21**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

HEILIGING

Hebreeën 12:14

Streef ernaar in vrede te leven met allen
en leid een heilig leven;
wie dat niet doet
zal de Heer niet zien.

Hebreeën 12:14 (NBV)

49. Rechtvaardiging en heiliging

Rechtvaardiging en heiliging hebben heel erg met elkaar te maken. We zullen deze twee begrippen bestuderen aan de hand van Paulus' brief aan de Romeinse christenen.

A. GOD IS VOLMAAKT RECHTVAARDIG EN HEILIG

1. Gods wet of rechtseis

God is volmaakt (100%) rechtvaardig en heilig. Om volmaakt rechtvaardig en heilig te blijven, moet God, die graag met de mensen om wil gaan, van hen eisen dat zij ook volmaakt (100%) rechtvaardig en heilig leven. En om volmaakt rechtvaardig en heilig te blijven moet God ook de zonde volmaakt (voor 100%) straffen. Dit noemen we ook wel 'Gods wet of rechtseis'.

2. Gods wet en de vervulling ervan door Jezus Christus

Gods wet eist dat alle mensen volmaakt heilig en rechtvaardig moeten leven en dat alle overtredingen van deze wet volledig gestraft moeten worden. Alleen Adam had de keus om volkomen heilig en rechtvaardig te leven, maar hij faalde. Nu stammen alle mensen van Adam af en zijn met zijn natuurlijke zondige 'staat' verbonden. Romeinen 5:12 in de Grieks zegt, "Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want *allen hebben eens en voor altijd gezondigd.*" Toen de vertegenwoordiger van alle natuurlijke mensen in zonde viel, viel alle mensen met hem! Daarom is niemand meer zonder zonden en kan niemand meer uit zichzelf rechtvaardig en heilig leven en zich volmaakt aan Gods wet houden. Mensen staan van nature in een onrechtvaardige en onheilige 'staat', leven van nature in zonde en vallen onder Gods rechtvaardige oordeel (Romeinen 5:17-19 HSV).

Maar God is ook volmaakte liefde en Hij weet dat geen enkel mens meer aan zijn wet (rechtseis) kan voldoen. Toch wil Hij zoveel mogelijk mensen behouden van zijn oordeel (de eeuwige dood). Daarom heeft God Zelf de menselijke natuur aangenomen in Jezus Christus en voor ons (in onze plaats) een volmaakt rechtvaardig en heilig leven geleefd. Daarna is Jezus Christus voor ons (in onze plaats) aan het kruis gestorven om volkomen verzoening voor onze zonden te maken. Aan het kruis nam Hij al onze zonden op Zich (1 Petrus 2:24) en stierf daarvoor in onze plaats om zo Gods wet (rechtseis) te vervullen. Hij nam de straf voor al onze zonden op Zich, gaf aan ons zijn volmaakte gerechtigheid (2 Korintiërs 5:21) en bracht ons zo bij God (1 Petrus 3:18). Zo vervulde Jezus Gods wet voor ons (Matteüs 5:17)!

Door geloof in Jezus Christus val je niet meer onder Gods wet (rechtseis)! Hoe dat in elkaar zit, legt Paulus uit in Romeinen 6:1-23.

3. We bestuderen Romeinen 6 vers 1 t/m 23

Romeinen 6 is uit drie delen opgebouwd. Romeinen 6:1-10 is een stukje *onderwijs over* wat christenen moeten geloven. Romeinen 6:11-16 is een *vermaning (aansporing) over* de manier hoe christenen horen te leven. Romeinen 6:17-23 is een *bemoediging* m.b.t. de vooruitgang die de christenen al gemaakt hebben. Deze volgorde is een goed voorbeeld hoe je anderen kunt opbouwen: eerst onderwijzen, dan vermanen (aansporen), dan bemoedigen.

1. ONDERWIJS

A. WAT IS RECHTVAARDIGING?

1. Je krijgt een nieuwe 'staat' door Christus' dood

Vers 6: Door geloof in Jezus Christus word je helemaal met Jezus Christus en zijn verlossingswerk aan het kruis verbonden. Dit houdt in dat wanneer je gaat geloven in Jezus Christus, je oude bestaan met Hem aan het kruishout geslagen wordt. Al je zonden in het verleden, heden en in de toekomst werden op het lichaam van Jezus gestapeld en met Hem aan het kruishout gespiekerd. Zo werd er een volledig einde gemaakt aan je vroegere zondige bestaan – een bestaan in zelfgenoegzaamheid en onafhankelijkheid van God. En zo werd een einde gemaakt aan je leven in dienst van de zonde. Door geloof in Jezus Christus wordt zijn 'lichamelijke' dood jouw 'geestelijke' dood! Jezus Christus is de Vertegenwoordiger van alle gelovigen in Hem. Toen de Vertegenwoordiger van alle gelovigen als zoenoffer stierf, werd alle gelovigen in verleden, heden en toekomst met God verzoend!

Vers 7: Vanaf het ogenblik dat je in Jezus Christus gaat geloven, krijg je een nieuwe 'staat': je bent volkomen gerechtvaardigd van de zonde (vrijgesproken voor Gods rechtbank). Wat betekent volkomen gerechtvaardigd? Het betekent dat God je in zijn ogen volledig vergeven, rechtvaardig en heilig verklaard heeft en je van nu af aan ook zo beschouwt en behandelt! Wanneer God naar jou kijkt, dan ziet Hij alleen de gerechtigheid van Jezus Christus. Dat is je nieuwe juridische 'staat'! Als Rechter zegt God tegen jou met betrekking tot de zonde: "onschuldig!"

Vers 3-4a: De dood van Christus is dus van enorm belang voor jou als gelovige in Jezus Christus. Zijn dood geeft je een nieuwe staat en dus een nieuw bestaan of leven! Het doel van Jezus' dood is dus jouw rechtvaardiging! De doop met de Geest (de wedergeboorte) brengt deze verbondenheid tussen jou en Christus werkelijk tot stand (1 Korintiërs 12:13). De doop met water symboliseert deze verbondenheid (Handelingen 10:47-48).

Hoewel je als gelovige een nieuwe staat hebt, bega je nog steeds wel zonden. Het verschil met vroeger is dat je niet langer wilt zondigen. Vanuit je staat van rechtvaardiging *wil, kan en zal* je tegen de zonde in je leven vechten én kan en zal je overwinnen. Je kunt er dan zeker van zijn dat je echt gerechtvaardigd bent en dus waarlijk vrij (niet meer een slaaf) van de zonde bent!

B. WAT IS HEILIGING?

1. Je krijgt een nieuw levensstijl door zijn opstanding

Vers 4b-5: Wanneer je in Jezus Christus gaat geloven, sterf je niet alleen met Hem, maar sta je ook met Hem op uit de dood – eerst geestelijk en later lichamelijk! Door geloof in Jezus Christus wordt zijn ‘lichamelijke’ opstanding, zowel jouw ‘geestelijke’ opstanding als jouw ‘lichamelijke’ opstanding uit de dood!

a. *Je geestelijke opstanding* - de opstanding van je geest (ziel) - gebeurt wanneer Jezus door zijn Heilige Geest in je nog steeds sterfelijke lichaam komt wonen en je nieuwe mogelijkheden geeft die je nooit eerder gekend hebt. Je staat op uit de duisternis en dood waarin je vroeger leefde. Vroeger kon je iemand niet vergeven; nu krijg je de kracht en liefde om dat wel te doen. Vroeger kon je misschien je woede-uitbarstingen niet beheersen; nu geeft Hij je de genade om dat wel te kunnen. Vroeger kon je pornografie misschien niet uit de weg gaan; nu heb je er helemaal geen zin meer in. Vroeger vond je je leven misschien maar saai en zinloos; nu zijn er zoveel zinvolle dingen die eeuwige betekenis hebben. Door je verbondenheid met Jezus geeft God je nieuwe kracht om tegen de macht en de vervuiling van de zonde te vechten én te overwinnen. Je krijgt de kracht om op een nieuwe manier te leven (1 Korintiërs 10:13; Jakobus 4:7). Door de Heilige Geest leeft Jezus Christus zijn opstandingsleven in jouw leven. Hij past zijn volbrachte verlossingswerk toe in jouw leven: Hij stelt je in staat om een nieuwe levenswijze of levensstijl te hebben! Dat is heiliging.

De opstanding van Christus is dus ook van geweldig belang voor jou als gelovige in Jezus Christus. Zijn opstanding geeft je een nieuwe wijze van leven! Het doel van Jezus' opstanding is jouw heiliging!

b. *Je lichamelijke opstanding* gebeurt wanneer Jezus Christus terugkomt. Door je geloof in Jezus Christus, zul je dan een nieuw lichaam krijgen dat sterk, zuiver en onsterfelijk is (Filippenzen 3:21; 1 Kor. 15:42-44.).

C. RECHTVAARDIGING EN HEILIGING ZIJN ONAFSCHEIDELIJK

1. Je nieuwe gerechtvaardigde staat en je nieuwe geheiligde levenswijze (levensstijl) zijn onafscheidelijk!

Vers 1: Kun je je oude zondige leven nog blijven leven als je bent gaan geloven in Jezus? Er waren in de tijd van Paulus valse leraren die beweerden dat het kon. Zij zeiden: “Hoe meer zonden je doet, hoe meer genade je van God zult ontvangen. Dus, leef er maar op los!” Maar zo is het niet. Het is juist zo dat nu je niet meer in de macht van de zonde leeft en je Gods wet steeds beter leert kennen, je méér besef krijgt van je zonden en dus ook méér besef krijgt van Gods vergevende genade!

Vers 2: Paulus legt uit dat de leer van de valse leraren tegenstrijdig is: “Hoe kun je nu in zonde blijven leven, als je dood bent voor de zonde?”. Je kunt niet beweren dat iemand in Jezus moet gaan geloven om verlost te worden

van zijn zonden, zodat hij daarna door kan gaan om in nog meer zonden te leven! Het is tegenstrijdig wanneer je als geestelijk levend gemaakte gelovige in zonde blijft leven (1 Johannes 3:6-10, zie voetnoot in les 27)!

De dood en opstanding van Jezus kunnen nooit van elkaar gescheiden worden! Jouw verbondenheid met Jezus Christus is zo, dat ook jouw geestelijke dood en geestelijke opstanding nooit van elkaar gescheiden kunnen worden! De dood van Jezus maakt een einde aan je oude bestaan. De opstanding van Jezus Christus zal je dan ook heel zeker een nieuw geestelijk leven geven! Dit is een absolute zekerheid! Je deelt in de dood van Jezus om ook te delen in zijn opstandingsleven! En zo kunnen ook je nieuwe staat of positie als kind van God (je rechtvaardiging) en je nieuwe levenswijze of levensstijl als kind van God (je heiliging) nooit van elkaar gescheiden worden! Zij gaan hand in hand. Je kunt niet gerechtvaardigd worden zonder daarna heilig te gaan leven! En je kunt ook niet heilig gaan leven zonder eerst gerechtvaardigd te zijn! Rechtvaardiging en heiliging kunnen nooit gescheiden worden!

2. Je bent nu al dood voor de zonde en levend voor God!

Vers 9: Jezus is opgestaan en kan niet meer sterven. Zo ben ook jij door geloof met Hem opgestaan en kan je niet meer terugkeren naar je oude zondige leven. Door geloof kan je nu wél het nieuwe leven met Christus leven! Daarvoor was dat niet mogelijk.

Vers 8: Je bent door geloof met Christus gestorven. Je *zult* met Hem het nieuwe leven leven! Jezus zal het goede werk, dat Hij in je begonnen is, toen je in Hem ging geloven, afmaken! (Filippenzen 1:6). Je opstanding met Jezus zal echt leiden tot een nieuwe levenswijze – voor nu en voor eeuwig.

Vers 10: Door de dood die Jezus Christus stierf, heeft Hij voor eens en altijd afgerekend met de zonde. De dood en opstanding van Jezus Christus is een eenmalige gebeurtenis en zal nooit meer herhaald worden. Jezus Christus heeft voor eens en altijd afgerekend met de zonden van allen die in Hem geloven. Hij heeft afgerekend met al de zonden uit je verleden, je heden en je toekomst (Psalm 103:3; Hebrëeën 10:17-18)! Door jouw verbondenheid met Jezus, ben je nu voor eens en altijd gescheiden van de schuld en slavernij van de zonde. Niemand of niets kan je meer scheiden van de liefde van God in Christus Jezus (Johannes 10:28; Romeinen 8:39)!

Vers 11: Paulus spoort je hier aan om vanuit de volgende overtuiging te leven: Ook jouw dood voor de zonde is een eenmalige gebeurtenis. Jezus heeft nu al voor jou afgerekend met de schuld van al je zonden. Daarom ben je door je geloof in Jezus nu al helemaal vergeven. Jezus Christus heeft nu al voor jou afgerekend met de macht van de zonde. Daarom ben je door je verbondenheid met Jezus nu al bevrijd van een leven als slaaf van de zonde.

Dus, jouw ‘dood voor de zonde’ is een blijvende ‘staat’! Die kan je niet meer afgenomen worden (Kolossenzen 3:1-4). Je bent in de positie dat je het nieuwe leven kunt

en zult leven en daarom wil je het ook leven! Al val je af en toe weer in een of andere zonde, toch wil je als gelovige niet langer in deze zonde ‘blijven liggen’. Je kunt, zult en wilt niet langer leven voor de zonde, maar je kan, zal en wil leven voor God!

2. VERMANING (AANSPORING)

HEILIGING: LEEF VOLGENS JE NIEUWE LEVENSWIJZE!

1. Stel jezelf in dienst van God, vecht tegen de zonde

Vers 12-13: Nadat God je gered heeft van zijn oordeel, leef zoals God het bedoeld heeft. Zodra je in Christus gaat geloven word je ‘verlost’ van de macht van de zonde.

Daarna ben je niet langer een ‘slaaf’ van de zondemacht. Je blijft niet langer in de zonde liggen. Maar dat betekent nog niet dat de macht van de zonde uit je leven verdwenen is. Je leeft nog steeds in een zwak, sterfelijk lichaam. Daarom moet je, zolang je op aarde leeft, blijven beseffen dat de macht van de zonde een tegenstander zal blijven in je leven (Galaten 5:16-18) (*Lees Romeinen 7:14-26*).

Hoewel je af en toe vast toelaat dat de zonde de macht en overhand over je krijgt, moet je ertegen blijven vechten, totdat je het overwint (Romeinen 8:13). Naarmate je langer christen bent, zul je zo steeds meer verlost worden van de macht van de zonde. Je zult steeds meer geheiligd worden. Pas bij de terugkomst van Jezus Christus, zul je volledig verlost zijn (1 Johannes 3:1-3; Filippenzen 3:21; 1 Korintiërs 15:26).

Paulus roept je op om je helemaal in dienst van God te stellen. Set je lichaam (alle ledematen) en geest (je vermogen met God om te gaan, je geweten, intuïtie, verstand, wil, emoties en creativiteit in als werktuigen om te doen wat goed is in Gods ogen).

2. Leef onder de genade, niet meer onder de wet

Vers 14-15: Als christen val je juridisch niet meer onder Gods wet (rechtseis). Je sta niet langer onder ‘de vloek van de wet’, maar heeft de zegen van Abraham, de beloofde Heilige Geest, ontvangen (Galaten 3:10-14). Ter bemoediging van je strijd tegen de zonde, mag je weten dat de zonde niet langer heerschappij over je hebt.

De woorden ‘niet onder de wet’ betekenen niet dat je Gods morele wetten mag overtreden. Je mag ook niet door gaan met zondigen omdat je denkt dat Gods genade al je zonden steeds weer zal vergeven. Als wedergeboren christen kan en wil en zal je niet doorgaan met zondigen. Omdat je van Gods genade profiteert kan, wil en zal je heilig (het nieuwe leven) leven.

3. Wees een ‘slaaf van God’, gehoorzaam ‘de zonde niet meer als je heer’

Vers 16: De situatie van de mens wordt uitgebeeld door de relatie van een heer en zijn slaaf. Ieder mens op aarde heeft een heer en is een slaaf. Geen enkel mens is ‘onafhankelijk’ of ‘vrij’ (te doen wat hij wilt)! Elk mens heeft ‘een heer’. Deze heer is òf de zonde, òf God in Christus. De ongelovige mens gehoorzaamt als een slaaf de zonde. Hij kan niet anders! Maar de christen gehoorzaamt als een slaaf Christus. Hij kan en wil niet anders! Slavernij aan de zonde leidt tot de eeuwige dood, maar slavernij aan Christus leidt tot het eeuwige leven. Echte vrijheid betekent dus gebondenheid aan Christus (Johannes 8:31-36). Vraag jezelf af: “Is de zonde of Christus jouw baas (heer)”?

3. BEMOEDIGING

HEILIGING: LEEF IN DIENST VAN GOD

1. Je bent overgeplaatst van één heer naar een ander

Vers 17-18: Een betere vertaling van vers 17 is: “maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het model (qua inhoud en vorm) van de leer waaraan u bent toevertrouwd” (HSV: overgegeven). Paulus zegt niet dat christenen zich aan de christelijke leer hebben toevertrouwd, maar dat God hen aan deze leer heeft overgedragen”. God heeft je overgeplaatst van ‘de slavernij aan de zonde’ naar ‘de slavernij aan God’. En slavernij aan God betekent echt vrij zijn van de zonde. Echte vrijheid van de zonde geeft je de vrijheid om te doen wat God wil en wat jezelf graag wilt en behoort en zal doen: namelijk, God gehoorzamen!

2. Je dienst aan Christus leidt tot je heiliging

Vers 19: Paulus gebruikte dit beeld van een overplaatsing van één heer naar een andere heer, omdat de lezers van zijn brief nog jonge christenen waren die nog moeite hadden met het begrijpen van deze grote geestelijke waarheid. Toen je nog slaaf was van de zonde was je een werktuig voor de zonde. Je gedroeg je immoreel en deed onrecht. Nu als slaaf van Christus ben je een werktuig voor de gerechtigheid (i.e. voor wat juist is in zijn ogen). Nu zul je heilig leven, d.w.z. je afkeren van de zonde en toewijden aan God.

3. Je kunt geen twee heren dienen

Vers 20-23: ‘Slaaf zijn van de zonde’ betekent tegelijkertijd dat je een ‘vijand bent van de gerechtigheid’. En een ‘vijand zijn van de zonde’ betekent tegelijkertijd dat je een ‘vriend bent van de gerechtigheid’. Je kunt niet tegelijkertijd toegewijd zijn aan de zonde en aan de gerechtigheid! Niemand kan twee heren dienen, zegt Jezus (Matteüs 6:24). De gevolgen van je oude slavernij aan de zonde zijn misschien dingen waar je nu voor schaamt, maar het nieuwe leven leef je met zelfvertrouwen. De slavernij aan de zonde beloont met de eeuwige dood, maar je nieuwe slavernij aan Christus beloont je met het eeuwige leven.